

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΖΩΙΑΣ

Η σημερινή ημέρα, Πέμπτη 4 Απριλίου, ορίστηκε ως η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικής Φιλοζωίας. Η εκδήλωση αυτή αποτέλεσε μια ευκαιρία για τους μικρούς μαθητές να εκφράσουν τον σεβασμό και την αγάπη τους προς τα ζώα, ενώ παράλληλα ενισχύθηκαν οι αξίες της φροντίδας και της συμπόνιας προς αυτά.

Κάθε τάξη του σχολείου μας, υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη των δασκάλων της, πραγματοποίησε διάφορες δραστηριότητες, στο πλαίσιο της οποίας περιλαμβάνονταν ομιλίες, προβολή βίντεο και άλλες δράσεις που είχαν σχέση με τη φιλοζωία.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η δράση των μαθητών της Δ' τάξης, οι οποίοι, υπό την καθοδήγηση του δασκάλου τους κυρίου Χατζίδη Πέτρου, εκτός από τις άλλες εκδηλώσεις, προχώρησαν στην ανάρτηση αφισών πάνω στην περίφραξη της αυλής του σχολείου. Οι αφίσες αυτές ετοιμάστηκαν από τα ίδια τα παιδιά, με συνθήματα που ανέδειξαν τη σημασία της προστασίας των ζώων και της φροντίδας γι' αυτά.

Με αυτές τις δράσεις, οι μαθητές δεν έδειξαν μόνο την αφοσίωσή τους στη φιλοζωία, αλλά ενθάρρυναν επίσης τους συμμαθητές τους και την κοινότητα γενικότερα να ενδιαφερθούν και να συμμετάσχουν σε αυτό το σημαντικό θέμα.

Η σημερινή εκδήλωση αποτελεί ένα παράδειγμα της διαφορετικής προσέγγισης της εκπαίδευσης, η οποία δίνει έμφαση στην ανάπτυξη συναισθημάτων ευαισθητοποίησης και σεβασμού προς τα ζώα, παράλληλα με την κατανόηση και την εκτίμηση του φυσικού μας περιβάλλοντος.

Τέλος, ας ελπίσουμε ότι η φιλοζωία και ο σεβασμός προς τα ζώα θα παραμείνουν στην καρδιά και τη συνείδηση κάθε μαθητή, καθιστώντας τους υπεύθυνους πολίτες με συναισθηματική ευαισθησία και σεβασμό προς το περιβάλλον και τα όντα που το κατοικούν.



