

Το χαμένο ελεφαντάκι...



Συγγραφική ομάδα:

Α' Τάξη Δημοτικού Σχολείου Αργυρούπολης Ν. Ρεθύμνου

Μαθητές/ Μαθήτριες:

- Πίσσα Μαρία – Ελένη
- Σπαντιδάκη Δήμητρα
- Τζαγκαραλεξάκης Ιωσήφ
- Τζουγανάκη Ελένη
- Τζουγανάκης Μάρκος
- Τζωρτζινάκη Ανδριάννα

Εκπαιδευτικοί:

- Δερδελάκου Χαρίκλεια – Νεφέλη
- Νικολακάκη Μαρία

Απρίλιος 2016



Μια φορά κι ένα καιρό,  
ήταν μια ελεφαντίνα που  
είχε ένα μικρό  
ελεφαντάκι που το  
έλεγαν Έλλη.



Μια μέρα που έβρεχε  
πολύ, η μαμά  
ελεφαντίνα έχασε τον  
δρόμο της και βρέθηκε  
σε μια άλλη ζούγκλα.

Έτσι, το ελεφαντάκι  
έμεινε μόνο του και  
λυπημένο.

Για καλή του τύχη,  
συνάντησε πολλά μικρά  
κοτοπουλάκια, τα έβαλε  
κάτω από την ομπρέλα  
του και τα πήρε στη  
ζεστή αγκαλιά του.



Πέρασε ο καιρός, ήρθε ο χειμώνας και το ελεφαντάκι στεναχωριόταν επειδή δεν έβρισκε τη μαμά του. Κρυωμένο και λυπημένο, έπαιρνε αγκαλίτσα τα πουλάκια για να τα ζεστάνει και για να 'χει συντροφιά.



Άνοιξε ο καιρός, ήρθε το καλοκαίρι και το ελεφαντάκι είχε καταπρασινίσει από τη ζέστη.

Μια μέρα, καθώς περπατούσε μόνο του, συνάντησε ένα κοριτσάκι που έπαιζε με τις μαϊμούδες του.

Το πλησίασε, το ρώτησε πώς το λένε κι εκείνο του απάντησε: “Με λένε Αγάπη.”.

Από τότε η Έλλη και η  
Αγάπη έγιναν αχώριστες  
φίλες.

Η Έλλη οδήγησε την  
Αγάπη σε ένα μυστικό  
μέρος της ζούγκλας όπου  
εκεί έδωσαν μια  
συναυλία για όλα τα  
ζώα.

Τα χορευτικά τους  
πάνω στους βράχους  
εντυπωσίασαν τους  
θεατές. Ενώ την ώρα που  
τραγουδούσαν ο  
καταρράκτης έγινε  
χρυσάφένιος!





Παρόλα αυτά, η Έλλη δεν ήταν και τόσο χαρούμενη. Είχε μια κρυφή ελπίδα ότι στη συναυλία θα συναντούσε τη μαμά της. Αχ πόσο πολύ της είχε λείψει!

Η μαμά της Αγάπης κοίταξε το ελεφαντάκι στα μάτια και κατάλαβε γιατί ήταν στεναχωρημένο.

Έτσι σκέφτηκε να τους φτιάξει ένα γλυκό για να τους ευχαριστήσει.





Οι δύο φίλες αφού  
απόλαυσαν το γλυκό  
της μαμάς,  
κουρασμένες  
αποκοιμήθηκαν.

Στα όνειρά τους είδαν  
ότι ταξίδευαν με μια  
βαρκούλα στον ουρανό.  
Γλιστρούσαν  
χαρούμενες πάνω στα  
φουσκωτά και αφράτα  
σύννεφα.



Το άλλο πρωί η Έλλη το ελεφαντάκι πήγε στο λούνα παρκ των ζώων και διασκέδασε δοκιμάζοντας όλα τα παιχνίδια.

Λίγο πριν φύγουν και τα τελευταία ζώα τους ζήτησε να ανέβουν στον μύλο.

Τότε, ένα κόκκινο πουλάκι που την αναγνώρισε, της είπε ότι ξέρει πού βρίσκεται η μαμά της. Η Έλλη χάρηκε πολύ με αυτά τα νέα και έτρεξε γρήγορα να βρει τη μαμά της.

Από εκείνη την ημέρα η μαμά ελεφαντίνα και η Έλλη έμειναν στο σπίτι της Αγάπης. Περνούσαν πολύ όμορφα μαζί και κάθε απόγευμα έπαιρναν την Αγάπη και τη μαμά της στην πλάτη τους και τους έδειχναν τις ομορφιές της ζούγκλας. Έτσι έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα!!!





*The world needs your stories*

ΤΕΛΟΣ



