



NEWBIES

(Μετάφραση Πρωτάρηδες)

Μαθητική εφημερίδα Δημοτικού Σχολείου Απαλού

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΣΑΛΗ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ!

Η Αλεξανδρούπολη υπήρχε στην αρχαιότητα με το αρχαίο όνομα **Σάλη**, η οποία ιδρύθηκε από τους Μαρωνίτες. Η σύγχρονη πόλη ιδρύθηκε στα μέσα του 19^{ου} αιώνα από αλιείς από τα χωριά της Μάκρης και έγινε γνωστή ως **Δεδέαγατς**. Η συγκεκριμένη ονομασία στα τουρκικά σημαίνει «**δέντρο του παππού**» και βασιζόταν σε τοπική παράδοση σχετικά με ένα σοφό δερβίση, που πέρασε τα περισσότερα χρόνια της ζωής του στη σκιά ενός τοπικού δέντρου και τελικά τάφηκε δίπλα σε αυτό.

ΣΥΝΤΟΜΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Δάσκαλος είναι αυτός που βοηθάει το μαθητή να εξερευνήσει τις δυνατότητές του και να ανακαλύψει τα ιδιαίτερα ταλέντα του.

Με αυτή τη σκέψη οδηγό προχωράμε και πάλι στην έκδοση της εφημεριδούλας μας ώστε έτσι να γεννηθούν οι μελλοντικοί δημοσιογράφοι και συγγραφείς.

Ακολουθήστε μας, επιβραβεύστε την προσπάθεια των παιδιών μας, χαρείτε την δημιουργικότητά τους.

Συντονιστές Δάσκαλοι:

Μαρκάκης Δημήτρης
Θεοδοσίου Δόμνα

Συντάκτης:

Κρομμύδα Χριστίνα



Το 1920, ο βασιλιάς της Ελλάδας, Αλέξανδρος ο Α', επισκέφθηκε την πόλη, και οι τοπικές αρχές αποφάσισαν να μετονομάσουν την πόλη σε **Αλεξανδρούπολη**, προς τιμήν του. Η Αλεξανδρούπολη τον 19^ο αιώνα ήταν ένα απλό ψαροχώρι χωρίς μεγάλη σημασία και γεμάτο από πολλές διαφορετικές φυλές. Το μόνο σημαντικό που είχε ήταν ο φάρος της που παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια του Ρωσοτουρκικού πολέμου του 1877-1878, οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν το Δεδέαγατς και εγκαταστάθηκαν σε αυτό. Οι επικεφαλής αξιωματικοί σχεδίασαν το ρυμοτομικό σχέδιο της πόλης που βασιζόταν σε φαρδιούς, παράλληλους δρόμους αποφεύγοντας τις αδιεξόδους ώστε να διευκολύνεται η γρήγορη μετακίνηση στρατευμάτων. Μέσα στο Ναό του Αγίου Νικολάου υπογράφηκε στις 14 Μαΐου 1920, το πρωτόκολλο παραδόσεως της πόλης από τις Τουρκικές αρχές στον Ελληνικό Στρατό.

Απέκτησε μεγάλη σημασία με την δημιουργία του σιδηρόδρομου κάτι που έσωσε και βελτίωσε την περιοχή οικονομικά πολυπληθιστικά και άνοιξε νέους ορίζοντες στο ψαροχώρι σήμερα γνωστό ως Αλεξανδρούπολη πόλο έλξης των τουριστών για να δουν τον μεγαλύτερο φάρο.

ΜΑΝΩΛΙΑΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑΞΗ ΣΤ1





28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940



Την ημέρα αυτή γιορτάζουμε το «ΟΧΙ» που είπε ο Μεταξάς στους Ιταλούς. Εμείς στο σχολείο, για αυτή την ημέρα, μαζί με την δασκάλα της Θεατρικής αγωγής ετοιμάσαμε μια γιορτή...

Η κυρία μας μοίρασε ρόλους για μια θεατρική παράσταση που λεγόταν «28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ». Χωριστήκαμε σε ομάδες. Η πρώτη ομάδα ήταν *οι σκιές*, η δεύτερη *οι μαθητές* και πολλά άλλα! Για να το ετοιμάσουμε κάναμε πρώτα πρόβες.



Όταν ανεβήκαμε στα παρασκήνια είχαμε όλοι άγχος. Αφού παρουσιάσαμε την παράσταση με επιτυχία, οι μαθητές του σχολείου που βρισκόντουσαν στην αίθουσα, όπως μαζί και κάποιοι γονείς, μας χάρισαν ένα πολύ δυνατό χειροκρότημα. Μετά η γιορτή συνεχίστηκε με τραγούδι. Πήγαν όλα τόσο καλά! Στο τέλος της γιορτής μας κέρασαν σοκοφρέτες. Επίσης την επόμενη μέρα κάναμε παρέλαση για την επέτειο του ΟΧΙ όπως κάθε χρονιά. Μόλις τέλειωσε η παρέλαση συνεχίστηκε ωραία η μέρα μας...

ΖΗΤΩ ΤΟ ΟΧΙ, ΖΗΤΩ Η 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΔΑΛΟΥΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΑΞΗ Γ1



ΣΤΟΝ ΜΗΛΟΤΟΠΟ

Μια μέρα είχαμε πάει με το αστικό μια εκδρομή στο κτήμα τις κύριας Βέτας .

Μας μίλησε για τα μήλα και για την φύση, φάγαμε, παίξαμε, ζωγραφίσαμε και μαζέψαμε μήλα .

Στο κτήμα περάσαμε τέλεια και ελπίζουμε να ξανάπαμε.

ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΕΒΑ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΡΟΣΙ
ΤΑΞΗ Γ2



OUR SCHOOL

We live in Apalos and we have very big school. In our school we can find many rooms and areas.

Our school have 12 big classrooms. On the first floor we can find the school canteen and the dining room, where we can eat our lunch, discuss and do our homework. We are so happy because we have a huge library and two of our favourite places : the chemistry and the computer lab. There our teachers teach us physics and informatics. There are some children, who don't have internet connection at their houses. In this case the children can use the computer lab. The most important offices on the first floor are the teacher's office and the Headmasters's office.

On the second floor there are classrooms and a music room. When we have a break we go to the schoolyard where we can play and talk to each other. Sometimes we can discuss with our headmaster and he can solve our problems. We love our school so much, because there are a lot of people there who help us learn about life.

ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΜΠΟΥΡΟΥΤΖΗ & ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΕΣΛΕΜΕ
ΑΡΓΥΡΩ ΚΑΤΣΙΝΑΚΗ & ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΤΟΥΚΙΔΗ



Το γνωρίζαμε ήδη από τον Ιούνιο. Ήταν σίγουρο ότι θα συνέβαινε. Ο κύριος Δημήτρης Μαρκάκης δεν θα ήταν πια ο δάσκαλος της τάξης μας. Ωστόσο, πόσο εύκολο είναι για κάθε παιδικό μυαλό να συνειδητοποιήσει ότι θα περνάει τις σχολικές του ημέρες χωρίς τον δάσκαλο που αγάπησε τόσο. Επειδή αυτός πρέπει να αναλάβει μια νέα τάξη;

Παρόλα αυτά, η αγωνία και η στεναχώρια μας πήραν τέλος από την πρώτη κιόλας μέρα που γνωρίσαμε τον νέο μας δάσκαλο. Ο κύριος Δημήτρης Παναγιωτίδης μας κέρδισε αμέσως με την αμεσότητα του και το εύστοχο χιούμορ του. Είναι ένας ευαίσθητος και χαμογελαστός άνθρωπος. Μας αγαπάει ειλικρινά και συμμετέχει πάντα τόσο στις χαρές μας όσο και στους προβληματισμούς μας. Έχει την ψυχική δύναμη να μας συγχωρεί κάθε φορά που τον στεναχωρούμε, αλλά και να επαινεί ακόμη και τις πιο μικρές μας επιτυχίες. Η άριστη γνώση του αντικειμένου του αποτελεί, επίσης σημαντικό στοιχείο της εικόνας του. Ο κύριος Δημήτρης είναι ο καθοδηγητής μας όχι μόνο στην κατάκτηση της γνώσης αλλά και στον σωστό τρόπο αντίληψης της ζωής.

Κύριε Χριστόδουλε δεν σας ξεχάσαμε! Σας αναφέρουμε τελευταίο στη σειρά, γιατί είστε ο καλύτερος! Είστε μια τεράστια αγκαλιά που χωράει γενιές μαθητών και δεν ξεχνάτε ποτέ τα ονόματά τους! Ενδιαφέρεστε πάντα για τις επιλογές μας και παρακολουθείτε την πρόοδό μας. Φτάσαμε εδώ χάρη σε σάς! Ήσασταν πάντα η ήρεμη δύναμή μας!

Τελικά αν οι μαθητές του Δημοτικού σχολείου Απαλού δεν θεωρούνται οι πιο τυχεροί του κόσμου τότε ποιοι μαθητές θεωρούνται τυχεροί;

ΤΣΙΡΟΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ & ΤΣΙΜΠΛΙΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ

ΤΑΞΗ Ε'



thank you

ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ



Το ποδόσφαιρο είναι ένα ομαδικό άθλημα και παίζεται σε ένα ορθογώνιο γήπεδο που καλύπτεται από γρασίδι, με δύο τέρματα στην κάθε μια από τις μικρές περιοχές του γηπέδου. Παίζεται ανάμεσα σε δύο ομάδες των έντεκα παικτών με μια σφαιρική μπάλα. Τη διεξαγωγή του αγώνα ελέγχει ένας διαιτητής που είναι υπεύθυνος για τη σωστή διεξαγωγή του, την αρχή, τον τερματισμό του, τον χρόνο των καθυστερήσεων, τον καταλογισμό των παραβάσεων και την καταχώριση των τερμάτων. Ένας αγώνας ποδοσφαίρου διαρκεί 90 λεπτά και χωρίζεται σε δύο ημίχρονα από 45 λεπτά το καθένα. Οι παίκτες ανάλογα με τη θέση που παίρνουν μέσα στο γήπεδο ονομάζονται: τερματοφύλακας, δεξιός οπισθοφύλακας, δεξιός μέσος, αριστερός οπισθοφύλακας, κεντρικός μέσος, αριστερός μέσος, δεξιός κυνηγός, κ.λ.π. Σκοπός του παιχνιδιού είναι οι παίκτες να οδηγήσουν τη μπάλα στο αντίπαλο τέρμα δηλαδή, να σκοράρουν **γκοοοοοοοοοοοοοοοο!**

ΜΑΡΙΟΣ ΔΑΛΟΥΔΗΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΜΠΑΖΙΔΗΣ

ΤΑΞΗ Δ'

ΔΙΑΣΤΗΜΑ



Το διάστημα είναι ένα απέραντο σύμπαν που βρίσκονται πολλές και διάφορες εξωγενείς δυνάμεις. Το **διάστημα** έχει άπειρα ηλιακά συστήματα και άπειρους πλανήτες. Εμείς οι άνθρωποι ανακαλύπτουμε όλο και περισσότερο τεχνολογία για το διάστημα. Η επιστήμη λέει ότι αν μιλήσουμε στους εξωγήινους θα μας σκοτώσουν και θα καταλάβουν τον πλανήτη ΓΗ. Στο διάστημα υπάρχουν πολλές και άγνωστες ζωές διαφορών δυνάμεων, άλλοτε καλές άλλοτε κακές. Για να πας στο **διάστημα** πρέπει να έχεις **θάρος, δυνατή ψύχη, και αγάπη** σε αυτό που κανείς.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΔΗΣ & ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΚΗΣ



ΤΑΞΗ ΣΤ1

ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΔΙΑΜΑΝΤΙΩΝ



Κάποτε σε μια θάλασσα μακρινή ήταν ένα καράβι με πειρατές και ταξίδευαν πολλά χρόνια. Έψαχναν να βρουν το νησί των διαμαντιών.

Ξαφνικά μέσα στη θάλασσα είδαν μια βάρκα με δύο βαρέλια. Τα ανέβασαν στο καράβι και μέσα από τα βαρέλια βγήκαν ένας νάνος και ένας παπαγάλος.

Ο καπετάνιος ρώτησε τον νάνο πως βρέθηκαν μέσα στα βαρέλια αλλά ο νάνος δεν μπορούσε να μιλήσει γιατί ήταν μουγγός. Έκανε όμως νοήματα στον παπαγάλο και τότε ο παπαγάλος τους είπε πως ένας κακός πειρατής, ο «Μαυρογένης» τους έκλεισε μέσα στα βαρέλια για να μην πουν που βρίσκεται το νησί των διαμαντιών.

Τώρα όμως που τους βοήθησαν να σωθούν μπορούσαν να αποκαλύψουν στους πειρατές που είναι το νησί. Ο νάνος ζήτησε μια πυξίδα και έναν χάρτη και

σχεδίασε τη διαδρομή.

Μόλις έφτασαν στο νησί, ο νάνος άρχισε να παίζει βιολί. Τότε εμφανίστηκε μια σκοτεινή σπηλιά στα βράχια που μέσα είχε μια ολόχρυση άμαξα γεμάτη διαμάντια.

Με πολύ χαρά μοίρασαν τα διαμάντια μεταξύ τους και πλούσιοι πια έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα.



ΩΡΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑΚΙΑ



HALLOWEEN

Halloween is a catholic feast which is celebrated on the 31st of October. Children put on frightening costumes such as witches, ghosts and bats and go to houses to play trick or treat! People give them goodies. If they don't, children play tricks to them. They decorate the houses and their yards with pumpkins and Jack o' Lantern! It is time for fun and parties. So we, the children of ΣΤ1 and ΣΤ2 class had a Halloween party. We dressed up with fancy costumes and we had great fun. We danced, we played games and ate delicious snacks. Here are some photographs of our fabulous party!!!

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΧΑΤΖΗΚΕΡΙΜΟΓΛΟΥ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΟΥΤΣΙΔΗΣ & ΡΑΦΑΕΛΑ ΠΙΣΤΟΛΑ



ΤΑΞΗ ΣΤ'1

English
We Can

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΘΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Κάποιοι από τους πιο σημαντικούς φιλόσοφους (TOM REGAN), υποστηρίζουν ότι πρέπει να αντιμετωπίζουμε ηθικά και τα μη ανθρώπινα ζώα.

Απελευθέρωση των ζώων

Ο RETER SINGER στο βιβλίο του δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο ζήτημα του πόνου.

Εάν ένα ον υποφέρει, δεν υπάρχει καμία ηθική δικαιολόγηση να το αρνηθούμε.

Τα δικαιώματα των ζώων

Ο TOM REGAN ήταν ο πρώτος μίλησε για τα δικαιώματα των ζώων, υποστηρίζοντας πως έχουν ευγενή αξία άρα έχουν δικαιώματα και πρέπει να τα σεβαστούμε.

Λόγοι που οφείλουμε για τα δικαιώματα των ζώων

Όλα τα ζώα γεννιούνται με ίσα δικαιώματα στη ζωή.

Ο άνθρωπος οφείλει να σέβεται τη ζωή κάθε ζώα και οφείλει να χρησιμοποιεί τις γνώσεις του για το καλό των ζώων.

Κάθε ζώο δικαιούται φροντίδας, Προσοχής, και προστασίας από τον άνθρωπο.

Δεν επιτρέπεται οποιοσδήποτε πειραματισμός πάνω στα ζώα, εφόσον προκαλεί σωματικό ή ψυχικό πόνο.

Η εγκατάλειψη ενός ζώου θεωρείται πράξη απάνθρωπη και σκληρή.

Απαγορεύεται η εκμετάλλευση των ζώων για τη διασκέδαση των ανθρώπων. «π.χ. τσίρκο.»

Παγκόσμια ημέρα των ζώων καθιερώθηκε η 4^η Οκτωβρίου.

ΜΕΛΙΝΑ ΝΤΑΒΙΝΤΙΔΗ & ΣΟΦΙΑ ΣΤΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ & ΧΡΥΣΑ ΣΤΑΥΡΑΚΟΓΛΟΥ

ΤΑΞΗ Γ2



ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΟΙΚΟΣΙΤΑ ΖΩΑ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΥ

Με το τμήμα μου και τη δασκάλα μας, πήγαμε μια μικρή εκδρομή στη γειτονιά γύρω από το σχολείο μας, για να δούμε τα ζώα του χωριού μας, τον Απαλό.

Είδαμε πολλούς σκύλους, άσπρες χήνες, παχουλές κόττες, μικροσκοπικά μυρμήγκια, κασίκες και φραγκόκοτες.

Μας άρεσε που βγήκαμε έξω από το σχολείο και κάναμε βόλτα την ώρα του μαθήματος. Επίσης μας ακολουθούσε παντού ένας σκύλος που τον φωνάζαμε «Μαθητή».

Στον Απαλό έχει πολλά οικόσιτα ζώα και ήταν όλα πολύ όμορφα και χαριτωμένα.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΛΑΣΑΚΗ &
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΡΟΜΜΥΔΑ



ΤΑΞΗ Γ1



ΤΟ ΕΛΑΦΑΚΙ ΚΑΓΚΟΥΡΟ

Μια φορά κι έναν καιρό σ' ένα αγρόκτημα ζούσε ένα ανδρόγυνο. Είχανε πολλά ζωάκια που φροντίζανε με αγάπη. Είχανε αγελάδες, κασικούλες, προβατάκια, κοτούλες και ελαφάκια. Μια μέρα λοιπόν γεννήθηκε ένα ελαφάκι που όμως ήταν διαφορετικό από τα άλλα. Χοροπηδούσε σαν καγκουρό. Όταν το είδαν τα άλλα ζωάκια άρχισαν να το κοροϊδεύουν και το ελαφάκι στεναχωριόταν. Μια μέρα λοιπόν εκεί που έτρωγε, είδε έναν λύκο να έρχεται προς το αγρόκτημα και το ελαφάκι άρχισε να φωνάζει τα ζωάκια να μπούνε γρήγορα μέσα στο στάβλο. Όμως ένα προβατάκι δεν άκουγε. Τότε, το ελαφάκι έτρεξε προς το μέρος του, το άρπαξε και το πήγε στο στάβλο. Με ένα γρήγορο πήδημα κλείνει την πόρτα του στάβλου και σώθηκαν όλα τα ζωάκια. Τότε όλα τα ζωάκια το ευχαρίστησαν και από τότε είναι όλα μαζί και έπαψαν να το κοροϊδεύουν και ζήσαμε εμείς καλά και αυτοί καλύτερα.



ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΜΑΛΛΙΔΗΣ &
ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΡΑΝΤΙΑΝ

ΤΑΞΗ Γ2



Ο ψύλλος στον ελέφαντα:

- Μού δανείζεις το μαγικό σου να κολυμπήσω;
- Όχι φοβάμαι μη μου το ξεχειλώσεις!

ΑΡΣΕΝΗΣ ΜΠΑΝΤΑΣ
ΤΑΞΗ Ε'



ΤΟ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΑΘΛΗΜΑ

Το αγαπημένο μας άθλημα είναι η *ιππασία*, επειδή αγαπάμε πολύ τα ζώα και συγκεκριμένα τα άλογα.

Η ιππασία δεν μαθαίνεται από την μια μέρα στην άλλη. Εκτός από την προπόνηση σε σχολή ιππασίας, ο μαθητής θα χρειαστεί να εξοικειωθεί και με την χρήση των διάφορων ιππευτικών εξαρτημάτων. Ο εξοπλισμός του αναβάτη πρέπει να περιλαμβάνει μπότες ιππασίας, γάντια, κράνος ιππασίας και θώρακα.

Αφού μάθεις να προσεγγίζεις ένα άλογο, να ισορροπείς καλά και στα τρία είδη βαδίσσης (βάδην, τροχασμό, καλπασμό) και να μην φοβάσαι πια πάνω στο άλογο, τότε θα είσαι έτοιμος να συμμετέχεις σε ομαδική ιππασία. Τα άλογα, ως αγελαία ζώα, νιώθουν ασφαλή μέσα σε ομάδα. Εκεί το κάθε άλογο έχει τη δική του θέση και βαδίζει πίσω από τα άλλα άλογα.

Πολλοί μαθητές εύχονται να αποκτήσουν το δικό τους άλογο. Όμως το να έχεις ένα άλογο είναι μεγάλη ευθύνη. Χρειάζονται αρκετά χρόνια εκπαίδευσης ώστε να αποκτήσεις την εμπειρία και να μπορέσεις να ανταποκριθείς στις ανάγκες του.

ΤΖΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ ΖΩΗ & ΤΣΙΤΣΙΛΟΥΔΗ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗ

ΤΑΞΗ Ε'



ΖΩΑ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΟΥΝ

Πολλά ζώα σήμερα σε ολόκληρο τον πλανήτη Γη κινδυνεύουν να εξαφανιστούν.

Τέτοια είναι : η **Λευκή Τίγρης**, το **Πούμα** που ζει στη Βόρεια Αμερική, η **Κουκουβάγια** του χιονιού που το φτέρωμά της προσαρμόζεται στις αρκτικές συνθήκες. Τα **ροζ δελφίνια** που ζουν στον Αμαζόνιο και απαιτούν γλυκό, φρέσκο και καθαρό νερό για να διαβιώσουν.

Ζώα που ζουν στην Ελλάδα και κινδυνεύουν να εξαφανιστούν είναι ο **Λύκος** και το **Κόκκινο ελάφι** που σήμερα εντοπίζεται μόνο στην Πάρνηθα και σε περιορισμένους αριθμούς στη Ροδόπη και την Ήπειρο.

Ο πληθυσμός τους υπολογίζεται στα 600 περίπου άτομα.

**ΙΩΑΝΝΑ-ΒΕΡΟΝΙΚΗ ΒΟΛΚΙΔΗ &
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΛΑΖΑΡΟΒΑ**

Τμήμα Γ1



Δύο σκύλοι συναντιούνται.

- Γαβ, γαβ, λέει ο ένας.
- Κικιρίκου, αποκρίνεται ο άλλος.
- Μπα! Τι πάει να πει αυτό; Αναρωτιέται ένας τρίτος.

**ΑΡΣΕΝΗΣ ΜΠΑΝΤΑΣ
ΤΑΞΗ Ε**



ΤΑ ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ ΖΩΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Καφέ αρκούδα

Στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 350-400 αρκούδες. Ζουν σε δύο διαφορετικούς πληθυσμούς. Ο μεγαλύτερος πληθυσμός ζει στην οροσειρά της Πίνδου ενώ ο άλλος στην οροσειρά της Ροδόπης.

Η αρκούδα είναι το μεγαλύτερο θηλαστικό της Ευρώπης, με μήκος από 1,70 έως 2 μέτρα. Το βάρος της είναι από 60 έως 250 κιλά. Φυσιολογικά ζει περίπου 25 χρόνια.

Η θηλυκή αρκούδα γεννά κάθε δύο ή τρία χρόνια ένα με δύο μικρά. Τα νεογέννητα αρκουδάκια είναι γυμνά και τυφλά, ζυγίζουν μόλις 200-300 γραμμάρια.

Το φθινόπωρο κάνει μία αρκούδα περισσότερα από 180 χιλιόμετρα για να βρει τροφή.



Το ρινοδέλφινο

Είναι ένα από τα πιο κοινά δελφίνια που συναντάει κανείς στα Ελληνικά νερά. Είναι ένας εξαιρετικός ακροβάτης, κάνει άλματα που φτάνουν μέχρι και τα 8 μέτρα.

Το ρινοδέλφινο ζει σε όλες της παρακτίες περιοχές της χώρας. Έχει μήκος που ξεπερνάει τα τρία μέτρα. Και αναπτύσσει ταχύτητες άνω των 30 χλμ. την ώρα. Για την τροφή του προτιμά ψάρια, όπως το μπαρμπούνη, την σαρδέλα και τον μπακαλιάρο. Ζει περίπου 55 χρόνια δυστυχώς το ρινοδέλφινο είναι ένα από τα απειλούμενα ειδών ζώων της Ελλάδας.



**ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΤΖΙΓΚΟΓΛΟΥ & ΕΛΕΝΑ ΝΙΤΣΑΚΗ &
ΕΥΗ ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ
ΤΑΞΗ Γ'2**

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΔΕΛΤΑ ΤΟΥ ΈΒΡΟΥ

Στην αρχή της σχολικής χρονιάς η Γ' και η Δ' τάξη επισκεφτήκαμε το κέντρο πληροφόρησης του Δέλτα του Έβρου. Συνοδοί μας ήταν οι δάσκαλοι μας.

Ξεκινήσαμε το πρωί από το σχολείο με αστικό και πήγαμε στο κέντρο πληροφόρησης που βρίσκεται στα Λουτρά, όπου μας υποδέχθηκαν οι υπεύθυνοι του κέντρου. Σε μια αίθουσα προβολών μας ενημέρωσαν με λεπτομέρειες για όλα όσα έχουν σχέση με το Δέλτα του ποταμού Έβρου. Αμέσως μετά ζωγραφίσαμε και παίξαμε κάποια παιχνίδια ερωτήσεων. Στην συνέχεια ανεβήκαμε σε ένα μικρό λεωφορείο και πήγαμε κοντά στο ποταμό. Μέσα από το τηλεσκόπιο είδαμε κάποια πουλιά όπως φλαμίνγκο, γλάροι και διάφορα άλλα είδη πουλιών. Όταν γυρίσαμε από τον ποταμό καθίσαμε να ξεκουραστούμε και να φάμε.

Η εκδρομή αυτή ήταν πολύ ξεχωριστή γιατί μάθαμε χρήσιμα πράγματα που υπάρχουν στον τόπο μας.

ΤΣΙΜΠΛΙΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΤΑΞΗ Γ2



ΑΡΣΕΝΗΣ ΜΠΑΝΤΑΣ
ΤΑΞΗ Ε

Μία ποντικίνα λέει στην κόρη της:

- Καλά, αφού θέλεις, παντρέψου αυτόν τον αλήτη, να μείνεις σ' όλη σου τη ζωή κλεισμένη σε μια τρύπα.



Η ΜΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ



Από μια επίσκεψη με το σχολείο μου στη θάλασσα του Απαλού, είδαμε ένα δυσάρεστο, ντροπιαστικό, άσχημο και απογοητευτικό θέαμα από σκουπίδια! Δεν ήταν καθόλου διασκεδαστικό να φάχνουμε κοχύλια...! Βρίσκαμε πλαστικές σακούλες, γυάλινα και πλαστικά μπουκάλια, σκουριασμένα τενεκεδάκια και χαλασμένα μικροέπιπλα, που σκεφτήκαμε ότι ή τα ξέβρασε η θάλασσα με το κύμα, ή τα πέταξαν άνθρωποι...

Σκεφτήκαμε επίσης τα καημένα τα ψάρια να καταπίνουν καπάκια, ή πλαστικές σακούλες, σκεφτήκαμε τους ψαράδες αντί να πιάνουν ψάρια, να σκαλώνουν στα δίχτυα τους παλιοπάπουτσα, γι αυτό και το σχολείο μας αποφάσισε να την καθαρίσουμε.

Οι δάσκαλοι συμφώνησαν με την ιδέα και στήριξαν αυτήν την προσπάθεια. Προμηθευτήκαμε σακούλες απορριμμάτων, γάντια και αρχίσαμε τη δουλειά.

Από αυτήν την πράξη, το τοπίο καθάρισε! Τώρα πια μπορούμε να απολαμβάνουμε τον περίπατό μας χωρίς

να σκοντάφουμε σε σίδερα σκουριασμένα, να χαζεύουμε τα μεταναστευτικά πουλιά που σταθμεύουν στη θάλασσά μας, να ψαρεύουμε φρέσκα ψάρια που βρίσκουν πιο εύκολα τροφή από πριν, που κινδύνευαν να καταπιούν δαχτυλίδια από τενεκεδάκια αναψυκτικών.

Γι' αυτό αν φροντίζει ο κάθε άνθρωπος τη Γη και τη θάλασσα, τότε θα έχουμε ένα καθαρό και όμορφο περιβάλλον, καλύτερη ζωή, μέλλον και αν θέλουμε να συνεχίσουμε να ζούμε, θα πρέπει να σεβόμαστε τη φύση και τον πλανήτη μας.

ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑΚΗ
ΜΑΡΚΕΛΛΑ &
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΕΛΕΝΗ &
ΜΗΤΗΛΕΤΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ &
ΣΙΟΜΠΟΛΑ
ΑΡΤΕΜΙΣ
ΤΑΞΗ Δ'



ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ (ΚΑ.ΛΙΤΣΑ)

Ποιο είναι το χόμπι σας;

Μου αρέσει να διαβάζω.

Πόσα χρόνια διδάσκετε;

Διδάσκω από το 2005.

Τι σας έκανε να επιλέξετε αυτό το επάγγελμα;

Πιθανόν η αγάπη μου για τον πρώτο μου δάσκαλο.

Σας άρεσε από μικρή το επάγγελμα της δασκάλας;

Ναι, από τότε που πήγα στο σχολείο, θυμάμαι τον εαυτό μου να θέλω να γίνω δασκάλα. Ρωτήστε και τον καημένο τον γείτονά μου, τον Κώστα, ο οποίος με ανεχόταν κάθε απόγευμα, καθώς τον έκανα υποχρεωτικά φροντιστήριο, αν και είμαστε συνομήλικοι!

Σε ποιες τάξεις έχετε διδάξει;

Έχω διδάξει σε όλες τις τάξεις.

Ποιες είναι οι δύο αγαπημένες σας τάξεις;

Όταν λέτε αγαπημένες εννοείτε ποιες προτιμώ να κάνω μάθημα, φαντάζομαι. Κάθε τάξη έχει την χάρη της και δεν έχω πρόβλημα να πάρω οποιαδήποτε τάξη. Απλά με την Α τάξη πάντα υπάρχει ένα ιδιαίτερο αμφίπλευρο δέσιμο. Είναι πολύ συγκινητικό να βλέπεις τα μικρούλια που ξεκινούν την Α σιγά σιγά να μεγαλώνουν και να τα αποχαιρετάς στην ΣΤ', μεγάλα παιδιά...

Ποιό μάθημα σας αρέσει περισσότερο;

Γλώσσα, Ιστορία.

Που και πότε σπουδάσατε;

Στην Αλεξανδρούπολη ξεκίνησα τις σπουδές μου στο Παιδαγωγικό τμήμα το 1989-1993.

Πότε αρχίσατε να διδάσκετε;

Αρχισα να διδάσκω μετά από την επιτυχία μου σε διαγωνισμό ΑΣΕΠ το 2005.

Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα της δουλειάς σας;

Όταν αγαπάς αυτό που κάνεις πραγματικά, συνδυάζεις τη δουλειά με την ευχαρίστηση. Αν αγαπάς να είσαι δασκάλα, κάθε μέρα είναι καινούρια εμπειρία δεν βαριέσαι ποτέ. Ξεχνάς τυχόν προσωπικά σου προβλήματα καθώς η μέρα είναι γεμάτη παιδικές φωνές, νέα μαθήματα, νέες προκλήσεις.

ΝΤΕΜΑΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ & ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΤΑΞΗ ΣΤ2

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

Στο σχολείο πηγαίνουμε κάθε μέρα στις 8:00 το πρωί. Μέχρι να χτυπήσει το κουδούνι για να πάμε στο μάθημα, εμείς παίζουμε. Ύστερα ξεκινούν τα μαθήματα. Ανάμεσα στα μαθήματα έχουμε διαλείμματα, στα διαλείμματα τρώμε και παίζουμε διάφορα παιχνίδια όπως ενόργανη, μπάσκετ, κυνηγητό, καστράκια, κρυφτοκυνηγητό και άλλα. Περνάμε πολύ όμορφα και διασκεδάζουμε παίζοντας με τους φίλους μας. Το μεσημέρι στις 13:15 σχολάμε και ο καθένας πάει στο σπίτι του. Έτσι είναι η καθημερινότητά μας στο σχολείο. Κάποια μαθήματα μας αρέσουν περισσότερο και κάποια άλλα λιγότερο. Κάποιες φορές κουραζόμαστε αρκετά και κάποιες όχι τόσο πολύ αλλά μαθαίνουμε πολλά πράγματα και περνάμε και καλά.

ΚΑΜΙΛΕ ΚΟΠΟΥΚ & ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΤΟΥΚΙΔΗ & ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΣΤΑΜΑΤΟΓΛΟΥ
ΤΑΞΗ Ε1



Την θεατρική παράσταση «Παραμύθι χωρίς όνομα» είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε με το σχολείο μας την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο της πόλης μας.

Αν και το έργο γράφτηκε πριν από έναν αιώνα, το 1911, έχει μεγάλες ομοιότητες με το σήμερα. Παρουσιάζει μια χώρα που κατέρρευσε οικονομικά αλλά και σε επίπεδο αξιών, λόγω της αστόχαστης πολιτικής ηγεσίας και της ιδιοτέλειας των αξιωματούχων, οι οποίοι χρησιμοποίησαν τον πλούτο της προς όφελός τους. Η κατάσταση οδήγησε πολλούς κατοίκους, ιδιαίτερα νέους, στα ξένα. Το Βασιλόπουλο, όμως, με τη βοήθεια της Γνώσης, της κυρα-Φρόνησης, της αδελφής του Ειρηνούλας και πολλών ανώνυμων συμπατριωτών του θα βρει τον τρόπο να αλλάξει τη μοίρα της χώρας με πνεύμα δημιουργικότητας, θάρρους, εργατικότητας και προσφοράς στο κοινό καλό.

Το Παραμύθι χωρίς όνομα γράφτηκε από την Πηνελόπη Δέλτα.

ΜΑΝΩΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ - ΔΗΜΗΤΡΑ Τάξη ΣΤ1



ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Όταν πήγαμε στο Εκκλησιαστικό μουσείο της Αλεξανδρούπολης, πήγαμε στην Εκκλησία και μας είπαν για διάφορες εικόνες, ωραίες εικόνες και ψηφιδωτά. Μας μίλησαν για τους Άγιους.

Μετά πήγαμε στην αίθουσα και μας είπαν πως γίνεται η εικόνα και τα ψηφιδωτά, μετά μας έβαλαν να δούμε βίντεο πως γίνονται οι εικόνες και πήγαμε πάνω να μας δείξει ένας κύριος τι χρειαζόμασταν για να κάνουμε εικόνα.

Μετά κατεβήκαμε κάτω να παίξουμε με κάτι tablet που είχαν και μας έβαλαν να ζωγραφίσουμε χριστιανικές εικόνες.

**ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ & ΘΟΔΩΡΗΣ ΛΙΟΛΙΟΣΙΔΗΣ
ΤΑΞΗ ΣΤ'2**



ΓΙΟΡΤΗ 17 ΝΟΕΜΒΡΗ

Στο σχολείο μου τη γιορτή της 17 Νοέμβρη την οργάνωσαν οι τάξεις Δ', Ε' και ΣΤ'.

Η γιορτή περιλάμβανε τραγούδια για την εξέγερση του Πολυτεχνείου, που τραγούδησε η χορωδία της Ε' και ΣΤ' τάξης.

Τα παιδιά της Δ' τάξης με κάποια παιδιά της Ε' απήγγειλαν ποιήματα και διαβάσανε το χρονικό των ημερών του ξεσηκωμού στο Πολυτεχνείο.

Επίσης είδαμε βίντεο για τον αγώνα των φοιτητών και κλείσαμε τη γιορτή ψέλνοντας τον Εθνικό Ύμνο.



ΑΡΣΕΝΗΣ ΜΠΤΑΝΤΑΣ

ΤΑΞΗ Ε'

ΜΕΡΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ



Η Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να συμμετέχουν σε οργανωμένες αθλητικές δράσεις και δραστηριότητες, καθώς επίσης και την ευκαιρία να βελτιώσουν τη φυσική τους κατάσταση, συνηθίζοντας σ' έναν τρόπο ζωής και άσκησης.

Σε όλα τα σχολεία της χώρας, θα πραγματοποιηθούν δραστηριότητες, παιχνίδια, χοροί και δράσεις με την συμμετοχή των μαθητών, τόσο στην οργάνωση όσο και στην εφαρμογή, που περιλαμβάνουν προβολές ταινιών και βίντεο, διαδραστικές συζητήσεις, ανάγνωση κειμένων, άρθρων, κ.ά. Επίσης, έχει δοθεί η δυνατότητα από το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων να πραγματοποιηθούν επισκέψεις στα σχολεία από επίλεκτους και αθλητές που διακρίθηκαν, για να συνομιλήσουν και να παίξουν με τους μαθητές.

ΔΩΡΟΘΕΑ ΧΟΤΖΑ & ΙΣΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑΞΗ: Ε΄



ΤΑ ΠΙΟ ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ρίψη Γαλότσας

Ρίξε τη γαλότσα σου όσο πιο μακριά μπορείς! Αυτός ο ασυνήθιστος διαγωνισμός πραγματοποιείται παραδοσιακά στη Tairare, Νέα Ζηλανδία.

Καλλιέργεια Μουστακιού

Εάν σας αρέσουν τα μουστάκια να συμμετέχετε σε αυτό τον διαγωνισμό. Διαγωνισμούς, πέρα από αυτών που απαιτούν μια καλή φυσική κατάσταση, τότε δοκιμάστε να μεγαλώσετε το μουστάκι σας.

Μονόκυκλο Βουνού

Αυτό το άθλημα σίγουρα δεν είναι για τους ερασιτέχνες. Πρέπει να έχεις τέλεια δύναμη στη βάση και πολύ καλή ισορροπία. Μόνο οι πιο γενναίοι τολμούν το κάνουν.

Ολυμπιακοί Αγώνες Λάσπης

Αν σε αρέσει η λάσπη αυτό το άθλημα είναι για εσένα, στη Γερμανία, είναι ένα εξαιρετικό μέρος για τη διεξαγωγή αγωνισμάτων λάσπης. Πολλοί άνθρωποι συγκεντρώνονται σ' αυτό το μέρος για να παίξουν ποδόσφαιρο, βόλεϊ, χάντμπολ και φυσικά για να λερωθούν.

Κυλιόμενο Τυρί

Ο κύριος στόχος αυτού του ετήσιου αγώνισματος είναι να πιάσουν οι διαγωνιζόμενοι ένα κεφάλι τυρι περίπου 3 κιλών, το οποίο θα κυλάει από το λόφο του Cooper. Οι διαγωνιζόμενοι συνήθως τραυματίζονται, καθώς κατεβαίνουν το λόφο. Πιάστε το εάν μπορείτε!



ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΟΜΠΡΑΤΣΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΟΛΤΕΖΟΣ

ΤΑΞΗ ΣΤ1

Η ΠΑΡΕΛΑΣΗ

Η παρέλαση της 28^{ης} Οκτωβρίου ήταν καταπληκτική. Οι διμοιρίες κάθε τάξεως ήταν συγχρονισμένες. Όλοι ήταν τόσο χαρούμενοι και περήφανοι. Τα παιδιά ήταν γεμάτα θάρρος και πίστη. Οι γονείς συγκινήθηκαν βλέποντας τα παιδιά τους να συμμετέχουν στη παρέλαση.

Αλλά ας τα πάρουμε απ' την αρχή: Προετοιμαζόμασταν για την παρέλαση και είχαμε αρκετές δυσκολίες. Οι διμοιρίες μπέρδευαν στην αρχή τα βήματά τους αλλά με τον χρόνο βελτιώθηκαν πάρα πολύ. Ο σημαιοφόρος και οι παραστάτες έχαναν και αυτοί τα βήματά τους αλλά διόρθωσαν τα λάθη τους. Οι διμοιρίες έμαθαν να σηκώνουν το χέρι τους στο κατάλληλο σημείο. Οι διμοιρίες

έβλεπαν τους διμοιρίτες για να βρουν το βήμα τους.

Κατά τη διάρκεια της παρέλασης όλοι ήταν συγκεντρωμένοι στο να μην χάσουν το βήμα τους. Μόλις αρχίσαμε να περπατάμε είχαμε το κεφάλι σηκωμένο και το σώμα μας όρθιο. Οι διμοιρίτες σήκωσαν το χέρι. Ο σημαιοφόρος είχε τη σημαία ηρωικά σηκωμένη. Οι παραστάτες ήταν δίπλα στον σημαιοφόρο σαν να του συμπαραστέκονται. Ήταν μια υπέροχη παρέλαση και όλοι ήταν περήφανοι.

**ΜΠΤΑΝΤΑΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΥΜΕΩΝ ΠΕΤΡΟΣ
ΤΑΞΗ ΣΤ2'**



ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗ

Πως σας λένε;

Κωνσταντίνος Μητσόπουλος

Πόσο χρονών είστε;

Γεννήθηκα το 1969(48 στα 49).

Που δουλεύεται και πόσα χρόνια είστε στο επάγγελμα;

Μόνιμος καθηγητής στο Υπουργείο Παιδείας από το 1999 ως δάσκαλος Φυσικής Αγωγής για 19 χρόνια.

Πως το επιλέξατε;

Είχα μεγάλη αγάπη για τα παιδιά, το σχολείο και τον αθλητισμό.

Τι χόμπι κάνετε στον ελεύθερό σας χρόνο;

Κυνήγι, ψάρεμα και οικοδομικές κατασκευές.

Αγαπάτε την δουλεία σας;

Ναι!!! Παρά πολύ!!!!!!!

Έχετε οικογένεια και παιδιά;

Ναι! Είμαι παντρεμένος και έχω ένα αγόρι 20ετών, Φοιτητής Βιολογίας.

Τι σας αρέσει σ' αυτό το επάγγελμα;

Η αγάπη των παιδιών για το μάθημα της γυμναστικής, αλλά και προς έμενα. Η χαρά να βλέπω τις ικανότητες των παιδιών στον αθλητισμό, αλλά και οι προσπάθειες των παιδιών - μαθητών να κάνουν το καλύτερο.....

**ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΣΙΟΛΑΚΙΔΗ & ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΜΑΡΟΥΔΗ
ΤΑΞΗ ΣΤ'**



Α.Ε.Κ η ομάδα της καρδιάς μας!

Η Α.Ε.Κ είναι μια ομάδα που δημιουργήθηκε το 1924 από Έλληνες Κωνσταντινουπολίτες που διώχθηκαν από τα σπίτια τους. Έξι χρόνια αργότερα χτίστηκε το γήπεδό της στην Νέα Φιλαδέλφεια. Το σήμα της είναι ο Δικέφαλος Αετός και τα χρώματά της είναι το κίτρινο και το μαύρο, που είναι τα χρώματα του Βυζαντίου. Είναι από τις μεγαλύτερες ομάδες της Ελλάδος με 15 κύπελλα και πολλά πρωταθλήματα. Αυτό όμως που την κάνει ξεχωριστή και αγαπητή στον κόσμο, είναι η γενικότερη δράση της, όπως το 1999 που ταξίδεψε στη χώρα της Σερβίας και έπαιξε αγώνα με μια ομάδα της χώρας αυτής ενώ γινόταν πόλεμος, για να μεταδώσει το μήνυμα της ειρήνης. Γι' αυτό και όσοι την υποστηρίζουν νιώθουν πως η Α.Ε.Κ δεν είναι απλά μια ποδοσφαιρική ομάδα, αλλά μία ιδέα! Μια ιδέα που γεννήθηκε για να θυμόμαστε και να τιμούμε τα θύματα της γενοκτονίας των Κωνσταντινουπολιτών Ελλήνων από τους Τούρκους.

ΚΟΓΚΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΚΟΥΪΝΕΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΑΞΗ Δ'

