

Τα Ανθουσάκια

Ιανουάριος - Μάρτιος 2024 ΤΕΥΧΟΣ 5^ο



σελ. 2 Σχολικά Νέα

σελ. 3 Πράσινα Νέα

σελ. 4 Μουσικα-κά Νέα

σελ. 5-7 Χειροτεχνίες - Κατασκευές

σελ. 8-9 Πολιτιστικά Νέα

Σχολικά Νέα

Διαδραστικοί Πίνακες



Στις αρχές Φεβρουαρίου έφτασαν και εγκαταστάθηκαν στο σχολείο μας τέσσερις διαδραστικοί πίνακες. Είναι πολύ χρήσιμοι και βοηθητικοί στο μάθημα. Είναι μεγάλοι και έχουν ωραία χρώματα. Εκεί κάνουμε ασκήσεις, λύνουμε γρίφους, γράφουμε σημειώσεις. Τους χρησιμοποιούμε πολύ αλλά κάποιες φορές κόβεται το σήμα του wi-fi και δεν μπορούμε να τους αξιοποιήσουμε. Παναγιώτης Ψαλλίδας (Ε')

Διαγωνισμός Ραδιοφωνικού Μηνύματος

Το σχολείο μας πήρε μέρος στον Μαθητικό Διαγωνισμό Ραδιοφωνικού Μηνύματος και Τραγουδιού "Κάν'το ν' ακουστεί 2024" με θέμα "The power of friendship" (Η δύναμη της φιλίας), που διοργανώνει το **European School Radio**. Πρώτα είδαμε στο διαδίκτυο τι έπρεπε να κάνουμε και μετά αρχίσαμε να δίνουμε ιδέες. Μας πήρε αρκετή ώρα να γράψουμε το μήνυμά μας και μας βοήθησε ο μπαμπάς μου να ακουγόμαστε καλά στην ηχογράφηση. Είμαστε χαρούμενες και ενθουσιασμένες! Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα τα ξέρουμε στα τέλη Απρίλη!

Λυδία Λούκα (Ε')



Αλληλογραφία στα Αγγλικά - Penpals



Ξεκίνησε και φέτος η αλληλογραφία στα Αγγλικά, αυτή τη φορά με μαθητές της Ε' τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Παλλήνης. Περιμένουμε με ανυπομονησία να γνωρίσουμε τους νέους φίλους μας μέσα από τα γράμματά τους αλλά ίσως και από κοντά! Χρήστος Καραγιάννης (Δ2)

Πράσινα Νέα

Από τον σπόρο ... στο πιάτο!



Μετά από πέντε μήνες φροντίδας του λαχανόκηπου ήρθε η ώρα της συγκομιδής! Μαζέψαμε τα λαχανικά, τα πλύναμε και τα κόψαμε. Με κάποια από αυτά φτιάξαμε σπανακόπιτα και με τα υπόλοιπα κάναμε δοκιμασίες αναγνώρισης και γευσιγνωσίας. Στο τέλος χωριστήκαμε σε ομάδες και φτιάξαμε τις δικές μας σαλάτες. Τις δοκιμάσαμε και τις απολαύσαμε! Η κάθε μια ήταν ξεχωριστή στη γεύση, το χρώμα και την ποικιλία των λαχανικών. Πέρασαμε τέλεια και θα θέλαμε να κάνουμε κι άλλες τέτοιες δράσεις!

Βαρβάρα Μιχαλοπούλου (Δ2)

Γιατί:

Ο λαχανόκηπος ήταν μια ιδέα του σχολείου και τον έφτιαξαν τα παιδιά της Δ' τάξης. Όλοι θαυμάζαμε τον υπέροχο αυτόν γεμάτο λαχανικά κήπο ώσπου μια μέρα κάποια παιδιά μπήκαν στο προαύλιο και ξερίζωσαν τα ήδη μεγαλωμένα μαρούλια και μπρόκολα. Νιώθω ότι αυτό ήταν πολύ κακό και άδικο γιατί χρειάστηκε τόσος κόπος για να φτιαχτεί ο λαχανόκηπος! Κατά την άποψη μου δεν έπρεπε να είχε γίνει κάτι τέτοιο και εύχομαι αυτός που το έκανε να παραδεχτεί το λάθος του!

Γιώργος Αλτανόπουλος (ΣΤ2)

Δενδροφύτευση στην Ανθούσα

Στις 11 Φεβρουαρίου έγινε δενδροφύτευση στο πάρκο της Ανθούσας που οργάνωσε ο Δήμος σε συνεργασία με το **Όλοι μαζί μπορούμε...** Συμμετείχα κι εγώ και φύτεψα τρία δεντράκια μαζί με τον φίλο μου. Το καλοκαίρι είχε καεί το μισό πάρκο. Συγκινήθηκα πολύ γιατί τώρα που φυτέψαμε νέα δέντρα θα ξαναγίνει πανέμορφο!

Νεφέλη Βουργάνα (Ε')



Μουσεια-κά Νέα

Το μουσείο Ζωολογίας ήταν πολύ ενδιαφέρον! Μας έκαναν εντύπωση τα σιαμαία μωσχάρια, που γεννήθηκαν ενωμένα μεταξύ τους, το καλαμάρι, το φεγγαρόψαρο και



ο σκελετός φάλαινας. Μας άρεσε πολύ η επίσκεψη στο μουσείο γιατί ο ξεναγός μας εξηγούσε για το κάθε ζώο με λεπτομέρεια που ήταν σα να το βλέπουμε ζωντανό. Θα θέλαμε να το επισκεφθούμε ξανά!

Κλειώ Μπαχού (Δ2)

Εβραϊκό Μουσείο Αθηνών

Με αφορμή την ημέρα μνήμης του Ολοκαυτώματος, επισκεφθήκαμε το Εβραϊκό Μου-



σείο Αθηνών. Εκεί, μάθαμε καινούργια πράγματα για την εβραϊκή κοινότητα, είδαμε αντικείμενα της συναγωγής τους και μάθαμε ιστορίες από παιδιά που κατάφεραν να σωθούν. Ήταν μια ξεχωριστή ημέρα!

Ειρηστέλα Καραγιάννη (Ε')



Την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου η Στ' τάξη επισκεφθήκαμε το Πλωτό Ναυτικό Μουσείο, το Θωρακισμένο-Καταδρομικό «Γ. Αβέρωφ». Το Αβέρωφ είναι ένα πολύ μεγάλο πολεμικό πλοίο και υπήρξε η δόξα του ελληνικού πολεμικού ναυτικού. Το όνομά του το έχει πάρει από τον Γεώργιο Αβέρωφ, ο οποίος έδωσε το 1/3 των χρημάτων για να αγοραστεί το πλοίο. Μας έγινε μια πολύ ενδιαφέρουσα ξενάγηση. Πραγματικά αξίζει να επισκεφθεί κανείς το πλωτό αυτό μουσείο!

Γιώργος Ρίνης (ΣΤ2)

Χειροτεχνίες - Κατασκευές

Κατασκευή Μουσικών Οργάνων

Με αφορμή το κεφάλαιο «Μουσική» στο μάθημα της Γλώσσας, σκεφτήκαμε με την κυρία μας και φτιάξαμε μουσικά όργανα με απλά αντικείμενα, όπως κιθάρες με λάστιχα για χορδές, τύμπανα με σκεύη κουζίνας, φλογέρες με καλαμάκια και ντέφι με φακές. Σε αυτή τη δράση περάσαμε καταπληκτικά!



Εβελίνα Χαρακίδα (Ε')

Μαρτάκια στην τάξη

Την Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου φτιάξαμε «μαρτάκια» στην τάξη με την κυρία μας. Εκείνη έφερε άσπρη και κόκκινη κλωστή κι εμείς χάντρες και ματάκια για να τα διακοσμήσουμε. Μόλις τελειώσαμε, η κυρία έβγαλε ομαδικές φωτογραφίες. Αυτή η δράση ήταν πολύ διασκεδαστική. Θα τη θυμάμαι για πάντα!



Ευγενία Κριτσοταλάκη (Ε')

Κατασκευές στα Εικαστικά

Η κυρία των Εικαστικών μας ζήτησε να κάνουμε μεγάλες κατασκευές με χαρτόκουτα μόνοι μας ή σε ομάδες. Μετά από δέκα περίπου ημέρες, οι τάξεις μας είχαν γεμίσει με υπέροχες δημιουργίες: στην ΣΤ' τάξη μας έκαναν παρέα δυο τηλεφωνικοί θάλαμοι του Λονδίνου, ένα ρομπότ κι ένα ποδοσφαιράκι. Στην Ε' τα παιδιά έφτιαξαν ζώα και ένα ανεμόμυλο. Πιστεύω πως όλοι μας διασκεδάσαμε φτιάχνοντας τις κατασκευές μας και περνώντας επιπλέον χρόνο με τους φίλους μας!

Κωνσταντίνα Αλεξοπούλου (ΣΤ')



Διαγωνισμός ζωγραφικής

Οι μαθητές του σχολείου μας συμμετείχαν στον διαγωνισμό ζωγραφικής του Δήμου Παλλήνης. Η εικαστικός, κυρία Δήμητρα Πετροπούλου, επέλεξε 8 μαθήτριες από την Β', την Δ1' και την ΣΤ2' τάξη. Είχαμε μεγάλη έμπνευση και δημιουργήσαμε έργα με θέμα τα παιδικά βιβλία. Μπορούσαμε να δουλέψουμε σε ομάδες ή ατομικά. Οι δημιουργίες μας είχαν πολλά σχέδια και χρώματα. Ας κερδίσει το καλύτερο! Ξέρουμε ότι σημασία έχει η συμμετοχή.

Γεωργία Γρυπαίου (Β')



Το δικό μας μουσείο ελιάς



Με αφορμή το ποίημα του Κωστή Παλαμά «Η Ελιά» στο βιβλίο της Γλώσσας, φτιάξαμε το δικό μας Μουσείο Ελιάς με πλαστελίνη και οδοντογλυφίδες. Φτιάξαμε το λιομάζωμα, το αρχαίο ελαιόπυρρο, τους δρομείς νικητές στους Ολυμπιακούς Αγώνες ελαιοστεφανωμένους, σαλάτες με ελιές αλλά και την θεά Αθηνά και τον Ποσειδώνα.

Γιώργος Μακρής (Δ1)

Παρουσιάζω τον εαυτό μου (Je me présente)

Την προηγούμενη εβδομάδα, η δασκάλα των Γαλλικών μας μοίρασε «φατσούλες» όπου μπορούσαμε να ζωγραφίσουμε τον εαυτό μας και από κάτω να γράψουμε πώς μας λένε και την ηλικία μας στα Γαλλικά. Προσωπικά, θεωρώ ότι η συγκεκριμένη ιδέα ήταν εξαιρετική και πάρα πολύ δημιουργική!

Παρασκευή Τασιοπούλου (Ε')



Γιορτή της κρέπας

Στο μάθημα των Γαλλικών φτιάξαμε κρέπες καθώς οι Γάλλοι τις καταναλώνουν όλο τον χρόνο και κυρίως σε γιορτές όπως η Chandeleur. Έτσι κι εμείς φτιάξαμε τις κρέπες στο σπίτι, τις φέραμε στο σχολείο και τις γεμίσαμε με μερέντα, μπανάνες και μπισκότα τριμμένα. Ήταν πολύ νόστιμες και φάγαμε «του σκασμού»!

Σπύρος Μπαραμίλης (Ε')



Η ΣΤ' δημιουργεί!

Στο μάθημα των εικαστικών, εμείς, η ΣΤ' τάξη, ξεκινήσαμε να δημιουργούμε ψηφιδωτά. Χρησιμοποιήσαμε όσπρια, ζυμαρικά, ξηρούς καρπούς, πινέλα και κόλλα. Περάσαμε πολύ ωραία και φτιάξαμε εντυπωσιακά έργα!

Χαρά Πετροπούλου (ΣΤ2)



Κατασκευή Χαρταετού

Την Τετάρτη 13 Μαρτίου, μαζευτήκαμε στην τάξη του Δ1 για να κάνουμε χαρταετούς. Όταν μπήκαμε στην τάξη, τα παιδιά μας υποδέχτηκαν με πολύ χαρά. Η κυρία Τζο και ο κύριος Στέλιος μας έδειξαν βήμα βήμα πως να φτιάξουμε τον χαρταετό μας με διάφορα χρώματα και μεγάλη ουρά. Το κάθε παιδί πήρε σπίτι του τον δικό του χαρταετό. Ήταν υπέροχα!

Κατερίνα Κακκαλή (Δ2)



Θεατρική Παράσταση «Ο Μάγκας»

Πριν από λίγο καιρό πήγαμε στο θέατρο και παρακολουθήσαμε την παράσταση «Ο Μάγκας», μια διασκευή του βιβλίου της Πηνελόπης Δέλτα. Ήταν ωραία και η δική μου αγαπημένη στιγμή ήταν όταν όλοι οι ηθοποιοί άρχιζαν να σκορπίζονται στην αίθουσα του θεάτρου.

Η παράσταση μιλάει για ένα σκυλάκι και την οικογένεια που ζει, την οικογένεια Βασιωτάκη και την συστήνω σε όλους τους μεγάλους και τα παιδιά.

Ειρήνη Κοκολάκη (Ε')



Εθελοντική Αιμοδοσία



Μέσα στο Φλεβάρη έγινε μια δράση στο σχολείο μας για την Εθελοντική Αιμοδοσία. Μάθαμε τις προϋποθέσεις και τη σημασία του να δίνει κάποιος αίμα. Επίσης μάθαμε σε τι χρησιμεύει το αίμα στον οργανισμό μας. Ευχαριστούμε πολύ τους γιατρούς που ήρθαν από το Ιατρικό κέντρο Σπάτων και μας ενημέρωσαν.

ΔΩΣΕ ΑΙΜΑ! ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΗ ΖΩΗ!

Ηλίας Λαλιώτης (ΣΤ2)

Αποκριάτικο Πάρτυ



Στις 3 Μάρτη, στο σχολείο μας έγινε ένα αποκριάτικο πάρτυ από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων. Είχαν έρθει πολλά παιδιά και ένας μάγος που έκανε μαγικά κόλπα. Είχε έρθει και ένας επαγγελματίας DJ και πολλοί γονείς και παιδιά ντυμένα με διάφορες στολές και μάσκες. Κάποια είχαν βάψει τα μαλλιά τους και πολλά είχαν ντυθεί διαβολάκια. Το πάρτυ ήταν τέλειο και στα παιδιά της ΣΤ' τάξης που του χρόνου θα πάνε γυμνάσιο, θα τους μείνει αξέχαστο!

Γιάννης Θάνος (ΣΤ')

8 Μαρτίου – Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού

Είδαμε ένα βίντεο κατά της σχολικής βίας. Με χαρτόνια φτιάξαμε αφίσες με πολύχρωμα γράμματα. Συμφωνήσαμε πως μπορούμε να κάνουμε ένα θεατρικό. Η κυρία Καλλιρρόη μας μοίρασε ρόλους. Μας άρεσε τόσο πολύ! Ά! Είπαμε κι ένα τραγούδι! Ο τίτλος του σκετς λεγόταν «Μήλα γύρω γύρω, στη μέση πορτοκάλι». Κάναμε πολλές πρόβες και μετά το παρουσιάσαμε σε όλο το σχολείο!

Γεωργία Γρυπαιού – Κατερίνα Γκριτζάπη (Β')



Επίσκεψη σε μια όμορφη έκθεση ζωγραφικής

Περάσαμε πολύ ωραία! Είδαμε τους όμορφους πίνακες ζωγραφικής. Είχαν και ιππότες. Παρατηρήσαμε ωραίες αφίσες από τον Καραγκιόζη και παίξαμε και σε μια ωραία παιδική χαρά.
Νικόλας Κριστοτάλακης, Γιώργος Γαβαλάς, Φανούρης Παπαδημητράκης (Α1)



Γιορτή Αποκριάς

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος τις δυο τελευταίες ώρες του πρωινού προγράμματος, όλα τα παιδιά φόρεσαν τις πολύχρωμες στολές και μάσκες τους και βγήκαν στο προαύλιο να χορέψουν το γαϊτανάκι, να τραγουδήσουν και να απολαύσουν την Αποκριά με κέφι και χαρά!

Ιάσωνας Γιαννικόπουλος (ΣΤ2)



5ο ΤΕΥΧΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΘΟΥΣΑΣ – ΣΧ. ΕΤΟΣ 2023-2024

Τα άρθρα έγραψαν μαθητές/τριες όλων των τάξεων

Συντονίστρια εκπαιδευτικός και υπεύθυνη εικονογράφησης : Αναστασία Φραγγέα (ΠΕ06)