



Οδηγίες επιστροφής στό σχολείο

Επιτέλους και πάλι MAZI!

Όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά είμαστε χωρισμένοι σε δύο φωλιές

Η πρώτη φωλιά θα έχει τα παιδάκια που το επώνυμό τους αρχίζει από Α μέχρι εκείνα που το επώνυμό τους αρχίζει από Καρ και θα έρχεται την 1^η εβδομάδα τη Δευτέρα, την Τετάρτη και την Παρασκευή.

Η δεύτερη φωλιά θα έχει τα παιδιά που το επώνυμό τους αρχίζει από Κασ μέχρι εκείνα που το επώνυμό τους αρχίζει από Χατ και θα έρθει την 1^η εβδομάδα την Τρίτη και την Πέμπτη.

Στο σχολείο μας θα ακολουθήσουμε τους κανόνες μας και θα περάσουμε ωραία.

Για να περάσουμε όμως ωραία και να είμαστε ασφαλείς θα θυμόμαστε ότι:

1. Όταν έρθω στο σχολείο πηγαίνω στην αίθουσά μου και με προσέχει μέχρι να χτυπήσει το κουδούνι η κυρία μου.
2. Δεν είμαι πολύ κοντά σε άλλον.
3. Δεν παίρνω αγκαλιά κάποιον.
4. Έχω το δικό μου μολύβι, γόμα, ξύστρα και δεν το δανείζω σε άλλο παιδί αλλά ούτε και παίρνω από άλλο παιδί ΤΙΠΟΤΑ.
5. Έχω μαζί μου το δικό μου φαγητό και είναι μόνο για εμένα.
6. Έχω μαζί μου ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ το δικό μου νερό και είναι μόνο για εμένα.
7. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να πιω νερό από τη βρύση με το στόμα.
8. Είναι καλό να έχω μαζί μου χαρτομάντιλα και υγρά μαντιλάκια.
9. Έχω μαζί μου καπέλο για το διάλειμμα και μια ζακετούλα, μήπως μου χρειαστούν.
10. Ακούω τους κυρίους και τις κυρίες με ΠΡΟΣΟΧΗ και φυσικά ακολουθώ τους κανόνες.

Τους κανόνες αυτούς θα τους ξαναπούμε στο ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ και θα πούμε κι άλλους με τον δικό μας τρόπο και θα παίξουμε κιόλας μαζί τους.

Φαίνονται πολλά και δύσκολα; Όχι και τόσο! Εμείς μαθαίνουμε πολύ εύκολα και θα τα καταφέρουμε. Είμαι ΣΙΓΟΥΡΗ!

