

Ένα ποίημα για φτεροπόδαρους!

- Κάνω 5 φορές ανάγνωση το ποίημα της σελίδας 37 που είναι στο α' τεύχος της γλώσσας με τίτλο και ποιητή.
- Γράφω αντιγραφή την πρώτη στροφή.
- Μαθαίνω ορθογραφία το ίδιο κομμάτι.
- Βρίσκω τις στροφές του ποιήματος και βάζω αριθμούς όπως το κάνουμε στο σχολείο.
- Βρίσκω και την ομοιοκαταληξία και την υπογραμμίζω.
- Ψάχνω και βρίσκω τα υλικά που χρειάζονται για να γίνουν τα κουλουράκια του μαθήματος.
- Βάζω ύστερα τα υλικά σε αλφαβητική σειρά.
- Κάνω προπόνηση στην προπαίδεια του 9 με τα δάχτυλά μου. Αν την ξέρω πολύ καλά, τη λέω χωρίς δάχτυλα.

- Κάνω τις εργασίες της φωτοτυπίας.

- Γράφω στο τετράδιο «Μένω στο σπίτι»

Καλή επιτυχία Σαΐνια μου !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Κυρία Ευγενία - Τζένη





Όνομα: _____

Παίρνω «ι» από τα τετραγωνάκια, συμπληρώνω τις λέξεις και μετά τις γράφω πάλι. Μυστικό: Οι λέξεις είναι από το ποίημα «Ο φτεροπόδαρος».

μ...αλό

ΕΙ	ΟΙ
Υ	Η

μπακάλ...s

ζάχαρ...

ΕΙ	ΟΙ
Υ	Η

ένν...α

θ...μάσαι

ΕΙ	ΟΙ
Υ	Η

κα...μένη



13 μέσα μεταφοράς. Τα βρίσκω στο κρυπτόλεξο. Μετά τα γράφω δεξιά σωστά.

τ ο α υ τ ο κ ί ν η τ ο
 υ π ο β ρ ύ χ ι ο ν η ι
 τ α μ η χ α ν ά κ ι ο ς
 χ λ ε ω φ ο ρ ε ί ο ρ ο
 η β ά ρ κ α π λ ο ί ο ι
 τ ρ έ ν ο σ τ α ξ ί κ ο
 μ α ε λ π ο δ ή λ α τ ο
 α ν α ε ρ ο π λ ά ν ο ς
 ε λ ι κ ό π τ ε ρ ο ο ς
 κ α ε ρ ό σ τ α τ ο ι ο
 σ ο φ ο ρ τ η γ ό μ ι α





Αν θέλω, εδώ γράφω κάτι
