

ΔΡΑΣΗ: ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Το πέρασμα σε διαφορετική βαθμίδα ενώ αποτελεί συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, είναι και μία νέα αρχή που έχει ως αποτέλεσμα να είναι μία στρεσογόνα κατάσταση για τους μαθητές της ΣΤ΄ τάξης. Μιλήσαμε με τους μαθητές μας, αρχικά προσπαθήσαμε να θυμηθούμε όλες τις ωραίες μας στιγμές από το Δημοτικό, το σχολείο που αποχαιρετούν για πάντα. Κατασκευάσαμε «τον ουρανό του Δημοτικού» γράφοντας τις αναμνήσεις τους σε χρωματιστά χαρτόνια σε σχήμα σύννεφων.

Με την πολύτιμη συμβολή της Κοινωνικής Λειτουργού του σχολείου, πραγματοποιήθηκαν τρεις συναντήσεις, αφού καθίσαμε σε κύκλο συζητήσαμε για ό,τι απασχολεί τους μαθητές μας για τη μετάβασή τους στην επόμενη βαθμίδα. Στην πρώτη συνάντηση δώσαμε τίτλο « Τί πιστεύω πως θα μου αρέσει στο Γυμνάσιο και τί όχι». Τη δεύτερη συνάντηση την ονομάσαμε «Τί με ενθουσιάζει που θα αλλάξω σχολείο και τί με τρομάζει». Στόχος των δύο πρώτων συναντήσεων ήταν να εκφράσουν οι μαθητές τις αγωνίες και τους φόβους τους για την αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος, να ξεπεράσουν τις φοβίες τους, να ξεχωρίσουν τα εφόδια τους για να προχωρήσουν με αυτοπεποίθηση, να καλλιεργήσουν ικανότητες έκφρασης των συναισθημάτων τους, αυτοεκτίμησης και να μάθουν να αντλούν χαρά από τις δραστηριότητες που συμμετέχουν, να ξεπερνούν τα αρνητικά συναισθήματα και να ενισχύουν τη θετικότητα που δέχονται. Η τρίτη συνάντηση αφορούσε περισσότερο πρακτικές απορίες που άγχωναν τους μαθητές, της δώσαμε τον τίτλο «Τί θέλω να μάθω;». Καταγράψαμε όλες τις ερωτήσεις δημιουργώντας μία «Λίστα Αποριών».

Σκεφτήκαμε ως καταλληλότερους συμβουλούς για τους μαθητές μας, παιδιά που έχουν βιώσει τη μετάβαση και για αυτό το λόγο καλέσαμε στην τάξη μας παλιούς μας μαθητές, τωρινούς μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης του Γυμνασίου που είναι και φίλοι των παιδιών της ΣΤ΄ τάξης. Ήταν μία πολύ εποικοδομητική και ευχάριστη συνάντηση. Σχεδόν τα παιδιά πήραν απαντήσεις στις περισσότερες ερωτήσεις της «Λίστας αποριών». Τελευταίο μέρος της δράσης αποτέλεσε η επίσκεψή μας στο Γυμνάσιο του Σουφλίου. Ξεναγήθηκαν οι μαθητές μας στους χώρους του Γυμνασίου, παρακολούθησαν μέρος του μαθήματος της Γυμναστικής και της Χημείας. Είχαν την ευκαιρία να περιεργαστούν το εργαστήριο Χημείας, να παίξουν με τα μουσικά όργανα που βρισκόταν στην αίθουσα Μουσικής και να χρησιμοποιήσουν το εργαστήριο Πληροφορικής. Οι μαθητές έφυγαν ενθουσιασμένοι και γεμάτοι ανυπομονησία για το πρώτο κουδούνι του Γυμνασίου τον ερχόμενο Σεπτέμβρη.

Κλείνοντας η Δράση, ως εκπαιδευτικοί νιώσαμε ικανοποίηση που μπορέσαμε να ενισχύσουμε τα παιδιά μας με θετικά συναισθήματα για το Γυμνάσιο. Ευχαριστούμε τους μαθητές μας για αυτό το όμορφο ταξίδι έξι χρόνων στο Δημοτικό και τους ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία στο καινούριο σκαλοπάτι της εκπαίδευσης