

## Γιώργος Χατζηδάκης

### Το Μπάσκετ είναι για μένα όλη μου η ζωή!

Ο Γιώργος Χατζηδάκης κατάγεται από τη Λέρο και έζησε την παιδική και εφηβική του ηλικία εδώ. Ασχολήθηκε με ζήλο με τον αθλητισμό, το Μπάσκετ και τον Στίβο και μετά από αρκετά χρόνια αφοσίωσης στο Μπάσκετ, με επιτυχημένη καριέρα στην Αθήνα ως παίκτης και προπονητής, επέστρεψε με την οικογένειά του στη Λέρο και συνέβαλλε αποφασιστικά στη δυναμική ανάπτυξη της ομάδας του τοπικού Πανιωνίου. Πολλά παιδιά αγάπησαν το Μπάσκετ και ασχολήθηκαν με αυτό με πάθος και συνέπεια υπό την καθοδήγηση του «Κόουτς», όπως όλοι τον αποκαλούν, θέτοντας και πετυχαίνοντας σημαντικούς προσωπικούς και ομαδικούς στόχους και κερδίζοντας για τον Πανιώνιο Λέρου μια θέση πρωταγωνιστή στον Αθλητισμό της Δωδεκανήσου.

Μετά από μια δεύτερη μακρόχρονη απουσία από το νησί, ο κύριος Χατζηδάκης ανέλαβε και πάλι κύριος προπονητής της ομάδας του Πανιωνίου πέρσι. Τέσσερις μαθητές της Έκτης τάξης του σχολείου μας εκδήλωσαν με ενθουσιασμό την επιθυμία να πάρουν συνέντευξη από τον προπονητή τους. Οι δύο (Εβιάννα και Μαριάννα) ήρθαν τη φετεινή σχολική χρονιά για πρώτη φορά στη Λέρο και ο Πανιώνιος αμέσως αποτέλεσε ένα σημαντικό μέρος της εμπειρίας τους στο νησί. Η Μαρία και ο Νίκος γνωρίζουν τον κύριο Χατζηδάκη από πιο παλιά, έχουν ακούσει πολλά γι' αυτόν και για την προηγούμενη θητεία του στην ομάδα. Τα παιδιά ετοίμασαν ερωτήσεις και ένα Σάββατο μεσημέρι, μετά από προπόνηση και αγώνα, πήραν τη συνέντευξη στο Κλειστό Γήπεδο του Πανιωνίου.

Με αλφαβητική σειρά:

Εβιάννα Κανονίδου, Στ' 2

Μαριάννα Κανονίδου, Στ' 2

Μαρία Τσιάγκρα, Στ' 2

Νίκος Μούτος, Στ' 1

Μάρτιος 2024

Επιμέλεια: Ουρανία Καραλή

**Παιδιά:** *Ωραία! Πότε αρχίσατε να ασχολείστε με το Μπάσκετ;  
Θυμάστε την πρώτη φορά που παίξατε; Σε ποια ομάδα;*

**Κόουτς:** Έπαιξα για πρώτη φορά Μπάσκετ όταν ο Νίκος Γκάλης, ο Παναγιώτης Γιαννάκης και η παρέα τους στην Εθνική Ομάδα των Ανδρών, το 1987, πήρανε το Ευρω-Μπάσκετ. Βγήκαμε πρώτοι και από τότε αισθάνθηκα ότι πρέπει να βρίσκομαι σ' αυτό το άθλημα, γιατί το αγαπώ και μ' αρέσει πάρα πολύ.  
Ο πρώτος μου αγώνας έγινε στη Ρόδο, σε επίπεδο σχολικών αγώνων.

**Παιδιά:** *Πόσους πόντους έχετε σημειώσει συνολικά; Οι περισσότεροι σ' έναν αγώνα;*

**Κόουτς:** Οι περισσότεροι σ' έναν αγώνα ήταν 67.

**Παιδιά:** *Ω!*

*Πότε σταματήσατε να παίζετε; Πώς νιώσατε;*

**Κόουτς:** Σταμάτησα το 1996, από τότε που είμαι και προπονητής. Ένιωσα καλά. Συνήθως, είναι δύσκολο ένας παίκτης να ολοκληρώνει τη μπακετική του καριέρα. Όμως για μένα δεν ήταν τόσο δύσκολο, γιατί ξεκίνησα μια νέα καριέρα, πάλι στο ίδιο άθλημα, ως προπονητής.

**Παιδιά:** *Ποιο ήταν το αγαπημένο σας άθλημα, όταν ήσασταν μικρός, εκτός απ' το Μπάσκετ;*

**Κόουτς:** Το Ποδόσφαιρο!



**Εικόνα:** Τζένη Παραπονιάρη, Δ΄ 2

**Παιδιά:** Ποια ήταν η πρώτη ομάδα που προπονήσατε;

**Κόουτς:** Η πρώτη ομάδα που προπόνησα ήταν ο Εθνικός Πειραιώς και μαζί της είχα τη χαρά να πάρω δύο Πρωταθλήματα.

**Παιδιά:** Πότε και πώς καταλάβατε ότι ήσασταν έτοιμος να διδάξετε Μπάσκετ; Πόσα χρόνια διδάσκετε;

**Κόουτς:** Διδάσκω απ' το 1996. Έτοιμος αισθάνθηκα πολύ

γρήγορα, γιατί ως καθηγητής Φυσικής Αγωγής μπόρεσα να μάθω αρκετά πράγματα από τους καθηγητές μου στο Πανεπιστήμιο λόγω του ότι πήρα ειδικότητα στην Καλαθοσφαίριση. Έτσι, με τη εμπειρία μου την τεχνική αλλά και με την εμπειρία μου τη μαθησιακή από το Πανεπιστήμιο πλέον, αισθάνθηκα έτοιμος τότε, το '96, να ξεκινήσω την προπονητική.

**Παιδιά: Ποια είναι τα συναισθήματά σας για το Μπάσκετ;**

**Κόουτς:** Η αλήθεια είναι ότι πότε δεν αισθάνθηκα ότι αυτό που κάνω είναι δουλειά, αν και πληρώνομαι όλα αυτά τα χρόνια. Η αγάπη μου είναι πολύ μεγάλη, γιατί η συναστροφή μου με όλους αυτούς τους αθλητές και τις αθλήτριες είναι πολύ μεγάλη. Έχω κάνει πάρα πολλές φίλιες όλα αυτά τα χρόνια, πάρα πολλές γνωριμίες. Απ' ότι καταλαβαίνετε, το Μπάσκετ για μένα είναι όλη μου η ζωή.

**Παιδιά: Ποια απ' όλες τις ομάδες που έχετε προπονήσει είναι η αγαπημένη σας;**

**Κόουτς:** Ο Πανιώνιος Λέρου!

**Παιδιά: Ποια από τις ομάδες σας θεωρείτε ως την πιο επιτυχημένη;**

**Κόουτς:** Είναι η ομάδα των Εσπερίδων, που πήραμε δύο συνεχόμενα Πρωταθλήματα Ελλάδος.

**Παιδιά: Εσείς, τι ομάδα είστε;**

**Κόουτς:** Πανιώνιος Λέρου!



**Εικόνα: Μαρία Τσιάγκρα, Στ' 2**

**Παιδιά:** Πώς νιώθατε όταν προπονούσατε τα παιδιά σας;

**Κόουτς:** Ήταν κάτι πάρα πολύ δύσκολο και για μένα και για τα παιδιά μου. Ως συνήθως, ο δάσκαλος προσπαθεί να είναι αμερόληπτος, αντικειμενικός, και πολλές φορές έπιασα τον εαυτό μου να είμαι παραπάνω αυστηρός, απ' ό,τι θα έπρεπε, στα παιδιά μου.

**Παιδιά:** Ποιο από τα Τμήματα που διδάσκετε είναι το αγαπημένο σας;

**Κόουτς:** Σε ποια ομάδα;

**Παιδιά:** *Του Πανιωνίου.*

**Κόουτς:** Όλα!

**Παιδιά:** *Τι ρόλο παίζει ο διαιτητής στο Μπάσκετ;*

**Κόουτς:** Παίζει καθοριστικό ρόλο. Αν είναι πολύ καλός γνώστης, μπορεί να εξελιχθεί ένα ματς και να έχει μια ωραία ροή. Σέβομαι απόλυτα τον άρχοντα του παιχνιδιού, που είναι ο διαιτητής.

**Παιδιά:** *Τι συμβουλές θα δίνετε σ' έναν καινούριο προπονητή;*

**Κόουτς:** Να είναι τίμιος, ηθικός. Να αγαπάει αυτό που κάνει, να αγαπάει τα παιδιά. Και να αισθάνεται ότι είναι ευλογημένος που βρίσκεται σε ένα άθλημα όπως το Μπάσκετ.

**Παιδιά:** *Θα παρακολουθήσετε τους Ολυμπιακούς Αγώνες; Ποια αθλήματα θέλετε να παρακολουθήσετε όπωςσδήποτε;*

**Κόουτς:** Πολύ ωραία ερώτηση. Είναι πάρα πολλά τα αθλήματα, όμως κυριαρχεί το Μπάσκετ, το ποδόσφαιρο, το τένις, ο Στίβος -ιδίως κάποια αθλήματα του όπως τα 100 μ., η Σκυταλοδρομία, το Άλμα εις Ύψος. Υπήρξα και αθλητής του Στίβου, στα 110 μ. με εμπόδια και στο ακόντιο. Μ' αρέσουν, γενικά, αυτά τα αθλήματα.

**Παιδιά:** *Πώς πιστεύετε ότι θα τα πάει η Εθνική Ελλάδος στο*

## **Μπάσκετ;**

**Κόουτς:** Αυτό έχει να κάνει με το αν θα παίξουν οι Αντετοκούνμπο ή όχι. Πολλές φορές η ομάδα εμφανίζεται καλή. Πάντα είναι καλή, πάντα πρωταγωνιστεί αλλά, αν έρθει ο Γιάννης, θα είμαστε πολύ καλοί.



**Εικόνα: Χαριτίνη Ταχλιαμπούρη, Δ' 2**

**Παιδιά:** *Μπορεί ο αθλητισμός να ενώσει τους ανθρώπους; Μπορεί να μάς βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε το bullying;*

**Κόουτς:** Φυσικά! Σ' αυτό βοηθάει ένα ομαδικό σπορ, όπως είναι το Μπάσκετ, η Καλαθοσφαίριση, Το πρώτο που κάνει είναι η κοινωνική συναναστροφή. Η κοινωνική συνανα-

στροφή μάς βοηθά να κάνουμε πολλές γνωριμίες -όπως σάς είπα και σε μια άλλη ερώτησή σας. Μέσα από αυτό, συνεργαζόμαστε και γνωρίζουμε ανθρώπους διαφορετικούς από εμάς. Μαθαίνουμε να εκτιμάμε και να σεβόμαστε το διαφορετικό και αυτό σημαίνει και καταπολέμηση του bullying. Δεν πρέπει όλοι οι άνθρωποι να είμαστε το ίδιο, ούτε είμαστε το ίδιο. Αγαπάμε τη διαφορετικότητα, αγαπάμε το διαφορετικό και προσπαθούμε να συνυπάρξουμε.



**Εικόνα: Γιάννης Γρύλλης, Δ' 1**

**Παιδιά: Ήσασταν στο σχολείο της Αγίας Μαρίας όταν ήσασταν μικρός;**



**Κόουτς:** Ναι. Και στο Δημοτικό και στο Μπελλένειο Γυμνάσιο και στο Μπουλαφέντειο Λύκειο.

**Παιδιά:** *Σάς ευχαριστούμε πολύ!*

**Κόουτς:** Κι εγώ σάς ευχαριστώ!

