

Αλέκος Βάσσος

Το κίνητρο είναι η χαρά του παιχνιδιού!

Ο Αλέκος Βάσσος είναι Γυμναστής απόφοιτος Τ.Ε.Φ.Α.Α., πρώην αθλητής και πάντα προπονητής υδατοσφαίρισης.

Έχει διαγράψει μέχρι τώρα μια μεγάλη πορεία τόσο ως αθλητής όσο και ως προπονητής, με πολλές συμμετοχές και επιτυχίες σε κορυφαίες ελληνικές και διεθνείς διοργανώσεις υδατοσφαίρισης. Έχει οργανώσει και προπονήσει ομάδες όλων των κατηγοριών.

Έχοντας καταγωγή από τη Λέρο, την οποία αγαπά πολύ αλλά επισκεπτόταν μόνο τα καλοκαίρια, αποφάσισε να περάσει εδώ τα πρώτα χρόνια του διορισμού του ως καθηγητής Φυσικής Αγωγής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Διδάσκει στο γειτονικό μας Μπελλένειο Γυμνάσιο Λέρου και, ανταποκρινόμενος με χαρά στην πρόσκλησή μας, επισκέφθηκε σε κάποιο κενό του το σχολείο μας και απάντησε στις ερωτήσεις των μικρών μας δημοσιογράφων.

Οι μαθητές που με ενθουσιασμό και περιέργεια έθεσαν τις ερωτήσεις τους στον κύριο Βάσσο είναι (με αλφαβητική σειρά):

Λάζαρος Ιγνατίδης, Ε΄ τάξη

Νίκος Μούτος, Στ΄ 1

Ευαγγελία Νικολάου, Ε΄ τάξη

Μανώλης Ρούσσος, Στ΄ 2

Σοφία Σιφουνιού, Στ΄ 2

Φεβρουάριος 2024

Επιμέλεια: Ουρανία Καραλή

Παιδιά: Ευχαριστούμε πολύ που δεχτήκατε να πάρετε μέρος σ' αυτή τη συνέντευξη! Πόσα χρόνια ασχολείστε με τον Υγρό Στίβο;

κύριος Βάσσος: Ξεκίνησα τον Υγρό Στίβο από Τετάρτη Δημοτικού. Ξεκίνησα με το άθλημα της κολύμβησης και στην Έκτη Δημοτικού, αν θυμάμαι καλά, ή στην Πρώτη Γυμνασίου, ξεκίνησα την υδατοσφαίριση.

Παιδιά: Τι σάς τράβηξε περισσότερο το ενδιαφέρον στην υδατοσφαίριση;

κύριος Βάσσος: Η υδατοσφαίριση είναι ένα πάρα πολύ όμορφο άθλημα και αυτό που μου τράβηξε το ενδιαφέρον ήταν ότι είναι ένα παιχνίδι μέσα στην πισίνα (γιατί μου άρεσε πάρα πολύ το κολύμπι) που παίζεις με τη μπάλα και είναι ομαδικό. Έπαιζα με τους συμπαίκτες μου σα να έπαιζα στην αυλή του σχολείου ποδόσφαιρο.



Εικόνα: Γιάννης Χονδρόγιαννος, Δ' 2

Παιδιά: Έχετε πάρει μέρος σε πολλούς αγώνες κολύμβησης και υδατοσφαίρισης; Ξέρετε σε πόσους;

κύριος Βάσσος: Δεν πήρα μέρος σε πολλούς αγώνες κολύμβησης, γιατί έκανα πολύ λίγα χρόνια, μόνο δύο. Όμως έλαβα μέρος σε πάρα πολλούς αγώνες υδατοσφαίρισης. Από την ηλικία της Ε' Δημοτικού, θυμάμαι, έως 30 χρονών, που σταμάτησα.

Παιδιά: Πώς αποφασίσατε να γίνετε Γυμναστής σε σχολείο;

κύριος Βάσσος: Από αγάπη για τον αθλητισμό. Γενικά, το να γίνω προπονητής ή γυμναστής ήταν κάτι το οποίο ήθελα και μου δόθηκαν οι ευκαιρίες να μπω στο Πανεπιστήμιο και να ακολουθήσω αυτό το επάγγελμα.

Παιδιά: Πιστεύετε ότι είστε αυστηρός ως γυμναστής και ως προπονητής;

κύριος Βάσσος: Αυστηρός δεν είμαι. Όμως, αυτό που προσπαθώ να δώσω στα παιδιά να καταλάβουν είναι ότι υπάρχουν όρια. Και οι αθλητές αλλά και οι μαθητές πρέπει να έχουν όρια και να καταλαβαίνουν μέχρι πού είναι το όριο που πρέπει να φτάσουν στη συμπεριφορά τους. Οπότε, αν ξεπερνάνε τα όρια, γινόμαστε λίγο πιο αυστηροί.

Παιδιά: Πώς αποφασίσατε ν' αφήσετε την Αθήνα για να έρθετε στη Λέρο; Θα θέλατε να μείνετε στη Λέρο για πάντα;

κύριος Βάσσος: Αυτό ήταν τυχαίο. Ήρθε ο διορισμός μου τώρα στη Λέρο και, επειδή κατάγομαι από 'δω, προέκυψε και ήρθα εδώ. Αλλά, μελλοντικά μπορεί να ξαναγυρίσω στην Αθήνα, γιατί έχω δυο παιδάκια, σαν κι εσάς σε ηλικία.

Παιδιά: *Ποια προσόντα πιστεύετε ότι πρέπει να έχει ένας καλός παίκτης υδατοσφαίρισης;*

κύριος Βάσσος: Τα προσόντα που πρέπει να έχει... Πρώτον, καλό θα ήταν να είναι σωματώδης, δηλαδή να είναι ψηλός. Να είναι δυνατός, να είναι γρήγορος. Και το τελευταίο, που είναι πολύ σημαντικό, να έχει καθαρή σκέψη στο παιχνίδι.

Παιδιά: *Ποια κίνητρα μπορούν να οδηγήσουν έναν αθλητή να επιλέξει το άθλημα της υδατοσφαίρισης;*

κύριος Βάσσος: Κίνητρο στον αθλητισμό είναι πρώτα πρώτα η χαρά του παιχνιδιού, για μένα. Ίσως θέλεις να με ρωτήσεις για το οικονομικό κίνητρο;

Παιδιά: *Όχι...*

Κύριος Βάσσος: Ωραία. [Κίνητρο είναι] το να παίζεις. Όπως στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ: Η χαρά του παιχνιδιού.

Παιδιά: *Είναι πιο δύσκολο για τις γυναίκες απ' ό,τι για τους άνδρες να παίξουν υδατοσφαίριση;*

κύριος Βάσσος: Όχι, δεν είναι πιο δύσκολο. Και τα κορίτσια μπορούν το ίδιο -και κάποιες φορές και καλύτερα- να παίξουν αυτό το

άθλημα.



Εικόνα: Μαρία Τσιάγκρα, Στ' 2

Παιδιά: Ποιο είναι πιο ενδιαφέρον για εσάς; Να είστε προπονητής ή παίκτης;

κύριος Βάσσος: Στην ηλικία που έπρεπε να είμαι παίκτης, τότε που ήμουν πιο μικρός, πραγματικά ήταν απολαυστικό το να παίζω. Από την ηλικία, όμως, που ξεκίνησα να κάνω τον προπονητή, ήταν το ίδιο απολαυστικό και το να είμαι προπονητής.

Παιδιά: Ποιος ήταν ο καλύτερος αντίπαλος που αντιμετωπίσατε ποτέ ως παίκτης και ως προπονητής;

κύριος Βάσσος: Ως αθλητής, ο καλύτερος αντίπαλος θα έλεγα ότι ήταν ο Εθνικός τη δεκαετία του '80-'90. Ήταν ο «αυτοκράτορας», είχε 22 Πρωταθλήματα! Και με την ομάδα της Γλυφάδας, όπου έπαιζα εγώ, καταφέραμε να τού πάρουμε το Πρωτάθλημα. Τώρα, ως προπονητής, θα έλεγα ότι ο μεγαλύτερος, ο πιο δυνατός, ίσως, αγώνας, με τον πιο δύσκολο αντίπαλο, ήταν με την Παρτιζάν Βελιγραδίου στον τελικό του Len Trophy, δηλαδή στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο (Σ.Σ.: τη δεύτερη σε σημασία διασυλλογική Ευρωπαϊκή διοργάνωση).

Παιδιά: *Ασχολούνται και τα παιδιά σας με τον Υγρό Στίβο; Πώς τα επηρέασατε;*

κύριος Βάσσος: Ασχολούνται και τα παιδιά μου με την υδατοσφαίριση.

Και οι δύο είναι Πρωταθλητές Ελλάδος. Ο Νίκος είναι Πρωταθλητής με την ομάδα του Παλαιού Φαλήρου και η Ευδιόνη, η μικρή μου κόρη, (που είναι κοντά στην ηλικία μ' εσάς, δηλαδή τώρα πάει Πρώτη Γυμνασίου) πέρσι αναδείχθηκε Πρωταθλήτρια με την ομάδα του Πανιωνίου στην κατηγορία Κ13.

Πώς τα επηρέασα τώρα θέλεις ν' απαντήσω; Λοιπόν...

Ξεκίνησαν και οι δύο κάνοντας κάποια διαφορετικά αθλήματα (μπάσκετ, taekwon do) όμως σιγά σιγά, επειδή ξέρανε από μικρά να κολυμπάνε – πήγαιναν, ταυτόχρονα και κολυμβητήριο- αποφάσισαν και οι δύο ότι θέλουν να παίξουν πόλο. Και έπαιξαν πόλο, ίσως, γιατί έβλεπαν τον μπαμπα τους ν' ασχολείται μ' αυτό το άθλημα.

Παιδιά: *Πώς είναι οι φίλαθλοι της υδατοσφαίρισης;*

κύριος Βάσσος: Οι φίλαθλοι της υδατοσφαίρισης, γενικά, είναι άνθρωποι που γνωρίζουν το άθλημα. Δεν έχουμε, γενικά φιλάθλους που να είναι οργανωμένοι οπαδοί. Είναι πολύ λίγες οι ομάδες που, σε κάποια παιχνίδια, φέρνουν οργανωμένους οπαδούς που δεν γνωρίζουν το άθλημα. Σε γενικές γραμμές, είναι οικογενειακό το κλίμα [μεταξύ του κόσμου] που παρακολουθεί το πόλο.



Εικόνα: Ηλίας Φραγκούς, Δ΄ 2

Παιδιά: Πώς πιστεύετε ότι θα τα πάνε οι Εθνικές μας Ομάδες Υδατοσφαίρισης, Ανδρών και Γυναικών, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού;

κύριος Βάσσος: Είναι πολύ ωραία ερώτηση. Λοιπόν... Η άποψή μου είναι ότι και στους Άνδρες και στις Γυναίκες οι ομάδες είναι πάρα πολύ δυνατές. Σίγουρα η αποτυχία με τη επιτυχία είναι πολύ κοντά, συνήθως κρίνονται σ' ένα χιαστί παιχνίδι όπως τώρα, που είδαμε στους Αγώνες στη Ντόχα, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα: Κερδίζαμε με 2 γκολ τους Ιταλούς, για να μπορούμε στην Τετράδα, δύομισυ λεπτά πριν τη λήξη, και φάγαμε τρία γκολ στα δύομισυ λεπτά και χάσαμε... Και τα κορίτσια το ίδιο, με τις Ουγγαρέζες: Αντί να πάνε Τελικό, χάσανε στα πέναλτι... Πάλι στη λεπτομέρεια. Οπότε, η επιτυχία απ' την αποτυχία είναι πολύ κοντά. Όμως, πιστεύω πάρα πολύ σ' αυτές τις δύο ομάδες. Μπορούν να φέρουν και μετάλλια. Και οι δύο έχουν τις δυνατότητες.

Παιδιά: *Πιστεύετε ότι ο αθλητισμός μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση του bullying;*

κύριος Βάσσος: Πιστεύω ότι ο αθλητισμός μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά, γιατί μέσα από τον αθλητισμό αποκτούν μια πειθαρχία. Μαθαίνουν να σέβονται, ωριμάζουν πιο γρήγορα, ακολουθούν κανόνες κι έχουν όρια. Πιστεύω ναι, μπορεί να βοηθήσει τη συμπεριφορά τους και μέσα από τη συμπεριφορά να μην υπάρχει αυτό το πράγμα.

Παιδιά: *Ευχαριστούμε πολύ!*

κύριος Βάσσος: Κι εγώ σάς ευχαριστώ! Ήσασταν καταπληκτικοί όλοι σας, τέλειες οι ερωτήσεις! Χάρηκα που σάς γνώρισα!

Παιδιά: *Κι εμείς!*



Εικόνα: Νικολέττα Παραπονιάρη, Ε΄ τάξη