

## Παναγιώτης Μάνδηλας : Αγάπη για τη μουσική και τη διδασκαλία

Ο Παναγιώτης Μάνδηλας είναι ο δάσκαλός μας της Μουσικής για τη χρονιά 2022-2023. Εκτός από το Δημοτικό Σχολείο της Αγίας Μαρίνας ο «κύριος Παναγιώτης» διδάσκει Μουσική και στο Δημοτικό Σχολείο Λακκίου. Παίζει πιάνο και κιθάρα και έχει μεγάλη εμπειρία από διδασκαλία σε ωδεία και σχολεία αλλά και από συναυλίες. Είναι η πρώτη του χρονιά στη Λέρο.

Τη συνέντευξη με τον κύριο Παναγιώτη ετοιμάσαν και πήραν οι μαθητές της Ε' 1 τάξης: **Σοφία Ασβεστά, Βάσω Κορώνη, Νίκος Μούτος και Γιάννης Οικονόμου.**

Επιμέλεια: Ουρανία Καραλή

**Παιδιά:** Γειά σας κύριε Παναγιώτη, θα θέλαμε να σάς κάνουμε μερικές ερωτήσεις.

**κ. Παναγιώτης:** Γεια σας παιδιά! Φυσικά, τι θα θέλατε να μάθετε;

**Παιδιά:** Αρχικά θα θέλαμε να σάς ρωτήσουμε πόσο χρονών ήσασταν όταν αρχίσατε να αγαπάτε τη μουσική;

**κ. Παναγιώτης:** Μαθήματα μουσικής άρχισα από πολύ μικρή ηλικία, όταν ήμουν 6 χρονών, αλλά αυτό συνέβη κυρίως λόγω προτροπής και επιμονής της οικογένειάς μου. Βλέπετε, όλοι στην οικογένεια μου ασχολούνται με τη μουσική με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.... Χρειάστηκαν όμως να περάσουν αρκετά χρόνια, γύρω στα 7-8, για να αρχίσω πραγματικά να αγαπώ τη μουσική και να αντιλαμβάνομαι την αξία της.

**Παιδιά:** Ποια μουσικά όργανα ξέρετε να παιζετε;

**κ. Παναγιώτης:** Πιάνο και κιθάρα. Ξεκίνησα με μαθήματα πιάνου και ακολούθησε η κλασική κιθάρα 2-3 χρόνια αργότερα, όταν δηλαδή ήμουν περίπου 9 χρονών.

## Παιδιά: Πόσο καιρό είστε δάσκαλος μουσικής;

**κ. Παναγιώτης:** Ασχολούμαι με τη διδασκαλία της μουσικής από το 2002 σε διάφορους φορείς, δημόσια και ιδιωτικά σχολεία καθώς και σε ωδεία.



## Παιδιά: Γιατί επιλέξατε το επάγγελμα του εκπαιδευτικού: Τι είναι αυτό που σας αρέσει περισσότερο στη δουλειά σας;

**κ. Παναγιώτης:** Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους επέλεξα να γίνω εκπαιδευτικός. Ο κυριότερος είναι η πεποίθηση ότι μέσω της διδασκαλίας μπορώ να βοηθήσω τα παιδιά να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, να ανακαλύψουν νέα ενδιαφέροντα, να ξεκλειδώσουν δυνατότητες που τυχόν διαθέτουν, να εξερευνήσουν στην ουσία ένα κομμάτι του ίδιου τους του εαυτού. Αυτό είναι και το πιο σημαντικό πιστεύω.

Αυτό που αγαπώ περισσότερο στη διδασκαλία είναι ότι μου προσφέρει τη δυνατότητα να μαθαίνω και να εξελίσσομαι συνεχώς, με κρατάει σε μία διαρκή εγρήγορση για αναζήτηση νέων ιδεών και πρακτικών που θα βοηθήσουν τους μαθητές μου να επιτύχουν τους στόχους τους. Επίσης η επικοινωνία με τους μαθητές, η αλληλεπίδραση με τόσους πολλούς διαφορετικούς χαρακτήρες, είναι κάτι που με ενθουσιάζει και μου προσφέρει μεγάλη ικανοποίηση.

**Παιδιά: Εκτός από τη μουσική πιο μάθημα θα σας άρεσε να διδάσκετε:**

**κ. Παναγιώτης:** Έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με την πληροφορική και τη γυμναστική γιατί είναι δύο αντικείμενα που πραγματικά αγαπώ. Ειδικά όσον αφορά τη δεύτερη (γυμναστική), πολλές φορές αφιερώνω τον ελεύθερο χρόνο μου διαβάζοντας βιβλία και επιστημονικές έρευνες. Οπότε η απάντηση είναι σαφώς η γυμναστική! Εξάλλου ποιο παιδί δεν αγαπάει την ώρα της γυμναστικής;;;

**Παιδιά: Από που κατάγεστε:**

**κ. Παναγιώτης:** Γεννήθηκα στην Αθήνα, η καταγωγή του πατέρα μου είναι από την Κέρκυρα και της μητέρας μου από τη Σπάρτη! Περίεργος συνδυασμός!

**Παιδιά: Σε ποια άλλα σχολεία έχετε δουλέψει τα τελευταία χρόνια;**

**κ. Παναγιώτης:** Πέρυσι δούλευα στη Σκόπελο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε γυμνάσιο δηλαδή, και το σχολικό έτος 2020-2021 στη Κάλυμνο. Τα προηγούμενα 5 χρόνια βρισκόμουν στο Ρέθυμνο.

**Παιδιά: Τι είναι αυτό που σας αρέσει στη Λέρο;**

**κ. Παναγιώτης:** Γενικά λατρεύω να βλέπω τη θάλασσα οπότε προτιμώ να δουλεύω σε νησί παρά στην Αθήνα. Πιο συγκεκριμένα όμως αυτό που μου αρέσει στη Λέρο είναι ότι μου αποπνέει ένα αίσθημα ασφάλειας και ηρεμίας

που δύσκολα συναντάς σε άλλα νησιά. Επίσης οι άνθρωποι είναι ιδιαίτερα ανοιχτοί, ζεστοί και φιλικοί.

**Παιδιά: Ποιο είναι το αγαπημένο σας είδος μουσικής;**

**κ. Παναγιώτης:** Αν ήταν να επιλέξω μόνο ένα, θα έλεγα η ξένη ροκ. Αλλά ανάλογα με τη διάθεση και τις συνθήκες μπορεί να επιλέξω να ακούσω και οποιοδήποτε άλλο είδος!

**Παιδιά: Έχετε παίξει ποτέ σε συναυλία;**

**κ. Παναγιώτης:** Πάρα πολλές φορές και δεν σας κρύβω ότι ειδικά τις πρώτες φορές είχα τόσο πολύ άγχος που πραγματικά έτρεμα! Έμαθα όμως στην πορεία να το διαχειρίζομαι και να μην το αφήνω να με επηρεάζει αρνητικά. Εξάλλου όταν επαναλάβεις κάτι τόσες πολλές φορές, σταματά πλέον να σε φοβίζει και να σου προκαλεί άγχος.

**Παιδιά: Σάς ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παναγιώτη!**

**κ. Παναγιώτης:** Κι εγώ σάς ευχαριστώ, παιδιά!



Εικόνα:  
Σοφία Ασβεστά,  
Ε' 1