

ΕΝΕΣΤΟΤΑΣ	ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ	ΑΟΡΙΣΤΟΣ	ΕΞ. ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ	ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ	ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ	ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ	ΣΥΝΤ. ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
αγαπώ	αγαπούσα	αγάπησα	θα αγαπώ	θα αγαπήσω	έχω αγαπήσει	είχα αγαπήσει	θα έχω αγαπήσει
αγκαλιάζω	αγκαλιάζα	αγκάλιασα	θα αγκαλιάζω	θα αγκαλιάσω	έχω αγκαλιάσει	είχα αγκαλιάσει	θα έχω αγκαλιάσει
αγοράζω	αγόραζα	αγόρασα	θα αγοράζω	θα αγοράσω	έχω αγοράσει	είχα αγοράσει	θα έχω αγοράσει
αγρυπνώ	αγρυπνούσα	αγρύπνησα	θα αγρυπνώ	θα αγρυπνήσω	έχω αγρυπνήσει	είχα αγρυπνήσει	θα έχω αγρυπνήσει
ακολουθώ	ακολουθούσα	ακολούθησα	θα ακολουθώ	θα ακολουθήσω	έχω ακολουθήσει	είχα ακολουθήσει	θα έχω ακολουθήσει
ακουμπώ	ακουμπούσα	ακούμπησα	θα ακουμπώ	θα ακουμπήσω	έχω ακουμπήσει	είχα ακουμπήσει	θα έχω ακουμπήσει
ακούω	άκουγα	άκουσα	θα ακούω	θα ακούσω	έχω ακούσει	είχα ακούσει	θα έχω ακούσει
αλλάζω	άλλαζα	άλλαξα	θα αλλάζω	θα αλλάξω	έχω αλλάξει	είχα αλλάξει	θα έχω αλλάξει
αμολώ	αμολούσα	αμολήσα	θα αμολώ	θα αμολήσω	έχω αμολήσει	είχα αμολήσει	θα έχω αμολήσει
ανάβω	άναβα	άναψα	θα ανάβω	θα ανάψω	έχω ανάψει	είχα ανάψει	θα έχω ανάψει
αναγκάζω	ανάγκαζα	ανάγκασα	θα αναγκάζω	θα αναγκάσω	έχω αναγκάσει	είχα αναγκάσει	θα έχω αναγκάσει
αναζητώ	αναζητούσα	αναζήτησα	θα αναζητώ	θα αναζητήσω	έχω αναζητήσει	είχα αναζητήσει	θα έχω αναζητήσει
ανακαλύπτω	ανακαλύπτα	ανακάλυψα	θα ανακαλύπτω	θα ανακαλύψω	έχω ανακαλύψει	είχα ανακαλύψει	θα έχω ανακαλύψει
ανεβαίνω	ανέβαινα	ανέβηκα	θα ανεβαίνω	θα ανέβω	έχω ανέβει	είχα ανέβει	θα έχω ανέβει
ανεμίζω	ανέμιζα	ανέμισα	θα ανεμίζω	θα ανεμίσω	έχω ανεμίσει	είχα ανεμίσει	θα έχω ανεμίσει
ανησυχώ	ανησυχούσα	ανησύχησα	θα ανησυχώ	θα ανησυχήσω	έχω ανησυχήσει	είχα ανησυχήσει	θα έχω ανησυχήσει
ανθίζω	άνθιζα	άνθισα	θα ανθίζω	θα ανθίσω	έχω ανθίσει	είχα ανθίσει	θα έχω ανθίσει
ανοίγω	άνοιγα	άνοιξα	θα ανοίγω	θα ανοίξω	έχω ανοίξει	είχα ανοίξει	θα έχω ανοίξει
απαντώ	απαντούσα	απάντησα	θα απαντώ	θα απαντήσω	έχω απαντήσει	είχα απαντήσει	θα έχω απαντήσει
απελευθερώνω	απελευθερώνα	απελευθέρωσα	θα απελευθερώνω	θα απελευθερώσω	έχω απελευθερώσει	είχα απελευθερώσει	θα έχω απελευθερώσει
απλώνω	άπλωνα	άπλωσα	θα απλώνω	θα απλώσω	έχω απλώσει	είχα απλώσει	θα έχω απλώσει
αποκτώ	αποκτούσα	απόκτησα	θα αποκτώ	θα αποκτήσω	έχω αποκτήσει	είχα αποκτήσει	θα έχω αποκτήσει
απολαμβάνω	απολάμβανα	απολάυσα	θα απολαμβάνω	θα απολαύσω	έχω απολαύσει	είχα απολαύσει	θα έχω απολαύσει

απουσιάζω	απουσίαζα	απουσίασα	θα απουσιάζω	θα απουσιάσω	έχω απουσιάσει	είχα απουσιάσει	θα έχω απουσιάσει
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ	ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ	ΛΟΡΙΣΤΟΣ	ΕΞ. ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ	ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ	ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ	ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ	ΣΥΝΤ. ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
αποφασίζω	αποφάσιζα	αποφάσισα	θα αποφασίζω	θα αποφασίσω	έχω αποφασίσει	είχα αποφασίσει	θα έχω αποφασίσει
αποχαιρετώ	αποχαιρετούσα	αποχαιρέτησα	θα αποχαιρετώ	θα αποχαιρετήσω	έχω αποχαιρετήσει	είχα αποχαιρέτησει	θα έχω αποχαιρέτησει
αραδιάζω	αράδιαζα	αράδιασα	θα αραδιάζω	θα αραδιάσω	έχω αραδιάσει	είχα αραδιάσει	θα έχω αραδιάσει
αρμέγω	άρμεγα	άρμεξα	θα αρμέγω	θα αρμέξω	έχω αρμέξει	είχα αρμέξει	θα έχω αρμέξει
αρχίζω	άρχιζα	άρχισα	θα αρχίζω	θα αρχίσω	έχω αρχίσει	είχα αρχίσει	θα έχω αρχίσει
ασβεστώνω	ασβέστωνα	ασβέστωσα	θα ασβεστώνω	θα ασβεστώσω	έχω ασβεστώσει	είχα ασβεστώσει	θα έχω ασβεστώσει
αφήνω	άφηνα	άφησα	θα αφήνω	θα αφήσω	έχω αφήσει	είχα αφήσει	θα έχω αφήσει
βάζω	έβαζα	έβαλα	θα βάζω	θα βάλω	έχω βάλει	είχα βάλει	θα έχω βάλει
βγάζω	έβγαζα	έβγαλα	θα βγάζω	θα βγάλω	έχω βγάλει	είχα βγάλει	θα έχω βγάλει
βγαίνω	έβγαίνα	βγήκα	θα βγαίνω	θα βγω	έχω βγει	είχα βγει	θα έχω βγει
βλέπω	έβλεπα	είδα	θα βλέπω	θα δω	έχω δει	είχα δει	θα έχω δει
βοηθώ	βοηθούσα	βοήθησα	θα βοηθώ	θα βοηθήσω	έχω βοηθήσει	είχα βοηθήσει	θα έχω βοηθήσει
βοσκώ	βοσκούσα	βόσκησα	θα βοσκώ	θα βοσκήσω	έχω βοσκήσει	είχα βοσκήσει	θα έχω βοσκήσει
βρίσκω	έβρισκα	βρήκα	θα βρίσκω	θα βρω	έχω βρει	είχα βρει	θα έχω βρει
γαβγίζω	γάβγιζα	γάβγισα	θα γαβγίζω	θα γαβγίσω	έχω γαβγίσει	είχα γαβγίσει	θα έχω γαβγίσει
γελώ	γελούσα	γέλασα	θα γελώ	θα γελάσω	έχω γελάσει	είχα γελάσει	θα έχω γελάσει
γεμίζω	γέμιζα	γέμισα	θα γεμίζω	θα γεμίσω	έχω γεμίσει	είχα γεμίσει	θα έχω γεμίσει
γεννώ	γεννούσα	γέννησα	θα γεννώ	θα γεννήσω	έχω γεννήσει	είχα γεννήσει	θα έχω γεννήσει
γιορτάζω	γιορτάζα	γιορτάσα	θα γιορτάζω	θα γιορτάσω	έχω γιορτάσει	είχα γιορτάσει	θα έχω γιορτάσει
γνωρίζω	γνωρίζα	γνώρισα	θα γνωρίζω	θα γνωρίσω	έχω γνωρίσει	είχα γνωρίσει	θα έχω γνωρίσει
γυρνώ	γυρνούσα	γύρισα	θα γυρνώ	θα γυρίσω	έχω γυρίσει	είχα γυρίσει	θα έχω γυρίσει
δανείζω	δάνειζα	δάνεισα	θα δανείζω	θα δανείσω	έχω δανείσει	είχα δανείσει	θα έχω δανείσει
δένω	έδενα	έδεσα	θα δένω	θα δέσω	έχω δέσει	είχα δέσει	θα έχω δέσει

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ	ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ	ΑΟΡΙΣΤΟΣ	ΕΞ. ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ	ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ	ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ	ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ	ΣΥΝΤ. ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
δείχνω	έδειχνα	έδειξα	θα δείχνω	θα δείξω	έχω δείξει	είχα δείξει	θα έχω δείξει
δηλώνω	δήλωνα	δήλωσα	θα δηλώνω	θα δηλώσω	έχω δηλώσει	είχα δηλώσει	θα έχω δηλώσει
δημιουργώ	δημιουργούσα	δημιούργησα	θα δημιουργώ	θα δημιουργήσω	έχω δημιουργήσει	είχα δημιουργήσει	θα έχω δημιουργήσει
διαβάζω	διάβαζα	διάβασα	θα διαβάζω	θα διαβάσω	έχω διαβάσει	είχα διαβάσει	θα έχω διαβάσει
διαλέγω	διάλεγα	διάλεξα	θα διαλέγω	θα διαλέξω	έχω διαλέξει	είχα διαλέξει	θα έχω διαλέξει
διατηρώ	διατηρούσα	διατήρησα	θα διατηρώ	θα διατηρήσω	έχω διατηρήσει	είχα διατηρήσει	θα έχω διατηρήσει
διαφεντεύω	διαφέντευα	διαφέντεψα	θα διαφεντεύω	θα διαφεντέψω	έχω διαφεντέψει	είχα διαφεντέψει	θα έχω διαφεντέψει
δίνω	έδινα	έδωσα	θα δίνω	θα δώσω	έχω δώσει	είχα δώσει	θα έχω δώσει
διοργανώνω	διοργάνωνα	διοργάνωσα	θα διοργανώνω	θα διοργανώσω	έχω διοργανώσει	είχα διοργανώσει	θα έχω διοργανώσει
διορθώνω	διόρθωνα	διόρθωσα	θα διορθώνω	θα διορθώσω	έχω διορθώσει	είχα διορθώσει	θα έχω διορθώσει
διπλώνω	δίπλωνα	δίπλωσα	θα διπλώνω	θα διπλώσω	έχω διπλώσει	είχα διπλώσει	θα έχω διπλώσει
διψώ	διψούσα	διψάσα	θα διψώ	θα διψάσω	έχω διψάσει	είχα διψάσει	θα έχω διψάσει
διώχνω	έδιωχνα	έδιωξα	θα διώχνω	θα διώξω	έχω διώξει	είχα διώξει	θα έχω διώξει
δοκιμάζω	δοκίμαζα	δοκίμασα	θα δοκιμάζω	θα δοκιμάσω	έχω δοκιμάσει	είχα δοκιμάσει	θα έχω δοκιμάσει
δουλεύω	δούλευα	δούλεψα	θα δουλεύω	θα δουλέψω	έχω δουλέψει	είχα δουλέψει	θα έχω δουλέψει
ειδοποιώ	ειδοποιούσα	ειδοποίησα	θα ειδοποιώ	θα ειδοποιήσω	έχω ειδοποιήσει	είχα ειδοποιήσει	θα έχω ειδοποιήσει
εικονογραφώ	εικονογραφούσα	εικονογράφησα	θα εικονογραφώ	θα εικονογραφήσω	έχω εικονογραφήσει	είχα εικονογραφήσει	θα έχω εικονογραφήσει
είμαι	ήμουν	----	θα είμαι	----	----	----	----
ενοχλώ	ενοχλούσα	ενόχλησα	θα ενοχλώ	θα ενοχλήσω	έχω ενοχλήσει	είχα ενοχλήσει	θα έχω ενοχλήσει
ενώνω	ένωνα	ένωσα	θα ενώνω	θα ενώσω	έχω ενώσει	είχα ενώσει	θα έχω ενώσει
εξηγώ	εξηγούσα	εξηγήσα	θα εξηγώ	θα εξηγήσω	έχω εξηγήσει	είχα εξηγήσει	θα έχω εξηγήσει
επιβιώνω	επιβίωνα	επιβίωσα	θα επιβιώνω	θα επιβιώσω	έχω επιβιώσει	είχα επιβιώσει	θα έχω επιβιώσει
ευχαριστώ	ευχαριστούσα	ευχαρίστησα	θα ευχαριστώ	θα ευχαριστήσω	έχω ευχαριστήσει	είχα ευχαριστήσει	θα έχω ευχαριστήσει

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ	ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ	ΑΟΡΙΣΤΟΣ	ΕΞ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ	ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ	ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ	ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ	ΣΥΝΤ. ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
έχω	είχα	----	θα έχω	----	----	----	----
ζαλίζω	ζάλιζα	ζάλισα	θα ζαλίζω	θα ζαλίσω	έχω ζαλίσει	είχα ζαλίσει	θα έχω ζαλίσει
ζητώ	ζητούσα	ζήτησα	θα ζητώ	θα ζητήσω	έχω ζητήσει	είχα ζητήσει	θα έχω ζητήσει
ζουζουνίζω	ζουζούνιζα	ζουζούνισα	θα ζουζουνίζω	θα ζουζουνίσω	έχω ζουζουνίσει	είχα ζουζουνίσει	θα έχω ζουζουνίσει
ζυμώνω	ζύμινα	ζύμισα	θα ζυμώνω	θα ζυμώσω	έχω ζυμώσει	είχα ζυμώσει	θα έχω ζυμώσει
ζω	ζούσα	έζησα	θα ζω	θα ζήσω	έχω ζήσει	είχα ζήσει	θα έχω ζήσει
θαυμάζω	θαύμαζα	θαύμισα	θα θαυμάζω	θα θαυμάσω	έχω θαυμάσει	είχα θαυμάσει	θα έχω θαυμάσει
θερίζω	θέριζα	θέρισα	θα θερίζω	θα θερίσω	έχω θερίσει	είχα θερίσει	θα έχω θερίσει
θολώνω	θόλωνα	θόλωσα	θα θολώνω	θα θολώσω	έχω θολώσει	είχα θολώσει	θα έχω θολώσει
καθαρίζω	καθάριζα	καθάρισα	θα καθαρίζω	θα καθαρίσω	έχω καθαρίσει	είχα καθαρίσει	θα έχω καθαρίσει
κακαρίζω	κακάριζα	κακάρισα	θα κακαρίζω	θα κακαρίσω	έχω κακαρίσει	είχα κακαρίσει	θα έχω κακαρίσει
καλύπτω	κάλυπτα	κάλυψα	θα καλύπτω	θα καλύψω	έχω καλύψει	είχα καλύψει	θα έχω καλύψει
καλώ	καλούσα	κάλεσα	θα καλώ	θα καλέσω	έχω καλέσει	είχα καλέσει	θα έχω καλέσει
καμαρώνω	καμάρωνα	καμάρωσα	θα καμαρώνω	θα καμαρώσω	έχω καμαρώσει	είχα καμαρώσει	θα έχω καμαρώσει
καταλαβαίνω	καταλάβαινα	κατάλαβα	θα καταλαβαίνω	θα καταλάβω	έχω καταλάβει	είχα καταλάβει	θα έχω καταλάβει
καταφέρνω	καταφέρνα	κατάφερα	θα καταφέρνω	θα καταφέρω	έχω καταφέρει	είχα καταφέρει	θα έχω καταφέρει
κατεβαίνω	κατέβαινα	κατέβηκα	θα κατεβαίνω	θα κατέβω	έχω κατέβει	είχα κατέβει	θα έχω κατέβει
καρφώνω	κάρφωνα	κάρφωσα	θα καρφώνω	θα καρφώσω	έχω καρφώσει	είχα καρφώσει	θα έχω καρφώσει
κατοικώ	κατοικούσα	κατοίκησα	θα κατοικώ	θα κατοικήσω	έχω κατοικήσει	είχα κατοικήσει	θα έχω κατοικήσει
κελαηδώνω	κελαηδούσα	κελάηδησα	θα κελαηδώνω	θα κελαηδήσω	έχω κελαηδήσει	είχα κελαηδήσει	θα έχω κελαηδήσει
κερδίζω	κέρδιζα	κέρδισα	θα κερδίζω	θα κερδίσω	έχω κερδίσει	είχα κερδίσει	θα έχω κερδίσει
κλαίω	έκλαιγα	έκλειψα	θα κλαίω	θα κλάψω	έχω κλάψει	είχα κλάψει	θα έχω κλάψει
κλέβω	έκλεβα	έκλειψα	θα κλέβω	θα κλέψω	έχω κλέψει	είχα κλέψει	θα έχω κλέψει

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ	ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ	ΑΟΡΙΣΤΟΣ	ΕΞ. ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ	ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ	ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ	ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ	ΣΥΝΤ. ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
κλείνω	έκλεινα	έκλεισα	θα κλείνω	θα κλείσω	έχω κλείσει	είχα κλείσει	θα έχω κλείσει
κινδυνεύω	κινδύνευα	κινδύνεψα	θα κινδυνεύω	θα κινδυνέψω	έχω κινδυνέψει	είχα κινδυνέψει	θα έχω κινδυνέψει
κλωσώ	κλωσούσα	κλώτησα	θα κλωσώ	θα κλώτησω	έχω κλωστήσει	είχα κλωστήσει	θα έχω κλωστήσει
κόβω	έκοβα	έκοψα	θα κόβω	θα κόψω	έχω κόψει	είχα κόψει	θα έχω κόψει
κολλώ	κολλούσα	κόλλησα	θα κολλώ	θα κολλήσω	έχω κολλήσει	είχα κολλήσει	θα έχω κολλήσει
κοιτάζω	κοιτάζα	κοιτάξα	θα κοιτάζω	θα κοιτάξω	έχω κοιτάξει	είχα κοιτάξει	θα έχω κοιτάξει
κοντεύω	κόντευα	κόντευσα	θα κοντεύω	θα κοντέψω	έχω κοντέψει	είχα κοντέψει	θα έχω κοντέψει
κρατώ	κρατούσα	κράτησα	θα κρατώ	θα κρατήσω	έχω κρατήσει	είχα κρατήσει	θα έχω κρατήσει
κρυώνω	εγώ κρύωνα	κρύωσα	θα κρυώνω	θα κρυώσω	έχω κρυώσει	είχα κρυώσει	θα έχω κρυώσει
κυματίζω	κυμάτιζα	κυμάτισα	θα κυματίζω	θα κυματίσω	έχω κυματίσει	είχα κυματίσει	θα έχω κυματίσει
κυνηγώ	κυνηγούσα	κυνήγησα	θα κυνηγώ	θα κυνηγήσω	έχω κυνηγήσει	είχα κυνηγήσει	θα έχω κυνηγήσει
λάμπω	έλαμπα	έλαμπα	θα λάμπω	θα λάμψω	έχω λάμψει	είχα λάμψει	θα έχω λάμψει
λατρεύω	λάτρευα	λάτρεψα	θα λατρεύω	θα λατρεύσω	έχω λατρέψει	είχα λατρέψει	θα έχω λατρέψει
λαχανιάζω	λαχανιάζα	λαχανιάσα	θα λαχανιάζω	θα λαχανιάσω	έχω λαχανιάσει	είχα λαχανιάσει	θα έχω λαχανιάσει
λείπω	έλειπα	έλειπα	θα λείπω	θα λείψω	έχω λείψει	είχα λείψει	θα έχω λείψει
λέω	έλεγα	είπα	θα λέω	θα πω	έχω πει	είχα πει	θα έχω πει
λιώνω	έλιωνα	έλιωσα	θα λιώνω	θα λιώσω	έχω λιώσει	είχα λιώσει	θα έχω λιώσει
λύνω	έλυνα	έλυσα	θα λύνω	θα λύσω	έχω λύσει	είχα λύσει	θα έχω λύσει
μαγειρεύω	μαγείρευα	μαγείρεψα	θα μαγειρεύω	θα μαγειρέψω	έχω μαγειρέψει	είχα μαγειρέψει	θα έχω μαγειρέψει
μαζεύω	μάζεβα	μάζεψα	θα μαζεύω	θα μαζέψω	έχω μαζέψει	είχα μαζέψει	θα έχω μαζέψει
μαθαίνω	μάθαινα	έμαθα	θα μαθαίνω	θα μάθω	έχω μάθει	είχα μάθει	θα έχω μάθει
μαντεύω	μάντευα	μάντευσα	θα μαντεύω	θα μαντέψω	έχω μαντέψει	είχα μαντέψει	θα έχω μαντέψει
μασώ	μασούσα	μασήσα	θα μασώ	θα μασήσω	έχω μασήσει	είχα μασήσει	θα έχω μασήσει
μεγαλώνω	μεγάλωνα	μεγάλωσα	θα μεγαλώνω	θα μεγαλώσω	έχω μεγαλώσει	είχα μεγαλώσει	θα έχω μεγαλώσει

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ	ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ	ΑΟΡΙΣΤΟΣ	ΕΞ. ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ	ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ	ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ	ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ	ΣΥΝΤ. ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
μελετώ	μελετούσα	μελέτησα	θα μελετώ	θα μελετήσω	έχω μελετήσει	είχα μελετήσει	θα έχω μελετήσει
μένω	έμενα	έμεινα	θα μένω	θα μείνω	έχω μείνει	είχα μείνει	θα έχω μείνει
μετρώ	μετρούσα	μέτρησα	θα μετρώ	θα μετρήσω	έχω μετρήσει	είχα μετρήσει	θα έχω μετρήσει
μικραίνω	μίκραινα	μίκρυνα	θα μικραίνω	θα μικρύνω	έχω μικρύνει	είχα μικρύνει	θα έχω μικρύνει
μιλώ	μιλούσα	μίλησα	θα μιλώ	θα μιλήσω	έχω μιλήσει	είχα μιλήσει	θα έχω μιλήσει
μοιάζω	έμοιαζα	έμοιασα	θα μοιάζω	θα μοιάσω	έχω μοιάσει	είχα μοιάσει	θα έχω μοιάσει
μοιράζω	μοιράζα	μοίρασα	θα μοιράζω	θα μοιράσω	έχω μοιράσει	είχα μοιράσει	θα έχω μοιράσει
μουρμουρίζω	μουρμουρίζα	μουρμούρισα	θα μουρμουρίζω	θα μουρμουρίσω	έχω μουρμουρίσει	είχα μουρμουρίσει	θα έχω μουρμουρίσει
μπαίνω	έμπαινα	μπήκα	θα μπαίνω	θα μπει	έχω μπει	είχα μπει	θα έχω μπει
μπαλώνω	εγώ μπάλωνα	μπάλωσα	θα μπαλώνω	θα μπαλώσω	έχω μπαλώσει	είχα μπαλώσει	θα έχω μπαλώσει
μπερδεύω	μπέρδευα	μπέρδεψα	θα μπερδεύω	θα μπερδέψω	έχω μπερδέψει	είχα μπερδέψει	θα έχω μπερδέψει
μπλέκω	έμπλεκα	έμπλεξα	θα μπλέκω	θα μπλέξω	έχω μπλέξει	είχα μπλέξει	θα έχω μπλέξει
μπορώ	μπορούσα	μπόρεσα	θα μπορώ	θα μπορέσω	έχω μπορέσει	είχα μπορέσει	θα έχω μπορέσει
μυρίζω	μύριζα	μύρισα	θα μυρίζω	θα μυρίσω	έχω μυρίσει	είχα μυρίσει	θα έχω μυρίσει
νιαουρίζω	νιαούριζα	νιαούρισα	θα νιαουρίζω	θα νιαουρίσω	έχω νιαουρίσει	είχα νιαουρίσει	θα έχω νιαουρίσει
νιώθω	ένοιθα	ένωσα	θα νιώθω	θα νιώσω	έχω νιώσει	είχα νιώσει	θα έχω νιώσει
ντύνω	έντυνα	έντυσα	θα ντύνω	θα ντύσω	έχω ντύσει	είχα ντύσει	θα έχω ντύσει
ξεκινώ	ξεκινούσα	ξεκίνησα	θα ξεκινώ	θα ξεκινήσω	έχω ξεκινήσει	είχα ξεκινήσει	θα έχω ξεκινήσει
ξεμυαλίζω	ξεμυάλιζα	ξεμυάλισα	θα ξεμυαλίζω	θα ξεμυαλίσω	έχω ξεμυαλίσει	είχα ξεμυαλίσει	θα έχω ξεμυαλίσει
ξεφαντώνω	ξεφάντωνα	ξεφάντωσα	θα ξεφαντώνω	θα ξεφαντώσω	έχω ξεφαντώσει	είχα ξεφαντώσει	θα έχω ξεφαντώσει
ξεχνώ	ξεχνούσα	ξεχάσα	θα ξεχνώ	θα ξεχάσω	έχω ξεχάσει	είχα ξεχάσει	θα έχω ξεχάσει
ξεχωρίζω	ξεχώριζα	ξεχώρισα	θα ξεχωρίζω	θα ξεχωρίσω	έχω ξεχωρίσει	είχα ξεχωρίσει	θα έχω ξεχωρίσει
ξύνω	έξυνα	έξυσα	θα ξύνω	θα ξύσω	έχω ξύσει	είχα ξύσει	θα έχω ξύσει
ξυπνώ	ξυπνούσα	ξυπνήσα	θα ξυπνώ	θα ξυπνήσω	έχω ξυπνήσει	είχα ξυπνήσει	θα έχω ξυπνήσει
οδηγώ	οδηγούσα	οδήγησα	θα οδηγώ	θα οδηγήσω	έχω οδηγήσει	είχα οδηγήσει	θα έχω οδηγήσει
ομορφαίνω	ομόρφαινα	ομόρφαινα	θα ομορφαίνω	θα ομορφύνω	έχω ομορφύνει	είχα ομορφύνει	θα έχω ομορφύνει

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ	ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ	ΑΟΡΙΣΤΟΣ	ΕΞ. ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ	ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ	ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ	ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ	ΣΥΝΤ. ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
ονομάζω	ονόμαζα	ονόμασα	θα ονομάζω	θα ονομάσω	έχω ονομάσει	είχα ονομάσει	θα έχω ονομάσει
οργανώνω	οργάνωνα	οργάνωσα	θα οργανώνω	θα οργανώσω	έχω οργανώσει	είχα οργανώσει	θα έχω οργανώσει
οργάνω	όργωνα	όργωσα	θα οργάνω	θα οργώσω	έχω οργώσει	είχα οργώσει	θα έχω οργώσει
παγώνω	πάγωννα	πάγωσα	θα παγώνω	θα παγώσω	έχω παγώσει	είχα παγώσει	θα έχω παγώσει
παθαίνω	πάθαινα	έπαθα	θα παθαίνω	θα πάθω	έχω πάθει	είχα πάθει	θα έχω πάθει
παίζω	έπαιζα	έπαιξα	θα παίζω	θα παίξω	έχω παίξει	είχα παίξει	θα έχω παίξει
παίρνω	εγώ έπαιρνα	πήρα	θα παίρνω	θα πάρω	έχω πάρει	είχα πάρει	θα έχω πάρει
πανηγυρίζω	πανηγυρίζα	πανηγύρισα	θα πανηγυρίζω	θα πάνηγυρίσω	έχω πανηγυρίσει	είχα πανηγυρίσει	θα έχω πανηγυρίσει
παρακολουθώ	παρακολουθούσα	παρακολούθησα	θα παρακολουθώ	θα παρακολουθήσω	έχω παρακολουθήσει	είχα παρακολουθήσει	θα έχω παρακολουθήσει
παρατηρώ	παρατηρούσα	παρατήρησα	θα παρατηρώ	θα παρατηρήσω	έχω παρατηρήσει	είχα παρατηρήσει	θα έχω παρατηρήσει
παρουσιάζω	παρουσίαζα	παρουσίασα	θα παρουσιάζω	θα παρουσιάσω	έχω παρουσιάσει	είχα παρουσιάσει	θα έχω παρουσιάσει
πατιώ	πατούσα	πάτησα	θα πατιώ	θα πατήσω	έχω πατήσει	είχα πατήσει	θα έχω πατήσει
παχαίνω	πάχαινα	πάχυνα	θα παχαίνω	θα παχύνω	έχω παχύνει	είχα παχύνει	θα έχω παχύνει
πεινάω	πεινούσα	πείνασα	θα πεινάω	θα πεινάσω	έχω πεινάσει	είχα πεινάσει	θα έχω πεινάσει
περνώ	περνούσα	πέρασα	θα περνώ	θα περάσω	έχω περάσει	είχα περάσει	θα έχω περάσει
περπατώ	περπατούσα	περπάτησα	θα περπατώ	θα περπατήσω	έχω περπατήσει	είχα περπατήσει	θα έχω περπατήσει
πειτώ	πειτούσα	πέταξα	θα πειτώ	θα πετάξω	έχω πετάξει	είχα πετάξει	θα έχω πετάξει
πέφτω	έπεφτα	έπεσα	θα πέφτω	θα πέσω	έχω πέσει	είχα πέσει	θα έχω πέσει
πηγαίνω	πήγαινα	πήγα	θα πηγαίνω	θα πάω	έχω πάει	είχα πάει	θα έχω πάει
πιάνω	έπιανα	έπιασα	θα πιάνω	θα πιάσω	έχω πιάσει	είχα πιάσει	θα έχω πιάσει
πίνω	έπινα	ήπια	θα πίνω	θα πιω	έχω πει	είχα πει	θα έχω πει
πιστεύω	πίστευα	πίστευα	θα πιστεύω	θα πιστέψω	έχω πιστέψει	είχα πιστέψει	θα έχω πιστέψει
πλάθω	έπλαθα	έπλασα	θα πλάθω	θα πλάσω	έχω πλάσει	είχα πλάσει	θα έχω πλάσει

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ	ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ	ΑΟΡΙΣΤΟΣ	ΕΞ. ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ	ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ	ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ	ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ	ΣΥΝΤ. ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
πλένω	έπλενα	έπλευνα	θα πλένω	θα πλύνω	έχω πλύνει	είχα πλύνει	θα έχω πλύνει
πλησιάζω	πλησίαζα	πλησίασα	θα πλησιάζω	θα πλησιάσω	έχω πλησιάσει	είχα πλησιάσει	θα έχω πλησιάσει
ποτίζω	πότιζα	πότισα	θα ποτίζω	θα ποτίσω	έχω ποτίσει	είχα ποτίσει	θα έχω ποτίσει
πουλώ	πουλούσα	πούλησα	θα πουλώ	θα πουλήσω	έχω πουλήσει	είχα πουλήσει	θα έχω πουλήσει
πραγματοποιώ	πραγματοποιούσα	πραγματοποίησα	θα πραγματοποιώ	θα πραγματοποιήσω	έχω πραγματοποιήσει	είχα πραγματοποιήσει	θα έχω πραγματοποιήσει
προγραμματίζω	προγραμματίζα	προγραμματίσα	θα προγραμματίζω	θα προγραμματίσω	έχω προγραμματίσει	είχα προγραμματίσει	θα έχω προγραμματίσει
προλαβαίνω	προλάβαινα	πρόλαβα	θα προλαβαίνω	θα προλάβω	έχω προλάβει	είχα προλάβει	θα έχω προλάβει
προσέχω	πρόσεχα	πρόσεξα	θα προσέχω	θα προσέξω	έχω προσέξει	είχα προσέξει	θα έχω προσέξει
προσκαλώ	προσκαλούσα	προσκάλεσα	θα προσκαλώ	θα προσκαλέσω	έχω προσκαλέσει	είχα προσκαλέσει	θα έχω προσκαλέσει
προσπαθώ	προσπαθούσα	προσπάθησα	θα προσπαθώ	θα προσπαθήσω	έχω προσπαθήσει	είχα προσπαθήσει	θα έχω προσπαθήσει
ραντίζω	ράντιζα	ράντισα	θα ραντίζω	θα ραντίσω	έχω ραντίσει	είχα ραντίσει	θα έχω ραντίσει
ροκανίζω	ροκάνιζα	ροκάνισα	θα ροκανίζω	θα ροκάνισω	έχω ροκάνισει	είχα ροκάνισει	θα έχω ροκάνισει
ροχαλίζω	ροχάλιζα	ροχάλισα	θα ροχαλίζω	θα ροχαλίσω	έχω ροχαλίσει	είχα ροχαλίσει	θα έχω ροχαλίσει
ρουφώ	ρουφούσα	ρούφηξα	θα ρουφώ	θα ρουφήσω	έχω ρουφήξει	είχα ρουφήξει	θα έχω ρουφήξει
ρωτώ	ρωτούσα	ρώτησα	θα ρωτώ	θα ρωτήσω	έχω ρωτήσει	είχα ρωτήσει	θα έχω ρωτήσει
σβήνω	έσβηνα	έσβησα	θα σβήνω	θα σβήσω	έχω σβήσει	είχα σβήσει	θα έχω σβήσει
σηκώνω	σήκωνα	σήκωσα	θα σηκώνω	θα σηκώσω	έχω σηκώσει	είχα σηκώσει	θα έχω σηκώσει
σημαιοστολίζω	σημαιοστολίζα	σημαιοστόλισα	θα σημαιοστολίζω	θα σημαιοστολίσω	έχω σημαιοστολίσει	είχα σημαιοστολίσει	θα έχω σημαιοστολίσει
σκάβω	έσκαβα	έσκαψα	θα σκάβω	θα σκάψω	έχω σκάψει	είχα σκάψει	θα έχω σκάψει
σκαλίζω	σκάλιζα	σκάλισα	θα σκαλίζω	θα σκαλίσω	έχω σκαλίσει	είχα σκαλίσει	θα έχω σκαλίσει
σκύβω	έσκυβα	έσκυψα	θα σκύβω	θα σκύψω	έχω σκύψει	είχα σκύψει	θα έχω σκύψει
σμίγω	έσμιγα	έσμιξα	θα σμίγω	θα σμίξω	έχω σμίξει	είχα σμίξει	θα έχω σμίξει
σπουδάζω	σπουδάζα	σπούδασα	θα σπουδάζω	θα σπουδάσω	έχω σπουδάσει	είχα σπουδάσει	θα έχω σπουδάσει
σταματώ	σταματούσα	σταμάτησα	θα σταματώ	θα σταματήσω	έχω σταματήσει	είχα σταματήσει	θα έχω σταματήσει
στέλνω	έστελνω	έστειλα	θα στέλνω	θα στείλω	έχω στείλει	είχα στείλει	θα έχω στείλει

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ	ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ	ΑΟΡΙΣΤΟΣ	ΕΞ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ	ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ	ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ	ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ	ΣΥΝΤ. ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
στήνω	έστηνα	έστησα	θα στήνω	θα στήσω	έχω στήσει	είχα στήσει	θα έχω στήσει
στολίζω	στόλιζα	στόλισα	θα στολίζω	θα στολίσω	έχω στολίσει	είχα στολίσει	θα έχω στολίσει
συγκεντρώνω	συγκέντρωνα	συγκέντρωσα	θα συγκεντρώνω	θα συγκεντρώσω	έχω συγκεντρώσει	είχα συγκεντρώσει	θα έχω συγκεντρώσει
συζητώ	συζητούσα	συζητήσα	θα συζητώ	θα συζητήσω	έχω συζητήσει	είχα συζητήσει	θα έχω συζητήσει
συμπληρώνω	συμπλήρωνα	συμπλήρωσα	θα συμπληρώνω	θα συμπληρώσω	έχω συμπληρώσει	είχα συμπληρώσει	θα έχω συμπληρώσει
συναντώ	συναντούσα	συνάντησα	θα συναντώ	θα συναντήσω	έχω συναντήσει	είχα συναντήσει	θα έχω συναντήσει
συνεχίζω	συνέχιζα	συνέχισα	θα συνεχίζω	θα συνεχίσω	έχω συνεχίσει	είχα συνεχίσει	θα έχω συνεχίσει
συνηθίζω	συνήθιζα	συνήθισα	θα συνηθίζω	θα συνηθίσω	έχω συνηθίσει	είχα συνηθίσει	θα έχω συνηθίσει
συνοδεύω	συνόδευα	συνόδεψα	θα συνοδεύω	θα συνοδέψω	έχω συνοδέψει	είχα συνοδέψει	θα έχω συνοδέψει
σφυρίζω	σφύριζα	σφύριξα	θα σφυρίζω	θα σφυρίσω	έχω σφυρίξει	είχα σφυρίξει	θα έχω σφυρίξει
σχεδιάζω	σχεδιάζα	σχεδίασα	θα σχεδιάζω	θα σχεδιάσω	έχω σχεδιάσει	είχα σχεδιάσει	θα έχω σχεδιάσει
σχηματίζω	σχημάτιζα	σχημάτισα	θα σχηματίζω	θα σχηματίσω	έχω σχηματίσει	είχα σχηματίσει	θα έχω σχηματίσει
σώζω	έσωζα	έσωσα	θα σώζω	θα σώσω	έχω σώσει	είχα σώσει	θα έχω σώσει
σιωπαίνω	σιώπαινα	σιώπησα	θα σιωπαίνω	θα σιωπήσω	έχω σιωπήσει	είχα σιωπήσει	θα έχω σιωπήσει
τακτοποιώ	τακτοποιούσα	τακτοποίησα	θα τακτοποιώ	θα τακτοποιήσω	έχω τακτοποιήσει	είχα τακτοποιήσει	θα έχω τακτοποιήσει
ταξιδεύω	ταξίδευα	ταξιδέψα	θα ταξιδεύω	θα ταξιδέψω	έχω ταξιδέψει	είχα ταξιδέψει	θα έχω ταξιδέψει
τεμπελιάζω	τεμπέλιαζα	τεμπέλιασα	θα τεμπελιάζω	θα τεμπελιάσω	έχω τεμπελιάσει	είχα τεμπελιάσει	θα έχω τεμπελιάσει
τεντώνω	τέντωννα	τέντωσα	θα τεντώνω	θα τεντώσω	έχω τεντώσει	είχα τεντώσει	θα έχω τεντώσει
τηλεφωνώ	τηλεφωνούσα	τηλεφώνησα	θα τηλεφωνώ	θα τηλεφωνήσω	έχω τηλεφωνήσει	είχα τηλεφωνήσει	θα έχω τηλεφωνήσει
τιπιβίζω	πιπιβίζα	πιπιβίσα	θα τιπιβίζω	θα τιπιβίσω	έχω τιπιβίσει	είχα τιπιβίσει	θα έχω τιπιβίσει
τραβώ	τραβούσα	τραβήξα	θα τραβώ	θα τραβήξω	έχω τραβήξει	είχα τραβήξει	θα έχω τραβήξει
τραγουδώ	τραγουδούσα	τραγουδίσα	θα τραγουδώ	θα τραγουδήσω	έχω τραγουδήσει	είχα τραγουδήσει	θα έχω τραγουδήσει
τρεμουλιάζω	τρεμουλιάζα	τρεμουλιάσα	θα τρεμουλιάζω	θα τρεμουλιάσω	έχω τρεμουλιάσει	είχα τρεμουλιάσει	θα έχω τρεμουλιάσει
τρέχω	έτρεχα	έτρεξα	θα τρέχω	θα τρέξω	έχω τρέξει	είχα τρέξει	θα έχω τρέξει
τρίβω	έτριβα	έτριψα	θα τρίβω	θα τρίψω	έχω τρίψει	είχα τρίψει	θα έχω τρίψει
τρομάζω	τρόμαζα	τρόμαξα	θα τρομάζω	θα τρομάξω	έχω τρομάξει	είχα τρομάξει	θα έχω τρομάξει

ΕΝΕΣΤΟΤΑΣ	ΠΑΡΑΤΑΚΤΙΚΟΣ	ΑΟΡΙΣΤΟΣ	ΕΞ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ	ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ	ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ	ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ	ΣΥΝΤ. ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
τρυπῶ	τρυπούσα	τρύπησα	θα τρυπῶ	θα τρυπήσω	ἔχω τρυπήσει	εἶχα τρυπήσει	θα ἔχω τρυπήσει
τρῶ	έτρωγα	έφαγα	θα τρώω	θα φάω	ἔχω φάει	εἶχα φάει	θα ἔχω φάει
τσουγκρίζω	τσουγκρίζα	τσουγκρίσα	θα τσουγκρίζω	θα τσουγκρίσω	ἔχω τσουγκρίσει	εἶχα τσουγκρίσει	θα ἔχω τσουγκρίσει
υπογραμμίζω	υπογράμμισα	υπογράμμισα	θα υπογραμμίζω	θα υπογραμμίσω	ἔχω υπογραμμίσει	εἶχα υπογραμμίσει	θα ἔχω υπογραμμίσει
φανερώνω	φανέρωνα	φανέρωσα	θα φανερώνω	θα φανερώσω	ἔχω φανερώσει	εἶχα φανερώσει	θα ἔχω φανερώσει
φέγγω	έφεγγα	έφεξα	θα φέγγω	θα φέξω	ἔχω φέξει	εἶχα φέξει	θα ἔχω φέξει
φέρνω	έφερνα	έφερα	θα φέρνω	θα φέρω	ἔχω φέρει	εἶχα φέρει	θα ἔχω φέρει
φεύγω	έφευγα	έφυγα	θα φεύγω	θα φύγω	ἔχω φύγει	εἶχα φύγει	θα ἔχω φύγει
φορῶ	φορούσα	φόρεσα	θα φορῶ	θα φορέσω	ἔχω φορέσει	εἶχα φορέσει	θα ἔχω φορέσει
φουσκώνω	φουσκωνα	φουσκωσα	θα φουσκώνω	θα φουσκώσω	ἔχω φουσκώσει	εἶχα φουσκώσει	θα ἔχω φουσκώσει
φροντίζω	φρόντιζα	φρόντισα	θα φροντίζω	θα φροντίσω	ἔχω φροντίσει	εἶχα φροντίσει	θα ἔχω φροντίσει
φτάνω	έφτανα	έφτασα	θα φτάνω	θα φτάσω	ἔχω φτάσει	εἶχα φτάσει	θα ἔχω φτάσει
φτερουγίζω	φτερουγίζα	φτερουγίσα	θα φτερουγίζω	θα φτερουγίσω	ἔχω φτερουγίσει	εἶχα φτερουγίσει	θα ἔχω φτερουγίσει
φτιάχνω	έφτιαχνα	έφτιαξα	θα φτιάχνω	θα φτιάξω	ἔχω φτιάξει	εἶχα φτιάξει	θα ἔχω φτιάξει
φυσῶ	φυσούσα	φύσηξα	θα φυσῶ	θα φυσήσω	ἔχω φυσήσει	εἶχα φυσήσει	θα ἔχω φυσήσει
φυτεύω	φύτευα	φύτεψα	θα φυτεύω	θα φυτέψω	ἔχω φυτέψει	εἶχα φυτέψει	θα ἔχω φυτέψει
φωλιάζω	φωλιάζα	φωλιάσα	θα φωλιάζω	θα φωλιάσω	ἔχω φωλιάσει	εἶχα φωλιάσει	θα ἔχω φωλιάσει
φωνάζω	φώναζα	φώναξα	θα φωνάζω	θα φωνάξω	ἔχω φωνάξει	εἶχα φωνάξει	θα ἔχω φωνάξει
χαιδεύω	χάιδευα	χάιδεψα	θα χαιδεύω	θα χαιδέψω	ἔχω χαιδέψει	εἶχα χαιδέψει	θα ἔχω χαιδέψει
χαιρετῶ	χαιρετούσα	χαιρέτησα	θα χαιρετῶ	θα χαιρετήσω	ἔχω χαιρετήσει	εἶχα χαιρετήσει	θα ἔχω χαιρετήσει
χαζεύω	χάζευα	χάζεψα	θα χαζεύω	θα χαζέψω	ἔχω χαζέψει	εἶχα χαζέψει	θα ἔχω χαζέψει
χαμηλώνω	χαμηλώνα	χαμηλώσα	θα χαμηλώνω	θα χαμηλώσω	ἔχω χαμηλώσει	εἶχα χαμηλώσει	θα ἔχω χαμηλώσει
χάνω	έχανα	έχασα	θα χάνω	θα χάσω	ἔχω χάσει	εἶχα χάσει	θα ἔχω χάσει
χαράζω	χάραξα	χάραξα	θα χαράζω	θα χαράξω	ἔχω χαράξει	εἶχα χαράξει	θα ἔχω χαράξει