



Στην ενότητα αυτή θα μάθεις:

- ✓ Γιατί ένας κατάλογος είναι χρήσιμος.
- ✓ Να φτιάχνεις καταλόγους.
- ✓ Να βάζεις τις λέξεις στη σειρά με βάση το πρώτο τους γράμμα.
- ✓ Να ξεχωρίζεις μεταξύ τους τους ήχους που μοιάζουν.

Η Χαρά, η Γαλήνη, ο Λουκάς και ο Αρμπέν αποφασίζουν να ακολουθήσουν τους ήρωες του κόμικς, την Άννα, τη Νου και τον Ραφαέλ, στο ταξίδι τους για τη Χωχαρούπα.



4^η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ

ετοιμασίες, ήρωες, κατάλογος, λίστα, φτεροπόδαρος, μπακάλης, αδιάβροχο, γάντια, εσώρουχα, ζακέτα, κάλτσες, μπουφάν, κασκόλ, νυχτικιά, φούστα, παντελόνι, σκουφάκι, σκίουρος, φούστα, σταφύλι, ποτιστήρι, ασπίδα, αψίδα, σπάθα, ψάθα, ψαθί, ψηφιδωτό, σπαθί, σπίτι, ταψί, σκηνή, ξινή, σκύλος, τόξο, τσουρέκι, καρότσι, ξιφίας, ξύλο, σκίσιμο, ξύσιμο, ξυράφι, σκάκι, κατάλογος, λίστα, κόμικς, μολύβι, τετράδιο, γόμα, χάρακας, νερομπογιά, ξύστρα, όποιος, μυαλό, πόδια, τρέχει.

Ετοιμασίες για το ταξίδι

ΕΝΟΤΗΤΑ

4



Η Χαρά, η Γαλήνη, ο Λουκάς και ο Αρμπέν αποφασίζουν να ακολουθήσουν τους ήρωες του κόμικς, την Άννα, τη Νου και το Ραφαέλ, στο ταξίδι τους για τη Χωχαρούπα.



Εδώ με τον μπαμπά μου πηγαίνω
στον μπακάλη.

Μια μέρα διάβασα τον φτεροπόδαρο.
Τα χρετούχένα ο Άγιος Βασίλης
ετοίμαζε τη λίστα με τα εύρα.

Η μαμά μου την κυριακή φοράει φού-
στια.

Όταν χιονίζει φοράμε γαντζάκια, κασκόλε
και σκουφάκια.

Οι σκίουροι πλέτουν σε χειμάρια
γάρκη

στην εκκλησία βάζω το καλό μου
παντελόνι και ζακέτα

Όταν πήγα στο σπίτι της μηλαχιά μου
έφτιαξε γλυκό σταφύλι.

Στόν κήπο μας έχω το δικό μου ποτιστήριο

Η σούπα ήταν πολύ ξιλή.

Ο φλάος μου έχει ένα σκύλο.

Η μαμά μου ^{έφτιαξε} ένα ταψί κέικ.

Στο δωμάτιό μου έχω μια σκηνή.

Σήμερα φάγαμε τσουρέκι.

Στην πλατεία έχει ένα ψηφιδωτό.

Παιδονομικά θα στην παρλαλία.

Ένας υπόγειος κρατάει τόξο, σπαθί,

και ασπίδα.

Στις εκκλησίες έχει απίδες.

Σήμερα ήρθαν τα ξύλα μας.
Κουβαλή με το καρότσι των κοπριών.
Θέει έσκαψα το κλαντζόνι μου.
Ο μπαμπός μου ξύνεται συνέχεια.
Το βράδυ ο μπαμπός έκοψε τα χένια του
με το ξυρόφι.
Μου αρέσει να παίζω σκάκι.
Ο θείος ο Τάσος έπλασε ένα ξυφί.

Έχω βλάβασα το κόμικς με το
μοχύρι μου σιγά σιγά.
Η μαμά μου, μου αγόρασε μια
ξύστρα, ένα πετσάβιο και μια
χόμα κι έναν λάρακα.
Σήμερα ξυχράφισα το αμάξι
με νερό ποδιά.
Στο σούπερ μάρκετ ξέχασα την
χλωστή και η μαμά μου, μου είπε:
όποιος μια χό δεν έχει έχει πόδια
δυνα να τρέξει.