

3^η ΕΝΟΤΗΤΑ
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΚΟΜΙΚΣ

διάστημα, πλανήτης, ταξιδεύω, εξωγήινους, διαστημόπλοιο, αστροναύτης, πύραυλος, ταξίδι, φεγγάρι, περπατώ, τριγύρω, κρατήρες, τρέχω, Σελήνη, σαλιγκάρι, τζάκι, μπουφάν, τσεπάκι, ντέφι, κέφι, δόντι, κάστανα, τσάκι, γιαγιά, παλιό καινούριο, ροκανίζω, φερμουάρ, παζλ, τζιπ, πώς, πού, Αίγυπτος, ιστορία, εικόνα, κουλούρι, πάπυρος, μπορεί, εκεί, τσέπη, ντέφι, δόντι, τσάκι, πού – που, πώς – πως, ασανσέρ, καλοριφέρ, ροζ, μέσα.



ΠΙΤΣΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ (ΠΕ70)

3^η ΕΝΟΤΗΤΑ

ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΚΟΜΙΚΣ

- 1) διάστημα, πλανήτης, ταξιδεύω, εξωγήινους, διαστημόπλοιο, αστροναύτης, πύραυλος, ταξίδι, φεγγάρι, περπατώ, τριγύρω, κρατήρες, τρέχω, Σελήνη,
- 2) σαλιγκάρι, τζάκι, μπουφάν, τσεπάκι, ντέφι, κέφι, κάστανα, τανάτσα, γιαγιά, παλιό καινούριο, δόντι, τανάτσα, ροκανίζω,
- 3) φερμουάρ, παζλ, τζιπ, Αίγυπτος, ιστορία, εικόνα, κουλούρι, πάπυρος, μπορεί, εκεί, τσέπη, πού – που, πώς – πως, ασανσέρ, καλοριφέρ, ροζ, μέσα.

Θα μου αρέσει να το ξίδενα στο δρόστημα
με ένα διαστημόπλοιο.

Εγώ θέλω ένα τρέξιμο πάνω στο φεγγάρι.
Όταν έχει Σελήνη τρέχω για να την
βγάλω φωτογραφία.

Ο αστροναύτης πήδηξε πάνω απ' τους
κρατήρες και είδε ένα πύραυλο.

Εκεί το χειμώνα μου ζεύω ζύζα
για το τζάκι.

Η χαλκιά μου έβγαλε παλιό μου δόντι
και στη θέση του θα βγει καινούριο.
Το φθινόπωρο μου ζεύουμε σαλιγκάρια.

Μου αρέσουν πολύ τα κάστανα.

Όταν πάω για πρόβα, παίξω γκέφι
και έχω κέφι.

Πάω σχολείο και φοράω τρικουφάκι.

Το μπουραν μου έχει φερμουάρ.
Τα ξεβατοκύρακα φτιάχνω πλάσα.
Το χελμόνα βάζω κολορφέρ.
Στο υψηλάχω χέλο έπασα νιέφι.
Το πανιελόνιμου έχει μία μικρότσέπη
Που μέσα βάζω λεφτά.



1 Η Χαρά και ο Αρμπέν διαβάζουν ένα κόμικς από το περιοδικό «Χωχαρούπα».

Χωχαρούπα

