



Βιβλιοπαρουσίαση



Τίτλος:

Ο Κίμωνας σε απειθαγία διάσωσης.

Συγγραφέας:

Ευλαμπία Τσικρουνή - Γεωργιάδου.

Εκδότης:

Σαββαΐτις.

Τι μου άρεσε περισσότερο από το βιβλίο που διάβασα;

Από το βιβλίο που διάβασα μου άρεσε που η μικρή φώκια βρήκε τη μητέρα της με τη βοήθεια του Κίμονα και των φίλων του.

Όνομα: Ευάγγελος **Επίθετο:** Κόττορος

Ημερομηνία: Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2022



Βιβλία
που προάγουν τη
συναισθηματική
νοημοσύνη

Γιολάντα Τσορώνη - Γεωργιάδη

Ο Κίμωνας σε αποστολή διάσωσης



Σαββάλας
ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Ο Κίμωνας, η Μάινα και η μικρή ακολούθησαν
το δελφίνι και γρήγορα βρέθηκαν κοντά στην ακτή.
Πάνω σ' ένα βράχο είδαν φώκιες.



«Μήπως βλέπεις ανάμεσα τους τη
μαμά σου» ρώτησε ο Κίμωνας τη
μικρή με αγωνία.

Εκείνη όμως κούνησε απογοητευμένη
το κεφάλι.

Πλησίασαν περισσότερο. «Μήπως τη βλέπεις τώρα;
Κοίταξε προσεκτικά» της τόνισε ο Κίμωνας. Η μικρή
κούνησε ξανά το κεφάλι της απελπισμένη.

Εκείνη τη στιγμή μια φώκια
κινήθηκε γοργά προς το
μέρος τους.
Ήταν η μητέρα της μικρής.



Αγκάλιασε με λαχτάρα ώρα πολλή το παιδί της κι ύστερα ευχαρίστησε συγκινημένη τη Μάινα και τον Κίμωνα.
«Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ που μου φέρατε το μωρό μου» κατάφερε να ψελλίσει, κλαιγοντας από χαρά, και έπνιξε τον ποντικούλη σε αλμυρά φιλιά.



Γυρίζοντας στο φάρο, ο Κίμωνας έπεσε κατάκοπος στο κρεβάτι του. Αυτή τη νύχτα θα κοιμόταν ήσυχος. Είχε εκτελέσει με τη βοήθεια φίλων τη δύσκολη αποστολή που ανέλαβε και αυτό τον έκανε πολύ ευτυχισμένο.