

## Εργασία

Παίρνοντας έμπνευση από τα Δημοτικά Νανουρίσματα γράψτε το δικό σας νανούρισμα με παραδοσιακή ή πιο σύγχρονη μορφή.



*Γ. Ιακωβίδης Μητρική στοργή 1889*

## Τα παραδοσιακά...

Κοίμισε το αγγελούδι μου που το 'χω αγκαλιά μου  
με γλυκά όνειρα ντύσε το να 'ναι ήσυχη η καρδιά μου.

Κοίμισε το αγγελούδι μου ύπνε μου σου ζητώ  
το όμορφο παιδάκι μου που τόσο αγαπιώ.

Κοιμίστε το αγγελούδι μου φεγγάρι μου κι αστέρια,  
που το κρατώ πολύ σφιχτά μέσα στα δυο μου χέρια.

Έρρικα Ζ.

Έλα ύπνε πάρε το αγγελούδι μικρό και νιο  
πήχαινε το σε όνειρο γλυκό και γύρνα το ψηλό.

Έλα Χριστέ και Παναχιά πάρτε το εκεί ψηλά  
να δει τα όρη, τα βουνά και τα χρωματιστά πουλιά.

Κοιμήσου αγγελούδι μου, κοιμήσου άρχοντά μου  
να 'ρθει το φως, για να σε φέρει γρήγορα κοντά μου.

Κοιμήσου συ παιδάκι μου κι άνοιξε τα φτερά σου  
να 'ρθει η αγάπη και να γύρει εκεί κοντά σου.

Κοιμάται το πουλάκι μου το μέλλον το γυρεύει  
να 'ναι καλό και τυχερό και να μην το παιδεύει.

Γιώργος Σ.

Κοιμήσου αγάπη μου, λουλούδι μου όμορφο  
να μεγαλώσεις γρήγορα να σε χαρώ κοπέλα  
να πάρεις άντρα όμορφο και καλοαναθρεμμένο  
να παντρευτείτε γρήγορα κι εγώ γιαχιά να γίνω.  
Η Παναχιά η γιάτρισσα να είναι συντροφιά σου  
και να φυλάει πάντοτε, εσέ και τα παιδιά σου!

Θάλεια Α.

Κοιμήσου αγγελούδι μου κοιμήσου νιο φερχάρι.  
'Υπνε πάρε τούτο το παιδί, φέρε το παλικάρι.  
Να γίνει ψηλό σαν κυπαρίσσι κι όμορφο σαν λουλούδι.  
Να βρει και μία σύζυγο να κάνει απογόνους.  
Να είναι και δυνατό, να μοιάζει σαν λιοντάρι.  
Να έχει την Παναχιά στο πλάι του και όλους τους αγγέλους  
να του κρατάνε συντροφιά όποτε νιώθει μόνος.

Ανδρέας Κ.



Νικηφόρος Λύτρας, Μητέρα με παιδί

## Και τα πιο έντεχνα...

Κοιμήσου αστέρι μου, κι η Παναγιά πλάι σου·  
κοιμήσου φως μου γλυκά σαν αγγελούδι.  
Κοιμήσου μικρό μου και η ζωή μπροστά σου  
σε καρτερά σε περιμένει...

Νάνι νάνι κάνε τώρα  
στου ανέμου πάνε τη χώρα  
κι εγώ σου τραγουδώ ξανά  
για να έχεις όνειρα γλυκά.

Γιάννης Α.



*Gustav Klimt*

Κοιμήσου αγγελούδι μου  
της άνοιξης λουλούδι μου.  
Κοιμήσου λατρευτό μωρό  
αχ πόσο πόσο σ' αγαπώ.

Όταν εσύ χαμογελάς  
ο ουρανός λάμπει με μιας.  
Τα σύννεφα φεύγουν μακριά,  
Αχ να' χα να' χα μια αγκαλιά.

Φρόσω Κ.



*Katie m. Berggren*

*Υπεύθυνη καθηγήτρια Κυριακή Ξηρού*