


**30 Ιανουαρίου
γιορτάζουν τα
σχολεία!**



Three cartoon children are sitting and reading books. The child on the left has brown hair and is wearing a yellow shirt and blue pants, reading a green book. The child in the middle has brown hair and is wearing a purple shirt and brown pants, reading a purple book. The child on the right has brown hair and is wearing a yellow shirt and yellow pants, reading a red book. The text is overlaid on the books.

Κάποτε ήταν 3 μικρά παιδιά που αγαπούσαν πολύ το διάβασμα και συνέχισαν να το αγαπάνε ακόμα και όταν μεγάλωσαν.



Το όνομα τους ήταν **Μέγας Βασίλειος**,
Ιωάννης ο Χρυσόστομος και
Γρηγόριος ο Θεολόγος.



Ο Μέγας Βασίλειος

ήταν σπουδαίος
ρήτορας και
συγγραφέας.



**Ήταν επίσκοπος στην Καισαρεία
της Καππαδοκείας.**



Αγαπούσε πολύ
τους ανθρώπους
και βοηθούσε
τους φτωχούς.

Βασιλειάδα, η πολιτεία της αγάπης

Vasileias, the country of love

Έφτιαξε μία ολόκληρη πολιτεία,
τη Βασιλειάδα, γεμάτη με νοσοκομεία,
ιδρύματα, πτωχοκομεία.
Τα έργα του ήταν σπουδαία
και μεγάλα και γι' αυτό τον
ονόμασαν Μέγα.





Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος ήταν σπουδαίος ρήτορας της εποχής του και αγαπούσε πολύ τους ανθρώπους. Γι' αυτό το σκοπό οργάνωνε συσσίτια για τους φτωχούς.

Υπήρξε Πατριάρχης στην Κωνσταντινούπολη.





Τα λόγια του έσταζαν μέλι και ήταν
πολύτιμα σαν το χρυσάφι γι' αυτό
και ονομάστηκε **Χρυσόστομος**.





Ο Γρηγόριος ο
Θεολόγος
ονομάστηκε έτσι
γιατί δίδασκε το
λόγο του Θεού.

**Υπήρξε πατριάρχης της
Κωνσταντινούπολης τον 4ο
αιώνα.**





Αγαπούσε πολύ
τα γράμματα
και ήταν
σπουδαίος
ποιητής.



**Και οι 3 τους
ονομάστηκαν Ιεράρχες
και γιορτάζουν στις 30
Ιανουαρίου.
Δίδαξαν στους
ανθρώπους όλα όσα
γνώριζαν και
προστάτευαν τους
μαθητές και τα
σχολεία.**