
ΙΣ΄ ΣΚΗΝΗ – ΕΞΟΔΟΣ

Ο Φειδίας αποχωρεί νευριασμένος. Μένει ο Στριμούρας με το Χορό.

ΣΤΡΙΜΟΥΡΑΣ Πω πω, τι παλαβομάρα...
Πόσο χαμένο το 'χα, που απαρνήθηκα το Θεό για χάρη του Σωκράτη...
Αχ, Άγιε μου Βάρβαρε, μη μου θυμώνεις και μη με τιμωρήσεις... Γέρος
ανόητος είμαι, με συνεπήρε ο πειρασμός κι αμάρτησα... Δώσε μου
τώρα σε παρακαλώ σημείο, φανέρωσε τη συμβουλή σου... Να κάνω
μήνυση στους θεοπαίχτες ή τι άλλο;

Αφουγκράζεται μπροστά στην εικόνα.

(...)

Καλά λες, μακριά από δικολαβίες με δαύτους... Μπουρλότο θα τους
βάλω, τώρα αμέσως, θα τους την κάψω τη φωλιά των αθεόφοβων!
Γιούτσο! Ε, Γιούτσο!

ΓΙΟΥΤΣΟΣ Τι 'ναι, αφεντικό;

ΣΤΡΙΜΟΥΡΑΣ Άκου καλά: τρέχα γρήγορα, πάρε τη σκάλα, βρες κι ένα χοντρό
ματσούκι και πάμε...

ΓΙΟΥΤΣΟΣ Αμέσως!

ΣΤΡΙΜΟΥΡΑΣ Τώρα θα σας δείξω, περιποίηση ξηρομερίτικη!

Έρχεται ο Γιούτσος με ρόπαλο και σκάλα.

Έλα, γιόκα μου, αν αγαπάς τον κύρη σου... Βάλε τη σκάλα,
σκαρφάλωσε στη στέγη της σχολής κι αρχίνα με το ματσούκι... Σπάσε
τους τα κεραμίδια και τα κούτσουρα, όσο να πέσει η στέγη να τους
πλακώσει!

Εγώ πάω να φέρω δαυλί αναμμένο, γιατί σήμερα θα πάρω εκδίκηση απ'
αυτούς τους αχαίρευτους, τους ξιπασμένους!

Ο Γιούτσος ανεβαίνει στη στέγη της σχολής και κοπανάει. Οι ένοικοι θορυβούνται.

ΜΑΘΗΤΗΣ Α Αμάν! Αμάν! Τι τρέχει;

- ΜΑΘΗΤΗΣ Β Ε, τι κάνεις εκεί πάνω;
- ΓΙΟΥΤΣΟΣ Τι κάνω; Ε, δε βλέπεις; Κάνω πιο λιανά τα κεραμίδια και τα πρέκια για να τα καταλαβαίνετε καλύτερα!
- ΣΤΡΙΜΟΥΡΑΣ Τώρα δαυλί μου άναψε και κόρωσε... Μπουρλότο!
- ΜΑΘΗΤΗΣ Γ Ούι! Καιγόμαστε! Φωτιά! Ποιος μας την άναψε;
- ΣΤΡΙΜΟΥΡΑΣ Αυτός που του βουτήξατε το ρούχο!

Ο Στριμούρας ανεβαίνει κι αυτός στη στέγη.

- ΜΑΘΗΤΗΣ Δ Ουφ! Μας πέθανες, κουμπάρε!
- ΓΙΟΥΤΣΟΣ Αυτό θέλω κι εγώ, αρκεί να μη στραβώσει το ματσούκι και γκρεμοτσακιστώ πρώτος εγώ πριν από σας.
- ΣΩΚΡΑΤΗΣ Εε! Ω, ο τέτοιος! Καλέ, τι κάνεις αυτού, στα κεραμίδια;
- ΣΤΡΙΜΟΥΡΑΣ Αιθεροβατώ και παρατηρώ τον ήλιο!
- ΣΩΚΡΑΤΗΣ Γκαχ! Γκουχ! Ωχ, με πνίγει η καπνούρα!
- ΜΑΘΗΤΗΣ Α Δάσκαλε, τσουρουφλιζόμαστε!
- ΣΤΡΙΜΟΥΡΑΣ Φτάνει πια με τις ιδέες
και τη σολωμονική σας!
Στάχτη μπούρμπερη θα γίνει
το σχολειό και το τσαρδί σας!
- Βάρα, κάψε, διώξε, χτύπα!
Πάρε σβάρνα τους θεομπαίχτες,
να μη μείνει όρθια τρύπα!
Εξαφάνισε τους κλέφτες!
- Με σοφίες κι υποσχέσεις,
με το λόγο τον αγύρτη,
πάει ο γιος μου, πάει το βιος μου,
μου ρημάξατε το σπίτι!
- Βάρα, κάψε, διώξε, χτύπα!

Πάρε σβάρνα τους θεομαίχτες,
να μη μείνει όρθια τρύπα!
Εξαφάνισε τους κλέφτες!

Το θεό μας βλαστημάτε
και τ' απόκρυφα ζητάτε,
όμως τέτοια πια σοφία
δε σηκώνει η πολιτεία!

Φεύγουν οι μαθητές κι οι δάσκαλοι, κυνηγημένοι από Στριμούρα και Γιούτσο.

ΧΟΡΟΣ

Στοπ!
Αααα! Ευχαριστούμε, δάσκαλε!
Καλά χορέψαμε και σήμερα...
Λοιπόν, κυρίες, κύριοι και παιδιά,
γεια σας, βρε, γεια σας!...