
Ζ΄ ΣΚΗΝΗ – ΠΑΡΑΒΑΣΗ

ΗΜΙΧΟΡΙΟ Α

Να ἴρθουν τώρα εδώ κοντά μας
να θαυμάσουν το χορό μας
τ' ουρανού οι αφεντάδες,
κύριοι μα και κυράδες!

Πρώτα αν θέλει ας κοπιάσει
στο χορό μας να γιορτάσει
ο τρανός Θεός που μόνος
εἶν' αφέντης μας και νόμος.

Θα καλέσω τη μητέρα
και τον άγιο μας πατέρα,
που την τρίαινα κραδαίνει
και τα πέλαγα ανασταίνει.

Προσκαλώ και τον Αιθέρα,
λάμψη να γεμίσει η μέρα!
Οι θεοί βόλτα να βγούνε
κι οι άνθρωποι να χαρούνε!

Και αγγέλοι και τριβόλοι
στο δικό μας περιβόλι,
ένας ένας στην αράδα,
τραγουδάν με τον Ψειμάδα.

ΧΟΡΟΣ

Ω, σπουδαίοι θεατές, στήστε τώρα αφτί κι ακούστε
το βαθύ παράπονό μας που η αδικία θρέφει:

Τι κι αν πióτερο ωφελούμε από αγίους και αγγέλους
την ωραία ετούτη χώρα; Μόνο εμάς, τους φύλακές σας,
δεν τιμάτε, κι ευλογείτε ολοχρονίς όλους τους άλλους!

Κι όμως, ποιος σας εμποδίζει, με βροντές και καταιγίδες,
κάθε που είσαστε στο πόδι να ρημάξετε την πόλη
με καυγάδες, αδικίες και λογής αυθαιρεσίες
απ' αυτές που συνηθάτε οι άνθρωποι σαν κυβερνάτε;

Ποιος τον ουρανό ανταριάζει και μ' αυτό σας προφυλάσσει
από το να τσακιστείτε τρέχοντας για το χωριό σας;
Ποιος σας φέρνει το νεράκι που αφρίζει στις πηγές
και ποτίζει τόσον κόσμο κι ανασταίνει τα περβόλια;

Κι οι σπουδαίοι ποιητές σας, κι οι φιλόσοφοι της γνώσης
πούθε βρίσκουν τις ιδέες και του λόγου την αγνότητα;
Πάνωθ' εσάς τριγυρνάμε ολημερίς και σας κοιτάμε,
σας φροντίζουμε σα μάννα στοργική τα τρυφερούδια.

Αλλ' αν κάποτε οργιστούμε γιατί έτυχε να δούμε
κάποιον καταπατητή να χτίζει το αυθαίρετο στο ρέμα
ή τα δάση μας καμμένα τα χιλιοαγαπημένα
τότε ρίχνουμε καντάρια στα ξερά σας τα κεφάλια!