

Ερωτήσεις και απαντήσεις μαθήματος

1. Γιατί η ζωή στη Σπάρτη δεν ήταν ίδια με τη ζωή των άλλων πόλεων;

Η ζωή στη Σπάρτη δεν ήταν ίδια με τη ζωή στις άλλες πόλεις επειδή η πόλη έμοιαζε με στρατόπεδο και οι νόμοι ήταν αυστηροί.

2. Ποιος έφτιαξε τους νόμους στη Σπάρτη και γιατί οι Σπαρτιάτες δεν μπόρεσαν να τους αλλάξουν;

Τους νόμους τους έφτιαξε ο Λυκούργος. Οι Σπαρτιάτες δεν μπόρεσαν να τους αλλάξουν γιατί ο Λυκούργος τους ζήτησε να μην τους αλλάξουν ώσπου να γυρίσει. Έφυγε όμως από τη Σπάρτη και δεν ξαναγύρισε ποτέ.

3. Από ποια ηλικία ξεκινούσε η εκπαίδευση των αγοριών και περιλάμβανε;

Τα αγόρια ως την ηλικία των επτά χρόνων έμεναν στο σπίτι. Ύστερα άρχιζε η εκπαίδευσή τους την οποία αναλάμβανε η πόλη. Από μικρά έπρεπε να συνηθίσουν στη σκληρή ζωή. Έπρεπε να μάθουν να ξεπερνούν τις δυσκολίες. Τα μαθήματά τους ήταν η γραφή, η ανάγνωση, η μουσική και ο χορός.

4. Πώς εκπαιδεύονταν οι νέοι;

Οι νέοι μάθαιναν την πολεμική τέχνη. Έμεναν σε σκηνές και έτρωγαν όλοι μαζί. Αγαπημένο τους φαγητό ήταν ο μέλας ζωμός.

5. Τι ήταν ο μέλας ζωμός;

Ο μέλας ζωμός ήταν το αγαπημένο φαγητό των αρχαίων Σπαρτιατών και αποτελούνταν από χοιρινό κρέας.

6. Γιατί οι Σπαρτιάτες ήταν ανίκητοι στη μάχη;

Οι Σπαρτιάτες κατάφεραν χάρη στη στρατιωτική τους εκπαίδευση να έχουν αγάπη μεταξύ τους και να δημιουργήσουν τον πιο ισχυρό στρατό της εποχής εκείνης. Για πολλά χρόνια η σπαρτιατική φάλαγγα ήταν ανίκητη.

7. Τι ήταν η σπαρτιατική φάλαγγα;

Η σπαρτιατική φάλαγγα ήταν ένας στρατιωτικός σχηματισμός όπου οι στρατιώτες ήταν παρατεταγμένοι ο ένας δίπλα στον άλλον έτοιμοι για μάχη.

8. Πώς εκπαιδεύονταν τα κορίτσια και με ποιον στόχο;

Τα κορίτσια μορφώνονταν όπως και τα αγόρια και ασκούσαν στα γυμναστήρια. Φορούσαν κοντά φορέματα και έπαιρναν μέρος σε όλες τις γιορτές και τις εκδηλώσεις. Τα κορίτσια εκπαιδεύονταν για να πλάσουν γερό σώμα και να γίνουν αργότερα άξιες μητέρες.

9. Ποια ήταν η σχέση των Σπαρτιατών με τα χρήματα;

Τα χρήματα που κυκλοφορούσαν στη Σπάρτη ήταν σιδερένια και είχαν μικρή αξία. Αυτό συνέβαινε επειδή οι Σπαρτιάτες δεν αγαπούσαν την πολυτέλεια στη ζωή.

10. Γιατί ήταν περήφανοι οι Σπαρτιάτες;

Οι Σπαρτιάτες ένιωθαν περήφανοι για την καταγωγή τους και έμειναν ξακουστοί για τη φιλοπατρία και την ανδρεία τους.