

Τα ταξίδια του παππού μου

Γεώργιος Βιζυηνός, *Το μόνο ταξίδι της ζωής του,*
διασκευή: Κώστας Πούλος, εκδ. Παπαδόπουλος



Ο ομφαλός της γης



Οι Δελφοί βρίσκονται στους πρόποδες του Παρνασσού και εκεί ήταν ο ομφαλός της γης. Σύμφωνα με τη μυθολογία, ο Δίας για να βρει το κέντρο του κόσμου έστειλε από τα άκρα του σύμπαντος (την Ανατολή και τη Δύση) δύο αετούς. Οι αετοί συναντήθηκαν στους Δελφούς. Έτσι για πολλά χρόνια οι Δελφοί ήταν πνευματικό και θρησκευτικό κέντρο και το σύμβολο της ενότητας του αρχαίου ελληνισμού.

Η χώρα των Σκυλοκέφαλων



Σύμφωνα με την παράδοση οι Σκυλοκέφαλοι ζούσαν σε κάποια βουνά της Ινδίας. Το σώμα τους ήταν σαν των ανθρώπων αλλά είχαν κεφάλι σκύλου. Μιλούσαν όπως οι άνθρωποι αλλά περπατούσαν όπως τα σκυλιά.

Η γοργόνα , η αδερφή του Μεγαλέξανδρου



Ο Μέγας Αλέξανδρος αφού έκανε όλον τον κόσμο δικό του θέλησε να βρει το αθάνατο νερό για να γίνει αθάνατος. Όταν το βρήκε το έβαλε σε ένα δοχείο και το πήγε στο παλάτι του . Ξέχασε να πει όμως να πει τι είχε το δοχείο και η αδερφή του που δεν γνώριζε πως ήταν το αθάνατο νερό το έχυσε στο περιβόλι.

Όταν έμαθε η Βασιλοπούλα το κακό που είχε κάνει στον αδερφό της φοβήθηκε πως γρήγορα θα μπορούσε να πεθάνει. Έτσι έγινε από τη μέση και κάτω ψάρι και πήδηξε στη θάλασσα. Από τότε αν δει κανένα καράβι τρέχει και ρωτά:

-Καράβι, καραβάκι, ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος;

Αν της πουν ότι ο Αλέξανδρος πέθανε βυθίζει το καράβι. Αν όμως της απαντήσουν ότι ζει τότε η γοργόνα λάμπει από χαρά και κολυμπά τραγουδώντας στα πέλαγα.

Πόλη (Κωνσταντινούπολη)



Αγία – Σοφιά

