



Παναγιώτα Ζέλου

Σταφύλι  
μαύρο και  
μικρό

Αθήνα, 2019

ISBN 978-618-00-1088-6

## Σταφύλι μαύρο και μικρό

ένα παραμύθι για τη διαφορετικότητα

Συγγραφή: Παναγιώτα Ζέλου

Εικονογράφηση: οι εικόνες είναι από το site:

<https://pixabay.com> (CC0 Creative Commons)

Γλώσσα Γραφής: Ελληνικά

Έκδοση: Αθήνα 2019

ISBN 978-618-00-1088-6

Το παρόν ψηφιακό βιβλίο διανέμεται ελεύθερα στο  
διαδίκτυο από τον δημιουργό του, υπό την ακόλουθη  
άδεια *Creative Commons*:



Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική  
Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 (CC BY-NC-ND)

1. Μια φορά και ένα καιρό  
σ' ένα βασίλειο μακρινό,  
ένας βασιλιάς για πρώτη φορά  
έφαγε σταφύλια λευκά!

2. *«Τι ωραίο φρούτο, παιδιά  
Πω - πω τι λαχταριστά!  
Άσπρα όμορφα γλυκά  
Πόσο είναι δροσιστικά!*

3. *Κάθε μέρα θα υπάρχουν  
με το φαγητό μου,  
κουχ- κουχ αχ πνίγηκα  
κάτι μπήκε στο λαιμό μου!*

4. *Αμάν τι κουκούτσι και κακό  
μακάρι να μην είχαν ένα σωρό»*  
Λέει ο βασιλιάς μέσα από τη γρίλια  
και συνεχίζει να τρώει τα σταφύλια.



5. Η αγορά λευκά σταφύλια πλημμύρισε εθνικό φρούτο το ανακήρυξε! Σ' όλα τα μανάβικα τώρα τα στολίζουν, τα λευκά σταφύλια όλοι διαφημίζουν.



6. Μια μέρα όμως παιδιά  
στο μανάβικο που ψωνίζουν  
μόνο για το βασιλιά,  
σ' ένα καφάσι που ήρθε από μακριά,  
γεμάτο με σταφύλια λευκά,  
ένα τσαμπί μαύρο σταφύλι  
στην άκρη κάθεται σιωπηλά.



7. *«Χα χα πως είσαι έτσι  
δεν είσαι σαν εμάς»*  
του λένε τα σταφύλια τα λευκά  
και γελάνε κοροϊδευτικά.
8. *«Κανείς δεν θα σ αγοράσει  
θα σαπίσεις στο καφάσι.  
Χα - χα είσαι διαφορετικό  
και πολύ ενοχλητικό».*



9. *«Πω-πω τι είναι αυτό?*

*Να το κρύψω μέσα στο σωρό.*

*Άμα το δουν από το παλάτι*

*θα χάσω το βασιλιά από πελάτη.*

10. *Μαύρο, χωρίς κουκούτσι και μικρό,*

*Αμάν! τι πλήγμα τρομερό!»*

*Λέει ο μανάβης με θυμό,*

*το μαύρο σταφύλι έχει υπό διωγμό.*



11. Πρωί- πρωί με την αυγούλα  
ο ήλιος βγαίνει από τη ραχούλα.  
Καινούρια ξημέρωσε ημέρα  
και στο παλάτι όλα πάνε σφαίρα.





12. «Αχ βαρέθηκα! Δεν αντέχω πια να αγοράζω σταφύλια για το βασιλιά». Ο υπηρέτης λέει τσαντισμένα και στο μανάβικο πάει νευριασμένα.

13. Μπροστά στα σταφύλια είναι τώρα και βλέπει ένα σταφύλι σαν μαυροφόρα.  
«Να το βρήκα! Αυτό το μαύρο θα πάρω το βασιλιά να τον κλατάρω.

14. Να δηλητηριαστεί, να αρρωστήσει τα σταφύλια να τρώει, να σταματήσει. Είναι μαύρο και μικρό, σίγουρα θα φέρει το κακό».



15. Στο παλάτι φτάνει ιδρωμένος  
και πολύ ευχαριστημένος!  
*«Θα το βάλω ανάμεσα σε άλλα  
εδέσματα μεγάλα!  
Ο βασιλιάς να μην το καταλάβει  
να πάθει μεγάλη βλάβη!»*



16. Ο βασιλιάς στην τραπεζαρία  
το σταφύλι περιμένει με αγωνία.  
Από τη μεγάλη λαιμαργία  
το μαύρο σταφύλι τρώει με μανία.
17. Γλύκα, άρωμα, χρώμα, τι μείγμα!  
ούτε ένα κουκούτσι για δείγμα.  
Από τα κουκούτσια λυτρωμένος,  
τήωρα δεν πνίγεται ο καημένος!
18. Είναι ενθουσιασμένος πολύ  
τα σταφύλια ρίχνει μέσα στο κρασί.  
Η γεύση του κρασιού αλλάζει  
και ο βασιλιάς από χαρά φωνάζει:



19. *«Τι ωραίο σταφύλι είναι αυτό!  
μεθαύριο στη γιορτή  
να έχετε και από αυτό πολύ!  
Μισά - μισά θα είναι τα σταφύλια  
γεμίστε όλα τα ζεμπίλια.  
Να φάει ο κόσμος να γλεντήσει  
την ομορφιά του να γνωρίσει!»*



20. Έρθε η μέρα της γιορτής,  
στο παλάτι όλα τέλεια, θα τα δεις!  
Το μαύρο σταφύλι έχει την τιμητική  
του  
όλοι θέλουν τη γευστική δοκιμή  
του!

21. Είναι ισάξιο με το σταφύλι το λευκό  
κανένα δεν είναι ανώτερο από τα  
δύο!  
Σ όλα τα τραπέζια το βλέμμα  
μαγνητίζουν  
άσπρο και μαύρο το ίδιο αξίζουν!



22. Από την άλλη κιόλας μέρα  
γέμισε μαύρο σταφύλι πέρα ως  
πέρα.  
Όλοι οι κάτοικοι το ζητάνε  
και όλα τα μανάβικα το πουλάνε.
23. Άσπρο και μαύρο σταφύλι μαζί  
πορεύονται πια στη ζωή!  
Ούτε κοροϊδίες, ούτε απομονώσεις  
μόνο ισονομία τώρα θα νιώσεις!



ΤΕΛΟΣ





**Ζέλου Παναγιώτα** e-mail: [10giota@gmail.com](mailto:10giota@gmail.com) site: <https://zeloupanagiota.blogspot.com>

Η Παναγιώτα Ζέλου γεννήθηκε στην Ίμβρο και μεγάλωσε στην Αθήνα.  
Έχει κάνει σπουδές μουσικής και μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.  
Εργάζεται ως εκπαιδευτικός Μουσικής στο χώρο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.  
Έχει γράψει παραμύθια για τη διαφορετικότητα σε έμμετρο λόγο.  
Τα παραμύθια αυτά τα παρουσίασε ως θεατρικές παραστάσεις,  
με πρωταγωνιστές μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.  
Το «Σταφύλι μαύρο και μικρό» είναι το πρώτο της e-book,  
το οποίο κυκλοφορεί δωρεάν στο διαδίκτυο.