

## ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

### Μουσική

Βασιλόπουλος Πασχάλης  
(Πιάνο)

Βλάχου Ελένη  
(Κιθάρα)

Μήτρε Ντόντσο  
(Κιθάρα)



### Τραγούδι

Βλάχου Ελένη



### Δημιουργία αφίσας

Βλάχου Ελένη

### Κατασκευή Γραμμάτων

Μπουλώτη Νικολέττα

### Κατασκευή I-Phone/ Οδοντόβουρτσας

Χαρίδα Μέγκη

### Μουσική Διασκευή- Ενορχήστρωση

Αβραμιδης Χρήστος



Λίγα λόγια για το έργο:

**Η** παράσταση βασίζεται στο βραβευμένο μυθιστόρημα της Μάγιας Δεληβοριά «**Η Αλφαβήτα της εφηβείας**».

Μια ιστορία με πρωταγωνιστές εφήβους του σήμερα που βρίσκουν τον τρόπο να εκφράσουν όλες τις ανησυχίες τους από το **Άλφα** μέχρι το **Ωμέγα**.

**Άγχος, Βαρεμάρα, Γονείς,  
Δίαιτα, Έρωτας, Ζήλια, Ήρωας, Θάνατος,  
Ίντερνετ, Καθηγητές, Λύπη, Μοναξιά,  
Ναρκωτικά, Ξύρισμα,  
Όνειρα, Πενθήμερη, Ρατσισμός, Σεξ,  
Τηλέφωνο, Ύψος, Φιλία, Χορός, Ψέματα,  
Ωριμότητα.**

**Α**φορμή για να βάλουν σε μια τάξη την ψυχή τους οι νέοι και να θυμηθούν το ξεχασμένο τραγούδι της δικής τους εφηβείας οι μεγαλύτεροι.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΕΛ ΜΥΡΙΝΑΣ



«Πήρα Κόκκινα Γυαλιά  
κι όλα γύρω Σινεμά  
τα βλέπω...»

Πέμπτη 2/7/2015

Ωρα 21:00

Κινηματοθέατρο

«Μαρούλα»

# ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ακούγονται τα τραγούδια:

- 1) Να με προσέχεις
- 2) Πάρε πασά μου
- 3) Η επιμονή σου
- 4) Το φλασάκι
- 5) Δυο χαμόγελα
- 6) Ένα φιλί
- 7) Τα παιδιά των δρόμων
- 8) Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα
- 9) Το πρόβλημά μου είσαι εσύ
- 10) Όταν έχω εσένα
- 11) Πόσο σ' αγαπώ
- 12) Πήρα Κόκκινα Γυαλιά

Παίζουν οι μαθητές:

Βασιλόπουλος Πασχάλης  
Βλάχου Ελένη  
Βουρνόβαλλη Αλεξάνδρα  
Δρακοπούλου Μελίνα  
Ελευθεράκη Στέλλα  
Κανταρά Ειρήνη  
Καραμανλή Ζωή  
Λεωτσάκου Φραντζέσκα  
Μπέντο Ειρήνη  
Μπούρδου Πελαγία  
Πολατίδου Χριστίνα  
Τζάνερου Ειρήνη  
Φιλιππιδάκη Κλεοπάτρα  
Χαρίδα Μέγκη  
Χρυσάφη Δέσποινα  
Ψάρρα Ιωάννα



Υπεύθυνη Καθηγήτρια:

Πιστοφίδου Αυγή

Σκηνοθεσία: Όλοι μαζί  
Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τη  
Σούλα και το Γιώργο Καριακλή  
για την πολύτιμη βοήθειά τους