

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ







ΚΑΣΟΣ



ΠΑΤΜΟΣ



ΚΙΔΥΤΟΣ



ΣΥΜΗ



ΡΟΔΟΣ



ΛΕΤΟΣ



ΚΑΛΥΜΝΟΣ



ΤΗΛΟΣ



ΧΑΡΤΕΛΟΡΙΖΟ
ΡΕΘΙΜΝΙ



ΑΡΤΥΣΑΛΙΑ



ΚΡΗΤΗΛΟΣ



ΚΑΛΑΧ



ΧΟΣ



**«Ἦρθαν ντυμένοι "φίλοι"
Αμέτρητες φορές οι εχθροί μου
το παμπάλαιο χώμα πατώντας.»
Ἄξιον Ἐστί**

**Οδυσσέας Ελύτης
(1911 - 1996)**



Μικρή Ιστορία

Πριν πολλά χρόνια η Ελλάδα υποδουλώθηκε στους Τούρκους.

Ο λαός μας έζησε μες στην πικρή σκλαβιά, ώσπου βρήκε το κουράγιο να αγωνισθεί και να ελευθερωθεί με την επανάσταση του 1821.

Βοήθησαν σ' αυτήν και οι Δωδεκανήσιοι, όμως αυτοί δεν ελευθερώθηκαν.



Μικρή Ιστορία

Από τη σκλαβιά των Τούρκων έπεσαν στους Γερμανούς, Ιταλούς κι από αυτούς στους Άγγλους.

Στις **7 Μαρτίου 1948** τα Δωδεκάνησα κατάφεραν επιτέλους να γίνουν ελληνικά και να υψώσουν την ελληνική σημαία γονατιστοί και συγκινημένοι.

Γιορτάζουμε την Ενσωμάτωση κάθε χρόνο στις 7 Μαρτίου κι αν δεις από του παππού σου τα μάτια να κυλάει ένα δάκρυ, τώρα ξέρεις το γιατί...

7 ΜΑΡΤΙΟΥ 1948

Η Ελλάδα Στεφανώνει τα Δωδεκάνησα!



Τα
Δωδεκάνησα
στην αγκαλιά
της μητέρας
πατρίδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ

ΕΠΕΤΕΡΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΗΜΕΡΙΣ - ΡΟΔΟΥ



ΖΗΤΩ Η ΑΙΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΑΣ!



«Και νὰ προβάλη, μ' ὄρμη ἡ Λευτεριά, Μάνα μας δοξασμένη
γιὰ τὴν ἀγκαλιάσει καὶ τὰ Δώδεκα νησιά δαυνοστεφανωμένη...»



1947-Υποστολή αγγλικής σημαίας



1947-Έπαρση ελληνικής σημαίας

1947-Οι παππούδες μας γονατιστοί στην έπαρση της ελληνικής σημαίας





31 Μαρτίου 1947

Η εκκίνηση της πομπής της Σημαίας από το Δημαρχείο (πηγή: Υπ. Εξωτερικών)

Η βασιλική οικογένεια στην τελετή Ενσωμάτωσης-1948

