

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ 1940

Ο Χ Ι



ΜΕΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ






ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ

ΤΟ ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ






Μάνα
αποχαιρετά
τον γιο της



Πατέρας
αποχαιρετά το
παιδί του



Η αναχώρηση
για το μέτωπο

Όλοι τραβούν για το μέτωπο...

A black and white historical photograph showing several soldiers in heavy winter coats and hats moving through a snowy, rocky mountainous terrain. One soldier in the foreground is crouching, while others are walking or standing behind him, some holding rifles. The scene is set against a backdrop of steep, snow-covered hills.

Οι φαντάρτοι
πολεμοϋν στα χιόνια



Η μάχη είναι
σκληρή

Πορεία Ελλήνων οπλιτών




Οι στρατιώτες
μας δε λυγίζουν





Πολεμούν σαν
λιοντάρια



Οι φαντάροι
μας
λαβώνονται

Οι φαντάρροι μας
παθαίνουν
κρυοπαγήματα



Ο λαός πεινά
και κρυώνει



Γυναίκες πλέκουν
και μεταφέρουν
στην Πίνδο



Η Σοφία Βέμπο
τραγουδά και
δίνει κουράγιο



Κερδίζουμε τις μάχες






Κερδίζουμε τον πόλεμο

Ο Μουσολίνι ζητά
βοήθεια από τους
Γερμανούς



Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος





Οι Γερμανοί δε
σέβονται
τίποτα



Πείνα και συσσίτια

Εκτελέσεις





Η απελευθέρωση - 1944

“Η μεγαλοσύνη στα έθνη
δε μετριέται με το
στρέμμα,
με της καρδιάς το
πύρωμα μετριέται και με
το αίμα!”

