

# Η γοργόνα που βγήκε στη στεριά

ΟΝΟΜΑ Φοιτητή

Τίτλος βιβλίου: Η γοργόνα που βγήκε στη στεριά

Συγγραφέας: Αγγελική Δοιραδίση

Μεταφραστής: Αγγελική Δοιραδίση

Εικονογράφος: Μαίρια Μπαχά

Εκδόσεις: Μεταίχμη

Σελίδες: 19

Έτος: —

## Η υπόθεση

Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε μια όμορφη μικρή γοργόνα στη θάλασσα. <sup>οι φίλοι γοργόνα</sup> Της <sup>οι φίλοι γοργόνα</sup> φίλοι της, αν και όλοι της έλεγαν ότι δεν κάνει να την δουν οι άνθρωποι. Μια μέρα εκεί που βγήκε στον αέρα την φώτογραφήσε ένας φωτογράφος και όλοι έμαθαν για αυτήν και έρχονταν να την δουν. Μια μέρα ένας νεαρός που ήθελε από μικρός να γνωρίσει μια γοργόνα τη συνάντησε και ερωτήθηκαν. Έτσι ήθελαν να ζήσουν μαζί. Εκείνος όμως ήταν στην ακτή και εκείνη στη θάλασσα. Προσπάθησαν να ζήσουν μαζί στην ακτή. Αλλά όπως είχαν πει οι γιαγιάδες τους δεν ήταν δυνατό να γίνει. Μια μέρα η γοργόνα είπε στον νεαρό πως αν την αντανάσταται να την αφήσει να ζήσει πίσω στη θάλασσα. Έτσι και έγινε. Ο νεαρός την πήρε αγκαλιά και την πήγε στη θάλασσα. Η γοργόνα έκανε πολύ καιρό να δει τον νεαρό. Ένα βράδυ είδε να αινάθει. Ο παλιός φίλος και η καρδιά της χτυπούσε δυνατά. Ο νεαρός είχε φτιάξει φάρμακο και έγινε φαινομενικά γίγαντας να ζήσει μαζί με την αγαπημένη του.

Μία σκηνή που μου άρεσε.

Η σκηνή που μου άρεσει είναι, αυγή που  
ο νεαρός άφησε να ζήσει ευτυχισμένη στη  
ηγάλασσα την αχρητημένη του, οιν και αυτό  
τον στένει χωραίσε ποδύ.

Ζωγραφίζω τη σκηνή και γράφω μια λεζάντα.



# Η γοργόνα που βγήκε στη στεριά



ΟΝΟΜΑ Βαλασία

Τίτλος βιβλίου: Η γοργόνα που βγήκε στη στεριά

Συγγραφέας: Αγγελική Λαβλαση

Μεταφραστής:

Εικονογράφος: Μαρία Μπακά

Εκδόσεις: Μεταίχμησις

Σελίδες: 18

Έτος: 2017

## Η υπόθεση

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν μια όμορφη και γλυκιά γοργόνα που της άρεσε να βγαίνει στο αμύγδα και να βλέπει την στεριά.

Μια μέρα συνάντησε έναν όμορφο και την μωτογράφιζε. Την μωτογραφία αυτή την έδωσε στα περιοδικά και τις εφημερίδες και την είδαν πολλοί άνθρωποι που ήθελαν να την συναντήσουν. Έτσι κάθε βράδυ γέμιζε η λαβύθρα με ανθρώπους με βάρκες.

Η γοργόνα και ο νεαρός αγαπήθηκαν και ήλθε να ζήσουν μαζί. Παρόλο που οι γιαγιάδες τους δεν συμφωνούσαν, αποφάσισαν να ζήσουν μαζί.

Μία σκηνή που μου άρεσε.

- Έπεσε δὴ σ' οχλοπύληνά σε ποῖα ἐκεῖ που ἀνῆλθες, τὴς  
υποσχεθῆκε ἐκεῖνος.

Τὸ ἴδιο κιόλας βράδυ τὴν πύλη στὴ νύκλασσα κι  
ἡ χορρῶνα ἐρίζε μὴ βουτιά καὶ χολῆκε στο νερό.

Μπορούσε καὶ πάλι νὰ κολυμπᾶει ἐλεύθερα.  
Ὅμως δὲν μπορούσε νὰ ξεχάσει τὸν ἀγαπημένο τῆς.  
Συχνὰ πικρὰ τὴς νύχτες ὅλο ἐλπίδα κρυφακιτᾶζε μὴπως  
δεῖ τὴ βάρκα του.

Ὅμως, οὔτε πονάκι οὔτε κωνί, πουθενά! Ἡ λύπη τῆς  
ἦταν μεγάλη. Κι ὅλο σκεφτόταν τρόπους νὰ τὸν βρῆ.

Ζωγραφίζω τὴ σκηνή καὶ γράφω μὴ λεζάνια.

