

# ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΥΗ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ

## Ένα αψιμάτικο ΑΔΕΛΦΑΚΙ

εικονογράφηση  
Ναταλία Καπατσούλια



ΕΚΔΟΣΕΙΣ  
ΠΑΤΑΚΗ

# Η υπόθεση



Ο Λέλο είναι ένα μοναχοπαίδι που απολαμβάνει την αποκλειστική φροντίδα, προσοχή κι αγάπη των γονιών του.

Η ζωή του αλλάζει ολοκληρωτικά, όταν οι γονείς του αποφασίζουν να υιοθετήσουν ένα παιδάκι, τη Στρουθ. Έτσι, ο Λέλο αποκτά απροσδόκητα ένα αδελφάκι.

Και μάλιστα ένα αδελφάκι αλλιώτικο απ' τ' άλλα...

Ο Λέλο χάνει τη γη κάτω απ' τα πόδια του!

Νιώθοντας ότι απειλείται από την παρουσία του νέου μέλους, ξεκινάει πόλεμο που θα τον φέρει αντιμέτωπο με τις συνέπειες των πράξεών του.

Πώς θα διαχειριστεί ο Λέλο τα πρωτόγνωρα συναισθήματά του;

Τον θυμό του, τη ζήλεια του, τον φόβο της απόρριψης;

Πώς θα μάθει να μοιράζεται και ν' αποδέχεται;

# ΣΚΗΝΗ 1<sup>η</sup>

Μια αγαπημένη τριμελής οικογένεια!



Είναι βράδυ. Ο Λέλο βρίσκεται στο σπίτι του, στην αγκαλιά των γονιών του. Μονοπωλεί την απέραντη αγάπη τους. Εκείνοι συγχωρούν κάθε ανυπακοή του, όπως το μάζεμα των παιχνιδιών του. Πάει για ύπνο.



Μαρία: Αχ! πόσο σε αγαπώ Λέλο μου!  
Μπαμπάς: Ναι, Λέλο μου, σ' αγαπάμε και εγώ σ' αγαπάμε  
για πάντα.

Λέλο: Ναι όμως, μ' αγαπάτε μέχρι τα απέραντα  
της θύρας ή λίγο;

Μπαμπάς: Σε αγαπάμε μέχρι τον ουρανό  
και εγώ και η μάμα σου.

Λέλο: Αλήθεια τότε είτε αυτό το ακουστικό, σας αρέσει;

Μαρία: Ναι όμως Λέλο πρέπει να ροζέψεις τα βαρόνια  
του τρένου σου και να τα βάλεις στο ειδικό καλάθι.

Λέλο: Έξε! Συγκωμην δεν σε ακούσα ηκούη  
αφηνήμενος πάνω για ύπνο.

Μαρία: Αχ! Ένταξει, Λέλο, έρχομαι να σε να πω  
Λέλο: Έλα όμως! Έλα!

Μπαμπάς: Αχ! πόσο μας τυραννεί αυτό το παιδί  
αλλά εμείς να τον αγαπάμε για πάντα!

Εσύ είσαι το αστέρι της ζωής μας! Θυσιασε μας!

# Καθολική & Μαρία

# ΣΚΗΝΗ 2<sup>η</sup>

Οικογενειακή βόλτα στο πάρκο



Την επόμενη μέρα, ο Λέλο τελειώνει τα μαθήματά του και πηγαίνει στο πάρκο με τους γονείς του. Ευχαριστιέται το παιχνίδι. Ζητάει παράταση χρόνου και την παίρνει. Δεν του χαλούν χατίρι!

Μαμά: Λέλο, τέλειωσες τα μαθήματα σου;  
Λέλο: Ναι, μαμά!  
Μαμά: Λέλο, θέλεις να πάμε στο πάρκο εδώ κοντά;  
Λέλο: Όχι, μαμά!  
Μαμά: Λέλο, να προσέχεις τα παιχνίδια και να μένεις ευγενικά.  
Λέλο: Θα σας παιδιά!  
Φίλοι: Φίλοι, Λέλο! Σε περιμένουμε, έλα να παίξουμε!  
Λέλο: Παιδιά, θέλετε να παίξουμε ποδόσφαιρο;  
Φίλοι: Ναι!!!  
Λέλο: Μετά, να παίξουμε κούνια και τσαμπουκά και κρεμάτα και τέλος να παίξουμε στην πλατεία όλοι.  
Φίλοι: Πέρναμε υπέροχα!  
Λέλο: Να, παίξουμε κούνια και κρεμάτα.  
Μαμά: Λέλο, πεινάτε βαλα;  
Λέλο: Ναι! Πέρναμε τέλεια, φανταστικά!  
Φίλοι: Ναι, κυρία, μαμά του Λέλο!



Μαμά: Μπαάβ, παιδά, που παίζει πουχα κι κρεμάτα.  
Λέλο: Μαμά, τι να κάνεις εσύ και ο μπαμπάς;  
Μαμά: Αγάπη μου, εσύ και ο μπαμπάς να είστε μαζί, να είστε μαζί, να είστε μαζί, εντάξει;  
Λέλο: Είστε μαζί, μαμά.  
Μπαμπάς: Λέλο, σε λίγο νυχτώνει και πρέπει να πάμε σπίτι για να κοιμηθείς, εντάξει Λέλο;  
Λέλο: Όχι, τώρα παίζω με τους φίλους μου, μπαμπά!

# Φιλίτσα & Ευτυχία

# ΣΚΗΝΗ 3<sup>η</sup>

Η οικογένεια συναντά τη Στρουθ



Ένα «χαζό» μοναχικό πουλί έχει χωμένο το κεφάλι του σε ένα ροζ κουβά. Η μητέρα του Λέλο το πλησιάζει, το αγκαλιάζει...



Λέλο: Ε! Παιδιά φτάνει η κακίνα. Πάμε τσουλήθρα,  
Παιδιά: Πάμε να τραγουδήσουμε.  
Λέλο: Πάμε να κάτουμε τσουλήθρα στον δρόμο,  
Μαμά: Τι βάνεις εδώ εσύ;  
Στρουθ: Είναι μάνημον.  
Μαμά: Κοριτσάκι μου, τι έπαιζες;  
Στρουθ: Ήθελα μια οικογένεια.  
Στρουθ: Δεν έχω φίλους.  
Μαμά: Πώς σε λένε, κορίτη μου;  
Στρουθ: Στρουθ, κυρία!

## Βέρα & Φοίβος



# ΣΚΗΝΗ 4<sup>η</sup>

Ο Λέλο δε χαίρεται για τη νέα γνωριμία...



Η μαμά του Λέλο ενθαρρύνει το πουλί να παίξει με τον Λέλο. Η Στρουθ ενθουσιάζεται. Ο Λέλο όμως τους τραβάει να φύγουν... Αναστενάζοντας η μαμά αποχαιρετά τη Στρουθ.



Μαμά: Κοριτσάκι μου, γιατί δεν πας να παίξεις με τα άλλα παιδιά; Γιατί μένεις μόνη σου;

Στρούθ: Ευχαριστώ πάρα πολύ, μα δεν έχω ρόλους.

Μαμά: Μα Στρούθ, γιατί δεν πας στον Λέλο να παίξετε;

Στρούθ: Ναι! Ναι! Καλή ιδέα!

Μαμά: Θα έρθω μαζί σου.

Λέλο: Μαμά, μπαμπά, πρέπει να φύγουμε.

Μαμά: Αχ, αντίο Στρούθ!

Θεανώ & Καθολική

# ΣΚΗΝΗ 5<sup>η</sup>

Οι γονείς πηγαίνουν σινεμά



Η οικογένεια επιστρέφει σπίτι. Ο Λέλο πρέπει να κοιμηθεί. Οι γονείς θέλουν να πάνε στον κινηματογράφο.



Μαμά: Αγαπητέ, να κάνεις ένα μπόνιο,  
Μετά κοιμήσου. Ένεις παρ'επίον κι νημερία χράφο.  
Δελο: Μαμά, να ρ'θω;  
Μαμά: Ναι, να ρ'θεις.

Μαμά: Οχι, παιδί μου καλά. Η ταινία είναι για μεγαλύτερους  
αδελφούς σου, θα πάς για ύπνο.  
Δελο: Ένταξει, μαμά. Ουφ!

Μαθθαίος & Γιάννης

# ΣΚΗΝΗ 6<sup>η</sup>

Συναντούν τη Στρουθ στο πάρκο και την παίρνουν σπίτι τους



Καθώς επιστρέφουν από το σινεμά ανταμώνουν με τη Στρουθ στο μέρος που την άφησαν... Αποφασίζουν να την πάρουν σπίτι τους...



Μαμά Η Τανία ήταν ωραία! ναι! ήταν Τανία!  
Μπαμπάς Ναι! ήταν Τανία!  
Μαμά Γιατί να δούμε τι κάνει ο Λέο;  
Μπαμπάς: Τι είναι αυτός ο ήχος;  
Στρούνη: Φεγγαράκι μου λαμπρό, φίλησε μου να περπατώ!  
Μαμά Τι κάνεις εδώ γαλκιά μου;  
Στρούνη κρύβομαι μόνη μου γιατί δεν έχω οικογένεια.  
Μαμά θέλεις να έρθεις στο σπίτι μας;  
Στρούνη Ναι! Θα το ήθελα πολύ!  
Μπαμπάς Στρούνη, έλα να κάνεις μπάνιο!  
Στρούνη Ξεχάσε να έρθω.  
Μαμά Στρούνη, έλα να σου δώσω το γάλα σου!  
Στρούνη Έρχομαι, μαμά!  
Μαμά Ορα για ύπνο, Στρούνη!  
Μπαμπάς Καλή νύχτα, Στρούνη.  
Στρούνη Είμαι πολύ ευτυχισμένη με τη νέα μου οικογένεια!

Αναστασία

# ΣΚΗΝΗ 7<sup>η</sup>

Ο Λέλο αναστατώνεται αντικρίζοντας τη Στρουθ  
μέσα στο σπίτι του



Το πρωί της επόμενης μέρας ο Λέλο αντικρίζει τον επισκέπτη να παίρνει πρωινό με τους γονείς του. Ζηλεύει! Οι διαβεβαιώσεις αγάπης δεν του αρκούν...



Λέλο: Ααα! Καλή μου μέρα!  
Μπαμπάς: Καλή μέρα παιδί μου σου έχω μια  
εκπλήξη.  
Λέλο: Τι εκπλήξη;  
Μπαμπάς: Δεν σου λέω, έλα να δεις.  
Λέλο: Που είναι αυτό το παράξενο πουλί  
που τρώει πρωινό;  
Μαμά: Είναι το νέο αδελφάκι σου!  
Λέλο: Έχω δεν έχω πρωινό;  
Μαμά: Μα φυσικά μωρό μου φωνή καρμελάδα.  
Λέλο: Αστο καλύτερα βέβαια. Δεν μ'αγαπάτε.  
Μαμά: Κάνεις λάθος η αγάπη μας για σένα  
δεν θα σβηστεί ποτέ! Εκτός από εμάς θα  
έχεις και την αγάπη της Στρού!  
Λέλο: Δεν σας πιστεύω.  
Μαμά: Περίμενε και θα δεις μωρό μου!

ΝΤΕΝΙΖ



# ΣΚΗΝΗ 8<sup>η</sup>

Οι γονείς στο πλευρό του Λέλο



Το βράδυ δεν κάθεται πια με τους γονείς του στον καναπέ. Απομονώνεται στο δωμάτιό του και δε θέλει ενοχλήσεις. Οι γονείς όμως τον προσεγγίζουν με τον δικό τους τρόπο...



Λέλο: Πήγαινε στο δωμάτιό μου φέτ θέλω να με κοιμηθεί κανείς!  
Μπαμπάς: Παιδί μου ανά έχει κατσαρά δι θα σε θέλει κανείς.  
Μανώλη: Θες να τρε διαβάσω ένα παραμύθι για να χαλαρώσεις;  
Λέλο: Ναι μαμάκα, βέγω!  
Μανώλη: Μια όμορφη μέρα ήταν ένα ωραίο κοριτσάκι που πήγε  
σε ένα σπίτι. Μια ώρα πήγε στο δάσος να μαζέψει λουλούδια.  
Νέχεως και χάθηκε στο δάσος. Την βρήκε ένας άνθρωπος  
και την πήρε στο σπίτι του.  
Μανώλη: Χαλάρωσα Λέλο. Σα γάπαμε λέλο!

# Άγγελος & Μανώλης

# ΣΚΗΝΗ 9<sup>η</sup>

## Οικογενειακή βόλτα στο πάρκο



Την άλλη μέρα η οικογένεια πηγαίνει βόλτα στο πάρκο. Η Στρουθ είναι πολύ δημοφιλής. Ο Λέλο ενοχλείται κι απομονώνεται...



Μητέρα: Εγώ και η Στρούνη θα πάμε για μια βόλτα στο

Πάρκο ως ημ. έρθεις;

Λέλο: Ναι Ναι, θα έρθω θα

Παιδιά: Έχει η Στρούνη 2 μ. καλντερίη Ποδοσφίσι τρία

Μπαμπάς: Εγώ και η μαμά θα έκασις εδώ

Λέλο: Θα κάτσω μαξίσις. Δεν γέλω να Πάιζω με κανέναν

Παιδιά: Ελα Στάη Λέλο

Λέλο: Όχι σας είπα δεν γέλω κανέναν

Στάθης & Άγγελος

# ΣΚΗΝΗ 10<sup>η</sup>

Λέλο και Στρουθ συμμαχούν κάτω απ' την απειλή των τσακαλιών



Μια προκλητική παρέα τσακαλιών επιτίθεται στον Λέλο και τη Στρουθ. Τα αδέρφια ενώνονται και τους αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά! Ένα περιστατικό ορόσημο για την κοινή ζωή τους.



ΤΣΑΚΑΝΙΑ: Να γράψατε κι εφεις!! Αντε ξυπνήστε  
παιχνίδι είναι αυτό;

ΣΤΟΥΘ: Βοήθεια, βοήθεια, να με βοηθήσει κάποιος...

ΛΕΛΟ: Θα σε βοηθήσω, ΣΤΟΥΘ, τώρα έρχομαι!  
ΤΣΑΚΑΝΙΑ: ΓΑΦΗΤΕ - την αδελφή μου!

ΣΤΟΥΘ: Ευχαριστώ πολύ, ΛΕΛΟ!

ΛΕΛΟ: Κι ερχώμίσες αρατάρα...

ΣΤΟΥΘ: Μην ενοχείτε τη ΛΕΛΟ θα έχετε να κάνετε μαθή μου.

ΛΕΛΟ: Αχ! Τι καλή που είναι! Πόσο σε αδικήσαο Λιπάρα...

Δέσποινα

# ΣΚΗΝΗ 11<sup>η</sup>

Μια ευτυχισμένη τετραμελής οικογένεια!!



Μετά από καιρό τα αδέρφια ξεφυλλίζουν το οικογενειακό τους άλμπουμ και αναγράφουν λεζάντες στις φωτογραφίες τους. Η λεζάντα που επέλεξαν να αναγράψουν στην οικογενειακή τους φωτογραφία φανερώνει την ευτυχία τους.



Λέλο: Βλέπετε αυτή τη φωτογραφία; Είναι η παλιά  
με τον Παννού στο χωριό, στην Πασίδα, το 2001.

Στρούθ: Α! Τι ωραίο χωριό! Τι καλосυνήθεια  
χερουτσίσια.

Λέλο: Θέλεις να σε πάρω μια φορά εκεί;

Στρούθ: Έλα, έλα, νες μου τι να χρώσω σαν

λεζάντα, νες νες...

Λέλο: Γράψε για λεζάντα πως είναι η  
αγαπημένη μας γιαγιά και ο αγαπημένος μας  
παιχνούτσος.

Στρούθ: Τέλεια! Τέλεια, είναι καταπληκτικός!!

Στρούθ: Όχι να χίνεις ο βοηθός μου στις  
λεζάντες;

Λέλο: Βλέπετε αυτή τη φωτογραφία, που  
είμαστε όλοι μαζί;

Στρούθ: Ναι ναι! Ήταν τότε μετά το περιστατικό  
με τα τετακάλια στο πάρκο.

Λέλο: Αξέχαστο! Γράψε λοιπόν: «Η αγαπημένη μας  
οικογένεια!»

Στρούθ: Καλή μου! Θα χρώσω «Σαχαπώ ποδιό» ή  
μάλλον «Η αγαπημένη μας οικογένεια».

Σοφία