

Χαλκίδα, 16 Ιουνίου 2023

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, εκπαιδευτικοί των σχολείων της 4^{ης} Ενότητας Εύβοιας

Με την ολοκλήρωση της τρέχουσας σχολικής χρονιάς, αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω όλους εσάς με τους οποίους, καθ' οιονδήποτε τρόπο, συναντήθηκαν οι επαγγελματικοί μας δρόμοι. Όπως είχα επισημάνει και στην επιστολή χαιρετισμού μου, αναπόδραστες υποχρεώσεις που συνδέονταν με το περίγραμμα των καθηκόντων της θέσης μου δυσχέραναν τη δυνατότητα της εκ του σύνεγγυς επικοινωνίας και συνεργασίας μας αυτήν την περίοδο. Και δυστυχώς – για εμένα – η συνεργασία μας δεν θα συνεχιστεί κατά την επόμενη σχολική χρονιά, αφού σοβαροί προσωπικοί λόγοι με ανάγκασαν να υποβάλω σήμερα την αίτηση απαλλαγής από τα καθήκοντά μου, και ως εκ τούτου να αποχωρήσω από τη θέση του Συμβούλου Εκπαίδευσης.

Θέλω να ξέρετε πως – για εμένα τουλάχιστον – ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία, από την οποία άντλησα πολλά, κατά τον καβαφικό στίχο «να μάθεις και να μάθεις απ' τους σπουδασμένους». Σας ευχαριστώ λοιπόν για τη συνεργασία, ευελπιστώντας πως, ακόμη κι αν «δεν έφτασε όπου ονειρεύτηκε το χέρι», μπόρεσα να ανταποκριθώ στις ανάγκες της θέσης μου με τρόπο υπηρεσιακά **συνεπή**, επιστημονικά **επαρκή** και ηθικά **έντιμο**.

Κλείνω με ένα αγαπημένο απόσπασμα του Μίλοραντ Πάβιτς από «Το λεξικό των Χαζάρων».

Όταν το βράδυ κοιμόμαστε, στην πραγματικότητα μετατρέπομαστε σε ηθοποιούς και πηγαίνουμε πάντα σε άλλη σκηνή για να παίξουμε τον ρόλο μας. Και στη διάρκεια της ημέρας; Στο φως της ημέρας μαθαίνουμε τον ρόλο αυτό. Καμιά φορά δεν τον μαθαίνουμε όπως πρέπει και τότε δεν τολμάμε να εμφανιστούμε στη σκηνή και κρυβόμαστε πίσω από τους άλλους ηθοποιούς που ξέρουν καλύτερα τα λόγια τους και τα βήματα για αυτόν τον δρόμο.

Και εσύ είσαι αυτός που έρχεται στην αίθουσα να δει την παράστασή μας, και όχι να παίζει έναν ρόλο. Ας πέσει το μάτι σου πάνω μου στην καλύτερη στιγμή μου, γιατί κανείς δεν είναι και τις επτά μέρες τη βδομάδα ούτε σοφός ούτε ωραίος.

Επειδή λοιπόν ο ρόλος μου ήταν μοναχικός και δεν μπορούσα να κρυφτώ πίσω από άλλους ηθοποιούς, σας αποχαιρετώ, ελπίζοντας πως το μάτι σας προσπάθησε να πέσει πάνω στις καλύτερες στιγμές μου.

Με εκτίμηση

Νίκος Σ. Αρβανίτης

Δάσκαλος 2^{ου} Δημ. Σχολ. Αλιβερίου

<https://blogs.sch.gr/arvanitis>