

2ο Κ.Ε.Σ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΝΑ ΠΑΡΑΞΕΝΟ ΚΡΥΦΤΟ

Μια ιστορία για τον κορωνοϊό



Στον πλανήτη Γη ζούσαν κατά καιρούς πολλοί ιοί διάσπαρτοι σε όλες τις χώρες. Πλησίαζαν τους ανθρώπους και τους έκαναν να αρρωσταίνουν. Εκείνοι, όμως, πήγαιναν στον γιατρό, ακολουθούσαν τις οδηγίες του και μετά από λίγες μέρες γινόντουσαν πάλι καλά.



Στη μακρινή Κίνα, ζούσε ένας ιός αλλιιώτικος από τους άλλους. Ένιωθε ξεχωριστός και ήθελε να κάνει κάτι ώστε να γίνει γνωστός και ξακουστός σε όλον τον κόσμο.



Είχε φανταστεί τον εαυτό του σαν βασιλιά, δυνατότερο από τους άλλους ιούς. Πήρε λοιπόν και φόρεσε μια τεράστια, φανταχτερή κορώνα, ονόμασε τον εαυτό του κορωνοϊό και άρχισε να ταξιδεύει με ταχύτατο ρυθμό από χώρα σε χώρα.

Οι άνθρωποι, που ως τώρα δεν είχαν ξαναδεί έναν τέτοιο μεγαλοπρεπή ιό, γέμιζαν φόβο στο πέρασμά του. Έμοιαζε να είναι ασταμάτητος και δυνατότερος από αυτούς. Ο κορωνοϊός, που αγαπούσε πολύ τα ταξίδια, πέρασε από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, τη Γερμανία, τη Γαλλία και αμέτρητες ακόμη χώρες.



Όσπου μια
μέρα έφτασε
σε μια χώρα
διαφορετική,
που έμοιαζε
βγαλμένη από
παραμύθι.
Ήταν γεμάτη
με πανέμορφα
δέντρα και
λουλούδια,
καταρράκτες
και λίμνες.



Ήταν η λεγόμενη χώρα της Ανεμελιάς. Οι άνθρωποι που ζούσαν εκεί ήταν πολύ αγαπημένοι μεταξύ τους, πάντα χαρούμενοι, ξέγνοιαστοι και ήρεμοι. Έτσι ήταν και ο Φοίβος, ένα δχρονο αγόρι, που ζούσε εκεί με την οικογένειά του.



Κάθε μέρα,
συνήθιζε να
πηγαίνει στο
σχολείο του, να
παίζει με τους
φίλους του, να
βγάζει βόλτα το
σκυλάκι του και να
περνάει από το
σπίτι του παππού
και της γιαγιάς
που πάντα τον
κέρναγαν ωραίες
λιχουδιές.



Μια μέρα, όμως, όλα άλλαξαν στην καθημερινότητα των κατοίκων της Ανεμελιάς. Όλοι άρχισαν να έχουν άγχος, φόβο και να μιλάνε για έναν τρομερό εχθρό, τον κορωνοϊό. Έπρεπε οπωσδήποτε να βρουν έναν αποτελεσματικό τρόπο να τον νικήσουν, για να ξαναγίνει η χώρα τους αυτή της ανεμελιάς και όχι του άγχους.





Πολλοί άνθρωποι άρχισαν να βήχουν, να φταρνίζονται, να έχουν πονόλαιμο και να ανεβάζουν πυρετό. Όταν αρρώσταινε ένας, μετέδιδε τον ιό με τη σειρά του και σε όποιον άλλον συναντούσε. Έμεναν μέρες στο κρεβάτι τους μέχρι να καταφέρουν να γίνουν πάλι καλά.

Τις πρώτες μέρες ο Φοίβος απλά καθόταν στο δωμάτιό του στεναχωρημένος και λίγο φοβισμένος. Θύμωνε που δεν πήγαινε σχολείο και δεν έβλεπε πλέον τους φίλους του. Άκουγε διάφορα από την τηλεόραση και τις συζητήσεις των μεγάλων, αλλά του φαίνονταν λίγο ακαταλαβίστικα. Ώσπου αποφάσισε να κάνει κάτι δραστικό, για να γίνουν τα πράγματα όπως παλιά.





Τέρμα ο φόβος! Ώρα για δράση!
Ένας ιός σαν όλους τους άλλους
είναι και αυτός! Δε θα μας φοβίσει
επειδή φόρεσε μια κορώνα και
νομίζει ότι είναι πιο δυνατός από
όλους!

Του Φοίβου του άρεσε πολύ να διαβάσει κόμιξ με υπερήρωες. Έτσι αποφάσισε να γίνει ένας από αυτούς! Φόρεσε τη μάσκα του και έγινε ο Αόρατος ήρωας! Ο ιός δεν μπορούσε πια να τον δει και ήταν πλέον ασφαλής! Κανείς δε γινόταν να τον πειράξει.





Τότε σκέφτηκε ότι αυτό το μυστικό για να νικήσει τον κορωνοϊό έπρεπε να το πει και στους γονείς και τους φίλους του και τους έδειξε πώς να φοράνε τη μάσκα σωστά.

“Προσοχή! Ο ιός είναι πονηρός και μπορεί να κρυφτεί πάνω στη μάσκα περιμένοντας να τον ακουμπήσεις!

Γι' αυτό μόνο από τα λαστιχάκια τη μάσκα θα ακουμπώ!”

Όλοι ακολούθησαν τις συμβουλές του Φοίβου και σιγά σιγά όλο και λιγότεροι άνθρωποι άρχισαν να αρρωσταίνουν. Ωστόσο, ο κορωνοϊός δεν έλεγε να φύγει. Μπορεί να είχε γίνει πιο αδύναμος, αλλά δεν είχε σκοπό να τα παρατήσει τόσο εύκολα.



“Κρατήστε αποστάσεις! Με 2 μέτρα μακριά όλοι θα είναι πιο καλά!” φώναξε ο κύριος Ιατρίδης.

“Μην πλησιάζετε πολύ κοντά τον παππού και τη γιαγιά. Ο ιός τους αγαπά και θέλει να τους πάρει μακριά!” φώναξε με αγανάκτηση η Αγάπη, η πρόεδρος της χώρας.





“Να πλένετε τα χέρια σας καλά και με σαπούνι σχολαστικά! Διώξτε τη βρωμιά και την κορώνα μακριά!”
είπε δυνατά η Λήδα, η συμμαθήτριά του Φοίβου.

Μάλιστα, έβγαλαν και το δικό τους τραγούδι, το οποίο τραγούδησαν όλοι μαζί με χαρά:

" Δεν αγκαλιάζω, δε φιλώ,
τις αποστάσεις μας κρατώ,
τον εχθρό να πολεμώ!

Και με τη μάσκα
είμαι ΕΓΩ,
τον εχθρό να πολεμώ!

Όταν φύγει θα 'μαι εδώ,
με όλους όσους αγαπώ,
τη ΖΩΗ μου να χαρώ,
γιατί είμαι ΕΓΩ"



Ακολουθώντας όλοι αυστηρά αυτούς τους κανόνες, δεν πέρασαν πολλές μέρες και ο κορωνοϊός νικημένος, αδύναμος και απογοητευμένος αποφάσισε να φύγει μια για πάντα από τη χώρα της Ανεμελιάς. Πέταξε την κορώνα του, σταμάτησε τα ταξίδια και δεν ενόχλησε ποτέ ξανά τους ανθρώπους.





“Μα ήταν ποτέ δυνατόν να μας νικήσει ένας τόσο δα ιός; Τους κανόνες να ακούμε και ενωμένοι θα νικούμε!” σκέφτηκε χαρούμενος ο Φοίβος μετά το τέλος αυτής της περιπέτειας.

Άλλωστε όπως πάντα σε αυτή τη χώρα το καλό θα βασιλεύει και όλους θα τους προστατεύει!

Είμαι εδώ
με όλους όσους ΑΓΑΠΩ!!!!



Μια ιδέα της Προϊσταμένης του 2ου ΚΕΣΥ
Πειραιά

Ευσταθίας (Έφης) Ηλιοπούλου
Διδάκτορα Οπτικού Αλφαριθμητισμού και
Ενταξιακής Πολιτικής

που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τις

Μανιατάκου Μαριάννα
Κοινωνική Λειτουργό
&

Μπλιούμη Φλωρίνα
Εκπαιδευτικό ΕΑΕ

μέσω τηλεργασίας

Δημιουργία Σεπτέμβριος © 2020