

Μυρμηγκοφωλιές



Της μαθήτριας
ΟΥΛΕΜΑΝΗ ΕΒΕΛΙΝΑΣ

- Στη μυρμηγκοφωλιά όλοι έχουν το ρόλο τους. Όλοι λειτουργούν για το κοινό καλό βάσει των δυνατοτήτων τους. Για να επιβιώσουν βασίζονται στην αλληλεγγύη και στην αλληλοβοήθεια. Η φύση επίσης έχει προικίσει τα μυρμήγκια με εξωπραγματική δύναμη και αυτοπειθαρχία. Αποθηκεύουν στη μυρμηγκοφωλιά τη τροφή που κουβαλάνε ώστε να μην πεινάσει η φυλή στις δύσκολες εποχές.



Μέσα από ένα πολύπλοκο αρχιτεκτονικό σχέδιο χτίζουν στο έδαφος τις ιδανικές κοινωνίες τους. Εκεί υπάρχει όσος χώρος χρειάζεται ο καθένας για κατοίκηση και φυσικά για αποθήκευση τροφής. Μερικά περίεργα μυρμήγκια, που δεν μπορούν τα βράδια να μείνουν στη φωλιά, ανεβαίνουν κάθε τόσο στα ψηλά δένδρα και κάθονται στα άνετα φύλλα τους. Από εκεί φαίνεται στο βάθος η πόλη των ανθρώπων γεμάτη φωτάκια. Τους αρέσει να κάθονται και να χαζεύουν τις περίεργες ανθρώπινες δραστηριότητες. Βλέπουν τους ανθρώπους να πηγαινοερχονται μέσα σε κάτι γρήγορα μεταλλικά πράγματα που τα λένε αυτοκίνητα σκοτώνοντας ότι τολμά να μπει στο δρόμο τους.



Μυρμηγκοφωλιές

Φτιάχνουν το δικό τους περιβάλλον αγνοώντας την ύπαρξη των μικρών μυρμηγκιών. Παρατηρούν, ακόμα, πως πολλοί από αυτούς δεν έχουν ούτε να φάνε. Αυτό που κάνει μεγάλη εντύπωση για τα μυρμηγκία, είναι ότι δεν πρέπει να πεινάει κάποιος από τη φυλή. Στο τέλος, με ανακούφιση όλοι στη παρέα ευχαριστούν την τύχη τους που δεν είναι άνθρωποι και δεν χρειάζεται να ζούνε στοιβαγμένοι ο ένας πάνω στον άλλον...



ΔΕΙΤΕ ΚΙ ΕΝΑ ΒΙΝΤΕΟ !
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ:

<https://video.link/w/pkklc>

