

Κι όμως υπάρχει
Αϊ Βασίλης!



Ανθή Ζήση

Ο Αϊ Βασίλης κάθισε γράμματα να διαβάσει!
Δεν ήθελε άλλο καιρό αυτός τώρα να χάσει!
Τα Χριστούγεννα και οι γιορτές σε λίγο θε να φτάσουν!
Άραγε και τα ξωτικά για όλα θα προφτάσουν;

Τους βοηθούς του φώναξε αμέσως να του πούνε ,
αν περιμένουν γράμματα κι άλλα πολλά να 'ρθούνε!
Κι ο αρχηγός των ξωτικών το λόγο πήρε αμέσως!
- Άγιε Βασίλη , θα σου πω τι μου είπε ο ταχυδρόμος!
Στο πρόσωπό του καθαρά φαινότανε ο τρόμος!

Μου είπε πως καθώς πήγαινε μια μέρα στο σχολείο,
άκουσε πως γράμμα δε θα στείλει ένα παιδί με το ταχυδρομείο!
Έλεγε πως όλα αυτά είναι μόνο στα παραμύθια
και πως ο Άι Βασίλης δεν υπάρχει στ' αλήθεια!

Έλεγε πως οι μεγάλοι τα παιχνίδια αγοράζουν
κι αυτοί κάτω από το δέντρο την Παραμονή τα βάζουν!
Μάταια προσπαθούσε να το πείσει η κυρία,
να μη χαθεί απ' την καρδούλα του η γιορτινή μαγεία!

Τα άλλα παιδιά, όταν τα' άκουσαν , είπαν δεν τον πιστεύουν
και τον Αι Βασίλη με χαρά στο νου τους ζωντανεύουν!
Θυμήθηκαν τα δώρα του που τους είχε φέρει
και πάντα αυτός την επιθυμία τους πολύ καλά την ξέρει!

Ο Αϊ Βασίλης έξυσε για λίγο το κεφάλι
κι αμέσως το κατάλαβε πως δεν είχε επιλογή άλλη!
Έπρεπε να εμφανιστεί σ' εκείνο το παιδάκι
και να του δώσει προσωπικά ένα μικρό δωράκι!

- Ξέρετε πως τα δώρα μου το βράδυ τα αφήνω,
μα δεν μπορώ με σταυρωμένα χέρια να μείνω!
Ποτέ δεν εμφανίστηκα σε κανένα παιδάκι!

Πήγαινα μόνο όταν αυτά ήταν στο κρεβατάκι!

Τώρα, όμως για μια φορά πρέπει να το τολμήσω!
Με ένα δωράκι κι ένα φιλί το παιδί αυτό να ξυπνήσω!
Θέλω κάθε παιδί να πιστεύει σε μένα!
Τα μάτια του από χαρά να μοιάζουν μαγεμένα!

Όμως πριν το ταξίδι μου και φέτος ξεκινήσω,
θα ήθελα τον ταχυδρόμο αμέσως να ρωτήσω!
Τι θα 'θελε άραγε το παιδί σαν δώρο να του φέρω;
Αυτό αλήθεια θα 'θελα κι εγώ να του προσφέρω!

- Άγιε Βασίλη, θα σου πω , τι πήρε το αυτό μου!
Αυτός ήθελε ένα παιχνίδι σαν τη μηχανή μου!
Και πράγματι κάθε φορά το έβλεπα πως την κοιτούσε
κι είμαι σίγουρος πως κάτι τέτοιο αυτός θα λαχταρούσε!

- Ωραία! Θέλω να τη δουν ευθύς οι βοηθοί μου
κι αμέσως να τη φτιάξουνε , ν' ακούν την προσταγή μου!
Πρέπει το έλκηθρο γρήγορα κι εγώ να ετοιμάσω
και σ' όλα τα παιδιά της γης δώρα να τους μοιράσω!

Οι βοηθοί είναι συνεχώς όλοι στο πηγαινέλα
και στα πακέτα βάζουνε πολύχρωμη κορδέλα!
Στο έλκηθρο τα κουβαλούν και συνεχώς δουλεύουν
και καρτελάκια βάζουνε για να μην τα μπερδεύουν!

Όλα πια είναι έτοιμα για το μεγάλο ταξίδι,
μα ο Αί Βασίλης τους ρωτά για εκείνο το παιχνίδι!
Ο αρχηγός των ξωτικών τον καθησυχάζει
κι ο ίδιος μες στο σάκο του το δώρο αυτό του βάζει!

Γοργά τα ελαφάκια του τον ουρανό διασχίζουν
κι όλο τον κόσμο γρήγορα γυρίζουν!
Ο Αϊ Βασίλης βιαστικά τα δώρα όλα μοιράζει!
Κάτω απ' το δέντρο ή στις κάλτσες τους τα βάζει!

Ένα δωράκι έμεινε μονάχα να αφήσει
κι ένα παιδί, όπως το αποφάσισε ήθελε να ξυπνήσει!
Μέσα από την καμινάδα και πάλι μπαίνει
και στο δωμάτιο του μικρού πηγαίνει!

Αχ, πόσο όμορφα κοιμάται!
Κάτι πρέπει να κάνω για να με θυμάται!
Μες στην αγκαλιά ένα δώρο του βάζει
και μια φωτογραφία μαζί του βγάζει!

Πλάι στο κομοδίνο την αφήνει,
μαζί κι ένα σημείωμα του δίνει!
«Κι όμως υπάρχει Αϊ Βασίλης στ' αλήθεια
και δεν είναι μόνο αυτά στα παραμύθια!»

Γρήγορα απ' την καμινάδα ανεβαίνει
και με τα ελαφάκια του στο Βόρειο Πόλο πηγαίνει!
Η αποστολή του για φέτος έχει τελειώσει,
χαμόγελα σ' όλου του κόσμου τα παιδιά ήθελε να δώσει!

Ο μικρός όταν ξυπνά δεν το πιστεύει!
Ποιος ήξερε, αλήθεια, τι γυρεύει;
Το δώρο του ανοίγει αυτός με βιάση
και το σημείωμα προσπαθεί να το διαβάσει!

Τη φωτογραφία έπειτα κοιτάει
κι ένα δάκρυ απ' τα μάτια του κυλάει!
Κι όμως υπάρχει Αϊ Βασίλης φωνάζει
και σ' όλο τον κόσμο το λέει, δε διστάζει!

Ο Αϊ Βασίλης πολύ καλά το γνωρίζει
πως στα όνειρα κάθε παιδιού μαγεία να χαρίζει!
Και μόνο αυτό θα ήθελε απ' τους μεγάλους ως χάρη,
τι κι αν κάποιος υποπτεύεται ποιος τα δώρα του έχει πάρει
Κι όσο για την αξία του δεν έχει σημασία,
μέσα στη γλυκιά έκφραση του παιδιού κρύβεται η ουσία!