

Εχασα τη μύτη και μου
ψάχνω να τη βρω
Άνν Θεοχάρη





Μια μέρα, για την ακρίβεια
μέσα σε μια στιγμή,
ένας κλόουν φτερνίστηκε
και ουps! έχασε τη μύτη του.



«Κάπου εδώ θα 'ναι, δεν μπορεί», είπε ο κλόουν
και άρχισε να ψάχνει μέσα στην ντουλάπα
που ήταν ανοιχτή...





...μέσα στις τσέπες του που ήταν άδειες,
μέσα στα παπούτσια του που ήταν τεράστια,
μα η μύτη πουθενά!

Τώρα; Πώς θα αντίκριζε τώρα τους φίλους του;
Όλοι θα τον κορόιδευαν
έτσι όπως ήταν χωρίς μύτη.





‘Άρχισε να κλαίει.
«Σταμάτα τις κλάψεις»,
άκουσε μια ένρινη, παράξενη φωνή,
«σταμάτα τες και σκέψου τι θα κάνεις!»
«Ποιος είναι;» ρώτησε ο κλόουν.
«Σταμάτα τις κλάψεις», ξανάπε η φωνή,
«σε κανέναν δεν αρέσουν
οι κλαψιάρηδες κλόουν. Σταμάτα τες
και σκέψου τι θα κάνεις!»



«Πρέπει να βρω τη μύτη μου!»
αναφώνησε ο κλόουν.
«Ε, άντε, ξεκίνα! Τι περιμένεις
να σου πει, «εδώ είναι!»»,
είπε η ένρινη, παράξενη φωνή
και έπειτα δεν ξανακούστηκε.





Και ο κλόουν άρχισε το ψάξιμο.
Πρώτα πήγε στο Καρουσέλ.
«Μήπως είδατε τη μύτη μου, μια κόκκινη
στρογγυλή μύτη;» ρώτησε ο κλόουν
και τα άλογα γέλιασαν.
Και επειδή ήξεραν
τι πλακατζής ήταν, του είπαν:
«Όχι, δεν έχουμε ιδέα, αλλά γιατί
δε ρωτάς το Δωμάτιο του Τρόμου;»





«Μήπως είδες τη μύτη μου,
μια κόκκινη στρογγυλή μύτη;» ρώτησε ο κλόουν
το Δωμάτιο του Τρόμου και εκείνο,
που ήξερε τι πλακατζής ήταν, του είπε:
«Εδώ ήρθες να ψάξεις, που δε βλέπεις
ούτε τη μύτη σου; Γιατί δε ρωτάς τους Ακροβάτες;»





«Μήπως είδατε τη μύτη μου,
μια κόκκινη στρογγυλή μύτη;»
ρώτησε ο κλόουν
τους Ακροβάτες, μα εκείνοι
ήταν πολύ ψηλά για να τον δουν.

‘Ηξεραν όμως
τι πλακατζής ήταν
και κάποιοι του απάντησαν:
«Γιατί δε ρωτάς
τους Μαγικούς Καθρέφτες;»





«Πήπως είδατε τη μύτη μου, μια κόκκινη στρογγυλή μύτη;» ρώτησε ο κλόουν.
Οι Μαγικοί Καθρέφτες δεν απάντησαν,
μόνο τον έδειχναν μια πολύ χοντρό, μια πολύ αδύνατο,



μια πολύ ψηλό και μια πολύ κοντό
και συνέχεια με μια κάκκινη στρογγυλή μύτη στο κεφάλι!
Όμως ο κλόουν ήξερε πως οι Μαγικοί Καθρέφτες
ήταν μεγαλύτεροι πλακατζήδες από εκείνον
και δεν τους πίστεψε. Έφυγε απογοπτευμένος...



Και τώρα, τώρα πώς θα αντίκριζε
τους φίλους του έτσι όπως ήταν χωρίς μύτη;
«Δεν έψαξες και πολύ καλά»,
του είπε η ένρινη, παράξενη φωνή.
«Μα έψαξα παντού!» είπε ο κλόουν.
«Στη σκηνή έψαξες;»
ρώτησε η φωνή.





«Στη σκηνή;...» απόρησε ο κλόουν.

«Ναι, στη σκηνή
που έβγαινες κάθε βράδυ,
όταν είχες τη μύτη σου και έκανες
τα πιο ξεκαρδιστικά σου κόλπα
και όλοι γελούσαν
και χειροκροτούσαν»,
ξανάπε η φωνή.



«Μα δεν έχω πια
τη μύτη μου», μουρμούρισε
ο κλόουν. «Πώς θα κάνω
πάλι όλα αυτά τα κόλπα;»



«Πολλές φορές μια χαμένη μύτη
είναι όλα όσα χρειάζεται ένας
κλόουν για να βγει στη σκηνή...»
είπε η φωνή και δεν ξαναμίλησε.



Και ο κλόουν βγήκε στη σκηνή και δεν ήταν εύκολη
υπόθεση και έτρεμε ολόκληρος από αγωνία.

«Μήπως είδατε τη μύτη μου, μια κόκκινη
ολοστρόγγυλη μύτη;» ρώτησε, αλλά όλοι ήξεραν
τι πλακατζής ήταν και έβαλαν τα γέλια.



Μόνο ένα μικρό
αγόρι τού φώναξε:
«Μα είναι πάνω
στο κεφάλι σου!»
«Στο κεφάλι μου;
Ωστε εδώ μου είσαι!
Άτιμη μύτη,
πώς με ξεγέλασες έτσι!»



Έκανε να την πιάσει,
μα εκείνη
με ένα σάλτο τού ξέφυγε.
Ξανάκανε να την πιάσει
και πάλι τα ίδια.
Τα παιδιά και οι μεγάλοι
ξεκαρδίστηκαν
στα γέλια!



Άρχισε
να την κυνηγάει
σε όλη τη σκηνή
και όσο
την κυνηγούσε,
τόσο εκείνη¹
ξεγλιστρούσε μέσα
απ' τα χέρια του.
Τα παιδιά και
οι μεγάλοι κρατούσαν
τις κοιλιές τους
απ' τα γέλια!



Και όταν πια την έπιασε και την έβαλε
στη θέση της, το μικρό αγόρι του φώναξε:
«Μπορείς να την ξαναχάσεις;
Είναι το πιο αστείο κόλπο που έχω δει ποτέ!»
Και τότε ο κλόουν, μέσα σε μια στιγμή, φτερνίστηκε
και ουps! έχασε τη μύτη του!