

# ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ

(Σκοπός: Νά γνωρίσουν τά παιδιά τούς Τρεῖς Ιεράρχες)  
(Βοήθημα: π. Δανιήλ Ἀεράκη Γ')

18<sup>ο</sup> ΘΕΜΑ  
25-26/1/2020

## Α΄. Διήγηση:

Βρισκόμαστε στόν 11ο αἰώνα μ.Χ. Στήν Κωνσταντινούπολη οἱ χριστιανοί φιλονικοῦσαν μεταξύ τους, εἶχαν χωριστεῖ σέ τρεῖς μερίδες. Ἡ μιά μερίδα ἦταν οἱ Βασιλίτες, ἡ ἄλλη μερίδα ἦταν οἱ Γρηγορίτες καί τρίτη μερίδα ἦταν οἱ Ἰωαννίτες. Ἡ πρώτη μερίδα, οἱ Βασιλίτες, θαύμαζαν ὡς πῶς μεγάλο Πατέρα τῆς Ἐκκλησίας τόν Μέγα Βασίλειο.

- Αὐτός εἶναι ὁ σπουδαιότερος Πατέρας, γιατί ὑπῆρξε μεγαλοπρεπής καί ἐπιβλητικός, σοφός καί ἀσκητικός.

Ἡ δεύτερη μερίδα, οἱ Γρηγορίτες, θαύμαζαν ὡς πῶς μεγάλο Πατέρα τῆς Ἐκκλησίας τόν Γρηγόριο.

- Αὐτός, ἔλεγαν, εἶναι ὁ σπουδαιότερος Πατέρας, γιατί ὑπῆρξε εὐγενής καί εὐαίσθητος θεολόγος.

Καί ἡ τρίτη μερίδα, οἱ Ἰωαννίτες, θαύμαζαν ὡς πῶς μεγάλο Πατέρα τῆς Ἐκκλησίας, τόν Ἰωάννη.

- Αὐτός, ἔλεγαν, εἶναι ὁ σπουδαιότερος Πατέρας, γιατί ὑπῆρξε γλυκύτατος στό λόγο, ὁ μεγαλύτερος ρήτορας, ἀηδόνι πραγματικό τοῦ ἄμβωνα.

Κι ὄχι μόνο ὑπῆρχαν οἱ τρεῖς αὐτές μερίδες στήν Κωνσταντινούπολη, ἀλλά καί τσακώνονταν μεταξύ τους. Καί πολλές φορές ἀγρίευαν οἱ χριστιανοί τῶν διαφόρων μερίδων.

Τήν ἐποχή ἐκείνη ζοῦσε κάποιος ἅγιος ἐπίσκοπος, ὁ Ἰωάννης, ἐπίσκοπος Εὐχαΐτων. Αὐτός θλιβόταν βλέποντας αὐτές τίς φιλονικίες τῶν χριστιανῶν ἐπειδή ἐκτιμοῦσε καί ἀγαποῦσε καί τούς τρεῖς Πατέρες. Καί δέν ἤθελε νά εἶναι χωρισμένοι οἱ χριστιανοί σέ μερίδες καί τσακωμένοι μεταξύ τους.

Μιά νύχτα, ἐκεῖ πού κοιμόταν, εἶδε ἕνα ὄνειρο. Εἶδε νά ἔρχονται ἀπό ψηλά οἱ τρεῖς Ἱεράρχες, ὁ Μέγας Βασίλειος, ὁ Γρηγόριος ὁ Θεολόγος καί ὁ Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος. Τά πρόσωπά τους ἦταν ὀλοφώτεινα. Ἐρχονταν ἀπ' τόν οὐρανό, ἀπ' τόν Παράδεισο. Ἦταν κι οἱ τρεῖς ἐνωμένοι κι ἀγαπημένοι. Ἀλλά μιά θλίψη ζωγραφιζόταν στό πρόσωπό τους. Κι ἔτσι, ὅπως ἐμφανίστηκαν, λένε στόν Ἰωάννη, τόν ἐπίσκοπο Εὐχαΐτων:

- Ὅπως βλέπεις, εἴμαστε κι οἱ τρεῖς μαζί. Ἐνωμένοι εἴμαστε στόν οὐρανό. Τίποτα δέν μᾶς χωρίζει. Δοξασμένοι κι οἱ τρεῖς κοντά στόν Θεό. Ὅπως ἐνωμένοι εἴμαστε στόν οὐρανό, ἔτσι ἐνωμένοι θέλουμε νά ἴμαστε καί στή γῆ. Νά βρεῖς

τούς χριστιανούς πού τσακώνονται για τ' ὄνομά μας καί νά τούς πείσ νά μονοιάσουν. Νά σταματήσουν οί φιλονικίες καί νά 'ναι ἀγαπημένοι.

Αὐτά εἶπαν οί Τρεῖς Ἱεράρχες καί ἐξαφανίστηκαν. Ὁ Ἰωάννης ἐπίσκοπος Εὐχαΐτων ξύπνησε, κι ἔκανε ὅπως ἀκριβῶς τοῦ εἶπαν. Κάλεσε τούς χριστιανούς καί τούς εἶπε τήν ἐπιθυμία τῶν Ἁγίων. Κι ὕστερα ὄρισε μιά μέρα νά ἐορτάζονται μαζί καί οί Τρεῖς Ἱεράρχες. Κι ἡ ἡμέρα αὐτή εἶναι ἡ 30ῆ Ἰανουαρίου. Τό Γενάρη γιορτάζουν μεμονωμένα καί οί τρεῖς: Τήν 1ῆ Ἰανουαρίου ὁ Μέγας Βασίλειος, τήν 25ῆ Ἰανουαρίου ὁ Γρηγόριος, καί τήν 27ῆ Ἰανουαρίου ἡ ἀνακομιδή τῶν λειψάνων τοῦ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. Σκέφτηκε λοιπόν ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Εὐχαΐτων: Μιά πού καί οί τρεῖς γιορτάζουν μέσα στό Γενάρη, ἄς σφραγίζεται αὐτός ὁ μήνας μέ τήν κοινή γιορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν.

Ἡ Ἐκκλησία μάλιστα, παιδιά, στεφάνωσε καί στόλισε τίς ἅγιες κεφαλές τους μέ τρία διαφορετικά ἐπίθετα.

Τό ἕνα στεφάνι στό κεφάλι τοῦ Μεγάλου Βασιλείου: «Οὐρανοφάντωρ». Ἐτσι ὀνομάζεται ἀπ' τήν Ἐκκλησία ὁ ἅγιος Βασίλειος γιατί τοῦ φανερώθηκαν τά μυστήρια τοῦ Οὐρανοῦ καί τά δόγματα τῆς πίστεώς μας. Κι ὁ ἴδιος μετά φανέρωσε αὐτά τά δόγματα στούς ἀνθρώπους.

Τό ἄλλο στεφάνι στό κεφάλι τοῦ ἁγίου Γρηγορίου. «Θεολόγος καί Ποιητής». Ἐτσι ὀνομάζεται ἀπ' τήν Ἐκκλησία, Θεολόγος, γιατί ἔκανε τούς περίφημους πέντε θεολογικούς του λόγους. Καί ποιητής, γιατί ἔγραψε 407 μεγάλα χριστιανικά ποιήματα, διατύπωνε σέ ποιήματα τά αἰσθήματα τῆς ψυχῆς του, τά μεγάλα θεολογικά νοήματα.

Καί τό τρίτο στεφάνι στό κεφάλι τοῦ ἁγίου Ἰωάννου: «Χρυσόστομος καί Χρυσορρήμων». Ἐτσι ὀνομάζεται ἀπ' τήν Ἐκκλησία ὁ Ἰωάννης, γιατί, ὅταν ἀνοιγε τό στόμα του νά κηρύξει, λές κι ἔτρεχε χρυσάφι. Χρυσά τά λόγια του, πιό πολύτιμα ἀπό χρυσάφι καί διαμάντι.

Τώρα ἄς δοῦμε καί τρεῖς καρπούς ἀπ' τά ἔργα τους. Δέντρα καρποφόρα οί Τρεῖς Ἱεράρχες. Παρουσίασαν πολλούς, πλούσιους καρπούς, καί ὑλικούς καί πνευματικούς.

Ἐνας ἀπ' τούς καρπούς τοῦ ἔργου τοῦ Μεγάλου Βασιλείου εἶναι ἡ περίφημη Βασιλειάδα. Ὀλόκληρη πόλη. Τήν ἀποτελοῦσαν τά φιλανθρωπικά κτίσματα πού εἶχε κτίσει ὁ ἴδιος. Μέσ στην πολιτεία αὐτή ὑπῆρχαν πτωχοκομεῖο, γηροκομεῖο, ξενώνας, νοσοκομεῖο, λεπροκομεῖο, ὀρφανοτροφεῖο κι ἄλλα ἰδρύματα. Ὅλα αὐτά τά ἔκανε ἕνας ἄνθρωπος, καί μάλιστα σέ λίγα χρόνια. Γιατί ὁ Μέγας Βασίλειος πέθανε νέος, μόλις 49 ἐτῶν.

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ἀγαποῦσε πολύ τους φτωχούς. Γί' αὐτό κάθε μέρα στην Κωνσταντινούπολη μοίραζε φαγητό σέ 7.000 φτωχούς.

Καί ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος ὅταν ἀνέβηκε στό θρόνο τῆς Κωνσταντινούπολης, τό 379 μ.Χ., οὔτε μιά ἐκκλησία ὀρθόδοξη δέν ὑπῆρχε. Ὅλες τίς ἐκκλησίες τίς εἶχαν οί αἰρετικοί, οί Ἀρειανοί. Κι ὅμως μέσα σ' ἕνα μόνο χρόνο κατόρθωσε, ὥστε ὅλες οί ἐκκλησίες νά ξανάρθουν στά χέρια τῶν Ὀρθοδόξων. Τό κατόρθωσε μέ τή δύναμη τοῦ λόγου του, μέ τό ζωντανό κήρυγμά του.

## **Β΄. Έπεξεργασία:**

### **☉ Ποιοί είναι λοιπόν, παιδιά, οί Τρεις Ιεράρχες;**

Ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

### **☉ Τί όραμα είδε ό έπίσκοπος Εύχαϊτων Ιωάννης;**

Είδε τούς Τρεις Ιεράρχες νά βρίσκονται άγαπημένοι κοντά στον θρόνο του Θεού, αλλά ήταν στενοχωρημένοι διότι οί άνθρωποι είχαν χωριστοί σέ αντίπαλες ομάδες και φιλονικούσαν για τό ποιός Ιεράρχης ύπερέχει τών άλλων.

### **☉ Τελικά ποιά μεγάλη έορτή άρχισε νά έορτάζεται έξαιτίας αυτού του όράματος;**

Ο Ιωάννης, έπίσκοπος Εύχαϊτων, όρισε τήν 30ή Ιανουαρίου ως κοινή και μεγάλη έορτή τών Τριών Ιεραρχών!

## **Γ΄. Έφαρμογή:**

Οί Τρεις Ιεράρχες, παιδιά, είναι οί προστάτες τής παιδείας και τών γραμμάτων και είδαμε πώς ή Έκκλησία μας έχει στολίσει τά όνόματά τους μέ τόσο ώραία επίθετα.

### **☉ Ποιός θυμάται νά μου πει αυτά τά ώραία επίθετα;**

Τόν Μέγα Βασίλειο τόν όνομάζει «Ούρανοφάντορα», τόν Άγιο Γρηγόριο Θεολόγο και τόν Άγιο Ιωάννη Χρυσόστομο .....

### **☉ Ποιός θυμάται νά μου πει και για τά έργα τους;**

.....

Γιορτάζουμε σέ λίγες ημέρες (στις 30 Ιανουαρίου) τούς Τρεις ιεράρχες, «τούς τρεις μεγίστους φωστήρας τής τρισηλίου θεότητας», όπως θά ψάλλουμε στό άπολυτικό τους.

### **☉ Ξέρετε τί σημαίνει τό «τρεις φωστήρες»;**

Τρία άστέρια οί Τρεις Ιεράρχες. Οί Τρεις αυτοί Φωστήρες φωτίζουν όλόκληρη τήν οικουμένη μέ τίς θείες ακτίνες τους, μέ τίς ακτίνες τής διδασκαλίας τους, τής σοφίας τους, τών έργων τους. Μά ιδιαίτερα φωτίζουν τό μαθητικό κόσμο. Είναι άστέρια του σχολείου, άστέρια τών γραμμάτων, άστέρια τών μαθητών και μαθητριών. Δυστυχώς θαυμάζουν μερικοί μαθητές και μερικές μαθήτριες ψεύτικα «άστέρια» του κινηματογράφου, τής τηλεόρασης, του τραγουδιού, τής μπάλας. Ύστερα από λίγο καιρό αυτά τά δηθεν άστέρια θά εξαφανιστούν άπ' τό στερέωμα τής επικαιρότητας, και τ' όνομά τους θά λησμονηθεί. Είναι ψεύτικα άστέρια πού

βαδίζουν προς τή δύση τους.

Μά, για κοιτάξτε, πόσα χρόνια πέρασαν! Χίλια πεντακόσια και περισσότερα χρόνια πέρασαν από τότε πού ἔφυγαν ἀπ' αὐτόν τόν κόσμον οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες. Κι ὅμως τὰ ἄστρα τους δέν ἔδυσαν. Τό φῶς τους δέν ἔξαφανίστηκε. Ἡ διδασκαλία τους δέν λησμονήθηκε. Τά ὀνόματά τους εἶναι πασίγνωστα. Σέ αὐτά λοιπόν τὰ ἀστέρια νά προσπαθήσουμε νά μοιάσουμε κι ἐμεῖς μέ τή ζωή καί τὰ ἔργα μας.

**Σύνθημα:**

**Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες  
φωτίζουν τή ζωή μας!**