

Τα δώρα της Παπλωματούς Χριστούγεννα 2019-20

Κατανομή ρόλων

1. Αφηγητής αστέρι 1
2. Αφηγητής αστέρι 2
3. Αφηγητής αστέρι 3
4. Αφηγητής αστέρι 4
5. Παπλωματού
6. Βασιλιάς
7. Πλούσιος άντρας 1
8. Πλούσια γυναίκα 2
9. Πλούσιος άντρας 3
10. Πλούσιος γυναίκα 4
11. Αρκούδα
12. Στρατιώτης 1
13. Στρατιώτης 2
14. Στρατιώτης 3
15. Στρατιώτης 4
16. Στρατιώτης 5
17. Στρατιώτης 6
18. Στρατιώτης 7
19. Στρατιώτης 8
20. Στρατιώτης 9
21. Στρατιώτης 10
22. Άγγελος 1
23. Άγγελος 2
24. Άγγελος 3
25. Άγγελος 4
26. Άγγελος 5
27. Άγγελος 6
28. Παιδί 1
29. Παιδί 2
30. Παιδί 3
31. Παιδί 4
32. Παιδί 5
33. Παιδί 6
34. Πνεύμα Χριστουγέννων

ΤΑ ΔΩΡΑ ΤΗΣ ΠΑΠΛΩΜΑΤΟΥΣ

Σκηνή 1^η: Αστέρια

Αφηγήτρια αστέρι 1

Μια φορά κι έναν καιρό
σ' ένα τόπο μακρινό
όμορφο και φωτεινό
ζούσε μια παπλωματού
που χε μόνο μες στο νου
τους φτωχούς να βοηθά
να κοιμούνται στα ζεστά

Την τέχνη της τη μαγική
κανείς δεν γνώριζε να πει
σ' αλήθεια που την είχε βρει

Αφηγητής αστέρι 2

Λέγαν βελόνες και κλωστές
από νεράιδες ξακουστές
έραβε η παπλωματού
κι άπλωνε ζεστασιά παντού

Τα χρώματα ήταν διαλεχτά
τα δάχτυλα της μαγικά
έπλεκαν χωρίς να σταματά
παπλώματα ονειρικά

Αφηγήτρια αστέρι 3

Η φήμη της πολύ γοργά
έφτασε σ' ολονών τ' αυτιά
κι έρχονταν για να τη βρουν
και τα παπλώματα να δουν

Μπαούλα με χρυσά φλουριά
κοσμήματα κι άλλα χρυσά
πλούσιοι από όλη τη χώρα
έφερναν χιλιάδες δώρα
Κι ανεβαίνουν στο βουνό
με μοναδικό σκοπό
την παπλωματού να πείσουν
πάπλωμα να αποκτήσουν.

Αφηγητής αστέρι 4

Μα σε αυτή την ιστορία
άλλα έχουνε αξία
Τα λεφτά δεν λογαριάζει
η γλυκιά παπλωματού
και καθόλου δεν τη νοιάζει
δεν τα έχει μες στο νου.
Πάπλωμα δεν θα πουλήσει
μοναχά θα το χαρίσει
σε όποιον δει ότι κρυώνει
και από μοναξιά παγώνει

ΣΚΗΝΗ 2^Η: ΠΑΠΛΩΜΑΤΟΥ ΚΑΙ ΠΛΟΥΣΙΟΙ ΣΕ ΔΥΟ ΖΕΥΓΑΡΙΑ

Πλούσια γυναίκα 1

Γέμισα με χρυσά φλουριά
πενήντα κόκκινα πουγκιά
και ψάχνω την παπλωματού
που όλοι συζητούν παντού

Όσα και αν μου ζητήσει
θα της δώσω αν μου χαρίσει
ένα πάπλωμα ραμμένο

από εκείνη περιμένω

Πλούσιος άντρας 2

Ταξίδεψα από μακριά
πέρασα απάτητα βουνά
πάπλωμα για να αγοράσω
το χατίρι μη χαλάσω
της κόρης μου που επιθυμεί
με πάπλωμα να σκεπαστεί
απ' την γλυκιά αυτή κυρά
που ράβει μέσα απ' την καρδιά!

Πλούσια γυναίκα 3

Τρία μπαούλα με χρυσά
νομίσματα από μακριά
φέρνω για την παπλωματού
γιατί έχω βάλει μες στο νου
πάπλωμα να αποκτήσω
και μετά να το χαρίσω
δώρο θέλω στα παιδιά μου
να το κάνω απ' την καρδιά μου!

Πλούσιος άντρας 4

Την παπλωματού γυρεύω
μέρες τώρα ταξιδεύω
Πάπλωμα επιθυμώ
ν' αποκτήσω διαλεχτό.
Τα λεφτά δεν λογαριάζω
κι οτι θέλει εγώ της τάζω.
Πάπλωμα ονειρεμένο
με συναίσθημα ραμμένο.

Παπλωματού

Ράβω πάπλωμα ένα ένα
με στολίδια διαλεγμένα

Βάζω όλη την καρδιά μου
το μυαλό, τα αισθήματα μου
για να ράψω πουπουλένιο
πάπλωμα ομορφοστολισμένο.

Άδικος ήταν ο κόπος
όλων να έρθετε εδώ
αφού τα παπλώματα μου
σε κανέναν δεν πουλώ
Σχέδιο έχω να χαρίζω
κάθε πάπλωμα ραμμένο
σε άνθρωπο που εγώ νομίζω
μοιάζει με δυστυχισμένο.
Είναι κρίμα να υπάρχουν
μες στους δρόμους, στα σοκάκια
άνθρωποι που τουρτουρίζουν
σε αφιλόξενα δρομάκια.

Σκηνή 3^η : Βασιλιάς και στρατιώτες

(ο Βασιλιάς στο θρόνο του λυπημένος)

Στρατιώτης 1

Μολυβένιοι στρατιώτες
με καθήκοντα πολλά
είμαστε όλοι εμείς
του άπληστου του βασιλιά

Όλη μέρα διαταγές
φτάνουνε παραλαβές
από ολόκληρη τη χώρα
οι υπηκόοι φέρνουν δώρα

Συνεχώς μας διατάζει
να του βρούμε πιο καινούρια
φτάνουν από όλο τον κόσμο
χίλια αμέτρητα καλούδια

Στρατιώτης 2

Γέμισαν οι αποθήκες
μα εκείνος δεν χορταίνει
δώρα απ' τους υποτελείς του
απαιτεί και παραγγέλλει

Κάθε μέρα ότι γιορτάζει
έβγαλε διαταγή
κι όλους πάλι τους προστάζει
δώρα να ρθουν στην αυλή

Στρατιώτης 3

Τι τα θέλει τόσα δώρα
ίσως αναρωτηθείτε
μήπως κάτι να του λείπει
όλοι πρέπει να σκεφτείτε
Πάντα αγέλαστος, κατσούφης
μοιάζει αυτός δυστυχιμένος
μόνος με τα δώρα νιώθει
τόσο απογοητευμένος

Ίσως με τα δώρα ψάχνει
να βρει λίγη ευτυχία
Μα δεν ξέρει στην αγάπη
κρύβεται όλη η μαγεία;

Βασιλιάς

Δεν μου φτάνουνε τα δώρα

που έχω μέσα στην αυλή
αφού νιώθω την ζωή μου
δίχως νόημα, κενή.
Μα τι άραγε γυρεύει
η καρδιά μου να χαρεί;
Μήπως ξέρετε, για βρείτε
μια λύση στη στιγμή

Στρατιώτης 4

Βασιλιά μου, έχω νέα
κάτι πρέπει να σου πω
που νομίζω πως τη λύση
θα σου δώσει στο λεπτό

Παπλώματα ονειρεμένα
με μαγικές κλωστές ραμμένα
και με νεράιδες στολισμένα
που όμοια τους δεν θα βρεις
σε όλα τα πέρατα της γης
τα ράβει μια παπλωματού
που όλη συζητούν παντού

Βασιλιάς

Εμπρός λοιπόν, ετοιμαστείτε
σε μια σειρά αμέσως μπειτε.
Πάπλωμα θέλω να αγοράσω
τα όνειρα μου να σκεπάσω.

Στρατιώτης 5

Τα σέβη μου σου υποβάλλω
δίχως εγώ να σε προσβάλλω
πρέπει να σε πληροφορήσω
ότι θα σε στενοχωρήσω.

Γιατί αυτή η παπλωματού
το έχει βάλει μες στο νου
αυτά που φτιάχνει να χαρίζει
σε όποιον νύχτα ψιθυρίζει
πως είναι μόνος και κρυώνει
και απ' το χιόνι όλο παγώνει

Βασιλιάς

Αυτό θα το δούμε! Εμπρός! Ξεκινάμε!

ΣΚΗΝΗ 4^Η: ΦΤΑΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΑΠΛΩΜΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ

Παπλωματού

Μεγάλη τιμή να υποδεχτώ
στο φτωχικό μου σπιτικό
τον ίδιο μας τον βασιλιά
με τη μεγάλη του στρατιά

Βασιλιάς

Παπλωματού ήρθα ως εδώ
και σε προστάζω στο λεπτό
να παραδώσεις στο στρατό
το πάπλωμα σου το ακριβό

Παπλωματού

Λυπάμαι, αλλά θα αρνηθώ
το πάπλωμα με άλλο σκοπό
κάθομαι εγώ και ράβω
ως τη νύχτα να προλάβω
να σκεπάσω τους φτωχούς
και να διώξω τους καημούς
και τις λύπες που περνούν

όσοι έξω δυστυχούν

Πάπλωμα αν στ' αλήθεια θες
ζέστανε ανθρώπινες καρδιές
χάρισε όλα σου τα δώρα
που έχεις συγκεντρώσει ως τώρα

Βασιλιάς

Αστείεύεσαι θαρρώ!
Τίποτα δεν δίνω εγώ!

Παπλωματού

Με μια κίνηση πετώ
το πάπλωμα στον ουρανό
για να ζεστάνει μία καρδιά
που κρυώνει αληθινά

Βασιλιάς

Συλλάβετε την στο λεπτό
και δέστε την σ' ένα βουνό
Η αρκούδα όταν βγει
θα την φάει στη στιγμή!

Σκηνή 5η : Βουνό, αρκούδα

Στην αρχή η αρκούδα βρυχάται και η Παπλωματού προσπαθεί να την χαϊδέψει

Παπλωματού

Έχεις δίκιο να θυμώνεις
στα γυμνά αφού ξαπλώνεις
με το σάλι μου εγώ
θα σου πλέξω μαλακό
μαξιλάρι βολικό

Αρκούδα

Για την καλή σου την καρδιά
εγώ θα σπάσω τα δεσμά
αμέσως θα σε ελευθερώσω
την πράξη σου θ' ανταποδώσω

Μπες μέσα στη σπηλιά κι εγώ
θα σε ζεστάνω όπως μπορώ
θα σου προσφέρω φαγητό
για να σου πω ευχαριστώ

ΕΓΕΡΤΗΡΙΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ

Στρατιώτης 6

Ξυπνήστε διατάζει ο βασιλιάς
κι ετοιμαστείτε μονομιάς
θέλει να πάμε στο βουνό
μήπως προλάβει το κακό
Μετάνιωσε κι επιθυμεί
ν' αλλάξει την διαταγή
την Παπλωματού να σώσει
πριν η αρκούδα την σκοτώσει

ΦΤΑΝΟΥΝ ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ

Στρατιώτης 7

Μήπως τα μάτια με γελούν
μήπως τ' αυτιά μου δεν ακούν;
Η Παπλωματού χαϊδεύει
την αρκούδα και γυρεύει
να της πλέξει ένα στρώμα

μην ξαπλώνει μες στο χώμα!

Μα πως το πέτυχε αυτό
με κάποιο τρόπο μαγικό
μήπως η αγάπη η αληθινή
ζώα κι ανθρώπους συγκινεί;

Βασιλιάς

Λάθος να σε συγχωρήσω!
Στο νερο θα σε αφήσω
σε ένα έρημο νησί
δίχως καμιά διαφυγή!

ΣΚΗΝΗ 6^η: ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ ΤΗΝ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ

Άγγελος 1

Μα τι βλέπω, μια γυναίκα
στέκει μόνη στο νησί
Ποιος την έστειλε εκεί πέρα;
Βιαστείτε, μην πνιγεί!

Λέτε να είναι διαταγή
απ τη βασιλική αυλή;
Μια κυρία να τιμωρεί
στ' αλήθεια πως αυτός μπορεί;

Άγγελος 2

Είναι η γλυκιά παπλωματού!
Τρέξτε αγγέλοι από παντού
Εκείνη που όλους τους βοηθά
και τους σκεπάζει με ζεστά
παπλώματα τώρα κινδυνεύει
Τρέξτε! Με κύματα παλεύει!

Άγγελος 3

Γλυκιά εσύ παπλωματού
πες μας, ποιος έβαλε στο νου
απ' τους φτωχούς να σε στερήσει
για πάντα να σε αφανίσει;

Δεν ξέρουν όλοι πως καλό
κάνεις με κάθε σου πλεκτό
ότι σκεπάζεις όσους πονούν,
όσους κρυώνουν και πεινούν;

Άγγελος 4

Λόγια ας μην πούμε άλλα πολλά
το καταλάβαμε καλά
πως η δική σου συμφορά
διαταγή είναι βασιλιά

Τον τύφλωσε η απληστία
δεν νιώθει πια φιλανθρωπία
τα δώρα όμως δεν αρκούν
για τις ψυχές που δυστυχούν
και την αγάπη αναζητούν

Άγγελος 5

Εμπρός, ανοίξτε όλοι φτερά
για την καλή αυτή κυρά
όλοι μαζί να ενωθούμε
και μαζί να κρατηθούμε
να την πάμε στη στεριά
μακριά απ' τη συμφορά

Άγγελος 6

Νιώθουμε υπερηφάνεια

που 'ρθαμε απ'τα ουράνια
να σώσουμε σημαντικό
άνθρωπο και μοναδικό
Γιατί το παράδειγμα της
ήλιος είναι φωτεινός
που στολίζει τις καρδιές μας
και σκορπίζει γύρω φως!

Στρατιώτης 8

Πάλι νύχτα μας ξυπνά
κι εγερτήριο χτυπά
Μετάνιωσε και επιθυμεί
έστω την τελευταία στιγμή
να αλλάξει τη διαταγή.
Μα πώς η σκληρή του η καρδιά
μαλάκωσε έτσι ξαφνικά;
Της παπλωματούς η στάση
έχει εντυπωσιάσει
τον δικό μας βασιλιά
και του άλλαξε μυαλά

Στρατιώτης 9

Πάμε όλοι στο νησί
με τις βάρκες, με κουπί
η παπλωματού κινδυνεύει
και η θάλασσα αγριεύει!
Ίσως έστω και αργά
να αλλάξουνε πολλά
στη ζωή του βασιλιά.
Το κατάλαβε η λύση
πάπλωμα για ν'αποκτήσει
είναι δώρα να χαρίσει
και όλους του τους θησαυρούς

στους ανθρώπους τους φτωχούς

Στρατιώτης 10

Η οργή του βασιλιά
χάθηκε έτσι ξαφνικά
την παπλωματού σαν είδε
ασφαλή σε μια στεριά

Κατάλαβε πως θεϊκή
απόφαση ήταν να σωθεί
γιατί έχει τρυφερή ψυχή
και μια καρδιά τόσο ζεστή

Χωρίς να λογαριάζει κόπο
με μαγικό πάντοτε τρόπο
παπλώματα ξεχωριστά
ράβει εκείνη πιο ζεστά

Βασιλιάς

Άλλο μαζί σου δεν τα βάζω
τους στρατιώτες μου προστάζω
οι αποθηκές ν'αδειαστούν
τα δώρα μου να μοιραστούν

Παπλωματού

Πάπλωμα ειδικά για σένα
με κομμάτια διαλεγμένα
Βασιλιά εγώ θα ράψω
τη ζωή σου θα αλλάξω!

Κάθε δώρο που χαρίζεις
γέλιο γύρω θα σκορπίζεις
την ψυχή σου θα γεμίζεις
με αγάπη κι ευτυχία

μακριά απ' την απληστία!

Σκηνή 7η : Βασιλιάς και παιδιά

Παιδί 1

Δεν περίμενα από σενα
δώρο εγώ να πάρω ουτ' ένα
Κάτι άλλαξε θαρρώ
στο βασίλειο αυτό.
Βασιλιά σ' ευχαριστώ
για τον βώλο που κρατώ
Σου εύχομαι μόνο χαρές
να νιώθεις και όμορφες στιγμές!

Παιδί 2

Ποτέ μου δεν έχω ξαναμπεί
μες στη βασιλική αυλή!
Δώρα πολλά ο βασιλιάς
έκανε σ' όλους μονομιάς
Χαμόγελα καθώς σκορπίζει
την καρδιά του τη γεμίζει
με χαρά και ευτυχία
από την φιλανθρωπία!

Παιδί 3

Έναν τροχό φανταχτερό
που τόσα χρόνια λαχταρώ
τώρα στα χέρια μου κρατώ!
Η αλλαγή του βασιλιά
μας έχει κόψει τη λαλιά!
Αχ η γλυκιά παπλωματού
θαύματα κάνει και παντού
μοιράζει αγάπη και χαρά
με δυο λόγια τρυφερά!

Παιδί 4

Τέτοιο αυτοκίνητο ακριβό
δεν υπολόγιζα να δω.
Ο βασιλιάς όλα τα δώρα
κοντεύει να χαρίσει τώρα.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ
πρέπει εγώ τώρα να πω
και θέλω να του ευχηθώ
να νιώθει μόνο ευτυχία
αγάπη και φιλανθρωπία!

Παιδί 5

Άδειασαν πια οι αποθήκες
από τόσους θησαυρούς
που μοιράσαν οι στρατιώτες
στους ανθρώπους τους πιο φτωχούς.

Τα παιδιά σ' όλη τη χώρα
γέμισαν με χίλια δώρα.
Γέλιο, αγάπη κι ευτυχία
γέμισε η πολιτεία!

Παίδι 6

Μα το τελευταίο δώρο
επιλέγει να κρατήσει
πρόσωπο αγαπημένο
θέλει να ευχαριστήσει

Για εκείνη που φροντίζει
όσους έχουνε ανάγκη

προορίζεται το δώρο
με χαρά και με αγάπη

ΣΚΗΝΗ 8^η: Βασιλιάς και Παπλωματού

Βασιλιάς

Δώρο πολύτιμο για μένα
μάθημα ήτανε ζωής
που μου δίδαξες κυρά μου...
Ήμωνα τόσο αφελής!
Κατάλαβα πολύ καλά
λάθη πως έκανα πολλά.
Δίχως την αληθινή αγάπη
ζούμε όλοι μια αυταπάτη...
Για να σε ευχαριστήσω
το θρόνο μου θα σου χαρίσω.
Βασίλισσα αληθινή
πρέπει να νιώθεις μόνο εσύ
που τους ανθρώπους αγαπάς
και στα σκοτάδια αναζητάς
αθόρυβα, διακριτικά
εκείνους που πραγματικά
έχουν ανάγκη ζεστασιά.

Παπλωματού

Τα λόγια σου με συγκινούν
και την ψυχή μου ακουμπούν...
Πάπλωμα εγώ ξεχωριστό
για σένα φτιάχνω από καιρό.
Με αγάπη στο χαρίζω
και σε όλους σας θυμίζω
οτι η φιλανθρωπία
δίνει στη ζωή αξία!

Πνεύμα Χριστουγέννων

Καθώς τελειώνει η ιστορία
των Χριστουγέννων η μαγεία
από άκρη ως άκρη ας απλωθεί
τα χέρια ενώστε όλοι μαζί

Διώξτε μακριά την απληστία
και νιώστε αγάπη και ευτυχία
καθώς πλησιάζουν οι γιορτές
κάνετε πράξεις μαγικές
να ζεσταθούνε οι καρδιές!

ΤΕΛΟΣ

