

Ο Άγιος Βασίλης κοιμάται του καλού καιρού...

(Διασκευή εμπνευσμένη από το βιβλίο του Γιάννη Σερβετά

«Ο δαγκωμένος κουραμπιές»)

Εκδόσεις «Επόμενος Σταθμός»



Διασκευή:

Σπύρου Σπύρος

Ο Άγιος Βασίλης κοιμάται του καλού καιρού...

Ρόλοι για 52 παιδιά (Ευέλικτος αριθμός ρόλων)

Παραμυθάδες

Άγιος Βασίλης

Αγιοβασιλίνα

Κόρη Άγιου Βασίλη

Τάρανδοι

Ξωτικά

Καλικάντζαροι

Επιστήμονες

Ηλεκτρολόγοι

Κριτές του The worst voice

Παρουσιαστής του The worst voice

Διαγωνιζόμενοι The worst voice

ΣΚΗΝΗ 1^η

Σκηνικά: Το σπίτι του Άγιου Βασίλη

Συμμετέχοντες στη σκηνή: Άγιος Βασίλης, Αγιοβασιλίνα, Κόρη Άγιου Βασίλη

Περιγραφή σκηνής: Ο Άγιος Βασίλης, η Αγιοβασιλίνα και η κόρη τους μπαίνουν στη σκηνή με καλοκαιρινή αμφίεση (Είναι όμως Δεκέμβριος). Ο Άγιος Βασίλης φοράει σαγιονάρες, σκουφάκι κόκκινο, μαγιό κόκκινο με αυτοκόλλητα του Ρούντολφ, μούσια άσπρα, φανελάκι άσπρο, τιράντες και κρατάει ένα φουσκωτό φλαμίνγκο. Η Αγιοβασιλίνα φοράει καλοκαιρινά ρούχα, καπέλο της θάλασσας και κρατάει κι αυτή ένα φουσκωτό. Η κόρη τους φοράει κι αυτή καλοκαιρινά ρούχα και κρατάει κουβαδάκια.

Είσοδος Άγιου Βασίλη, Αγιοβασιλίνας και κόρης με το τραγούδι Καλοκαιρινές Διακοπές (Χορευτικό)

Μουσική: <https://www.youtube.com/watch?v=Vsxmr6MnSrE>

Παραμυθάς: Στο αρχηγείο του Άγιου Βασίλη κάτι περίεργο συμβαίνει... Είναι χειμώνας, αλλά μόνο στα λόγια... ουσιαστικά είναι καλοκαίρι... 45 βαθμοί κελσίου... οι πάγοι έλιωσαν κι όλοι σκάνε από τη ζέστη... Πρωτόγνωρα πράγματα... Ο Άγιος Βασίλης είναι εξαντλημένος και πολύ κουρασμένος λόγω ζέστης, λόγω ηλικίας και λόγω γλυκών... Δαγκώνει τον 100^ο κουραμπιέ και ξαπλώνει για έναν υπνάκο στον καναπέ...

Άγιος Βασίλης: Το μόνο που έμεινε να θυμίζει Χριστούγεννα, αγαπητή μου, είναι τα υπέροχα γλυκά σου (Τρώει κουραμπιέ).

Αγιοβασιλίνα: Αυτός είναι ο εκατοστός κουραμπιές που τρως. Δεν θα μπαίνεις πάλι στη στολή σου...

Κόρη Αγίου Βασίλη: Ναι μπαμπάκα, σταματά να τρως...

Άγιος Βασίλης: Πρώτη φορά μου ξανασυμβαίνει αγαπητές μου. Το καλοκαίρι μου ανοίγει την όρεξη. Όλα μοιάζουν καλοκαίρι Αγιοβασιλίνα μου...

Αγιοβασιλίνα: Στη δική μου αγκαλιά; (Τραγούδι: Όλα μοιάζουν Καλοκαίρι: <https://www.youtube.com/watch?v=peFP1x4pHL0>).

Άγιος Βασίλης: Όχι αγαπητή μου, έξω. Είναι χειμώνας. Δεκέμβριος κι εμείς γυρίσαμε από τη θάλασσα. Στην Αυστραλία όλα είναι χιονισμένα. Χριστουγεννιάτικα... Αυτό το φαινόμενο του θερμοκηπίου μας έχει καταστρέψει. Πώς θα ζήσουν τα παιδιά τη μαγεία των Χριστουγέννων;

Κόρη Αγίου Βασίλη: Ναι μπαμπάκα μου, πώς θα ζήσουμε τη μαγεία των Χριστουγέννων;...

Αγιοβασιλίνα: Μη στενοχωριέσαι Άγιέ μου γιατί είσαι σε κρίσιμη ηλικία. Θα σου φτιάξω κι άλλους κουραμπιέδες κι όλα θα πάνε καλά.

Άγιος Βασίλης: Καλή ιδέα αγαπητή μου! Να βάλεις και μπόλικη ζάχαρη άχνη που αρέσει σε μένα και την κόρη μας. Πάω τώρα να ρίξω έναν υπνάκο γιατί είμαι πολύ κουρασμένος. Δεν έπρεπε να φάω τον 100^ο κουραμπιέ με χάλασε... Ξύπνα με όμως όταν οι κουραμπιέδες σου είναι έτοιμοι.

Η σκηνή κλείνει με το ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ

ΣΚΗΝΗ 2^Η

Σκηνικά: Το σπίτι του Άγιου Βασίλη

Συμμετέχοντες στη σκηνή: Άγιος Βασίλης, Αγιοβασιλίνα, Κόρη Αγίου Βασίλη, 10 Ταρανδάκια

Περιγραφή σκηνής: Ο Άγιος Βασίλης κοιμάται στον καναπέ ροχαλίζοντας. Η ΑγιοΒασιλίνα και η κόρη του Αγίου Βασίλη τρέχουν πανικόβλητες, πηγαινοέρχονται πάνω στη σκηνή αγχωμένες. Η Αγιοβασιλίνα φωνάζει τους τάρανδους για να τους ενημερώσει για το κακό που τους βρήκε και να τους ζητήσει τη βοήθειά τους.

Παραμυθός: Η Αγιοβασιλίνα έφτιαξε μαζί με τη κόρη της τους κουραμπιέδες του Άγιου Βασίλη... Όλο το σπίτι μοσχομύρισε... Ο Άγιος Βασίλης συνήθως δεν μπορεί να αντισταθεί σε αυτή τη μεθυστική μυρωδιά και ξυπνάει για να φάει... Αυτή τη φορά όμως δεν το έκανε και η Αγιοβασιλίνα ανησύχησε. Προσπάθησε να τον ξυπνήσει αλλά ο Άγιος ροχάλιζε, κοιμόταν του καλού καιρού. Τι του φώναξε δυνατά, τι του έβαλε μουσική δυνατή τίποτα... Αυτό συνεχίστηκε μέχρι το πρωί... Ο Άγιος Βασίλης δεν ξυπνούσε με τίποτα... Η Αγιοβασιλίνα ανήσυχη φωνάζει τους τάρανδους για να δουν τι θα κάνουν. Ο Άγιος Βασίλης πρέπει να ξυπνήσει οπωσδήποτε για να διαβάσει όλα τα γράμματα των παιδιών και να ετοιμάσει τα δώρα τους.

Η ΑγιοΒασιλίνα και η κόρη του Άγιου Βασίλη πηγαινοέρχονται πάνω στη σκηνή αγχωμένες, φωνάζουν δυνατά στον Άγιο Βασίλη και βάζουν δυνατά τη μουσική στο ραδιόφωνο αλλά ο Άγιος Βασίλης δεν ξυπνάει με τίποτα. Συνεχίζει να ροχαλίζει. Στη συνέχεια φωνάζει τα Ταρανδάκια για βοήθεια.

Τάρανδακια: 10 παιδιά

Μουσική: Τα ταρανδάκια μπαίνουν στη σκηνή με:
<https://www.youtube.com/watch?v=AXfSaFNkDdq>

Κόρη Αγίου Βασίλη: Μαμάκα μου, γιατί δεν ξυπνάει ο μπαμπάκας; Φταίνε οι 100 κουραμπιέδες που έφαγε;

Αγιοβασιλίνα: Αχ κακό που μας βρήκε! Αχ κακό που μας βρήκε! Ταρανδάκια μου καλά, βοήθειαααααα! Ο Άγιος Βασίλης δεν ξυπνάει... Κοιμάται του καλού καιρού... Βοήθειαααααα!!!

Τάρανδακι 1: Καλή και όμορφη κυρά μας
μάθαμε για το κακό σας
κι αμέσως τρέξαμε μεμιάς
κι είμαστε στο πλευρό σας

Τάρανδακι 2: Όμορφη και καλή κυρά μας
με τα λίγα σας παχάκια
ξύπνα τον τον καλό μας
με ωραία τραγουδάκια

Τάρανδακι 3: Σεβαστή γλυκιά κυρά μας
μήπως φταίνε οι κουραμπιέδες
που ο Άγιος ο καλός μας
ξάπλωσε στους καναπέδες;

Τάρανδακι 4: Κοιμάται του καλού καιρού
βαθιά και ροχαλίζει
δώσ' του τυρόπιτα κουρού
να δεις πως θα ξυπνήσει

Τάρανδακι 5: Έχω μια καλή ιδέα
έξυπνη και φαιινή
να καλέσω τον κουρέα
(να του κόψει το μαλλί)

Τάρανδακι 6: Κατσαρόλες και κουτάλες
βγάλτε έξω ρε παιδιά
να χτυπάμε μέρα νύχτα
να του πάρουμε τ' αυτιά

Τάρανδακι 7: Χτύπα χτύπα δυνατά
Με όλα τα κουζινικά
Με ρυθμό και με παλμό
Για να γίνει χαλασμός

Τάρανδακι 8: Μα με τόση φασαρία
μπορεί ακόμη να κοιμάται;
Σοβαρή θα 'ναι η αιτία
να μην την υποτιμάτε

Τάρανδακι 9: Σ' αγαπάμε Άη Βασίλη
Δείξε μας πως μας ακούς
Είμαστε πιστοί σου φίλοι
Βάλε το βαθιά στον νου

Τάρανδακι 10: Τάρανδοι καλοί μου φίλοι
Όσο κι αν προσπαθούμε
Τον γλυκό μας Αη Βασίλη
Με τίποτα δεν τον ξυπνούμε

ΣΚΗΝΗ 3^Η

Σκηνικά: Το σπίτι του Άγιου Βασίλη

Συμμετέχοντες στη σκηνή: Παραμυθάς, 5 Καλικαντζαράκια, 10 ταρανδάκια, Άγιος Βασίλης,

Περιγραφή σκηνής: Είναι βράδυ. Ο Άγιος Βασίλης κοιμάται στον καναπέ ροχαλίζοντας. Η Αγιοβασιλίνα και η κόρη τους κοιμούνται. Ο Παραμυθάς αφηγείται τι κάνουν τα καλικαντζαράκια κι αυτά το κάνουν. Θα ανάψουμε τα blacklight και τα καλικαντζαράκια θα φοράνε άσπρα και θα κινούνται με κλειστά τα φώτα.

Παραμυθάς: Καθ' όλη τη διάρκεια της συνομιλίας των ταρανδών με την Αγιοβασιλίνα και την κόρη τους ένα καλικαντζαράκι ακούει κρυφά τη συζήτηση. Ακούει τι σχεδιάζουν να κάνουν και πάει και το λέει στα άλλα καλικαντζαράκια. Στο συμβούλιο τα καλικαντζαράκια αποφασίζουν να σαμποτάρουν αυτό που σχεδίασαν τα ταρανδάκια. Αποφάσισαν το βράδυ να πάνε κρυφά στο σπίτι του Άγιου Βασίλη και να του βάλουν ωτοασπίδες στα αυτιά για να μην ακούσει τις κουτάλες και τις κατσαρόλες... Έτσι, όταν βράδιασε τα καλικαντζαράκια υλοποίησαν το σατανικό τους σχέδιο.

Τα καλικαντζαράκια μόλις τελειώσει ο παραμυθάς την αφήγηση μπαίνουν στη σκηνή δειλά δειλά όπως ο ροζ πάνθηρας με **Μουσική: Τα καλικαντζαράκια μπαίνουν στη σκηνή με: <https://www.youtube.com/watch?v=9OPc7MRm4Y8>**. Ενώ παίζει η μουσική κι αφού τελειώσουν το χορευτικό τους, τα καλικαντζαράκια βάζουν τις ωτοασπίδες στον Άγιο Βασίλη με τα blacklights. Ανάβουν τα φώτα λένε τα λόγια τους. Σβήνουν τα φώτα, ανάβουν τα blacklights και αποχωρούν με το τραγούδι.

Καλικαντζαράκι 1: Κοιμάται ο Άγιος Βασίλης
του καλού καιρού
κι εμείς οι καλικάντζαροι
θα πάμε γι' αλλού

Καλικαντζαράκι 2: Δεν θέλουμε με τίποτα
ο χοντρούλης να ξυπνήσει
τα Χριστούγεννα να σώσει
και τα δώρα να τους δώσει

Καλικαντζαράκι 3: Τα Χριστούγεννα μισούμε
και θέλουμε να καταστραφούνε
τα γλυκά μόνο να φάμε
κα στο σπίτι μας να πάμε

Καλικαντζαράκι 4: Στον Άγιο Βασίλη βάλαμε
Ένα ζευγάρι ωτοασπίδες
Κι έτσι στ' αυτιά του έχουμε
Δύο κρυφές ασπίδες

Καλικαντζαράκι 5: Σιγά σιγά πολύ σιγά
Μην ακούσει τα κουζινικά
Ο θόρυβος θα τον σηκώσει
Και τα Χριστούγεννα θα σώσει.

Τα καλικαντζαράκια αποχωρούν με το ροζ πάνθηρα

Η σκηνή κλείνει με τα ταρανδάκια να παίρνουν κατσαρόλες και κουτάλες από την κουζίνα της ΑγιοΒασιλίνας. Κάνουν δύο γύρους στη σκηνή χτυπώντας τις κουτάλες στις κατσαρόλες και αποχωρούν με το τραγούδι που μπήκανε.

ΣΚΗΝΗ 4^Η

Σκηνικά: Το σπίτι του Άγιου Βασίλη

Συμμετέχοντες στη σκηνή: Παραμυθάς, Αγιοβασιλίνα, Κόρη Άγιου Βασίλη, 10 Ξωτικά

Περιγραφή σκηνής: Η σκηνή ξεκινάει με τον Άγιο Βασίλη να ροχαλίζει στον καναπέ, δεν ξύπνησε από τον ήχο των κουτάλων στις κατσαρόλες. Η Αγιοβασιλίνα και η κόρη της πιο αγχωμένες γιατί περίμεναν ότι ο Άγιος Βασίλης θα ξυπνούσε με τις κατσαρόλες και τις κουτάλες, αλλά δεν έγινε τίποτα. Τα ξωτικά άκουσαν τα κακά νέα και ήρθαν στο σπίτι του Άγιου Βασίλη για να βοηθήσουν.

Παραμυθάς: Τα καλικαντζαράκια πέτυχαν τον σκοπό τους... Οι ωτοασπίδες τους έκαναν δουλειά. Λειτουργήσαν ως ασπίδες στον ήχο από τις κουτάλες στις κατσαρόλες. Ο Άγιος Βασίλης συνεχίζει να κοιμάται του καλού καιρού. Η Αγιοβασιλίνα και η κόρη της είναι πανικόβλητες, δεν ξέρουν τι να κάνουν για να ξυπνήσει ο Άγιος Βασίλης και να σωθούν τα Χριστούγεννα. Μία επίσκεψη από τους πιστούς φίλους του Άγιου Βασίλη, τα ξωτικά του, θα δώσει ελπίδες στην Αγιοβασιλίνα και στην κόρη της, αλλά και σε όλο τον κόσμο.

Η Αγιοβασιλίνα και η κόρη της ακούνε το ροχαλητό του Άγιου Βασίλη και κλαίνει. Είναι απελπισμένες. Ξαφνικά ακούνε φωνές έξω από το σπίτι και κτυπάει το κουδούνι. Είναι τα ξωτικά.

Ξωτικά: 10 παιδιά

Μουσική: Τα ξωτικά μπαίνουν στη σκηνή με:
https://www.youtube.com/watch?v=rC_Jj01A9zM

Κόρη Αγίου Βασίλη: Μαμάκα μου, τι θα κάνουμε τώρα; Ο μπαμπάκας δεν ξυπνάει και τα Χριστούγεννα θα καταστραφούν (κλαίγοντας).

Αγιοβασιλίνα: Ναι Ελαφρούλα, τα Χριστούγεννα θα χαθούν. Κάτι πρέπει να σκεφτούμε γρήγορα (κλαίγοντας).

Ακούγονται φωνές και κτυπάει το κουδούνι.

Αγιοβασιλίνα: Καλά μου ξωτικά, πιστοί φίλοι του Άγιου Βασίλη. Μάθατε τι έγινε; Ο Άγιος Βασίλης δεν ξυπνάει με τίποτα (κλαίγοντας).

Ξωτικό 1: Τώρα μόλις μάθαμε
τ' άσχημα τα νέα
κι αμέσως όλοι ήρθαμε
να σας κάνουμε παρέα

Ξωτικό 2: Θέλουμε να βοηθήσουμε
ο Άγιος να ξυπνήσει
κι αφού τα εντοπίσουμε
να τα τιμωρήσει

Ξωτικό 3: Μήπως τον πείραξε ο ήλιος
μήπως τα πολλά γλυκά
αφού είναι τόσο γέρος
πρέπει ν' αποφεύγει τα λιπαρά

Ξωτικό 4: Κάθε μέρα τρώει πολλά γλυκά
κουραμπιέδες και μελοκάρονα
ας φάει φρούτα και λαχανικά
που είναι νόστιμα και υγιεινά

Ξωτικό 5: Κυρία Αγιοβασιλίνα μας
Έχεις φταίξιμο κι εσύ
γιατί φτιάχνεις στην κουζίνα
γλυκά μες στο ταψί

Ξωτικό 6: Λέτε να φταίει που είναι καλοκαίρι
και έχει ο Άγιός μας ζεσταθεί
μήπως να θέλει
να δροσιστεί;

Ξωτικό 7: Μήπως να του βάλουμε παγάκια
στα όμορφα του ποδαράκια;
να του ρίξουμε νεράκι
στο όμορφό του προσωπάκι;

Ξωτικό 8: Ωραία ιδέα είναι αυτή
εύκολη και σημαντική
θα του ρίξουμε νεράκι
με το νεροπιστολάκι

Ξωτικό 9: Πάμε να γεμίσουμε
Τα νεροπίστολά μας
Και θα χαμογελάσουμε
Μέσα από την καρδιά μας

Ξωτικό 10: Όπως το διαπίστωσες
Έρθαμε για δράση
Κι αν δεν το κατάλαβες
Να δούμε ποιος θα χάσει

Κλείνει η αυλαία. Τα ξωτικά πάνε στα παρασκήνια να φέρουν τα νεροπίστολα.

ΣΚΗΝΗ 5^Η

Σκηνικά: Το σπίτι του Άγιου Βασίλη

Συμμετέχοντες στη σκηνή: Παραμυθάς, 5 Καλικαντζαράκια, 10 Ξωτικά, Άγιος Βασίλης

Περιγραφή σκηνής: Είναι βράδυ. Ο Άγιος Βασίλης κοιμάται στον καναπέ ροχαλίζοντας. Η Αγιοβασιλινά και η κόρη τους κοιμούνται. Ο Παραμυθάς αφηγείται τι κάνουν τα καλικαντζαράκια κι αυτά το κάνουν. Θα ανάψουμε τα blacklight και τα καλικαντζαράκια θα φοράνε άσπρα και θα κινούνται με κλειστά τα φώτα.

Παραμυθάς: Ένα ύπουλο καλικαντζαράκι είχε κρυφτεί πάλι έξω από το σπίτι του Άγιου Βασίλη και ακούει κρυφά τη συζήτηση της Αγιοβασιλινάς με τα ξωτικά. Άκουσε τι σχεδιάζουν να κάνουν κι αμέσως πήγε στα άλλα καλικαντζαράκια και τους το είπε. Γρήγορα γρήγορα έκαναν συμβούλιο κι αποφάσισαν να ανατρέψουν το σχέδιο των ξωτικών. Το ίδιο βράδυ θα μπουν στο σπίτι του Άγιου Βασίλη χωρίς να τους πάρει κανένας είδηση. Θα τον σκεπάσουν με ένα αόρατο μουσαμά για να μην βραχεί και ξυπνήσει από τα νεροπίστολα των ξωτικών. Ένα ακόμα ύπουλου και σατανικό σχέδιο υλοποιήθηκε από τα Καλικαντζαράκια.

Τα καλικαντζαράκια μόλις τελειώσει ο παραμυθάς την αφήγηση μπαίνουν στη σκηνή δειλά δειλά όπως ο ροζ πάνθηρας με **Μουσική: Τα καλικαντζαράκια μπαίνουν στη σκηνή με: <https://www.youtube.com/watch?v=9OPc7MRm4Y8>**. Ενώ παίζει η μουσική κι αφού τελειώσουν το χορευτικό τους, τα καλικαντζαράκια κουβαλούν μαζί τους μουσαμά (και καλά αόρατος) τον οποίο θα βάλουν πάνω στον Άγιο Βασίλη, με τα blacklights. Ανάβουν τα φώτα λένε τα λόγια τους. Σβήνουν τα φώτα, ανάβουν τα blacklights και αποχωρούν με το τραγούδι.

Καλικαντζαράκι 1: Ο Άγιος Βασίλης συνεχίζει
Να κοιμάται του καλού καιρού
Και μάλλον τα Χριστούγεννα
Θα γιορταστούν αλλού

Καλικαντζαράκι 2: Είμαστε ξεφτέρια και περήφανοι
Που ο χοντρούλης δεν ξυπνάει
Είμαστε όλοι χαρούμενοι
Που ακόμη αυτό κρατάει

Καλικαντζαράκι 3: Τα Χριστούγεννα θα χαλάσουμε
Και το κακό θα νικήσει
Τον μουσαμά θα απλώσουμε
Με το νερό να μην ξυπνήσει

Καλικαντζαράκι 4: Τον καημένο τον χοντρούλη
Σκεπάσαμε με μουσαμά
Και χρειάστηκαν πολλά μέτρα
Από 'δω μέχρι τον Παναμά

Καλικαντζαράκι 5: Το νερό από τα νεροπίστολα
Να μην τον ακουμπήσει
Ο Άγιος Βασίλης να μην ξυπνήσει
Και κανείς να μην τον αγαπήσει

Η σκηνή κλείνει με τα ξωτικά να μπαίνουν στη σκηνή με τα νεροπίστολα, να κάνουν πως ρίχνουν νερό στον Άγιο Βασίλη. Κάνουν δύο γύρους στη σκηνή και αποχωρούν με το τραγούδι που μπήκανε.

ΣΚΗΝΗ 6^Η THE WORST VOICE

Σκηνικά: Το σπίτι του Άγιου Βασίλη

Περιγραφή σκηνής: Ο Άγιος Βασίλης συνεχίζει να κοιμάται στον καναπέ. Η ΑγιοΒασιλίνα υποδέχεται τον παρουσιαστή του THE WORST VOICE, τους διαγωνιζόμενους και τους κριτές του THE WORST VOICE. Ο παρουσιαστής του THE WORST VOICE παρουσιάζει τους κριτές και τους διαγωνιζόμενους και ξεκινάει ο διαγωνισμός.

Συμμετέχοντες στη σκηνή: Παραμυθάς, Άγιος Βασίλης, Αγιοβασιλίνα, κόρη Άγιου Βασίλη, Παρουσιαστής, 3 Κριτές, 2 Διαγωνιζόμενοι,

Παραμυθάς: Η ΑγιοΒασιλίνα βρίσκεται σε πανικό... Μετά τις αποτυχημένες προσπάθειες των τارانδων με τις κατσαρόλες και τις κουτάλες και των ζωτικών με τα νεροπίστολα δεν ήξερε τι να κάνει άλλο για να ξυπνήσει τον Άγιο Βασίλη... Τα Χριστούγεννα πλησίαζαν και εκατομμύρια παιδιά δεν θα έπαιρνα το δώρο τους. Κάτι έπρεπε να σκεφτεί. Μέχρι που είδε στην τηλεόραση τη διαφήμιση του «THE WORST VOICE». Κάλεσε επείγοντως τον κ. Μπουφετζίδη, τον παρουσιαστή, του εξήγησε κι αυτός ήρθε αμέσως.

Μουσική: Η σκηνή ξεκινάει με το τραγούδι του Voice https://www.youtube.com/watch?v=yI-v3x_EKnA

ΑγιοΒασιλίνα: Αχ κύριε Μπουφετζίδη μου σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε να κάνουμε τις blind auditions του The worst Voice στο σπίτι του Άγιου Βασίλη.

Παρουσιαστής: Εμείς ευχαριστούμε που μας καλέσατε. Να είστε σίγουρη ότι θα βρούμε τη χειρότερη φωνή της Ελλάδας που θα καταφέρει να ξυπνήσει τον Άγιο Βασίλη και τα Χριστούγεννα θα σωθούν.

Κόρη Αγίου Βασίλη: κυρίε Μπουφετζίδη είστε πολύ ψηλός από κοντά. Σας θαυμάζω! Να μου δώσετε ένα αυτόγραφο;. (Θα πάει κοντά του και θα τον τραβάει από το μανίκι).

Αγιοβασιλίνα: Ελαφρούλα άσε ήσυχό τον κύριο Καφετζίδη μου! Ε τον κύριο Μπουφετζίδη.

Παρουσιαστής: Κυρίες και κύριοι σας καλωσορίζουμε στα blind auditions του «The worst voice» που για πρώτη φορά στα χρονικά γίνονται στο σπίτι του Άγιου Βασίλη. Καθίστε αναπαυτικά στις καρέκλες σας και απολαύστε το χειρότερο θέαμα που έχετε δει κι ακούσει ποτέ... Ας υποδεχτούμε τους κριτές μας... Η κυρία Δέσποινα Γανδή που χρόνια τώρα φωνάζει, εεε τραγουδάει **ήθελα να πω...** Η κυρία Άννα Βρύση με χρόνια εμπειρίας στις τσιρίδες, ε στο τραγούδι ήθελα να πω... και η κυρία Ελένη Φουρτούνειρα που όταν τραγουδάει φέρνει φουρτούνες στα αυτιά μας, ε γλυκιές μελωδίες **ήθελα να πω...** Πάμε τώρα να ακούσουμε τον πρώτο μας διαγωνιζόμενο.

Διαγωνιζόμενος 1: Τραγουδάει το Τρίγωνα Κάλαντα παράφωνα.

Καθώς τραγουδάει γυρίζουν μία μία οι καρέκλες...

Δέσποινα Γανδή: Συγχαρητήρια είστε ό,τι χειρότερο έχουμε ακούσει σας θέλω στην ομάδα μου για να ξυπνήσουμε τον Άγιο Βασίλη.

Αννα Βρύση: Στη δικιά μου ομάδα θα 'ρθεις γιατί η δικιά μου ομάδα θα ξυπνήσει τον Άγιο Βασίλη.

Ελένη Φουρτουνέρα: Κάνετε λάθος αγαπητοί μου η δικιά ομάδα θα ξυπνήσει τον Άγιο Βασίλη, οπότε θα 'ρθει μαζί μου.

Αννα Βρύση: Σε εμένα θα 'ρθει γιατί είμαι η πιο όμορφη.

Διαγωνιζόμενος 1: Επειδή εμένα με ενδιαφέρει κυρίως το φαγητό ποια από σας μαγειρεύει καλά για να 'ρθω στην ομάδα της;

Δέσποινα Γανδή: Εγώ μαγειρεύω καθημερινά και σε μεγάλες ποσότητες.

Διαγωνιζόμενος 1: Διαλέγω εσάς κυρία Γανδή μου.

Παρουσιαστής: Ευχαριστούμε τον πρώτο διαγωνιζόμενο. Πράγματι έχει μία από τις χειρότερες φωνές που έχουμε ακούσει ποτέ. Πάμε στην επόμενη διαγωνιζόμενη μας, η οποία μας έρχεται από την Αμερική. Φήμες λένε ότι εκεί δεν άντεχαν την τσιριχτή φωνή της και μας την έστειλαν στην Ελλάδα. Πάμε να την ακούσουμε... Για καλό και για κακό βάλτε ωτοασπίδες αγαπητοί μου τηλεθεατές.

Διαγωνιζόμενος 2: Τραγουδάει το All I want for Christmas

Γυρίζουν και οι 4 καρέκλες από την πρώτη νότα. Μόλις τελειώσει και οι 4 κριτές είναι όρθιοι και χειροκροτούν, μία από αυτές της δίνει αμέσως το κύπελλο και τη χρήζει νικήτρια.

Μουσική: We are the Champions <https://www.youtube.com/watch?v=O71fetlkCZo>

Παρουσιαστής: Κυρίες και κύριοι είναι γεγονός. Για πρώτη φορά στα χρονικά του "THE WORST VOICE" έχουμε νικήτρια από τα blind auditions. Βρήκαμε τη χειρότερη φωνή της Ελλάδας που θα ξυπνήσει τον Άγιο Βασίλη! Αυτό που μένει είναι να το δούμε στην πράξη.

Κλείνει η αυλαία κι έρχονται τα καλικαντζαράκια.

Τα καλικαντζαράκια θα μάθουν τι έγινε με τη νικήτρια του The Worst Voice και θα κάνουν συμβούλιο και θα αποφασίσουν να βάλουν μία μικρή συσκευή στο δωμάτιο του Άγιου Βασίλη που θα μετατρέπει τη χειρότερη φωνή στην καλύτερη φωνή που υπάρχει.

ΣΚΗΝΗ 7^Η

Σκηνικά: Το σπίτι του Άγιου Βασίλη

Συμμετέχοντες στη σκηνή: Παραμυθάς, 5 Καλικαντζαράκια, Άγιος Βασίλης, Νικήτρια του The worst voice

Περιγραφή σκηνής: Ο Παραμυθάς αφηγείται τι κάνουν τα καλικαντζαράκια κι αυτά το κάνουν. Θα ανάψουμε τα blacklight και τα καλικαντζαράκια θα φοράνε άσπρα και θα κινούνται με κλειστά τα φώτα.

Παραμυθάς: Το γνωστό καλικαντζαράκι τα είδε και τα άκουσε όλα. Τα αυτιά του και τα μάτια του πόνεσαν με αυτά που είδε και άκουσε. Ανησύχησε... Ο Άγιος Βασίλης σίγουρα θα ξυπνούσε με τέτοια “φωνάρα”. Τα λέει στα άλλα καλικαντζαράκια και κινούνται άμεσα. Πάνε γρήγορα και τοποθετούν μία μικρή συσκευή κάτω από τον καναπέ του Άγιου Βασίλη. Η συσκευή αυτή έχει τη δυνατότητα να μετατρέπει τη χειρότερη φωνή στην καλύτερη φωνή που υπάρχει στο κόσμο.

Σβήνουν τα φώτα, ανάβουν τα black lights. Τα καλικαντζαράκια ενώ λέει ο παραμυθάς την αφήγηση μπαίνουν στη σκηνή δειλά δειλά όπως ο ροζ πάνθηρας με **Μουσική: Τα καλικαντζαράκια μπαίνουν στη σκηνή με:** <https://www.youtube.com/watch?v=9OPc7MRm4Y8>. Ενώ αφηγείται ο παραμυθάς τα καλικαντζαράκια βάζουν τη συσκευή κάτω από τον καναπέ Άγιου Βασίλη με τα blacklights και φεύγουν από τη σκηνή.

Σβήνουν τα blacklights, ανάβουν τα φώτα και η νικήτρια αρχίζει να τραγουδάει. Οι πρώτες λέξεις είναι δικές της και αμέσως μετά βάζουμε το κανονικό τραγούδι.

Διαγωνιζόμενος 2: Ξεκινάει να τραγουδάει το All I want for Christmas, λέει τις τρεις πρώτες λέξεις, μετά ανοιγοκλείνει το στόμα της και ακούγεται το κανονικό τραγούδι.

Κλείνει η αυλαία και όλοι είναι λυπημένοι.

ΣΚΗΝΗ 8^Η

Σκηνικά: Το σπίτι του Άγιου Βασίλη

Περιγραφή σκηνής: Ο Άγιος Βασίλης κοιμάται στον καναπέ ροχαλίζοντας. Η ΑγιοΒασιλίνα με την κόρη της κάθονται λυπημένες. Τους επισκέπτονται 10 επιστήμονες αφού άκουσαν γι' αυτό το μεγάλο κακό που τους βρήκε για να δώσουν τη λύση.

Συμμετέχοντες στη σκηνή: Παραμυθάς, Άγιος Βασίλης, Αγιοβασιλίνα, κόρη Άγιου Βασίλη, 10 Επιστήμονες

Παραμυθάς: Η Αγιοβασιλίνα, η Ελαφρούλα, τα Ταρανδάκια, τα Ξωτικά κι όλος ο κόσμος είναι πολύ λυπημένοι. Κάθε τους προσπάθεια αφύπνισης του Άγιου Βασίλη απέτυχε. Τα άσχημα νέα πια μετά το The Worst Voice έφτασαν μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Το βιντεάκι με τη νικήτριά του έγινε viral σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όλοι το έμαθαν ότι ο Άγιος Βασίλης κοιμάται του καλού καιρού και δεν ξυπνάει με τίποτα. Το έμαθαν κι όλοι οι μεγάλοι επιστήμονες του κόσμου, που πριν γίνουν μεγάλοι και τρανοί, ήταν παιδιά. Ήξεραν ότι η μαγεία των Χριστουγέννων δεν πρέπει να χαθεί. Ήξεραν, αφού αυτοί ξέρουν τόσα πολλά, ότι η μαγεία των Χριστουγέννων βασίζεται στον Άγιο Βασίλη, ότι αυτός κάνει χαρούμενα εκατομμύρια παιδιά. Ήξεραν και τη λύση, ήξεραν τι φταίει και ήρθαν να δώσουν τη λύση!

Η Αγιοβασιλίνα και η Ελαφρούλα κάθονται λυπημένες και απελπισμένες μέχρι που χτυπάει το κουδούνι (ήχος κουδουνιού).

Επιστήμονες: 10 παιδιά

Μουσική: Οι επιστήμονες μπαίνουν στη σκηνή με:
<https://www.youtube.com/watch?v=XAYhNHhxN0A>

Επιστήμονας 1: Είμαστε οι δοξασμένοι επιστήμονες
Οι μεγάλοι και τρανοί
Είμαστε στα πάντα ειδήμονες
Και στα δύσκολα ικανοί

Επιστήμονας 2: Αγιοβασιλίνα μας καλή
Δεν θα στενοχωριέσαι για πολύ
Τη λύση εμείς την ξέρουμε
Γιατί διαβάζουμε πολύ

Επιστήμονας 3: Ο Άγιος Βασίλης μας
Πρέπει να ξυπνήσει
Και τα πολλά τα δώρα μας
Σε όλους να μοιράσει

Επιστήμονας 4: Μπερδεύτηκε ο Άγιος
με τόση πολλή ζέστη
και ξάπλωσε ο άγιος
Στου καναπέ τη θέση

Επιστήμονας 5: Το φαινόμενο του θερμοκηπίου
Φταίει για το κακό αυτό
αλλά κι εμείς οι άνθρωποι
Που δεν κάνουμε κάτι γι' αυτό

Επιστήμονας 6: Το διοξείδιο του άνθρακα
Είναι αέριο πολύ βλαβερό
Κι αν δεν το μειώσουμε
Θα ζήσουμε κάτι τρομερό

Επιστήμονας 7: Δέντρα να φυτεύουμε
Ποδήλατα να παίρνουμε
Κλιματιστικά να κλείνουμε
Κι ανακύκλωση να ξεκινήσουμε

Επιστήμονας 8: Ο Άγιος μας για να ξυπνήσει
Στον χειμώνα πρέπει να γυρίσει
Ζέστη άλλη να μην νιώσει
και το δωμάτιο να παγώσει

Επιστήμονας 9: Τους ανεμιστήρες φέρτε
στο δωμάτιο αυτό
και τα κλιματιστικά σας κλείστε
να μην πάθετε κακό

Επιστήμονας 10: Εργάτες να φωνάξουμε
Από όλο τον κόσμο τον γνωστό
Ανεμιστήρες να γεμίσουμε
Γιατί αυτό είναι το σωστό

ΣΚΗΝΗ 9^Η

Σκηνικά: Το σπίτι του Άγιου Βασίλη

Περιγραφή σκηνής: Ο Άγιος Βασίλης συνεχίζει να κοιμάται στον καναπέ ροχαλίζοντας. 10 εργάτες μπαίνουν στην σκηνή με ανεμιστήρες.

Συμμετέχοντες στη σκηνή: Παραμυθάς, Άγιος Βασίλης, Αγιοβασιλίνα, κόρη Άγιου Βασίλη, 10 ηλεκτρολόγοι

Παραμυθάς: Η Αγιοβασιλίνα και η Ελαφρούλα άρχισαν και πάλι να χαμογελούν γιατί οι επιστήμονες τους έδωσαν τη λύση και την ελπίδα ότι ο Άγιος Βασίλης θα ξυπνήσει. Αμέσως η Αγιοβασιλίνα φώναξε τους καλύτερους ηλεκτρολόγους του κόσμου για να φέρουν τους μεγαλύτερους ανεμιστήρες. Οι ηλεκτρολόγοι ήρθαν αμέσως με τους ανεμιστήρες. Τους έστησαν, τους έβαλαν σε λειτουργία και το μόνο που έμενε να δουν ήταν αν ο Άγιος Βασίλης θα ξυπνούσε... Για να δούμε αγαπητοί μου θεατές... Θα ξυπνήσει αυτή τη φορά;

Ηλεκτρολόγοι: 10 παιδιά

Μουσική: Οι ηλεκτρολόγοι μπαίνουν στη σκηνή με: <https://www.youtube.com/watch?v=kjERnmcjBAE>

Ηλεκτρολόγος 1: Καλή και όμορφη κυρά μας
Ήρθαμε κοντά σας
Στον γλυκό μας Άη Βασίλη
Χαρά να δώσουμε στα χείλη

Ηλεκτρολόγος 2: Ηλεκτρολόγοι είμαστε εμείς
Απ' όλο τον κόσμο οι πιο καλοί
Γι' αυτό κυρία μας καλή
Να μην ανησυχείς

Ηλεκτρολόγος 3: Τους ανεμιστήρες εμείς
Θα στήσουμε
Και τον Άγιο Βασίλη
Θα ξυπνήσουμε

Ηλεκτρολόγος 4: Το κρύο εμείς θα φέρουμε
Με τους ανεμιστήρες
Γιατί είμαστε μάστορες καλοί
Είμαστε πολύ ατσίδες

Ηλεκτρολόγος 5: Καλώδια πολύπριζα
Ίσως να χρειαστούμε
Μαζεύτηκε τόση δουλειά
Και πρέπει να βιαστούμε

Ηλεκτρολόγος 6: Το διοξειδίο του άνθρακα
Μας κάνει πολύ κακό
Για αυτό αγαπητοί μου θεατές
Να το προσέχετε πολύ αυτό

Ηλεκτρολόγος 7: Συσκευές να αγοράζετε
Που δεν κάνουν κακό
το περιβάλλον να σκέφτεστε
γιατί αυτό είναι το σωστό

Ηλεκτρολόγος 8: Ηλιακές συσκευές να παίρνετε
Που δεν ξοδεύουν ρεύμα
Λιγότερα θα δίνετε
Για το δικό σας γέυμα

Ηλεκτρολόγος 9: Το περιβάλλον να σεβόμαστε
Για να μας σέβεται κι αυτό
Να το αγαπάμε
Και να μην του κάνουμε κακό

Ηλεκτρολόγος 10: Μπρος καλοί μου ηλεκτρολόγοι
Για πατήστε το κουμπί
Οι ανεμιστήρες να παγώσουνε
Τον Άγιο Βασίλη μας πολύ

Οι **ανεμιστήρες** **λειτουργούν.** **Ακούγεται** **δυνατός** **ήχος**
αέρα https://www.youtube.com/watch?v=FYCOWONp_IA

Οι ηλεκτρολόγοι αποχωρούν με το τραγούδι που μπήκαν κάνοντας δύο γύρους στη σκηνή

ΣΚΗΝΗ 10^H

Σκηνικά: Το σπίτι του Άγιου Βασίλη

Περιγραφή σκηνής: Ο Άγιος Βασίλης ξύπνησε! Είναι μόνος του αρχικά και σιγά σιγά μπαίνουν όλοι.

Συμμετέχοντες στη σκηνή: Όλοι

Παραμυθάς: Και ξαφνικά, ακούστηκε μέσα στο σπίτι μια γλυκιά και γνώριμη φωνή. ΧΟ! ΧΟ! ΧΟ! Ο Αϊ- Βασίλης είχε ξυπνήσει! Το κρύο τον ξύπνησε. Μπήκαν όλοι στο σπίτι του. Όταν μπήκαν μέσα, τον είδαν να τρώει τους κουραμπιέδες που είχε μπροστά του. Το χαμόγελο του τους ζέστανε. Η ελπίδα για τα παιδιά του κόσμου υπήρχε, ήταν όρθια και έτρωγε κουραμπιέδες.

Άγιος Βασίλης: Χο! Χο! Χο!... Γιατί κάνει τόσο κρύο; Πού πήγαν όλοι; Πάλι θα κοιμούνται σε καμιά γωνία. Τεμπελιάζουν και δεν θα προλάβουμε να ετοιμάσουμε τα δώρα.

ΚΤΥΠΑΕΙ ΤΟ ΚΟΥΔΟΝΙ ΚΑΙ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΟΛΟΙ ΜΕΣΑ

Άγιος Βασίλης: Α! Θα σας μαλώσω... Τι κάνετε όλοι εδώ μαζεμένοι; Αντί να δουλεύετε ήρθατε επίσκεψη;

Παραμυθάς: Όλοι χαμογέλασαν. Του αφηγήθηκαν τι έγινε. Αφού τους άφησε να τα πουν και να ξεθυμάνουν, ο Αϊ-Βασίλης τους είπε:

Άγιος Βασίλης: “Πρέπει να ξέρετε ότι στη ζωή αν σκοντάψεις και δεν πέσεις, κερδίζεις πάντα δύο βήματα. Είμαστε, λοιπόν, δύο βήματα μπροστά. Πάμε να φτιάξουμε τα παιχνίδια. Τα παιδάκια περιμένουν εεε, μπερδεύτηκα... Τα παιδάκια περιμένουν”.

Παραμυθάς: Όλοι μαζί ξεκίνησαν χαρούμενοι να κάνουν τις δουλειές τους. Ο Αϊ-Βασίλης χαμογέλασε καλοσυνάτα μέσα από τα γένια του, αλλά κακά τα ψέματα... Βαθιά μέσα του ήταν προβληματισμένος. Θα προλάβαινε άραγε να διαβάσει τα γράμματα όλων των παιδιών που ήταν ένα βουνό μέχρι εκεί πάνω ψηλό. Θα προλάβαιναν να φτιάξουν όλα τα παιχνίδια ή...;

Άγιος Βασίλης: “Τι “η” μωρέ, σκέφτομαι. Εμένα περιμένουν όλα τα παιδιά του κόσμου και δεν πρέπει να τα απογοητεύσω”.

Παραμυθάς: Καθώς διάβαζε, ένα παχουλό σαν χορτασμένη μέλισσα δάκρυ, κύλησε στο ροδαλό του μάγουλο. Στην ουσία, το παιδί που είχε γράψει εκείνο το γράμμα παρακαλούσε, το παιχνίδι που προοριζόταν για εκείνο, να το πήγαινε ο Άγιος Βασίλης σ’ ένα άλλο παιδί που δεν είχε καθόλου παιχνίδια.

Άγιος Βασίλης: Με βοηθούς τέτοια παιδιά, σίγουρα θα προλάβω. Δεν φοβάμαι πλέον, η αγάπη και η αλληλεγγύη των παιδιών είναι εδώ και περίμεναν το ραντεβού τους με τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Ας δαγκώσω έναν κουραμπιέ για να πάρω δύναμη και θα συνεχίσω να διαβάζω γράμματα και να καταγράφω επιθυμίες. Όταν το καλό συνεργάζεται, φτιάχνει τα αδύνατα δυνατά να το θυμάστε πάντα αυτό.