

# Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΒΓΟΥ

Γνωριμία με τον ζωγράφο Andy Warholl



3ο Μέρος

Αγαπημένοι μου συνταξιδευτές καλωσήρθατε στο τρίτο μέρος της πασχαλινής περιπέτειας μας!

Ας συνεχίσουμε το ταξίδι τέχνης μας!

Πετούσαν εδώ και ώρα όταν τα χελιδόνια είχαν πια κουραστεί κι έτσι αναζήτησαν να κάνουν μια στάση μέσα σε μια πολύβουη πόλη της Αμερικής που οι άνθρωποι λένε πως είναι μια πόλη που δεν κοιμάται ποτέ.



"Τι με κοιτάς έτσι περίεργα? Δεν έχεις ξαναδεί χελιδόνι ζωγραφισμένο?"



είπε μουτρωμένο το χελιδόνι σε ένα πολύχρωμο μακάο παπαγάλο που μόλις το είχε σκάσει απο το ζωολογικό κήπο της Νέας Υόρκης.



Piet Mondrian. Broadway Boogie Woogie ( σκεφτείτε οτι βλέπετε την Νέα Υόρκη από ψηλά ενώ ακούτε συγχρόνως τους ήχους της πόλης)

**Η Νέα Υόρκη είναι μια μεγάλη πόλη των Ηνωμένων Πολιτειών. Μπορείτε να βρείτε φωτογραφίες της πόλης? Μοιάζει με την δική σου πόλη? Γιατί οι άνθρωποι λένε πως αυτή η πόλη δεν κοιμάται ποτέ? Τι νομίζεις οτι εννοούν με αυτό?**



"Ας κάνουμε σ' εκείνη την πλατεία μια στάση, κάτι συμβαίνει εκεί κάτω και θέλω να το δω!"



"Ελπίζω να μην καταλήξουμε πάλι κι εμείς βαμμένα!"

είπε το μεγαλύτερο σε ηλικία χελιδόνι που προσπαθούσε εδώ και ώρα να ξεβαφτεί απο τις πινελιές του Pollock που κατά λάθος τις πέταξε πάνω του.

Το μικρό αβγό και τα τέσσερα χελιδόνια ξεκίνησαν να προσγειώνονται σε μια πλατεία , η οποία στο κέντρο της είχε μια πινακοθήκη και απ'έξω πλήθος κόσμου είχε μαζευτεί.

Όλοι κοίταζαν έναν παράξενο κύριο που έμοιαζε να διαφωνεί με ένα ζευγάρι που το είχε σκάσει πριν λίγη ώρα απο τον πίνακα τους.

Πόσες φορές θα σου το πω κύριε Warhol η τέχνη δεν είναι για όλους.



*Jan Van Eyck , "Ο γάμος των Αρνολφίνι"*



*Andy Warhol*

"Πόσες φορές θα σου το πω κύριε Warhol η τέχνη δεν είναι για όλους. " είπε με σοβαρό ύφος ο κύριος του πίνακα "Δεν γίνεται ο πίνακας μας να αρέσει σε όλους. Η τέχνη είναι για λίγους και εκλεκτούς , για όσους μπορούν να την εκτιμήσουν, κάτι σαν την όπερα" συμπλήρωσε με περήφανο ύφος.

Με ένα μικρό πήδημα πετάχτηκε έξω κι αυτή απο τον ίδιο πίνακα και μάλιστα έβαλε όπερα δυνατά για να την ακούει καλύτερα. Κάποιοι απο το πλήθος που είχαν μαζευτεί γύρω τους ,έκλεισαν την ίδια στιγμή τα αφτιά τους "Ορίστε λίγοι μόνο την εκτιμούν" και τους έδειξε περιφρονητικά.



*Ας ακούσουμε κι εμείς την μουσική που ακούει η κυρία Αρνολφίνι . Σας αρέσει?*



"Εγώ δεν συμφωνώ " είπε ο Warholl , " Η τέχνη πρέπει να είναι κατανοητή απ'όλους τους ανθρώπους , για ν' αρέσει σε όλους. Να έχει χρώματα έντονα και θέματα συνηθισμένα όπως ...όπως..

οι μπανάνες!



Όπως οι κονσέρβες!





Η διάσημους  
ηθοποιούς!



Και πολιτικούς!



"Να είναι μια τέχνη που αρέσει σε όλους όπως η ροκ μουσική και να έχει και δικό της όνομα αυτή η τέχνη..να την λέμε..να την λέμε.." τα μάτια του ζωγράφου φωτίστηκαν καθώς είχε μια λαμπρή ιδέα. " Την τέχνη αυτή θα την αποκαλούμε ροκ τέχνη ακριβώς όπως την ροκ μουσική!" συμπλήρωσε ικανοποιημένος απο την ιδέα του.

Και την ίδια στιγμή ο Warhol έβαλε δυνατά ροκ μουσική και οι περισσότεροι απο το πλήθος που είχε μαζευτεί γύρω τους ξεκίνησαν να χορεύουν.

*Ας ακούσουμε τι μουσική έβαλε ο ζωγράφος. Σας αρέσει ?*





Το μικρό αβγό κύλησε ως το ζωγράφο και του τράβηξε το μανίκι για να του δώσει σημασία. "Εμένα νομίζω μου αρέσει πολύ η pop τέχνη κύριε Warhol και νομίζω πως έχετε κάποιο δίκιο, η ζωγραφική σας είναι πολύ χαρούμενη και θ' αρέσει σε πολύ κόσμο!" είπε ενθουσιασμένα το αβγό.



"Επειδή είσαι ένα ευγενικό αβγό θα ήθελα να σου κάνω ένα δώρο..εξάλλου με εμπνέεις ..Θα ήθελες να ποζάρεις για έναν πίνακα μου?"



Το αβγό χαρούμενο ήδη πήρε πόζα, ενώ τα χελιδόνια μούτρωσαν γιατί ο Warhol δεν τους έκανε σ'εκείνα την ίδια πρόταση.

Έτσι ξεκίνησε ο Warhol να ζωγραφίζει το αβγό μόνο με έντονα χρώματα και μάλιστα πολλές φορές. Σαν τελείωσε τον πίνακα του, είχε ζωγραφίσει πολλές φορές το μικρό αβγό αλλά κάθε φορά με άλλο χρώμα.

**Εργασία φαντασίας:**

**Πώς πιστεύετε ο Andy Warhol ζωγράφισε το μικρό αβγό?**

**Ακούστε pop μουσική ,ενώ σχεδιάζετε κι εσείς πολλά αβγά στο ίδιο χαρτί !Χρησιμοποιήστε έντονα χρώματα!**

**Μπορείτε επίσης με τους γονείς σας να δείτε αυτό το βίντεο για να μάθουμε και άλλα για τον ζωγράφο Andy Warhol και την pop art!**



Η ιδέα είναι από το blog "Ταξίδια Τέχνης για Παιδιά"



Πασχαλινό παραμύθι τέχνης γ...



Το παρόν βιβλίο έγινε για τις ανάγκες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης