

# ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

**7 ΠΟΙΗΜΑΤΑΚΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΑΚΙΑ**

από την Ελένη Ξένη Τσούση, Νηπιαγωγό



**Ελλάδα πατρίδα μου**

***Ελλάδα πατρίδα μου  
χίλιες φορές βασανισμένη,  
που η κάθε σπιθαμή σου  
με αίμα είναι ποτισμένη.***

***Το άγιο χώμα σου πατώ  
και νιώθω ευλογημένη,  
που οι Έλληνες πολέμησαν  
για χάρη σου ενωμένοι.***

*Ελένη Ξένη Τσούση, 2021*



**Η ελευθερία ξαναγυρνάει**

**Δε θέλει ξεκούραση η ελευθερία.  
Δε θέλει καλοπέραση, αλλά θυσία.  
Ποτέ δε φτάνει, δεν περισσεύει,  
δε φυλακίζεται και δεν πεθαίνει.**

**Έτσι την έθρεψαν ηρώων ψυχές,  
με άγιο αίμα και μανάδων προσευχές.  
Η ελευθερία που δεν ξεχνάει,  
όπου αγαπήθηκε, ξαναγυρνάει  
και ολόλαμπρη Άνοιξη πάλι κεντάει.**

Ελένη Ξένη Τσούση, 2021





## Η ΒΟΛΤΑ

Ήλιε ανέβα να σε πάω μια βόλτα,  
για τη μικρή μου πατρίδα να  
βάλουμε ρότα.

Τα γαλάζια της νερά να σκίζουμε,  
τα ασπροκέντητα νησάκια της να  
χαιρετίζουμε.

Ήλιε ανέβα να σε πάω μια βόλτα και  
ότι θες για την πατρίδα μου ρώτα.

Έχει ακρόπολη και Παρθενώνα,  
Κνωσό, Ολυμπία, Βεργίνα,  
Δελφούς και σπαρμένα μνημεία.

Έχει χρώματα πορφυροβαφτισμένα,  
καντήλια αναμμένα, ανθρώπους με  
μάτια φλογισμένα και χέρια  
ροζιασμένα.

Ήλιε ανέβα να σε πάω μια βόλτα,  
για τη μικρή μου πατρίδα να  
βάλουμε ρότα.

Τέτοιον τόπο πουθενά δε θα βρεις  
με ρίζες χωμένες στα βάθη της γης.

**Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, Θ. Κατζημιχάη, 1911**





Άγγελέ μου τι γυρεύεις  
στην κάμαρά μου  
την ταπεινή;  
Δεν είμαι άξια ούτε να  
αγγίξω, τη φωτεινή σου  
τη στολή.

Μα είμαι άξια εγώ,  
τα μάτια να σηκώσω στον ουρανό;  
Να γίνω μάνα πως το μπορώ, αφού  
δεν έτυχε να παντρευτώ;



Για όλα Εκείνος φροντίζει,  
όλα τα προβλέπει, όλα τα  
ορίζει. Έχε πίστη μέσα στην  
ψυχή σου και στα σχέδιά  
Του αφήσου.  
Σήμερα Ευαγγελισμός και  
των ψυχών ο αγιασμός .

Χαίρε Μαρία. Έρθα  
εδώ, μήνυμα να φέρω  
απ' τον Πανάγαθο  
Θεό.  
Κάθε ψυχούλα θα  
σωθεί. Συ θα γεννήσεις  
το Λυτρωτή.





Είναι η ζωή πολύ μικρή,  
για να χωρίζονται οι λαοί,  
πόλεμο να έχουν και αδικία,  
να νιώθουν μίσος και κακία.

Η γη σε όλους μας ανήκει  
και η φιλία θα είναι η νίκη.  
Όλοι αγκαλιά αν θα πιαστούν,  
οι χώρες θα ελευθερωθούν.

Οι άνθρωποι θα ζουν ωραία,  
ζωάκια θα έχουν για παρέα,  
τη φύση θα αγαπούν πολύ,  
και η λέξη λύπη θα καταργηθεί.

Ελένη Ξένη Τσοούση

# Η ημέρα της πατρίδας μου

Εικοστή Πέμπτη Μαρτίου, μέρα ολόχαρη, λαμπρή,  
χαίρομαι και τραγουδάω, έχει η πατρίδα μου γιορτή.

Γιορτάζω την ελευθεριά της, τρέχω, παίζω και γελώ,  
μα ποτέ μου δεν ξεχνάω, όσα στους ήρωες χρωστώ.  
Τους γονείς μου, την παρέα, το σπιτάκι το ζεστό,  
το σχολειό μου, τους δασκάλους, κάθε τι σημαντικό.

Είναι η μέρα της πατρίδας και όλοι οι άνθρωποι στη γη,  
τη δική τους την πατρίδα, θεωρούν μοναδική.  
Ας γιορτάζει ο καθένας την πατρίδα του παιδιά,  
με περίσσια περηφάνια και με δίκαιη καρδιά.

Ελένη Ξένη Τσούση, 2021





## ΗΡΩΕΣ ΕΜΕΙΣ

Ήρωες υπάρχουν  
γύρω μου πολλοί  
που παλεύουν στην καθημερινή  
ζωή, αντέχουν και υπομένουν,  
δίπλα στους άλλους  
παραμένουν.

Τους φόβους τους δεν τους  
φοβούνται, δίνουν χαρά  
σε όσους λυπούνται.

Μπορώ ηρωίδα και εγώ να γενώ,  
κάθε φορά που βοηθώ,  
κάθε φορά που προσπαθώ,  
με θάρρος τις δυσκολίες  
να αψηφώ.

Ήρωας είσαι στην καρδιά  
και δε χρειάζονται λόγια πολλά,  
στον πόλεμο ή στην ειρήνη  
να φερθούμε όπως και εκείνοι!

Ελένη Ξένη Τσούση





Ποιήματα/ κείμενα, σύνθεση εικόνων: Ελένη Ξένη Τσούση,  
νηπιαγωγός  
2021