

Μια γιορτή!  
Ποια γιορτή;



ΛΙΝΑ  
ΡΟΚΑ



Άκου! Πόση φασαρία στων ζώων την "αυλή".

-Γιατί; Γιατί; Είναι μια γιορτή;

-Ναι! **4 Οκτώβρη** σαν θα 'ρθει γιορτάζουν όλα μαζί.

Στη φάρμα, στη ζούγκλα, στη θάλασσα, στην εξοχή, γίνεται μεγάλη αναταραχή.

-Κοίτα! Ένα παράθυρο ανοιχτό. Πάμε να δούμε αυτόν τον χαμό.

- Σαν τη γάτα σιγά σιγά, για να μην τους χαλάσουμε τη μέρα, που θα ντυθεί στα γιορτινά.

-Άκου!



1



2



- Κυρα-κότα, δώσε μου ένα αυγό,  
για να κάνω ένα υπέροχο γλυκό.
- Πολύ ευχαρίστως! Πέρνα από δω.
- Προβατίνα, μια καρδάρα γάλα,  
παρακαλώ,  
για ένα παντεσπάνι φουσκωτό.
- Πολύ ευχαρίστως! Πέρνα από δω.
- Αλεπουδίτσα, στην αγορά που θα πας,  
βανίλια και κανέλα θα έχεις  
στη τσάντα που θα κρατάς;
- Πολύ ευχαρίστως! Αφού το ζητάς.



3



4



-Φτερωτοί μου φίλοι, σε σακούλι γερό,  
θέλω σπόρους για αλεύρι μαλακό.  
-Πολύ ευχαρίστως! Πέρνα από δω.  
-Αγελαδίτσα στο λιβάδι, άσε τη  
τεμπελιά.  
Βούτυρο θέλω, καμιά οκά.  
-Πολύ ευχαρίστως! Αρχίζω τη δουλειά.



5

CoolClips.com



6



- Αρκούδα, βλέπω έβαλες βαμβακερή ποδιά!  
Θέλεις να με βοηθήσεις; Έλα κοντά.  
-Πολύ ευχαρίστως, δεν αργώ.  
-Αχ, ελεφαντάκι! Είσαι λαίμαργο πολύ.  
Κοντεύεις να αδειάσεις το μπολ με τη σαντιγί.  
-Πολύ λυπάμαι, αλλά αυτή η κρέμα είναι μαγική!





Έτοιμα όλα με ομαδική δουλειά,  
για το πάρτι που σε λίγο ξεκινά.  
Τούρτα, φαγητά, μπαλόνια χρωματιστά  
για να ευχηθούν όλα  
**"Χρόνια πολλά"**



9



10



Τι να φορέσω, τι;  
-Να φορέσω τη γούνα τη καλή,  
για τη γιορτή που μου 'χουν πει;  
-Α! Εγώ είμαι μια γάτα του Σιάμ  
και δεν πάω όπου με παν.  
-Στο δάσος τόσο καιρό,  
ψάχνω για λίγο φαγητό.  
Δεν είμαι κυριλέ αλεπού και  
δεν ζητάω μοσχαρακι ραγού.





Ο κυρ Μέντιος το γαϊδούρι,  
έβαλε φράκο και παπούτσι ασορτί,  
για να γλυτώσει τη πλάτη του  
απ' το φορτίο το βαρύ.

Ο σκύλος ο Αζόρ έκανε μπάνιο στο ποτάμι  
και σκέφτεται ότι ένα παιδάκι του φτάνει.  
Η μαϊμού πηδά από κλαδί σε κλαδί  
και ονειρεύεται το ζελέ μπανάνα, που θα γευτεί.



13



14





Το παγόνι τους κοιτά περήφανα, καμαρωτά  
και απαξιεί να τους πει για τη δική του φορεσιά.  
Βλέπετε η μύτη του δεν μπορεί να κατέβει χαμηλά,  
γιατί είναι από αριστοκρατική γενιά.



-Εμείς δεν θα πάμε σ' αυτή τη γιορτή;  
-Εννοείτε! Κάτσε να γράψω κάτι στο άσπρο  
χαρτί.  
-Τι; Τι;  
Μια ευχή, όταν ο αγγελιοφόρος θα φανεί.

Περιστέρι ,ταξιδιάρικο πουλί,  
στείλε μήνυμα σε όλη τη γη.  
Σήμερα, που το 4 έχει φανεί,  
"Χρόνια Πολλά" με σοκολάτα σαντιγί.  
Στη φάρμα, στο δάσος, στη ζούγκλα  
και στο απέραντο το θαλασσί,  
από τους κρύους Πόλους,  
μέχρι την άλλη άκρη στη γη,  
να ταξιδέψει με αγάπη αυτή η ευχή!

17



Χρόνια  
Πολλά

18