

**Η ΧΙΟΝΟΛΕΥΚΗ ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑ ΚΑΙ
Ο ΧΙΟΝΑΝΘΡΩΠΟΣ**

**ΜΥΘΙ - ΜΥΘΙ
ΠΑΡΑΜΥΘΙ**

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΙΧΤΙΟΥ



ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ:
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΤΕΡΤΗ

Συγγραφική ομάδα:

Βασιλική Γ.

Βάλια Σ.

Μαρία Τ.

Ανδρέας Κ.

**Στα πλαίσια της σύγχρονης εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης, λόγω έκτακτων καιρικών
φαινομένων < 18-1-2021 >**

Εικονογράφηση:

Κωνσταντίνα Τ.

Γιώργος Τ.

Σοφία-Έλενα Π.

Αλέξανδρος Τ.

Δημήτρης Μ.

Ανδρέας-Ταξιάρχης Μ.

Γιάννης Τ.

Σταματίνα Ζ.

Ιωάννα Κ.

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν μια χιονόλευκη κουκουβάγια, που ζούσε πάνω σε ένα χιονισμένο δέντρο.





Έβλεπε τις χιονονιφάδες, που έπεφταν απαλά, και άνοιξε τα φτερά της, να πετάξει πάνω από το χιόνι.



Τότε της ήρθε μια ιδέα.
Σκέφτηκε να φτιάξει
έναν χιονάνθρωπο.
Έφτιαξε το σώμα, το
κεφάλι, του έβαλε χέρια,
μάτια, μύτη και στόμα.





ΣΟΡΛΟΛ-ΕΙΜΕΝΑ

Μόλις όμως του έβαλε το στόμα, έγινε κάτι μαγικό. Ο χιονάνθρωπος μίλησε και είπε:



«Πρόσεχε, έρχεται χιονοστιβάδα».

ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑ ΧΙΟΝΑΝΘΡΩΠΟ

Ο ΧΙΝΟΣΤΙΒΑΔΑ



Η χιονόλευκη κουκουβάγια ξαφνιάστηκε,
που άκουσε το χιονάνθρωπο να μιλάει.
Τότε, ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος.
Ήταν η χιονοστιβάδα, που ερχόταν με φόρα.



12



Λίγο πιο κάτω ήταν ένα χιονοδρομικό κέντρο, που κάποιοι άνθρωποι έκαναν σκι, έλκηθρο και σνοουμπορντ, αμέριμνοι.

13




Η χιονόλευκη κουκουβάγια και ο χιονάνθρωπος αποφάσισαν να ειδοποιήσουν τους ανθρώπους.





Φώναξαν δυνατά: «Προσοχή, έρχεται χιονοστιβάδα με φόρα, πάνω από το βουνό».



A close-up photograph of a snowy owl's face. The owl has bright yellow eyes and is looking directly at the camera. It is perched on a branch, with snow-covered evergreen branches visible in the background. The owl's feathers are white with some grey and brown speckling.

Οι άνθρωποι το άκουσαν, και άρχισαν να τρέχουν για να σωθούν. Η χιονόλευκη κουκουβάγια, που έβλεπε από ψηλά, τους είπε να την ακολουθήσουν, και τους πήγε σε ένα ασφαλές μέρος.





Από τότε ,η χιονόλευκη κουκουβάγια και ο χιονάνθρωπος έγιναν φίλοι ,και κάθε χειμώνα συναντιούνται στο χιονοδρομικό κέντρο.





Και έζησαν αυτοί καλά κι
εμείς καλύτερα!