

## Φέτος γιορτάσαμε ξεχωριστά την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου

**Παρέμβαση στα πλαίσια του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδικού Βιβλίου (2 Απριλίου γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου)**

Στο σχολείο μας φέτος, την Τετάρτη 3 Απριλίου, την ημέρα αυτή τη γιορτάσαμε με ένα πολύ ξεχωριστό τρόπο.

**Ο συμμαθητής μας Αχιλλέας Τζούτζι από την Α΄ Γυμνασίου** έχει γράψει και εικονογράφησει ένα καταπληκτικό παραμύθι με τον τίτλο **«ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΩΝ ΔΥΟ»**. Πρόκειται για ένα υπέροχο, ολοκληρωμένο μαγικό παραμύθι καθώς πληρεί τους όρους για μαγικό μυητικό παραμύθι, με εξαιρετική και ολοζώντανη εικονογράφηση από τον ταλαντούχο και χαρισματικό συμμαθητή μας.



Το παραμύθι αφηγήθηκε στα τμήματα της Α΄ Γυμνασίου, καλεσμένος από το σχολείο σε μια πολύ επιτυχημένη εκδήλωση, **ο αφηγητής παραμυθιών και ιστοριών κος Ταξiάρχης Μπεληγιάννης**, εντελώς αφιλοκερδώς και με πολύ αγάπη και ξεχωριστή έμπνευση.



Για δυο ώρες ο αφηγητής κος Ταξιάρχης ταξίδεψε τα παιδιά μέσα από την αφήγησή του στις περιπέτειες των ηρώων, τα παιδιά χαλάρωσαν, απόλαυσαν, συμμετείχαν μέσα από διαδραστικές στιγμές της αφήγησης. Στο τέλος γεμάτα θαυμασμό για το συμμαθητή τους, του απεύθυναν ερωτήσεις για όλη αυτή τη μαγική και ενεργητική εμπειρία της δημιουργίας που ο ίδιος βίωσε και είχε ως αποτέλεσμα ένα τόσο ξεχωριστό έργο, το παραμύθι του. Ο Αχιλλέας έγινε ένα πολύ ωραίο παράδειγμα για τους συμμαθητές του. Μαζί με εκείνους, ο Αχιλλέας απόλαυσε το ότι τον τίμησαν και τον αναγνώρισαν.

Τα παιδιά έζησαν ξεχωριστά βιώματα και γεύσεις ζωής, κάτι ασυνήθιστο για την εποχή μας, καθώς είναι εγκλωβισμένα περισσότερο στον κόσμο της οθόνης, του διαδικτύου και αντί να ζουν, γίνονται μόνο θεατές.

Στο παραμύθι του Αχιλλέα οι ήρωές του είναι η Πηνελόπη και ο σκύλος της Άργος, ονόματα εμπνευσμένα από το φετινό μάθημα της Οδύσειας. Μέσα από την αφήγηση απολαύσαμε με κομμένη την ανάσα τις περιπέτειες των δυο φίλων και τις συγκλονιστικές δοκιμασίες που χρειάστηκε να περάσουν. Ταξιδέψαμε μέσα από τη φαντασία σε άλλες διαστάσεις, όπως συμβαίνει στα παραμύθια, και διαπιστώσαμε ότι οι αξίες όπως το θάρρος, η εξυπνάδα και πάνω από όλα η δύναμη της φιλίας είναι αυτά που βοήθησαν τους ήρωες και που βοηθούν κι εμάς να αντιμετωπίσουμε τις δοκιμασίες της πραγματικής ζωής.

Τα παραμύθια έχουν τεράστια αξία γιατί μας χαλαρώνουν, μας ψυχαγωγούν και σε ένα δεύτερο επίπεδο μας διδάσκουν πώς να στεκόμαστε απέναντι στις δοκιμασίες της πραγματικής ζωής, να τις ξεπερνάμε και να πορευόμαστε συναισθηματικά στο ταξίδι της ύπαρξης.

Άλλωστε αυτό μας διδάσκει και η Οδύσσεια φέτος, σε αυτό το ταξίδι ο Οδυσσεύς κάνει το γύρο του κόσμου και της ύπαρξής του, γνωρίζει τον εαυτό του και διδάσκει την ανθρωπότητα πώς να ζει.

**Απολαύσαμε την ξεχωριστή εκδήλωση και καμαρώσαμε το συμμαθητή μας!**

**Για τη ΕΔΥ του σχολείου μας**

Λένα Καραγιάννη, ψυχολόγος