

# Το όνειρο ενός κοριτσιού

Κάποτε στην Αθήνα ζούσε ένα κοριτσάκι, πέντε χρονών που τη λέγανε Χαρά. Ζούσε με τη μαμά και τον αδερφό της. Ο πατέρας της είχε πεθάνει. Η Χαρά έκλαιγε συνέχεια για αυτό το γεγονός και της έλειπε ο μπαμπάς της. Επίσης στενοχωριόταν γιατί η οικογένεια της δεν είχε πολλά χρήματα και έτσι δεν θα μπορούσε να πάει ποτέ στην Νέα Υόρκη που ήταν το όνειρο που είχε από μωρό.



Οι μέρες περνούσαν και η Χαρά μεγάλωνε. Όσο μεγάλωνε τόσο πιο πολύ ήθελε να πάει στην Νέα Υόρκη. Συνέχεια έκλαιγε, και η μαμά της, προσπαθούσε να την παρηγορήσει.



Πέρασαν τα χρόνια και η Χαρά έγινε 12 χρονών. Μια μέρα αποφάσισε να μαζέψει χρήματα για να πραγματοποιήσει το όνειρο της. Αλλά η οικογένειά της δεν είχε λεφτά για να τη βοηθήσει. Εκείνη τη μέρα ήρθε η θεία της στο σπίτι της και της έδωσε ένα δώρο το οποίο ήταν ημερολόγιο.

Στη Χαρά άρεσε πάρα πολύ αυτό το δώρο. Περνούσε τις μέρες της γράφοντας σε αυτό το ημερολόγιο. Το είχε λατρέψει. Η Χαρά στο ημερολόγιο της έγραφε και ιστορίες. Είχε μεγάλο ταλέντο σε αυτό.



Είχε πολύ φαντασία και έτσι όλοι την θαύμαζαν. Μια μέρα έγραψε μια ιστορία διαφορετική από τις άλλες που είχε γράψει. Έγραψε για το διάστημα. Αυτή η ιστορία ήταν πραγματικά υπέροχη.

Ένα πρωί του Σαββάτου βγήκε για περίπατο. Η μαμά της όμως τη φώναξε για να πάει στο σπίτι και να τη βοηθήσει στις δουλειές, τότε η Χαρά έτσι όπως έτρεχε για να πάει στο σπίτι της, ξέχασε το ημερολόγιο της σε ένα παγκάκι. Όταν γύρισε για να το πάρει βρήκε έναν κύριο να το κρατάει και να διαβάζει την ιστορία της. Τότε ο κύριος της είπε πως η ιστορία της ήταν φανταστική. Επίσης της είπε ότι αυτή την ιστορία θα μπορούσε να την κάνει ταινία. Τότε η Χαρά είχε ενθουσιαστεί και φυσικά δέχτηκε. Έκαναν τα απαραίτητα και μετά από αρκετό καιρό η ταινία ήταν έτοιμη!!!

Η Χαρά ήταν πάρα πολύ χαρούμενη γιατί η ιστορία της θα έβγαινε στη τηλεόραση. Επίσης με αυτή την ταινία θα της έδιναν κάποια χρήματα και έτσι θα μπορούσε να πραγματοποιήσει το όνειρο της!



Ο καιρός πέρασε και η ταινία της Χαράς προβλήθηκε στην τηλεόραση. Ακόμη, της έδωσαν και τα χρήματα που χρειαζόταν για να κάνει το ταξίδι των ονείρων της.

Αφού έκλεισε εισιτήρια με την οικογένεια της ξεκίνησαν για το ταξίδι τους. Μετά από μερικές ώρες πτήσης φτάσανε στην Νέα Υόρκη! Το όνειρο της Χαράς είχε επιτέλους πραγματοποιηθεί. Η Χαρά ήταν πολύ ευτυχισμένη!



Πέρασαν μερικές υπέροχες μέρες εκεί και στο τέλος γύρισαν πίσω στην Αθήνα για να συνεχίσουν χαρούμενα την ζωή τους!

**ΠΑΝΑΠΙΩΤΑ ΚΑΙ ΑΠΠΕΛΙΚΗ**