

ρ
ό



π

τ

ρ

ο

του Βόλου

Βέρα Βασαρδάνη
Γιάννης Γερόπουλος
Δημήτρης Α. Δημητριάδης
Θανάσης Ευσταθίου
Φαΐδρα Ζαμπαθά - Παγούλατου
Χαρόκλεια Ζαραφωνίτου
Χαρούλια Ηλία - Φράγκου
Λουκάς Θ. Θανατέκος
Λίνα Θωμά
Παναγιώτης Κατσιφέλος
Νίκος Κολοβός
Δημήτρα Κοντορέζου
Γιάννης Κουβαράς
Θανάσης Β. Κούγκουλος
Δημήτρης Κράνης
Κώστας Λιάπτης
Γιάννης Μανόπουλος
Ρούλα Μανταδάκη
Απόστολος Μιχαλόπουλος
Γιάννης Μουγογιάννης
Δέσποινα Μπόγλη
Βιβή Οικονομίδου
Θανάσης Κ. Οικονόμου
Αργύρης Πετρονώτης
Λευτέρης Πορτοκάλογλου
Κώστας Σαρδελής
Ζ. Ι. Σιαμπλέκης
Ελένη Σκάβδη
Ηρώ Σταυράκη
Νίκος Σωτηρίου
Ηλίας Τασόπουλος
Χαράλαμπος Γ. Χαρίτος
Νίκος Κ. Ψημένος

γράμματα – επιστήμες – τέχνες

έτος 20, τεύχος 8, Μάρτιος – Απρίλιος 1994, 500 δρχ.

Θανάσης Β. Κούγκουλος

Χειρόγραφα της νήσου Ιωαννίνων

Στο βολιώτη φίλο, από τον καιρό των Ιωαννίνων, Θ.Παπούτση

Υπήρξε μέγας εραστής αυτής της πόλης. Λέω υπήρξε, γιατί δεν είμαι σίγουρος αν τα Ιωαννινά του ήταν πραγματική πόλη ή ένα παπάμι του παράφρου έρωτά του μ' ό,τι έζησε από περασμένους καιρούς. Το κάστρο, ο κνημός της Φροσύνης, οι αργυροχόδοι, το τάβλι στο μάλο, τα μπακίρια. Τι ήταν λοιπόν τα Ιωαννινά του και ιδίως η νήσος των Ιωαννίνων;

Κάθε απόγευμα τρεις με έξι έπινε πάντα πικρό καφέ και κάπνιζε πέντε άφριτρα τέχνη από το κελί του Αγίου Παντελεήμονα, όπου έκοψαν τον Αλή Πασά. Και οι τρύπες στο ξύλινο πάτωμα από το μολύβι του θανάτου, οι γραμμένες με κόκκινο μαρκαδόρο, μπαίναν σαν δίνες στο κεφάλι του.

Από την παράξενη σχέση με τη νήσο έμεινε μία ατελείωτη εργασία. Τέσσερα χρόνια, πάντα χειμώνα, δούλευε στο αρχείο των μονών του νησιού απέναντι από το χιονισμένο Μιτσικέλι. Στα γραπτά του βρίχα μια ενθύμηση, που ανακάλυψε, όταν καταλογογραφούσε τους τόμους της βιβλιοθήκης. Διασυχώσ δεν ικανοποιούσαν οι επιστημονικές παρατηρήσεις του. Πιστεύω όμως πως δόλος πέρασε σ' αυτό το κείμενο και διαλύθηκε στις λέξεις. Δεν ξέρω πού βρίσκεται αυτός και πού το κείμενο ενός Άλλου, που στις 2 Νοεμβρίου του 1866 έγραψε στη λευκή σελίδα αιωνάριου και κολοβιού "Ωρολογίου" της μονής Αγίου Νικολάου Γκιουμάτων ή Ελεούσης:

έγινε έ-
να παράδοξον. εφάνη ένα τι-



Η χειρόγραφη ενθύμηση του «Ωρολογίου»

μίον εις τον ουρανόν, κατά τις
οκτώ ώρας της νυκτός εφάνη
ένα πρόγιμα εις τον ουρανόν ο
σάν μία φλόγα, και ἐπειτα εδια-
λοίθη, και ἐγινε οσάν σπαθί και
εβάσταξε ἔως δέκα λεπτά της
ώρας και πάλιν εχάλαισε και ἐγι-
νε οσάν δύξαν κόκκινον, ἵπ-
α με ἑνα αλόνι, και αιρού απέ-
φασαν πάλιν δέκα λεπτά εχά-
λαισεν και ἐγινε πάλιν οσάν σπαθί
απερνόντας πάλιν δέκα λεπτά εχά-
λαισε και ἀρχισαν, και ἐπεφταν
τα ἄπωρια του ουρανού ἔως το
πλωί όσυν οπούν ἐφεξε, και
το πεπιμόν των, καθώς το χιόνι ο-
πού πέφτουν πατλαμούδαις και εδο-
κίμαζον να κρούσον την γην¹.

Στην πάσια σελίδα υπήρχε ἑνα αρχοντολόγητο σημείωμα με κόκκινο μελάνι. Ο γραφικός χαρακτήρας ἐμοιαζε με τιν δικό του.

ἔκφρασις του ονείρου

Το φλεγόμενο ση-
μείο ήταν ο από ε-
ξήντα πέντε ετών αδημιονών
κομήτης της εκδίκησης.
Το φάντασμα της Φροσύνης γυμνό
σαν μαχαίρι και παλλόμε-
νο από τον οργασμό
των ἀστρων ζητάει
την υγρασία του οώ-
ματος. Λαπά τότε πά-
ντα κάθε χρόνο παιό-
νει μαζί του στα παγω-
μένα νερά της λίμνης
κάποιον με τον πυρε-
τό της λαγνείας στα μάτια.
Και πέφτει στην παραλία

1. Έκθεση βιβλίων και αρχειακού υλικού μουνών Νίσου, Ιωάννιντ 1992, αριθμ. 32.

πυκνή η ομήλη
των ιαματικών λου-
τρών του Λλή και ακού-
γονται οι αρσαγές των πνιγμένων

Υστερα αυτός χάθηκε μια νύχτα του Νοέμβρη.



Θανάσης Κ. Οικονόμου

Ατιτλο

Σαν ο ήλιος γείρει στο θρονί του
Ξέρω πως θα 'ρθεις σπήν άρα σου
Σε περιμένω χωρίς ενδοιασμό
Νιώθω να με τυλίγεις πάλι σπα πέπλα της σιωπής
Μαζί θα περάσουμε τη βραδιά στα σκοτεινά
Και μαζί θα ταξιδέψουμε σε χρόνους περασμένους
Τα άτα της φαντασίας μου θα ξέψω
Στις πυρπολημένες ώρες της μοναξιάς μου
Η διαδρομή του χρόνου στο παρελθόν
Ίσως απόψε περιπούτερο οδυνηρή
Γιατί σαν οήμερη γνωριστήκαμε
Οι όρκοι της δεν άντεξαν στο χρόνο
Η αναπόληση της μορφής της, το ερωτικό μου πρελούδιο
Πενθώ το φεγγάρι για τη μοναξιά του που
χωρίς τη δικιά μας παρουσία έγινε χλοιμότερο
Πενθώ την αγάπη που την κάναμε φτιωχήτερη
Πενθώ το χρόνο που έγινε μονότονος και μελαγχολικός
Μα εσύ άφωνη και βουβή θα φύγεις όπως ήρθες
Τίποτε άλλο δεν έχω να σου ειπώ
Παρά μονάχα τρεις πικραμένες λέξεις
«Καληνύχτα πάλι, Νύχτα!»

