

## Από την ομορφιά του λάθους στην αλήθεια της λύσης

**N. Λυγερός**

Η γενική εκπαίδευση έχει δεχτεί τόσες επιθέσεις από τους ψυχολογικούς παραγόντες που ξεχνά πλέον την ουσία της: το γνωστικό αντικείμενο. Αυτό το αποτέλεσμα είναι ο συνδυασμός του εκφυλίσμου της γνώσης σε μήλη και του μικρού ανθρώπου σε παιδιά. Ενώ η γνώση δεν ασχολείται με την ύλη του προγράμματος και οι μικροί ανθρώποι είναι πρώτα από όλα ανθρώποι που χαρακτηρίζονται από την αναζήτηση της αλήθειας. Η μελλοντικοποίηση της εκπαίδευσης προκάλεσε την εισβολή του συμπεριφορισμού. Αυτό επέτρεψε μια μεγαλύτερη επιρροή της ψυχολογίας σ' έναν τομέα που δεν ήταν προβληματικός εξ ορισμού. Η μεγαλύτερη επιπτώση αυτής της νέας πορείας γίνεται είναι η μη υπάρξη του λάθους. Είναι όλη η ουσία και πρέπει να λέμε μπράβο στα κάθε προσπεσία. Και ακόμα σταν ακούμε εκφράσεις του τύπου: πρέπει ν' αγκαλιάζουμε το λάθος στην ουσία είναι για να το πνίξουμε καλύτερα. Το πρόβλημα είναι ότι η μεθοδολογία και η διαδικασία εύσεστης μας αποτελεσματικής λύσης έχουν εκφυλιστεί. Μόνο τη λύση έχει νόημα για τη μαζική εκπαίδευση. Ενώ το πρόβλημα είναι απλώς ένα εμπόδιο. Αν όμως εξετάσουμε τα οπτικά μαθηματικά, τα γνωστικά μαθηματικά και γενικότερα τις επιστήμες, αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντική είναι η έννοια του λάθους. Αυτό επιβεβαιώνεται και από την επιστημολογία με τις θεμελιώτερες του Rother, Lakatos, του Kuhn, αλλά και του Feyerabend.

Στο πλαίσιο της πρακτικής διδακτικής, πρέπει να αναδειχουμε και την αισθητική του λάθους. Αν και δεν είναι απαραίτητη μια αξιωματική προσεγγίση, μπορούμε να διευκρινίσουμε μερικά στοιχεία αυτού του πεδίου. Ας αρχίσουμε, λοιπόν, από τη λύση. Αυτή μπορεί να είναι σωστή αλλά να αποτελεί απλώς μια μεταφορά δομής που δεν προφέρει καμια πληροφορία. Η λύση μπορεί να μην είναι αισθητική διότι λειτουργεί με μια απλοική προσεγγίση όπου η τεχνική κυριαρχεί πάντα τη τέχνη. Η λύση μπορεί να είναι σχόημη διότι χρησιμοποιεί μια τεράστια γνώση για να αποδειχεί ένα ανούσια αποτέλεσμα. Αυτά τα χαρακτηριστικά το έχει κατα το λάθος που μπορεί να ερμηνεύεται ως ο γρηγορότερος τρόπος για ν' αλλάξουμε μια μεθοδολογία. Κατα συνέπεια, το λάθος μπορεί ως γνωστικό εργαλείο να έχει χαρακτηριστικά που μπορεί να χρησιμοποιούν για την ευρεση της λύσης. Με όλα λοιπά, το γενικό αποτέλεσμα μπορεί να είναι αρχικά λαθασμένο, αλλά να έχει έναν ενδιαμέσο σωστό αποτέλεσμα. Μπορεί η τεχνική να μην είναι ασθενογόνη αλλά να ανοίγει τον δρόμο, όπως με το περιφυτο παράδειγμα του Euclid. Το λάθος μπορεί να ανατρέψει ένα κλειστό ερευνητικό πλαίσιο που εγκλωβίζει τη σκέψη. Με αυτόν τον τρόπο προσέγγισης, το λάθος μπορεί να χαρακτηρίστε ως άμορφο διότι προσφέρει νέες δυνατότητες και παιδεία για την υπόρετη αποτελεσματικής στρατηγικής. Η ομορφία του λάθους προσέρχεται από τη λειτουργικότητα του και τη δημιουργικότητα του. Το λάθος παίζει έναν ευρυματικό ρόλο σε όλο το πλαίσιο της μεθόδου. Ακόμα και αν δεν φαινεται στο τέλος. Το λάθος παράγει το έργο του και στο τέλος θυσιάζεται για την αλήθεια της λύσης που εμπειρέχει την ομορφιά του.

Το παραμύθι «Άγνωστος» έρχεται να παιάνει, «Σάρκα και Βοτά», «πέτρους δακτυλούς υπογραφές σε καπιτού χωρτά, αλήθεια τι γράφουν αυτά. Άλλα ας προχωρήσουμε».

Τίτλος άρθρου εφημερίδας, «Τις ευέννες τους για το θέμα του αγώνου καλούνται να αναλάβουν οι φορείς».

Αναδρούμε στο σχετικά πρόσφατο περιελθόν, - Διευρυμένο Νομαρχικό Συμβούλιο - Ενημέρωση - Πληροφόρηση, που έγινε.

1<sup>η</sup> Άγνωστος υπογείως εκτάσης από αριστερά σημεία για έλεγχο.

2<sup>η</sup> Δύο εξέδρες φόρτωσης εντός θαλάσσης.

3<sup>η</sup> Εξέδρες από το γιαλό 6-8 μίλια απόποση.

4<sup>η</sup> Άγνωστος εντός του εδάφους, σε βάθος τον έναν μετρών.

5<sup>η</sup> Διάμετρος άγνωστος 96στ του μέτρου.

Και αφού πάντες δουλεύει η επιτροπή των Φορέων ας αρχίσουμε τα ερωτήματα, δεν είναι επιστημονικά, εκείνα ότι τα κάνουν δίλλοι ειδικοί. Ερωτήματα απλά, ισχυρά, ακόρτα, ακόρτα και ανάστατα από απλούς ανθρώπους κατοίκους του Έβρου.

## Η πολιτισμική προσέγγιση Ελλάδας και Τουρκίας μέσα από τη σπουδή της γλώσσας και της λογοτεχνίας

Ο χώρος των ελληνικών σπουδών στην Τουρκία και των τουρκικών σπουδών στην Ελλάδα, παράλληλα με τη συνακόλουθη μετάφραση της λογοτεχνίας των δύο λαών και την έκδοση συβαρών μελετών, θεωρούμε ότι είναι ένας μονόδρομος για την πολιτισμική σύγκλιση της Ελλάδας και Τουρκίας, τη γνωμονία του «άλλου», την οικειωσία μαζί του και την άρση της ξενότητας που εδράζεται σχέδιον απόκλειστικά στην άγνωστη.

Περιγράφοντας, σε πολύ αδρές γραμμές, ένα πρόγραμμα επικοινωνίας ανάμεσα στους δύο αυτούς γειτονικούς πολιτισμούς, τον ελληνικό και τον τουρκικό, που για αρκετούς αιώνες ήρθαν σε επαφή ή συγκατοίκησαν κάτω από το πολιτικό πλαίσιο της Βυζαντίνης και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, θα διακίνουμε τη σειρή απαραίτητα στάδια ή φάσεις: 1. Αρμοδιαία εκμάθηση της σύγχρονης ελληνικής και τουρκικής γλώσσας από επιστήμονες των ανθρωπιστικής επιστήμης, και ενασχολούμενους με το πολιτικό γλώσσεθα, όπως π.χ. τους μεταφραστές. 2. Προώθηση των νεοελληνικών και των τουρκοκολογικών σπουδών αντιστάθμιση στις δύο χώρες. 3. Εκπόνηση μελετών για την εικόνα του Ελλήνα και του Τούρκου στην τουρκική και στην ελληνική λογοτεχνία, σε διάφορες περιόδους τους και σε συνάρτηση με τις ιστορικές διακανονίσεις. 4. Μεθοδική και απρόσκοπη από προκατόληψης έρευνα της ελληνικής λογοτεχνίας παραγωγής στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, ίδιας κατέ τον 19<sup>ο</sup> αιώνα, και ανάλογη έρευνα για τη λαϊκή και της λόγιας, ελληνόφωνης την τουρκική λογοτεχνίας. 5. Τακτική συνεργασία για τη διοργάνωση συνέδριων και πολιτικών δραστηριοτήτων κοινού ενδιαφέροντος. 6. Αισθητό ανοίγμα των εκδοτών σε απευθείας, από την ελληνική και τουρκική γλώσσα, μεταφράσεις ποικίλων έργων, που δεν θα εξαρτώνται μόνο από την επικαρποτήτα αλλά ως πρωθεύουσα γραμματική προέλευσης στον ελλαδικό χώρο. πχ. της τουρκοκρητικής λογοτεχνίας. 6. Τακτική συνεργασία για τη διοργάνωση συνέδριων και πολιτικών δραστηριοτήτων κοινού ενδιαφέροντος. 7. Πικνωματική συνεργασία των αντανακλαστικών στην Τουρκία, και τα Τμήματα Βαλκανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, όπου λειτουργούν κατευθύνσεις Τουρκικής Γλώσσας. Ερχομένη μείον πρέπει να γίνεται στο Τμήμα Τουρκικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, το πρώτο πανεπιστημιακό Τμήμα που ασχολείται αποκλειστικά με την τουρκολογία στον ελλαδικό χώρο, και στο Τμήμα Τουρκικών και Μεσοανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου, λόγω της ύπορετης του σε μια γεωγραφική περιφέρεια που ισούσανται οι δύο κοινότητες.

Από όλα τα παραπάνω, μερικά αξιοσημείωτα βήματα έγιναν σε ακδαινικό επίπεδο. Στη δεκαετία του '90 έδρυθηκε Τμήμα Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας στη Σχολή Γλώσσων, Ιστορίας και Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αγκύρας και το 2000 Τμήμα Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης. Πριν λίγους μήνες έκινησε να λειτουργεί αντιστοιχο Τμήμα και στο Πανεπιστήμιο Θράκης της Τουρκίας, που έχει έδρα την Αδριανούπολη. Τα συγκεκριμένα Τμήματα αναπτύσσουν γάνιμες συμπράξεις με ελληνικά ακαδημαϊκά ίδρυμα, όπως τη συνεργασία του Τμήματος Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας του Πανεπιστημίου Αγκύρας με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Ινστιτούτο Μεσοανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Εδώ συμπληρώνουμε, παρενθετικά, και την πρόσφατη έναρξη επαφών του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης. Επίσης σε αριστερές περιοχές αποτελείται τη λογια της καθηγητής Μελέκ Ντελίμπας, που και πιο πάνω μνημονεύεις, από ένα θέρμο της με τίτλο «Οι Νεοελληνικές Σπουδές στην Τουρκία». Χωρίς αμφιβολία γινώριζαντος «τον άλλο» οι δύο λαοί ότι θα ολληλογνωστούσαν καλύτερα και θα κατανοήσουσαν καλύτερα ο ένας τον άλλο. Αναμφίβολα αυτό θα διεκδικήσει την λύση των προβλημάτων μεταξύ των δύο λαών και θα εμπεδώσει τη φιλία. Όλοι εμεις εδώ, ως κατοίκοι της Θράκης, όχι μόνο τα ευχόμαστε αλλά και προσπαθούμε, στο μέτρο του δυνατού, για την ευδόσηση του.

**Θανάσης Β. Κούγκουλος  
Φιλόλογος**

## Ο Αγωγός Πετρελαίου και οι Λοβοτομημένοι

το συντερόγετας

8<sup>η</sup>: Ήτοντας ο άγνωστος θα είναι υπάρχειος, ποιες θα είναι οι δυνατότητες διακίνησης ένθεν και ένθεν ανθρώπων. ζώων και μηχανοκυνήτων;

9<sup>η</sup>: Κατάληξη του συγκαγέου Ανατολική ή Δυτικά της πόλης;

10<sup>η</sup>: Επεκτάση λιμένων ή νέας;

11<sup>η</sup>: Δεξαερίες, πού θα γίνεται η εγκατάσταση;

12<sup>η</sup>: Ερμή, γενικώς, καθαρισμός και αποβλήτη πού;

13<sup>η</sup>: Ποιοι είναι οι φορείς που θα αναλάβουν τη σύσταση επιτροπών για τους κάθε είδους ελέγχους υλοποίησης και λειτουργίας του έργου;

14<sup>η</sup>: Επιτροπές ελέγχου με επιστημονικά στελέχη διασφόρουν ειδικοποίητων που θα μελετήσουν δηλαδή όλοι οι Δήμοι του Νέου Έβρου και η Νομαρχία;

Και επειδή ο κατάλογος των ερωτημάτων θα μεγαλύνει με όλα δύσκολα και πιο ειδικευμένα, οι εποικοδομήσεις θα φορέσι:

και οι αρμόδιοι της Τοπικής Ανταδομούπολης Α' και Β' βάθμου να αποτούν στο χρόνο και ηλεκτρονικό τύπο:

Πάντοτε σε καπιτού στρατηγικό 10έτες σχέδιο και σε καπιτού άλλο της Haidat Agenda με σχεδόνιμη της πόλης Αλεξανδρούπολης για 30έτια, μελέτες και οι δύο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δεν βρήκαμε τίποτε περί του παρομόνιου του Αγωγού.

Όσο δε για τους άλλους Δήμους του Ν. Έβρου και τους αρχοντές τους, οι ωριμους να ρωτούν και να μαθαίνουν. Η λοβοτομή είναι επεμβολή στον εγκέφαλο για αλλαγή της προσεπικότητας, αλλά σε 146.000 χιλιόδες εγκεφαλών του Νομού Έβρου δεν είναι δυνατόν να γίνει, εκτός ο εφαρμοσμένος Πορτογαλική Ενέργεια ή με Απεριλούστρο ουράνιο.

Εν αναμονή,

Απή Δημόποτε - Πολίτης Νομού Έβρου  
Όλγα Γκιουρέδη