

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΤΡΙΒΙΖΑΣ

# Τα τρία μικρά λυκάκια

Εικονογράφηση: Έλεν Οξέμπερν





Μια φορά κι έναν καιρό ζούσαν τρία μικρά λυκάκια  
Το πρώτο ήταν άσπρο ,το δεύτερο μαύρο και το τρίτο  
γκρίζο με πράσινη ουρά.

Η μαμά τους όμως τους είπε ότι έπρεπε να χτίσουν  
το δικό τους σπίτι. Ένα μόνο τους είπε, να φυλάγονται  
από το Ρούνι -Ρούνι το ύπουλο κακό γουρούνι.



Τα λυκάκια ξεκίνησαν και στο δρόμο τους συνάντησαν ένα καγκουρό που κουβαλούσε τούβλα.

Του ζήτησαν να τους δώσει τούβλα για να χτίσουν το καινούργιο σπιτάκι τους. Το καγκουρό τους έδωσε όσα χρειαζόταν και τρία παραπάνω. Κι έτσι έχτισαν ένα τούβλινο σπιτάκι.



Σε λίγο όμως φάνηκε ο Ρούνι – Ρούνι το ύπουλο κακό γουρούνι. Χτύπησε την πόρτα να του ανοίξουν αλλά τίποτα.

Άρχισε τότε να φουσάει. Το σπίτι ούτε που κουνήθηκε. Σε λίγο όμως ξαναγύρισε κρατώντας ένα πελώριο σφυρί. Γκρέμισε το σπίτι και πήρε τα λυκάκια στο κυνήγι.



Τα λυκάκια ξέφυγαν και συνάντησαν ένα κάστορα μάστορα που ανακάτευε πηχτό και γλιστερό τσιμέντο.

Του ζήτησαν να τους δώσει λίγο τσιμέντο για να φτιάξουν ένα πιο γερό σπιτάκι. Τους έδωσε όσο τσιμέντο θέλανε και χτίσανε ένα σπίτι από τσιμέντο.

Μετά από λίγο εμφανίστηκε και ο Ρούνι – Ρούνι το ύπουλο κακό γουρούνι. Ζήτησε να του ανοίξουν και όταν δεν του άνοιγαν άρχισε να φυσά . Το σπίτι ούτε που κουνήθηκε.

Σε λίγο όμως ξαναγύρισε κρατώντας ένα κομπρεσέρ. Γκρέμισε το σπίτι και πήρε τα λυκάκια στο κυνήγι.





Τα λυκάκια έτρεξαν απογοητευμένα και συνάντησαν ένα ρινόκερο που κουβαλούσε πλάκες από ατσάλι, συρματοπλεγμα, αλυσίδες και πόρτες από χρηματοκιβώτια. Του ζήτησαν λοιπόν λίγα υλικά για να φτιάξουν το πιο γερό σπιτάκι.

Δεν άργησε να φανεί και ο Ρούνι. Ζήτησε να του ανοίξουν και όταν του αρνήθηκαν φύσηξε για να γκρεμίσει το σπίτι. Το σπίτι δεν κουνήθηκε. Σε λίγο ο Ρούνι – Ρούνι ξαναγύρισε κρατώντας ένα δυναμίτη. Τίναξε το σπιτάκι στον αέρα και πήρε τα λυκάκια στο κυνήγι.



Τα τρία μικρά λυκάκια δεν ήξεραν πια τι να κάνουν. Στο δρόμο τους συνάντησαν ένα φλαμίνγκο που έσπρωχνε ένα καρότσι με λουλούδια. Τότε τα τρία μικρά λυκάκια του ζήτησαν να τους δώσει λίγα λουλούδια να φτιάξουν ένα σπιτάκι.

Έτσι χτίσανε ένα λουλουδένιο σπίτι. Δεν ήταν βέβαια πολύ γερό, ήταν όμως το πιο όμορφο σπιτάκι του κόσμου.



Μόλις φάνηκε ο Ρούνι - Ρούνι τα λυκάκια άρχισαν να τρέμουν από το φόβο τους γιατί θα έπεφτε το σπιτάκι. Ο Ρούνι - Ρούνι πήρε μια βαθιά ανάσα και ένιωσε τη μυρωδιά από τα λουλούδια να τον πλημμυρίζει. Αντί να φυσάει άρχισε να μυρίζει. Όσο μύριζε τόσο πιο πολύ του άρεσε ώσπου ένιωσε την καρδιά του τρυφερή σα λουλουδάκι.

Ο Ρούνι – Ρούνι έβαλε μια μαργαρίτα στο αυτί κι άρχισε να χορεύει.





Τα λυκάκια που τον παρακολουθούσαν, κατάλαβαν ότι ο Ρούνι – Ρούνι από ύπουλο και κακό γουρούνι, έγινε ένα θαυμάσιο καλό γουρούνι. Έγιναν φίλοι και έπαιζαν όλοι μαζί.

Από τότε ζήσανε όλοι μαζί. Το θαυμάσιο καλό γουρούνι Ρούνι-Ρούνι και τα τρία μικρά λυκάκια.