

2^ο Γυμνάσιο Νεάπολης



Ομάδα Διαμεσολάβησης

Οι δυο παρουσιάσεις μας

- “Το αλφαβητάρι της διαμεσολάβησης”



Μαθήτριες της Α΄ Γυμνασίου

- Τη μουσικοχορευτική δράση “Φίλοι ποδοσφαιρικοί”



Μαθήτριες της Γ΄ Γυμνασίου

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ



2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

ΦΙΛΟΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΙ



ΦΙΛΟΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΙ

Πρόκειται για μια μουσικοχορευτική δράση που δημιουργήσαμε σε συνεργασία με την τρίτη τάξη, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, καθώς φιλοξενήσαμε στο σχολείο μας αντιπροσωπεία εκπαιδευτικών και μαθητών του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου Πεύκων.



ΦΙΛΟΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΙ

Αρχικά γνωριστήκαμε με τους μαθητές του άλλου σχολείου, παίξαμε παιχνίδια γνωριμίας, ανταλλάξαμε κεράσματα και φτιάξαμε συνεργατικά διάφορες κατασκευές.



ΦΙΛΟΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΙ

Στη συνέχεια, πριν την έναρξη των αγώνων goalball, παρουσιάσαμε τη μουσικοχορευτική μας δράση, μέρος της οποίας θα παρακολουθήσετε.



ΦΙΛΟΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΙ

Η εκδήλωση έκλεισε με παιχνίδια goalball στο κοντινό γήπεδο 5Χ5 του δήμου μας



Η ΙΔΕΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ

Συνήθως στους ποδοσφαιρικούς αγώνες ακούμε:



Οι οπαδοί της δικής μας ομάδας
είναι οι κολλητοί



Η ομάδα μας είναι η καλύτερη!

Η ΙΔΕΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ

Συνήθως στους ποδοσφαιρικούς αγώνες ακούμε:



Οι αντίπαλοι είναι εχθροί



Η αντίπαλη ομάδα είναι
άξια μόνο για την ήττα

Η ΙΔΕΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ



Η στάση αυτή μας οδηγεί σε φασαρίες, πίκρα, δυσαρμονική συνύπαρξη και σε επικίνδυνους τραυματισμούς.

Δεν γευόμαστε την χαρά του αθλητισμού

Ώρα για αλλαγή στάσης

- ✓ Ακούσαμε τους διαφορετικούς Άλλους και μείναμε εκεί χωρίς να μιλάμε. Τους προσέξαμε αληθινά και τους γνωρίσαμε καλύτερα.
- ✓ Μοιραστήκαμε προβλήματα και ιδέες για λύση.
- ✓ Τότε αναγνωρίσαμε κάποιες κοινές ιδέες και αισθήματα, παραδεχθήκαμε με ανοιχτή καρδιά κάποια θετικά σημεία των Άλλων και πήραμε την ευθύνη για κάποια αρνητικά δικά μας.
- ✓ Συναποφασίσαμε να συναγωνιζόμαστε για να γίνεται καλύτερο το κλίμα, η σχέση, το μάθημα, το παιχνίδι, αντί να ανταγωνιζόμαστε μέχρι τελικής πτώσεως και να δημιουργούμε χάος.



Οι φίλοι ποδοσφαιρικοί, λοιπόν, δημιουργήθηκαν για να δείξουμε

- **τη διάθεση συνεργασίας με μαθητές άλλων σχολείων**
- **και τη φιλική μας διάθεση στο πλαίσιο της ευγενούς άμιλλας.**



Άλλωστε, ας μην ξεχνάμε πως, όπως λέει και ο ποιητής μας,

“Η Ιθάκη μας έδωσε το ωραίο ταξίδι”.

ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟ ΧΑΡΕΙΤΕ ΟΣΟ ΚΙ ΕΜΕΙΣ

ΦΙΛΟΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΙ

Εμπρός καλές ομάδες
ήρθε η στιγμή
να παίξουμε ποδόσφαιρο
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ.

Μαγεύει, τρελαίνει, κυριαρχεί,
βάλτε γκολ για τη νίκη αυτή.
Όλα τα δίχτυα ανοιχτά
βάλτε γκολ, ρε παιδιά,
με την μπάλα οδηγό,
βάζουν γκολ στο γήπεδο.

ΦΙΛΟΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΙ

**Η νίκη των αθλητών...
Δείτε πώς σουτάρουν στα γήπεδα.
Η νίκη των αθλητών.....
Όλοι αυτοί έχουν πόδια
ΔΥ-ΝΑ-ΤΑ
Υποκλιθείτε,
η μπάλα είναι ΑΡΧΗΓΟΣ.**