

## Τα ψέματα του Απρίλη

*Το παρακάτω θεατρικό «Τα ψέματα του Απρίλη» στηρίζεται στο ομότιτλο διήγημα της Λότη Πέτροβιτς- Ανδροτσπούλου, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο βιβλίο της με τίτλο: «Τα παιδιά της Άνοιξης».*

*Παίζουν: Απρίλης, Άνοιξη, παππούς Χρόνος, Γαλανός Ουρανός, Ήλιος, Χελιδόνι, Παγωνιά, Σύννεφα, Βροχή, Χιόνι, Άνεμος*

*Σκηνικά: σκηνικό με ανθισμένα λουλούδια, σκηνικό με άχρωμα λουλούδια, σκηνικό με παπαρούνες*

Στην αέρινη χώρα του παππού Χρόνου, η Άνοιξη, η δεύτερη κόρη του μόλις γέννησε το δεύτερο παιδί της, τον Απρίλιο. Ο Απρίλιος, αν και ήταν πολύ όμορφος, είχε ένα μεγάλο ελάττωμα. Έλεγε συνεχώς ψέματα...

*Στη σκηνή (σκηνικό με χρωματιστά λουλούδια) εμφανίζονται το ΧΕΛΙΔΟΝΙ και ο ΑΠΡΙΛΙΟΣ.*

**ΧΕΛΙΔΟΝΙ:** Εσύ δεν είσαι ο Απρίλιος, ο δεύτερος γιος της Άνοιξης;

**ΑΠΡΙΛΙΟΣ:** Όχι! Είμαι η πρώτη της κόρη! Πρωταπριλιά με λένε!

**ΧΕΛΙΔΟΝΙ:** Αν είναι έτσι καλύτερα να πηγαίνω! Δεν ήξερα ότι υπάρχουν κορίτσια μήνες!

**Παππούς ΧΡΟΝΟΣ:** Απρίλη ψέματα μη λες γιατί μετά θα κλαις!

*Στη σκηνή (σκηνικό με χρωματιστά λουλούδια) εμφανίζονται ο ΑΝΕΜΟΣ και ο ΑΠΡΙΛΙΟΣ.*

**ΑΝΕΜΟΣ:** Εσύ δεν είσαι το 4<sup>ο</sup> εγγόνι του Χρόνου;

**ΑΠΡΙΛΙΟΣ:** Όχι! Είμαι το 1<sup>ο</sup> εγγόνι!

**ΑΝΕΜΟΣ:** ουουουουουου . . . . Κάτι έπαθα φαίνεται τελευταία. Όλα τα μπερδεύω!

**Παππούς ΧΡΟΝΟΣ:** Απρίλη ψέματα μη λες γιατί μετά θα κλαις!

*Στη σκηνή (σκηνικό με χρωματιστά λουλούδια) εμφανίζονται τα ΣΥΝΝΕΦΑ και ο ΑΠΡΙΛΙΟΣ*

**ΣΥΝΝΕΦΑ:** Εμπρός! Ελάτε όλοι να φύγουμε! Ήρθε η Άνοιξη!

**ΑΠΡΙΛΙΟΣ:** Σταθείτε! Μη φεύγετε! Η Άνοιξη όπου να ναι θα φύγει και θα έρθει ο Χειμώνας.

**ΣΥΝΝΕΦΑ:** Αμάν!! Τι θα κάνουμε τώρα; Να φύγουμε ή να μείνουμε; Νομίζαμε ότι ήταν ώρα να φύγουμε!

**Παππούς ΧΡΟΝΟΣ:** Απρίλη ψέματα μη λες γιατί μετά θα κλαις!

*Στη σκηνή (σκηνικό με χρωματιστά λουλούδια) εμφανίζονται η ΒΡΟΧΗ και ο ΑΠΡΙΛΙΟΣ.*

**ΑΠΡΙΛΙΟΣ:** Έεεεεε! Βροχή! Η μαμά μου, η Άνοιξη σε παρακαλεί να πλύνεις τα πάντα γιατί η ίδια λέει πως έχει κάτι δουλειές και θα αργήσει να γυρίσει.

**ΒΡΟΧΗ:** Εντάξει!! Θα καταβρέξω τα πάντα!

(ήχος από βροχή)

*Στη σκηνή (σκηνικό με χρωματιστά λουλούδια) εμφανίζονται η ΠΑΓΩΝΙΑ και ο ΑΠΡΙΛΙΟΣ.*

**ΑΠΡΙΛΙΟΣ:** Έεεεεε! Παγωνιά! Η μαμά μου είπε να μείνεις λίγο στο σπίτι μας!

**ΠΑΓΩΝΙΑ:** Δεν μπορώ να μείνω αγόρι μου γιατί έχω δουλειές! Σου στέλνω όμως το χαλάζι μου!

(ήχος από χαλάζι)

*Στη σκηνή (σκηνικό με χρωματιστά λουλούδια) εμφανίζονται το ΧΙΟΝΙ και ο ΑΠΡΙΛΙΟΣ.*

**ΧΙΟΝΙ:** Εσύ δεν είσαι ο όμορφος γιος της Άνοιξης;

**ΑΠΡΙΛΙΟΣ:** Όχι βέβαια! Εγώ είμαι ο Δεκέμβριος!

**ΧΙΟΝΙ:** Αλήθεια; Τότε έχω πολύ δουλειά!

*Στη σκηνή (σκηνικό με άχρωμα λουλούδια) εμφανίζονται ο ANEMΟΣ, τα ΣΥΝΝΕΦΑ, η ΒΡΟΧΗ, η ΠΑΓΩΝΙΑ, το ΧΙΟΝΙ, το ΧΕΛΙΔΟΝΙ και ο ΑΠΡΙΛΙΟΣ. Παράγονται ήχοι από τα προαναφερόμενα καιρικά φαινόμενα.*

**ΑΠΡΙΛΙΟΣ:** Θέλω τη μαμά μου!! (Κλαίει)

**ΒΡΟΧΗ:** Η μαμά σου λείπει ταξίδι και θα αργήσει να έρθει! Έτσι δε μας είπες;

**ΑΠΡΙΛΙΟΣ:** Θέλω τον μπαμπά μου, το ΓΑΛΑΝΟ ΟΥΡΑΝΟ!! (Κλαίει)

**ΧΙΟΝΙ:** Μα ο μπαμπάς σου δεν είναι ο Γαλανός Ουρανός! Ο Χειμώνας είναι ο μπαμπάς σου! Έτσι δε μας είπες;

**ΑΠΡΙΛΙΟΣ:** Όχι, όχι, όχι! Ο Χειμώνας είναι θεός μου! Εγώ είμαι ο Απρίλιος!

**ΧΕΛΙΔΟΝΙ:** Ψέματα λέει!!! Εμένα με είπε ότι είναι η Πρωταπριλιά, η πρώτη κόρη της Άνοιξης!

**ΣΥΝΝΕΦΑ:** Εμάς μας είπε ότι η Άνοιξη έφυγε και θα έρθει ο Χειμώνας!

**ΑΠΡΙΛΙΟΣ:** Ψέματα είπα! Ο Χειμώνας πέρασε! Φύγετε κι εσείς τώρα!

**ΣΥΝΝΕΦΑ:** Όχι δε φεύγουμε γιατί μπορεί πάλι να λες ψέματα! Δε σε πιστεύουμε πια με τόσα ψέματα!

(ήχος από βροντές)

*Μια αστραπή χτυπάει το χελιδόνι*

**ΑΠΡΙΛΙΟΣ:** Σκοτώσατε το χελιδόνι!

**ΣΥΝΝΕΦΑ:** Εσύ φταις!! Όλο ψέματα λες! Μας μπέρδεψες!

*Ο Απρίλιος κλαίει πολύ*

**ΧΙΟΝΙ:** Θα τα σκεπάσω όλα!

*Το ΧΙΟΝΙ και ο ANEMΟΣ κινούνται στη σκηνή.*

**Παππούς ΧΡΟΝΟΣ:** Τι φασαρία είναι αυτή! Γιατί δεν αφήνετε την κόρη μου την Άνοιξη να κάνει τη δουλειά της; Τόσα λουλούδια έχει να ανθίσει και να βάψει!

**ΣΥΝΝΕΦΑ:** Ο εγγονός σου, ο Απρίλιος φταίει για όλα! Μας έχει καταμπερδέψει με τα ψέματά του! Εκείνον να τιμωρήσεις!

**Παππούς ΧΡΟΝΟΣ:** Ε ε. . . αφού είναι έτσι, η τιμωρία του Απρίλη θα είναι να του χαρίζουμε ψέματα στα γενέθλιά του κάθε χρόνο. Απρίλη! Τέρμα τα δώρα στα γενέθλια! Ας πρόσεχες! Δρόμο τώρα! Φύγετε όλοι από δω!

*Ο ΑΝΕΜΟΣ, τα ΣΥΝΝΕΦΑ, η ΒΡΟΧΗ, η ΠΑΓΩΝΙΑ, και το ΧΙΟΝΙ φεύγουν από τη σκηνή.  
Εμφανίζονται ο Γαλανός Ουρανός και ο Ήλιος και η ΑΝΟΙΞΗ, που κλαίει για τα άχρωμα  
λουλούδια της.*

**ΑΠΡΙΛΙΟΣ:** Αχ και να έβρισκα τα χρώματα για τα λουλούδια της μαμάς μου!

*Στη σκηνή (σκηνικό με άχρωμα λουλούδια) εμφανίζεται και το ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ.*

**ΑΝΟΙΞΗ:** Τι τέλεια χρώματα έχει αυτό το ουράνιο τόξο! Θα τα βάλω στα λουλούδια μου!

*Αλλάζει το σκηνικό (σκηνικό με χρωματιστά λουλούδια) και εμφανίζεται ο ΑΠΡΙΛΙΟΣ να  
κοιτάει το άψυχο ΧΕΛΙΔΟΝΙ.*

**ΑΠΡΙΛΙΟΣ:** Αχ και ζωντάνευε το χελιδόνι!

*Ο ΗΛΙΟΣ ακουμπάει πάνω στο χελιδόνι και το χελιδόνι πετάει προς τον ΓΑΛΑΝΟ ΟΥΡΑΝΟ!*

**ΑΠΡΙΛΙΟΣ:** Το χελιδόνι αναστήθηκε!!! Αλήθεια λέω! Πρέπει να με πιστέψετε!

**ΧΡΟΝΟΣ:** Σε πιστεύουμε! Αλλά μην ξαναπείς ψέματα! Επίσης, θα έπρεπε να κάνεις ένα δώρο στον ΓΑΛΑΝΟ ΟΥΡΑΝΟ και στον ΗΛΙΟ για τη βοήθειά τους.

**ΑΠΡΙΛΙΟΣ:** Αλήθεια; Τι δώρο να πάρω παππού; Τι λες;

**ΧΡΟΝΟΣ:** Τέτοια εποχή οι άνθρωποι στη γη μοιράζουν κόκκινα αβγά.

**ΑΠΡΙΛΙΟΣ:** Ωραία! Θα πάρω τα αβγά που μου έδωσε η ΠΑΓΩΝΙΑ και θα τα βάψω κόκκινα!

*Ο ΑΠΡΙΛΙΟΣ πηγαίνει τα κόκκινα αβγά στον ΗΛΙΟ και στον ΓΑΛΑΝΟ ΟΥΡΑΝΟ.*

**ΓΑΛΑΝΟ ΟΥΡΑΝΟΣ/ ΗΛΙΟΣ:** Σε ευχαριστούμε πολύ για το δώρο σου Απρίλη!

**ΑΠΡΙΛΙΟΣ:** Ωχ! Όχι! Τα αβγά λιώνουν και το κόκκινο χρώμα πέφτει στη γη!

**ΑΝΟΙΞΗ:** Μη στενοχωριέσαι αγόρι μου! Μόλις μου έβαψες ένα λιβάδι παπαρούνες!

*Εμφανίζεται το σκηνικό με τις παπαρούνες*