

ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ ΒΟΡΕΙΟ ΠΟΛΟ

Μια μέρα ο Καθαριστής πήγε να καθαρίσει το αερόστατο. Πήρε τη σκούπα και τη σφουγγαρίστρα του για να το σκουπίσει. Ήταν πολύ βρώμικο.

Ξαφνικά, ντρίνισε το κινητό του και είδε το μήνυμα που ήρθε από τον Άγιο Βασίλη:

«ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΑΛΑΕΙ. ΣΤΟΝ ΒΟΡΕΙΟ ΠΟΛΟ ΟΙ ΠΑΓΟΙ ΛΙΩΝΟΥΝ. ΕΧΕΙ ΠΟΛΥ ΗΛΙΟ ΠΟΥ ΖΕΣΤΑΙΝΕΙ ΤΟΝ ΠΑΓΟ. ΟΙ ΑΧΤΙΝΕΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΠΕΡΝΑΝΕ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΥΠΕΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ. ΟΙ ΠΟΛΙΚΕΣ ΑΡΚΟΥΔΕΣ ΠΕΦΤΟΥΝ ΣΤΟ ΝΕΡΟ»

Ο Καθαριστής σκέφτηκε λίγο και μετά το είπε στους φίλους του, την Ηρωίδα, τον Μπάτμαν, τον Φλας και τον Δράκουλα να πάνε στον Β. Πόλο, για να σώσουν τις αρκούδες.

Η Ηρωίδα ήξερε τον δρόμο και πετούσε στα σύννεφα γρήγορα για να μην καθούν οι γονείς αρκούδες απ' τα μωρά τους, ενώ οι φίλοι της, την ακολουθούσαν με τα κιάλια.

Πέρασαν δύο μέρες, κοιμήθηκαν και ξαφνικά έφτασαν στον Β. Πόλο. Με τα κιάλια τους είδαν ένα εργοστάσιο τόσο μεγάλο που έβγαζε καυσαέριο! Πήγαν κοντά και αφού ψήφισαν, αποφάσισαν να βάλουν εκεί ένα κόκκινο κουμπί. Μόλις το πατούσες, μετρούσες ως το 10 και το καυσαέριο που έβγαине από τις καμινάδες γινόταν γλυκά! Ο Καθαριστής άρχισε να τρώει όλα τα γλυκά, γιατί του άρεσαν πολύ! Έβγαιναν σοκοφρέτες, ζαχαρωτά, γλειφιτζούρια και καραμέλες από γεύση φράουλα! Εκείνη τη στιγμή, ο Φλας είπε: «Παρέα, έχει κι άλλα εργοστάσια! Πρέπει να πάμε σε όλα!»

Ξαφνικά, τα μάτια τους είδαν το καυσαέριο που έκανε κακό στον άνθρωπο. Έκανε τρύπες στον ουρανό και οι ακτίνες του ήλιου χτυπούσαν τον πάγο και εκείνος έλιωνε. Η παρέα του αερόστατου έπρεπε να σκεφτεί κάποιον τρόπο για να κλείσουν τις τρύπες. Σκέφτηκαν πολλή ώρα, για δέκα ολόκληρα λεπτά και αποφάσισαν να κλείσουν τις τρύπες με χαρτοταινία. Πήραν την χαρτοταινία, πήγαν ψηλά με το αερόστατο για να φτάσουν κοντά στις τρύπες και τις έκλεισαν, βάζοντας κομμάτια. Μόλις τελείωσαν, κατέβηκαν ξανά με το αερόστατο στο έδαφος. Μετά από λίγο, όμως, ανακάλυψαν κι άλλες τρύπες! Σκέφτηκαν αμέσως ότι θα μπορούσαν να τις κλείσουν με σύννεφα! Η ηρωίδα Σαβίνα, ο Καθαριστής και ο Μπάτμαν πήγαν να πιάσουν τα σύννεφα με μια πιάστρα. Η πιάστρα είχε δίχτυ και έτσι έπιανε τα σύννεφα. Όμως τα σύννεφα πήγαιναν ξανά στον ουρανό... Μεγάλο πρόβλημα για την παρέα των ηρώων. Τη λύση βρήκε ο Καθαριστής με την κόλλα που καίει και τα κολλάει όλα! Τα κόλλησαν στις τρύπες και τα κατάφεραν!

Τότε, είδαν ότι είχε και άλλα καυσαέρια από άλλο εργοστάσιο που τρύπιζαν τον ουρανό! Έβαλαν και άλλα κουμπιά και για να κλείσουν τις τρύπες έπρεπε να βρουν κάτι που θα τους βοηθούσε. Παρατήρησαν ότι η θάλασσα είχε πολλά σκουπίδια, πολλά καπάκια και ποτήρια. Ο Δράκουλας σκέφτηκε να τα μαζέψει όλα για να κλείσει τις 1650 τρύπες. Όλη η παρέα άρχισε να μαζεύει τα σκουπίδια από τη θάλασσα. Κάποιοι ήταν μέσα στο νερό και μάζευαν με απόχες τα σκουπίδια. Οι άλλοι ήταν

έξω στην άμμο για να παίρνουν αυτά που τους έδιναν. Έτσι, κατάφεραν να κλείσουν τις τελευταίες τρύπες. Ένωσαν έκπληξη που τα κατάφεραν, γιατί ήταν πολύ δύσκολη η αποστολή. Ήταν χαρούμενοι που έσωσαν τον Β. Πόλο από το καυσαέριο!

Ολοκλήρωσαν την αποστολή που τους έστειλε ο Άη Βασίλης και πήγανε να του πούνε τα νέα!

Ο Άη Βασίλης ήταν στο χωριό του και η παρέα πήγε εκεί για να τον συναντήσει! Του ανακοίνωσαν ότι η αποστολή ολοκληρώθηκε και εκείνος είπε: «ΧΟ ΧΟ! ΜΠΡΑΒΟ! ΣΑΣ ΔΙΝΩ ΕΝΑ ΤΡΟΠΑΙΟ ΠΟΥ ΤΑ ΚΑΤΕΦΕΡΑΤΕ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ! ΣΩΣΑΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΥΣΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ!». Μετά από αυτό, έγινε ένα πιτζάμα πάρτι για να διασκεδάσουν όλοι μαζί!

«ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ! ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΑΜΕ ΜΑΖΙ, ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΩΣΑΜΕ ΣΑΝ ΑΣΤΡΑΠΗ!»