

Επίσκεψη Συγγραφέως για την Παγκόσμια Ημέρα παιδικού Βιβλίου

Απρίλιος είναι ο μήνας που έχει καθιερωθεί ως ο μήνας του Βιβλίου. Με αφορμή λοιπόν την παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου στις 2 Απριλίου το νηπιαγωγείο μας θέλοντας να προωθήσει την φιλαναγνωσία έδωσε την δυνατότητα στους μαθητές να γνωρίσουν μία συγγραφέα παιδικών βιβλίων την Πανίδου Σοφία.

Η συγγραφέας και δασκάλα με χαρά δέχτηκε την πρόσκλησή μας και στις 12 Απριλίου την υποδεχτήκαμε για να μας παρουσιάσει το βιβλίο της

«Τρία ποντίκια ένα τυρί και μυστήριο πολύ!»

Τα παιδιά μεταμφιεσμένα σε ποντικάκια παρακολούθησαν την υπέροχη αφήγηση από την συγγραφέα,

της πήραν συνέντευξη κι έπαιξαν παιχνίδια μαζί της.

Τις ημέρες πριν την άφιξή της, διάβασαν κι άλλα βιβλία της και ψήφισαν ποιο βιβλίο τους άρεσε περισσότερο.

Επίσης , δραματοποίησαν το παραμύθι ,ψάχνοντας να βρουν τρόπους να πιάσουν το «περίεργο τυρί»

Για τα παιδιά ήταν μια όμορφη εμπειρία το να γνωρίσουν την συγγραφέα. Η αγωνία για την μέρα της επίσκεψης και η χαρά τους ήταν τεράστια!

Στο τέλος της παρουσίασης τα παιδιά της χάρισαν μία αναμνηστική κάρτα γραμμένη από τα χεράκια τους.

Η συγγραφέας ενθουσιάστηκε από την υποδοχή και την φιλοξενία και ανανέωσε το ραντεβού μας για του χρόνου!

Φωτογραφίες από την όμορφη παρουσίαση!















Δραματοποίηση του παραμυθιού
«Τρία ποντικάκια, ένα τυρί και μυστήριο πολύ»

προσπαθήσαμε να πιάσουμε το «τυρί»...

Με σχοινί!



Με καρτέκλες!



Με κορδέλες!



Με άλματα!

