

Ένα τραγούδι, πολλά σχολεία, ένας κόσμος

(Παγκόσμια Εβδομάδα δράσης για την εκπαίδευση
ActionAid, Μάρτιος 2017)

**Οι χαρταετοί και τα μηνύματα των παιδιών
του 9^{ου} Νηπιαγωγείου Ελευθερίου – Κορδελιού (Τμήμα 1)**

(έχοντας στο νου και την καρδιά

τα παιδιά που δεν απολαμβάνουν το δικαίωμα στην εκπαίδευση)

Παγκόσμια Εβδομάδα Δράσης για την Εκπαίδευση 2017

- Σήμερα 31 Μαρτίου 2017 ολοκληρώθηκε η φετινή εκστρατεία της Παγκόσμια Εβδομάδα Δράσης για την Εκπαίδευση 2017, που είναι αφιερωμένη στην εκπαίδευση των παιδιών προσφύγων.
- Στις 11:00 η ώρα τα παιδιά τραγούδησαν το τραγούδι της εκστρατείας έχοντας στο νου και την καρδιά τους τα παιδιά που δεν απολαμβάνουν το δικαίωμα στην εκπαίδευση. Το τραγούδι τους είναι ένα έμπρακτος και ειρηνικός τρόπος να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στην παγκόσμια γλώσσα της μουσικής!

Τραγούδι: «Θα είμαι πάντα εδώ»

Μουσική: Julien Joubert

Κείμενο-στίχοι: Μανόλης Λαδουκάκης, βασισμένο στο πρωτότυπο γαλλικό κείμενο του Eric Herbertte

Ερμηνεία: Ρόζα Αγγελή

- <https://vimeo.com/208094649>



Παγκόσμια Εβδομάδα Δράσης για την Εκπαίδευση 2017

- Τα παιδιά επίσης ετοίμασαν χαρταετούς γεμάτους ελπιδοφόρα μηνύματα που στέλνουμε μέσω της Actionaid στα παιδιά πρόσφυγες που βρίσκονται στην Ελλάδα, αλλά και σε όλα τα μέρη του κόσμου. Με κεντρικό θέμα των μηνυμάτων **το δικαίωμα των παιδιών στην εκπαίδευση** τα παιδιά περιγράφουν τι κερδίζουν τα ίδια, όταν πηγαίνουν σχολείο.

Ερ, Κλ

Για τον Μαχντί: Να φέρουμε
στον κόσμο του ένα
λουλουδάκι και ένα
τριανταφυλλάκι και να
γράφουμε ένα γράμμα.

Χρειάζεται να πηγαίνεις
σχολείο για να μαθαίνεις
αριθμούς και να πετάς με ένα
μαγικό χαλί!



Κ, Λ

Πηγαίνουμε σχολείο για να
μαθαίνουμε πράγματα, να
παίζουμε ωραία, να
μαθαίνουμε τις εποχές!



Έ, Ό

Πηγαίνουμε στο σχολείο για να μαθαίνουμε πολλά γράμματα. Ζωγραφίζουμε και παίζουμε πολλά παιχνίδια.



Π, Ε

Χρειαζόμαστε το σχολείο
επειδή πάμε και μαθαίνουμε
πολλά πράγματα, αριθμούς,
λέξεις, μήνες, τραγουδάκια, όλα
αυτά.

Έκανα την ελληνική σημαία για
να καταλάβουν όσοι είναι από
το Αφγανιστάν ότι ο χαρταετός
ήρθε από την Ελλάδα.

Πάμε στο σχολείο. Πρέπει να
πηγαίνουν τα παιδάκια.



Δ, Φ

Χρειαζόμαστε το σχολείο για να μαθαίνουμε γράμματα.

Τα παιδιά που δεν πηγαίνουν σχολείο, δε μαθαίνουν πράγματα.



Μ, Π

Ζωγραφίσαμε τα βουνά του
Αφγανιστάν και τον κίτρινο
ήλιο.

Να ζητήσει ο Μαχντί να πάει
σχολείο για να μαθαίνει
πράγματα, να παίζει, να κάνει
κατασκευές, να δανείζεται
παραμύθια.



Ρ, Σ

Χρειάζεται να πηγαίνουμε στο
σχολείο για να μαθαίνουμε
πράγματα, να κάνουμε
κατασκευές, να παίζουμε
παιχνίδια, να τραγουδάμε.



Γ, Α

Πρέπει να πηγαίνουμε στο
σχολείο για να μαθαίνουμε
πράγματα, να παίζουμε
παιχνίδια με την κυρία μας.



Κ, Δ

Να πηγαίνουμε σχολείο για να μαθαίνουμε πράγματα.

Να πηγαίνουμε σχολείο να μαθαίνουμε γράμματα, αριθμούς.
Να κάνουμε φίλους, να μαθαίνουμε, να διαβάζουμε βιβλία, να έχουμε διάλειμμα έξω στην αυλή. Να πηγαίνουμε σχολείο, επειδή υπάρχουν πολλά πράγματα να κάνουμε και είναι πολύ σημαντικό! Και γιορτάζουμε και τα γενέθλιά μας καμιά φορά!



Ει, Μπ

Εμείς ζωγραφίσαμε κάποιους ανθρώπους που πηγαίνουν σχολείο και κάποιους που δεν πηγαίνουν. Αυτοί που δεν πηγαίνουν νιώθουν χωρίς φίλους και χωρίς κυρία και δεν έχουν παιχνίδια.

Ζωγραφίσαμε ένα αγόρι που πάει στο σχολείο και ένα που δεν πάει. Αυτό που πάει νιώθει χαρούμενο.



Π, Ν

Τα παιδιά πρέπει να πηγαίνουν
σχολείο για να μαθαίνουν αριθμούς
και να παίζουν παιχνίδια.



Π, Ά

Όταν ήταν Σάββατο πήγα να
παίζω και μετά πήγα στο
μάθημα.

Τα παιδιά πρέπει να πηγαίνουν
σχολείο για να μάθουν
γράμματα, να παίζουν να
διαβάζουν, να μαθαίνουν
λέξεις, να τρώνε, να ακούνε
τους κανόνες.





Τον άνεμο γ' ακολουθείς...