

## 9<sup>ο</sup> ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Αγαπητοί γονείς,

σας εύχομαι ολόψυχα **καλή και δημιουργική σχολική χρονιά.**



Ένα όμορφο ταξίδι ξεκινά, με νέο προορισμό με σκοπό να προσφέρει εμπειρίες, γνώσεις και αξίες σημαντικές για την εξέλιξή μας. Σε αυτό τα ταξίδι είμαστε συνοδοιπόροι και οι στόχοι μας είναι κοινοί. Αυτό που προέχει είναι η εξασφάλιση **ενός υγιούς και ασφαλούς περιβάλλοντος**, στο οποίο κάθε παιδί θα μπορέσει να αναπτύξει τις δικές του ικανότητες και δεξιότητες χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες. Όλοι μαζί, εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές πρέπει να συμμετέχουμε στην προσπάθεια βελτίωσης της αποτελεσματικότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, προσφέροντας **ολική ποιότητα** η οποία θα συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός **Ανοιχτού Σχολείου** και θα προσφέρει ίσες ευκαιρίες για όλα τα παιδιά, παρά τις αντιξοότητες και τα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά.

Καλωσορίζω με χαρά τα **πρωτόκια** και τους **νέους μαθητές** του Σχολείου και εύχομαι σύντομα να προσαρμοστούν στο νέο περιβάλλον και να ξεπεράσουν κάθε δυσκολία.

Οι συνάδελφοί μου και εγώ ελπίζουμε σε μια αποτελεσματική συνεργασία, που θα μας βοηθήσει να υλοποιήσουμε τους στόχους μας, προσφέροντας στους μαθητές μας τις καλύτερες συνθήκες και ένα περιβάλλον ποιοτικό, υγιές και ασφαλές.

Για να πετύχουμε όμως τους στόχους μας, χρειαζόμαστε την **ενεργό συμμετοχή σας** στις Δράσεις του Σχολείου μας, που είναι πολλές και ποικίλες και για τις οποίες θα **ενημερώνεστε ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος my school και της ιστοσελίδας <https://blogs.sch.gr/9dimpeir>**.

Πρέπει να γνωρίζετε πως η καλή και ομαλή λειτουργία του Σχολείου στηρίζεται στο ανθρώπινο δυναμικό του και στις ομαλές σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των μελών του. Τα προβλήματα που προκύπτουν καθημερινά είναι πολλά και αρκετές φορές δυσεπίλυτα, ωστόσο με σωστή διαχείριση και καλή πρόθεση όλα μπορούν να επιλυθούν, χωρίς εμπόδια.

Ένας σημαντικός παράγοντας για τη διαμόρφωση ενός υγιούς σχολικού περιβάλλοντος είναι η κτηριακή και υλικοτεχνική υποδομή. Οι προσπάθειές μας για την κάλυψη των αναγκών είναι διαρκείς και επίμονες. Με την ίδια επιμονή θα καταφέρουμε να ικανοποιηθούν σχεδόν όλα τα αιτήματά μας που καταθέτουμε στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Πειραιά..

Στο Σχολείο μας υλοποιούνται και δράσεις που χρειάζονται την εθελοντική προσφορά σας, όπως δέντροφύτευση και καλλωπισμός των κήπων μας, ανακύκλωση συσκευασιών και συλλογή καπακιών, την οποία συνεχίζουμε με σκοπό να βοηθήσουμε ένα ακόμη παιδί που χρειάζεται αναπηρικό αμαξίδιο.

Επίσης, στο σχολείο μας λειτουργεί δανειστική σχολική βιβλιοθήκη για τους μαθητές μας, η οποία εμπλουτίζεται και με τη δική σας προσφορά από βιβλία που έχετε διαβάσει. Θα είναι πολύ ωραίο να φέρει κάθε παιδί το δικό του λουλουδάκι, να ομορφύνουμε και άλλο το Σχολείο μας...και ένα βιβλιάρaki -που περισσεύει -για τη βιβλιοθήκη μας.

Συνεχίζουμε τη συμμετοχή μας σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα και ευελπιστούμε με τη βοήθεια και την αγάπη όλων να ανταποκριθούμε επάξια στις απαιτήσεις, αφήνοντας το αποτύπωμά μας με το χαμόγελο των μαθητών μας.

**Σύντομα θα ενημερωθείτε για τις ημέρες και ώρες συνεργασίας με τους εκπαιδευτικούς των τμημάτων.**

**Παρακαλώ να είστε συνεπείς κυρίως στην πρώτη συνάντηση μαζί τους, καθώς θα πληροφορηθείτε για θέματα που αφορούν στον προγραμματισμό και στην οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά και για τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Σχολείου μας.**

Είμαι στη διάθεσή σας να λύσω κάθε απορία σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου μας, που για να την πετύχουμε απαιτείται η συνεργασία μας και η τήρηση των κανόνων από όλους.

**Καλή δύναμη !!!**

**Με εκτίμηση**

**Η Διευθύντρια της Σχολικής Μονάδας**

**Ελένη Σαββάκη**

Αγαπημένα μου νέα κα παλιά ... ζουζούνια,



σας καλωσορίζω στην Α, Β, Γ, Δ, Ε και ΣΤ' τάξη του 9<sup>ου</sup> Δημοτικού Σχολείου Πειραιά.

Ελπίζω πως ξεκουραστήκατε αρκετά το καλοκαίρι, γιατί σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις σ' αυτό το καινούριο ταξίδι, μ' ένα «πολύχρωμο χαρταετό» και προορισμό τη **ΜΑΘΗΣΗ !!!**

Ετοιμαστείτε και ελάτε από αύριο με **χαρά, υπομονή, ελπίδα** και ένα **μεγάλο χαμόγελο** να μάθουμε, να δημιουργήσουμε, να παίξουμε ...

**Μην ξεχνάτε να χαμογελάτε ακόμη και στα δύσκολα...και να λέτε ό,τι σας ενοχλεί και σας δυσκολεύει στον χώρο του Σχολείου. Όλοι σας ακούμε...οι δάσκαλοι και εγώ...**

Μην ξεχνάτε πως ό,τι καταφέρουμε θα το πετύχουμε μόνο με σεβασμό, αγάπη και πειθαρχία... και με αλήθεια!!!!

Μην ξεχνάτε να σέβεστε τον εαυτό σας, τους δασκάλους και τους συμμαθητές σας. Είμαστε μια ομάδα και για να πετύχουμε «καλάθι» πρέπει να συνεργαζόμαστε, χωρίς φωνές, εγωισμό και βία. Να σεβόμαστε και να αγαπάμε το Σχολείο μας...

**Η βία δεν ταιριάζει με την υγιή ψυχή...**

Φορέστε το καλύτερο χαμόγελο και ελάτε με ένα λουλούδι αγκαλιά για τύχη...

Καλή Σχολική Χρονιά...

Με αγάπη!

Η Δ/ντρια

