



Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣ Η ΤΟΥ '21

ΣΥΝΤΟΜΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΩΝ
ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ



29 Μαΐου 1453: Ο Μωάμεθ ο Πορθητής
μπαίνει στην Κωνσταντινούπολη. Η Πόλις
Εάλω.



Σε όλα τα χρόνια της δουλείας οι “Έλληνες δεν έπαψαν ποτέ να λαχταρούν τη λευτεριά. Ο λαός μας παρά τα όσα δεινά υπέφερε, διατήρησε την πολιτιστική του ταυτότητα , δεν αφομοιώθηκε.



Ο πόθος για τη λευτεριά οδήγησε κάποιους να ζουν στα βουνά , πολεμώντας τον εχθρό. Η δράση κλεφτών κι αρματολών αποτέλεσε την απαρχή μιας επανάστασης , που τελικά θα ελευθέρωνε το πολυβασανισμένο μας Έθνος.



Ανάμεσά τους από τους μεγαλύτερους ήρωες της επανάστασης : Θεόδωρος Κολοκοτρώνης , Γεώργιος Καραϊσκάκης, Αθανάσιος Διάκος.



Ο Ρήγας Φεραίος

Ευπνήστε ραγιάδες!..

*Όταν η Διοίκηση βιάζει, αθετεί,
καταφρονή τα δίκια του λαού και
δεν εισακούη τα παράπονά του,
το να κόμπ τότε ο λαός ή κάθε
μέρος του λαού Επανάστασιν,
να αρπάξη τα όρματα και να
τιμωρήσει τους τυράννους του,
είναι το πλέον ιερόν από όλα
τα δίκαιά του και το πλέον
απαραίτητο από όλα τα χρέη του".*

*Επαναστατική Προκήρυξη
Ρήγα Φεραίου*

Ο Ρήγας Φεραίος ανάμεσα σε άλλα γράφει τον «Θούριο», συγκινώντας και ξεσηκώνοντας τους σκλαβωμένους Έλληνες.



Ο αγώνας ξεκινά με τους ανυπόταχτους Σουλιώτες εναντίον του Αλή Πασά. Σουλιώτες και Σουλιώτισσες παλεύουν γενναία, λυγίζουν αλλά δεν παραδίδονται. Επιλέγουν τον χορό του θανάτου στον Ζάλο γγο...



3αβ8 8786η β3α 6455εα3α α8β303ηα.

Αὐτὸ ἄνευ αὐτοῦ ἐνοουτὸ γ353487 44 η3ουε178 3α ἐ37 πυη937
 ἐ3α γ35343α ἠδω3ουα 40 3α ἐ37 3ου3ουα93α37 ἐ37 6ουη387
 340087 ἐ37 ἠδω3ουα937 ἐ37 ἠδω3ουα ἠδω3ουα 3ου3ουα 3ου3ουα 3ου3ουα
 Ἀθῶνινα 3α 3ου3ουα 3ου3ουα93α37 ἐ3α ἠδω3ουα937 3ου3ουα ἠδω3ουα
 3ου3ουα ἠδω3ουα937 40 3ου3ουα937 3ου3ουα ἠδω3ουα 3ου3ουα 3ου3ουα
 9353 ἠδω3ουα937 3ου3ουα 3ου3ουα ἠδω3ουα 3ου3ουα 3ου3ουα 3ου3ουα 3ου3ουα

Το 1816 στην Οδησσό τρεις άνθρωποι ο Εμμανουήλ Ξάνθος, ο Νικόλας Σκουφάς κι ο Αθανάσιος Τσακάλωφ, ιδρύουν μυστικά τη Φιλική Εταιρία με σκοπό την ενίσχυση του ελληνικού αγώνα.



Την 25^η Μαρτίου του 1821 στη Μονή Αγίας Λαύρας ο Παλαιών Πατρών Γερμανός υψώνει το λάβαρο του αγώνα και κηρύττει την έναρξη της επανάστασης.



Στις 26 Μαρτίου του 1821 οι Σπέτσες μπαίνουν στον αγώνα με την Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα , την πρώτη και μοναδική παγκοσμίως μέχρι και σήμερα που πήρε τον τίτλο της «Ναυάρχου».



Νικηφόρος Λύτρας
«Η πυρπόλησις της τουρκικής ναυαρχίδος»

Στις 12 Απριλίου
του 1821 ο
Ψαριανός
Κωνσταντίνος
Κανάρης γίνεται ο
φόβος και ο
τρόμος των
τουρκικών πλοίων!



Η Κρήτη , η Κύπρος , η Ρόδος, η Σάμος
συμμετέχουν στον αγώνα καθώς και οι Κυκλάδες
με τη Μυκονιάτισσα αρχόντισσα Μαντώ
Μαυρογένους.

ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΜΕΛΑΝΕΙΟΥΣ
ΣΤΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΜΕΛΑΝΕΙΟΥΣ
ΚΑΤΕΣΦΑΓΗΣΑΝ ΤΟ 1822 ΥΠΟ ΤΩΝ
ΤΟΥΡΚΩΝ Ή ΘΑΝΑΤΩΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΠΛΕΟΝ
ΦΡΙΚΤΑ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΔΕΚΑ
ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΧΙΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ
ΗΛΙΚΙΩΝ, ΕΝΩ ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΧΙΛΙΑΔΕΣ
ΓΥΝΑΙΚΟΠΑΙΔΑ ΣΥΡΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ. ΤΟ
ΑΙΜΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΕΤΡΕΞΕ ΠΟΤΑΜΗΔΟΝ
ΚΑΙ ΕΒΑΨΕ ΣΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΝ
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΟΚΚΙΝΗ.
ΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΙΑ.



Όμως τον
Απρίλιο του
1822
γίνεται η
σφαγή της
Χίου με
χιλιάδες
νεκρούς ,
στις 27
Μαΐου 1824
ακολουθεί η
καταστροφή
της Κάσου
και στις 20
Ιουνίου του
ίδιου χρόνου
η
καταστροφή
των Ψαρών.
Όλη η
Ελλάδα
θρηνεί για



Εγώ Γραικός
γεννήθηκα
Γραικός θε
να πεθάνω

Ε Θ Ν Ι Κ Η Α Ν Τ Ι Σ Τ Α Σ Η

Ο αγώνας στη στεριά συνεχίζεται ...Στις 23 Απριλίου του 1821 ο Αθανάσιος Διάκος πολεμά το πολυάριθμο ασκέρι του Ομέρ Βρυώνη στην Αλαμάνα βρίσκοντας βάνουσο και μαρτυρικό μαρτυρικό θάνατο που εξοργίζει



ΘΡΕΜΜΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΞΟΥ
ΤΗΣ ΔΟΣΑΣ ΤΟ ΞΤΕΦΑΝΙ
ΝΑΟ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ ΕΧΤΙΞΕΣ
ΜΕ ΤΗΣ ΓΡΑΒΙΑΣ ΤΟ ΧΑΝΙ
Κ. ΠΑΛΑΜΑΣ
1930

8 Μαΐου του 1821: Η μάχη στο Χάνι της Γραβιάς είναι μία από τις πολεμικές συγκρούσεις με νικηφόρα έκβαση για τους Έλληνες. Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος με 120 άντρες διέλυσε ταπεινώνοντας τον στρατό του

23 Σεπτεμβρίου 1821

Άλωση της Τριπολιτσάς



Από τον Ιούνιο του 1821 ξεκινά η πολιορκία της Τριπολιτσάς που κορυφώνεται με την άλωσή της από τους Έλληνες με αρχηγό τον γέρο του Μοριά, Θεόδωρο Κολοκοτρώνη.



Στα Δερβενάκια στις 26 Ιουλίου του 1822 οι Έλληνες με αρχηγό τον Κολοκοτρώνη μάχονται τη στρατιά του Δράμαλη. 1.500 Έλληνες κατατροπώνουν 26.000 Τούρκους πολεμιστές. Η μάχη έχει μείνει γνωστή και ως Σφαγή του Δράμαλη.

Τους Έλληνες ενωμένους
είναι δύσκολο να τους
νικήσουν ακόμη και όλοι
οι άνθρωποι αν μαζευτούν



- Ηρόδοτος -

Κι ενώ τα πράγματα φαίνονται ευνοϊκά για την ελληνική πλευρά κι η κατάσταση έχει τρομοκρατήσει και αποκαρδιώσει τους Τούρκους, στη διάρκεια των ετών 1823-1825 ξεσπά εμφύλια διαμάχη ανάμεσα στους Έλληνες ως ανταγωνισμός ισχύος που οδηγεί στη φυλάκιση



Με τους οπλαρχηγούς να βρίσκονται στη φυλακή , τον Φλεβάρη του 1825 ο επικεφαλής στρατιάς Αιγυπτίων Ιμπραήμ, σπεύδει ανενόχλητος να βοηθήσει τους Οθωμανούς συμμάχους του στον Μοριά, φτάνοντας στη Μεθώνη. Ο Παπαφλέσσας, αφού ζητά από την επαναστατική κυβέρνηση την αποφυλάκιση των οπλαρχηγών, προσπαθεί να τον σταματήσει στο Μανιάκι αλλά δεν τακατάφερε...

Άκρα του τάφου σιωπή στον κάμπο βασιλεύει·
Λαλεί πουλί, παίρνει σπυρί κι η μάνα το ζηλεύει.
Τα μάτια η πείνα εμαύρισε· στα μάτια η μάνα μνέει·
στέκει ο Σουλιώτης ο καλός παράμερα και κλαίει:
“Έρμο τουφέκι σκοτεινό, τι σ’ έχω εγώ στο χέρι;
Οπού ’σύ μου ’γινες βαρύ κι ο Αγαρηνός το ξέρει”.

digitalzoot

Διονύσιος Σολωμός: "Ελεύθεροι Πολιορκημένοι", Σχεδίασμα Β'

Στις 15/4/1825 αρχίζει η δεύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου από τον Ιμπραήμ που διαρκεί σχεδόν ένα έτος. Κι ενώ ο κλοιός για τους πολιορκημένους στενεύει, αποφασίζουν να εγκαταλείψουν το Μεσολόγγι. Τη νύχτα της 10^{ης} Απρίλη του 1826, παραμονή Κυριακής των Βαΐων, γίνεται η τραγική για τους Έλληνες έξοδος του Μεσολογγίου, την οποία ορισμένοι συγγραφείς την ονόμασαν Ολοκαύτωμα του Μεσολογγίου, που οδήγησε σε θάνατο πολυάριθμους Έλληνες πολεμιστές και



Ο Καραϊσκάκης , αρχιστράτηγος στη Ρούμελη , προσπαθεί να κρατήσει ζωντανή την επανάσταση στη Στερεά Ελλάδα, σημειώνοντας αρκετές επιτυχίες. Όμως σε μια συμπλοκή στο Φάληρο λαβώνεται και πεθαίνει το 1827. Το ηθικό των Ελλήνων έχει πληγεί από τους χαμούς των σοχηρών τους κι από τις επιτυχίες των Τούρκων. Η



Οι Μεγάλες Δυνάμεις Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία στις 6 Ιουλίου του 1827 παρεμβαίνουν με σκοπό την ειρήνευση των δύο αντιπάλων υπογράφοντας συνθήκη . Όμως η αλαζονεία έχει κυριεύσει τους Τούρκους, που, κρατώντας αδιάλλακτη θέση, αρνούνται να υπογράψουν τη συνθήκη .



Το 1830 έρχεται από τις Μεγάλες Δυνάμεις η αναγνώριση της ελληνικής ανεξαρτησίας και αυτονομίας και τα σύνορα του νέου ελληνικού κράτους.



*Αν η Ελλάδα καταστραφεί
τελείως, θα μείνει ένα
κλήμα, μια ελιά και μια
βάρκα. Είναι αρκετά για να
ξαναχτιστεί απ'την αρχή.*

Οδυσσέας Ελύτης